



Als ik luister met mijn hart



Rustig ♩ = 88-104

Tekst naar: Sally DeFord
Muziek: Sally DeFord

1. Als

ik een kind zou zijn ge-weest toen Je - zus was op aard', dan zou ik Hem zo
 hoor pro - fe - ten spre-ken net als Chris-tus vroe-ger sprak: 't is net als - of Hij
 voel de Heil'-ge Geest, Hij leert wat licht en waar-heid is. Hij troost mij als 'k ver -

graag van dicht-bij heb - ben mee - ge - maakt. Maar lees ik in de heil' - ge Schrift, dan
 hier en nu zijn aan-dacht geeft aan mij. Pro - fe - ten le - ren hoe 'k moet le - ven:
 drie - tig ben, ge-tuigt van Je - zus' leer. Hij spreekt tot mij met stil - le stem, ver -

1. 2.
 voel ik me zo blij, want
 eer - lijk en op - recht, en als ik luis-ter met mijn hart, dan hoor ik Je-zus' stem.
 vult mijn hart met vreê, en

3.
 2. Ik hoor ik Je - zus' stem.
 3. Ik
 rit.

Copyright © 2007 Sally DeFord. Alle rechten voorbehouden.
Dit liedje mag voor incidenteel, niet-commercieel gebruik in de kerk of thuis worden gekopieerd.
Deze mededeling moet op elke kopie verschijnen.