

Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn



Cuộc Sống của Một Môn Đồ

Cách đây ba mươi năm ở Ghana, một sinh viên đại học trẻ tuổi tên là Doe lần đầu tiên bước vào ngôi nhà hội Thánh Hữu Ngày Sau. Một người bạn đã mời Doe cùng đi với người ấy, và Doe đã tò mò muốn biết Giáo Hội như thế nào.

Những người ở đó thật là tử tế và ân cần đến mức Doe không thể không tự hỏi: “Đây là loại giáo hội gì vậy?”

Doe cảm thấy rất có ấn tượng đến mức đã quyết định học hỏi thêm về Giáo Hội và các tín hữu của Giáo Hội. Họ là những người tràn đầy niềm vui. Nhưng ngay khi chị bắt đầu học hỏi về Giáo Hội, thì một số người trong gia đình và bạn bè của chị, mà luôn mong muốn điều tốt cho chị, bắt đầu phản đối bằng mọi cách. Họ nói những lời thậm tệ về Giáo Hội và làm đủ mọi cách để thuyết phục chị.

Nhưng Doe đã có được một chứng ngôn.

Chị đã có đức tin và chị yêu mến phúc âm, là điều làm cuộc sống của chị tràn ngập niềm vui. Và vì thế, chị đã bước vào nước báp têm.

Sau đó, chị dẫn mình vào việc học hỏi và cầu nguyện. Chị nhìn ăn và tìm kiếm ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Kết quả là chứng ngôn và đức tin của Doe tăng trưởng mạnh mẽ và sâu đậm hơn. Cuối cùng, chị quyết định phục vụ truyền giáo toàn thời gian cho Chúa.

Sau khi phục vụ truyền giáo trở về, chị đã hẹn hò và kết hôn với một người truyền giáo được giải nhiệm trở về—cũng chính là người đã làm phép báp têm cho chị nhiều năm trước—rồi sau đó họ đã được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Johannesburg South Africa.

Nhiều năm trôi qua kể từ khi Doe Kaku lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong suốt thời gian này, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm đối với chị. Chị đã trải qua nhiều nỗi đau khổ và thất vọng, kể cả sự qua đời của hai đứa con—sự mất mát này vẫn còn để lại nhiều nỗi đau khổ và thất vọng trong lòng chị.

Nhưng chị và chồng chị là Anthony đã cố gắng hết sức để đến gần với nhau và với Cha Thiên Thượng nhân từ của họ, là Đấng họ yêu thương hết lòng.

Bây giờ, 30 năm sau khi bước vào nước báp têm, Chị Kaku mới vừa hoàn tất một công việc phục vụ truyền giáo toàn thời gian nữa—lần này chị phục vụ bên cạnh chồng của mình, là chủ tịch phái bộ truyền giáo Nigeria.

Những người biết Chị Kaku nói rằng có một điều gì đó đặc biệt về chị ấy. Chị ấy tỏa sáng. Mọi người đều cảm thấy vui hơn khi ở bên chị.

Chị có một chứng ngôn chắc chắn. Chị nói: “Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi coi tôi như là con gái và bạn của Ngài vậy (xin xem Mô Si A 5:7; Ê The 3:14)”. Và tôi đang học hỏi và cố gắng hết mình để cũng là bạn của Ngài—không chỉ bằng lời nói mà còn bằng điều tôi làm nữa.”

Chúng Ta Là Các Môn Đồ

Câu chuyện của chị Kaku cũng tương tự như câu chuyện của nhiều người khác. Chị đã mong muốn được biết lẽ thật, chị đã trả cái giá để nhận được ánh sáng thuộc linh, chị cho thấy tình yêu thương dành cho Thượng Đế và những người xung quanh chị, và chị đã trải qua nhiều khó khăn và đau khổ trong khi làm những điều đó.

Nhưng bất chấp sự chống đối và đau khổ, chị vẫn tiếp tục tiến bước với đức tin. Và cũng quan trọng như việc luôn giữ vững đức tin, chị vẫn luôn vui vẻ. Chị tìm ra cách để không chỉ kiên trì chịu đựng được những khó khăn của cuộc sống mà còn cố gắng tiến triển bất chấp những điều này!

Câu chuyện của chị ấy cũng tương tự như của anh chị em và tôi.

Cuộc hành trình của chúng ta không phải lúc nào cũng tốt đẹp hay không có thử thách.

Mỗi người chúng ta đều có những nỗi đau khổ, thất vọng, phiền muộn.

Chúng ta có thể cảm thấy chán nản và có khi choáng ngợp.

Nhưng những người sống cuộc sống của một môn đồ—là những người luôn trung tín và tiếp tục tiến bước trong đức tin; là những người tin cậy Thượng Đế và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài;¹ là những người sống theo phúc âm mỗi ngày, và mỗi giờ—là những người mà những hành động nhỏ bé của họ thường tạo ra sự khác biệt lớn lao.

Những người tử tế hơn một chút, dễ tha thứ hơn một chút, và dễ động lòng thương xót là những người sẽ được thương xót.² Những người làm cho thế gian này thành một nơi tốt hơn, với từng cử chỉ chăm sóc và yêu thương, và những người cố gắng hết sức để sống một cuộc sống đầy phước lành, sự mãn nguyện, và bình an của một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô là những người cuối cùng sẽ tìm thấy niềm vui.

Họ sẽ biết rằng “tình thương yêu của Thượng Đế gieo rắc cùng khắp trong trái tim của con cái loài người . . . hấp dẫn hơn hết thấy mọi vật khác . . . và là niềm vui sướng nhất cho tâm hồn”³

GHI CHÚ

1. Xin xem Mô Si A 4:6.
2. Xin xem Ma Thi O 5:7.
3. 1 Nê Phi 11:22–23.

GIẢNG DẠY TỪ SỰ ĐIỆP NÀY

Chủ Tịch Uchtdorf dạy chúng ta rằng con đường môn đồ là khó khăn nhưng những người nào sống “cuộc sống bình an của một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô là những người cuối cùng sẽ tìm thấy niềm vui.” Giống như Chủ Tịch Uchtdorf kể câu chuyện về Doe để cho thấy cách một môn đồ của Đấng Ky Tô có thể tìm thấy sự bình an và niềm vui bất chấp những thử thách của cuộc sống, anh em có thể cân nhắc việc chia sẻ một câu chuyện từ cuộc đời của mình về lý do tại sao anh

em chọn tuân theo Đấng Ky Tô và Ngài đã củng cố anh em như thế nào. Khi anh em được Thánh Linh thúc giục, việc chia sẻ câu chuyện của cá nhân mình có thể củng cố những người anh em giảng dạy.

GIỚI TRẺ

Có Được Niềm Vui trong Việc Làm Môn Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô

Các em bao giờ có một ngày tồi tệ không? Các em đã làm gì để được vui hơn? Chủ Tịch Uchtdorf biết rằng “mỗi người chúng ta đều có những nỗi đau khổ, thất vọng, phiền muộn. Chúng ta thậm chí có thể cảm thấy chán nản và có khi choáng ngợp.”

Giải pháp của ông là hãy sống theo như điều ông gọi là “cuộc sống của môn đồ”: “luôn trung tín và tiếp tục tiến bước trong đức tin.” Khi chúng ta tiến bước trong đức tin, chúng ta có thể tin cậy Thượng Đế, tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, và phục vụ người khác—và cảm thấy có niềm vui trong khi làm tất cả những điều này! Như Chủ Tịch Uchtdorf nói: “Những người sống cuộc sống của một môn đồ . . . là những người mà những hành động nhỏ bé của họ thường tạo ra sự khác biệt lớn lao.”

Hãy cân nhắc việc lập một bản liệt kê những cách các em có thể sống cuộc sống của một môn đồ. Ví dụ, các em có thể viết xuống một ý tưởng phục vụ như là “Giúp một người cha hay mẹ chuẩn bị bữa ăn tối” hoặc một ý tưởng cho việc tuân giữ các giáo lệnh như là “Cầu xin được kiên nhẫn hơn với anh chị em trong gia đình mình.” Lần sau khi các em cảm thấy chán nản hoặc choáng ngợp, hãy lấy bản liệt kê của mình ra, chọn ra một ý tưởng, và hãy thử làm điều đó!

THIẾU NHI

Những Lúc Buồn Vui

Có những ngày có những khoảnh khắc không vui vẻ. Và điều đó là bình thường. Chúa Giê Su có thể giúp các em vượt qua những khoảnh khắc đó.

Vẽ hình một khuôn mặt buồn. Chúa Giê Su có thể giúp các em khi các em buồn bằng cách nào? Bây giờ hãy vẽ một khuôn mặt tươi cười. Chúa Giê Su có thể giúp các em vui vẻ bằng cách nào?



Đức Tin, Gia Đình,
Sự Trợ Giúp

Sống Một Cuộc Đời Dâng Hiến

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm kiếm sự soi dẫn để biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào sự hiểu biết về mục đích của Hội Phụ Nữ sẽ chuẩn bị cho các con gái của Thượng Đế nhận được cuộc sống vĩnh cửu?

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Dâng hiến là biệt riêng hoặc cung hiến một điều gì thiêng liêng, tận tụy cho các mục đích thiêng liêng. Sự thành công thật sự trong cuộc sống này đến từ việc dâng hiến cuộc sống của chúng ta—đó là thời giờ và những sự lựa chọn của chúng ta—cho các mục đích của Thượng Đế.”¹

Anh Cả Neal A. Maxwell (1926–2004) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng sự hiến dâng chỉ là cống hiến những của cải vật chất của mình khi được Thượng Đế chỉ thị cho chúng ta. Nhưng sự hiến dâng thực sự là sự tự hiến mình lên Thượng Đế.”²

Khi chúng ta dâng hiến bản thân mình cho những mục đích của Thượng Đế, đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Kỵ Tô và nơi Sự Chuộc Tội của Ngài sẽ gia tăng. Khi

chúng ta sống một cuộc đời dâng hiến, chúng ta có thể được làm cho thánh thiện qua những hành động dâng hiến này.

Carole M. Stephens, Đệ Nhất Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ nói rằng: “Anh Cả Robert D. Hales đã dạy: ‘Khi lập và tuân giữ các giao ước, chúng ta bỏ lại thế gian và bước vào vương quốc của Thượng Đế.’”

Chúng ta thay đổi. Chúng ta trông khác biệt và hành động khác. Những điều chúng ta lắng nghe, đọc và nói đều khác biệt, và những thứ chúng ta ăn mặc cũng khác biệt vì chúng ta trở thành con gái của Thượng Đế, được ràng buộc với Ngài bởi giao ước.”³

Dâng hiến là giao ước mà Thượng Đế lập “với gia tộc Y Sơ Ra Ên sau những ngày đó. [Chúa phán rằng], ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó,

chúng nó sẽ làm dân ta” (Giê Rê Mi 31:33). Việc sống một cuộc đời dâng hiến là phù hợp với kế hoạch của Thượng Đế dành cho chúng ta.

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

1 Tê Sa Lô Ni Ca 1:3; Giáo Lý và Giao Ước 105:5; reliefsociety.lds.org

GHI CHÚ

1. D. Todd Christofferson, “Suy Ngẫm về một Cuộc Đời Dâng Hiến,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2010, 16.
2. Neal A. Maxwell, “Hiến Dâng Việc Làm của Người,” *Liahona*, tháng Bảy năm 2002, 39.
3. Carole M. Stephens, “Hãy Có Ý Thức Rõ Ràng về Các Bổn Phận của Chúng Ta,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2012, 115–16.

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Làm thế nào việc dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa giúp chúng ta trở nên giống như Ngài hơn?