

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf
Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn



Hạ Cánh An Toàn Trong Tình Trạng Nhiều Loạn Không Khí

Cách đây không lâu, vợ tôi là Harriet và tôi có mặt ở sân bay đang theo dõi các máy bay trắng lẹ hạ cánh. Hôm đó là một ngày gió mạnh, và những cơn gió dữ dội thổi tới những chiếc máy bay đang tiến đến gần, làm cho mỗi chiếc bị chệch đi và lắc mạnh.

Khi chúng tôi chứng kiến sự vật lộn giữa thiên nhiên và máy móc, tâm trí tôi nhớ lại thời gian khi tôi đang theo học khóa huấn luyện bay và những nguyên tắc tôi đã học được lúc đó—và sau này tôi đã dạy cho những phi công khác khi huấn luyện họ.

Tôi thường nói với họ, “Đừng cố gắng kiểm chế bộ điều chỉnh trong khi xảy ra tình trạng nhiễu loạn không khí. Hãy bình tĩnh; đừng phản ứng quá. Hãy giữ cho mắt mình tập trung vào vạch chính giữa của đường băng. Nếu các bạn chệch khỏi đường tiếp cận mong muốn, hãy nhanh chóng chỉnh lại nhưng phải có chừng mực. Hãy tin vào tiềm năng của chiếc máy bay của bạn. Hãy coi như tình trạng nhiễu loạn không còn nữa.”

Những phi công có kinh nghiệm hiểu rằng họ không thể luôn kiểm soát được mọi thứ xảy ra xung quanh họ. Họ không thể dập tắt tình trạng nhiễu loạn. Họ không thể khiến mưa hoặc tuyết ngừng rơi. Họ không thể khiến gió ngừng thổi hay làm thay đổi hướng gió.

Nhưng họ cũng hiểu rằng là điều sai lầm để sợ hãi tình trạng nhiễu loạn hay những cơn gió mạnh—và đặc biệt điều đó sẽ khiến họ bị đờ người ra. Cách hạ cánh an toàn

khi các điều kiện không được như lý tưởng là hãy ở trên đúng con đường hạ cánh càng chính xác càng tốt.

Khi tôi nhìn thấy từng chiếc máy bay đến đích và nhớ lại các nguyên tắc tôi đã học được từ những năm tháng làm phi công của mình, tôi tự hỏi phải chăng không có bài học về việc này cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta sao.

Chúng ta không thể luôn kiểm soát được những cơn bão tố mà cuộc sống đặt trên con đường chúng ta đi. Đôi khi mọi thứ không theo như cách chúng ta muốn. Chúng ta có thể cảm thấy bị run lên và cuốn trôi theo những nhiễu loạn của sự thất vọng, nghi ngờ, sợ hãi, buồn rầu hay căng thẳng.

Trong những lúc đó, chúng ta dễ bị cuốn vào những điều đang bị chệch hướng và bị xoay quanh bởi những suy nghĩ lo lắng. Sự cảm dỗ đó khiến chúng ta tập trung vào các thử thách mà chúng ta đang đối mặt thay vì tập trung vào Đấng Cứu Rỗi và chứng ngôn về lẽ thật của mình.

Nhưng đó không phải là cách tốt nhất để định hướng chúng ta vượt qua các thử thách trong cuộc sống.

Như một người phi công dày dặn kinh nghiệm không tập trung vào cơn bão mà tập trung vào điểm chính giữa của đường băng và điểm hạ cánh chính xác, cũng như vậy, chúng ta cần phải luôn tập trung vào điểm cốt yếu của đức tin chúng ta—là Đấng Cứu Rỗi, phúc âm của Ngài, và kế hoạch của Cha Thiên Thượng—và mục tiêu tột bậc của chúng ta—là trở về điểm đến thiên thượng của mình một cách an toàn. Chúng ta cần phải tin cậy Thượng Đế và làm

cho việc ở trên con đường của vai trò môn đồ thành trọng tâm của các nỗ lực của chúng ta. Chúng ta cần phải giữ cho tâm trí và mắt chúng ta tập trung vào việc sống theo cách chúng ta biết là mình cần phải sống theo.

Việc biểu lộ đức tin và sự tin cậy của chúng ta nơi Cha Thiên Thượng bằng sự thích thú tuân giữ các giáo lệnh của Ngài sẽ mang đến cho chúng ta niềm hạnh phúc và vinh quang. Và nếu chúng ta ở trên con đường đó, chúng ta sẽ vượt qua được bất cứ tình trạng nhiễu loạn nào—bất kể điều đó xảy đến mạnh mẽ đến mức nào—và sẽ trở lại ngôi nhà thiên thượng của chúng ta một cách an toàn.

Bất kể bầu trời quanh chúng ta quang đặng hay đầy dẫy các đám mây đang đe dọa, với tư cách là các môn đồ của Chúa Giê Su Kỵ Tô, trước hết chúng ta hãy tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế và sự ngay chính của Ngài, vì biết rằng nếu chúng ta làm vậy, thì cuối cùng mọi thứ khác chúng ta cần đến sẽ được ban cho (xin xem Ma Thi Ơ 6:33).

Thật là một bài học quan trọng để đời!

Chúng ta càng bị ám ảnh bao nhiêu về sự khó khăn, vật lộn, nghi ngờ, sợ hãi thì những điều đó sẽ càng trở nên khó khăn hơn nữa. Nhưng khi chúng ta càng tập trung vào điểm đến thiên thượng cuối cùng của mình và vào những niềm vui của việc đi theo con đường của môn đồ—như là yêu mến Thượng Đế, phục vụ những người lân cận của mình—thì chúng ta càng thành công trong việc định hướng được bản thân qua những lúc lo lắng và nhiễu loạn.

Các bạn thân mến, bất kể những cơn gió trần thế có hung dữ gào thét quanh chúng ta thế nào đi nữa, thì phúc âm của Chúa Giê Su Kỵ Tô vẫn luôn mang đến con đường tốt nhất để hạ cánh an toàn nơi vương quốc của Cha Thiên Thượng.

GIẢNG DẠY TỪ SỨ ĐIỆP NÀY

Chủ Tịch Uchdorf khuyên dạy chúng ta “hãy tin cậy Thượng Đế và tập trung các nỗ lực ở trên con đường của vai trò môn đồ.” Suy xét việc hỏi xem những người anh em giảng dạy cách họ đang tập trung vào “điểm đến thiên thượng cuối cùng và vào những niềm vui của việc đi theo con đường của môn đồ” vào những

lúc họ đối mặt với thử thách. Anh chị em có thể mời họ suy nghĩ về các cách họ có thể tập trung vào chứng ngôn của họ và vào Đấng Kỵ Tô khi gặp lúc khó khăn và thành tâm quyết định xem cách thức thực hiện một hay nhiều ý kiến đó vào cuộc sống của họ.

GIỚI TRÉ

Một Nền Tảng cho Chứng Ngôn Của Tôi

Bài của Jennifer Weaver

Khi tôi 16 tuổi, một người bạn xuất hiện trước nhà tôi cùng với những người truyền giáo. Trong tháng đầu tiên thảo luận, tất cả các câu hỏi của tôi đã được trả lời một cách rõ ràng. Tôi đã cảm thấy Đức Thánh Linh làm chứng về lẽ thật của sứ điệp về Sự Phục Hồi. Điều đó không giống như bất cứ thứ gì tôi đã từng cảm nhận, và tôi đã biết tất cả điều đó là chân chính.

Tuy nhiên, tôi đã trải qua cảm giác bị chối bỏ và chống đối hơn bao giờ hết. Tôi đã cảm thấy cô đơn, mệt mỏi, và băn khoăn. Nếu như tôi đang làm điều đúng, thì tại sao tôi lại gặp quá nhiều nghịch cảnh như vậy? Tôi đã không hiểu rằng các thử thách đó là vì lợi ích của tôi. Những người truyền giáo dạy tôi cách nhịn ăn và cầu nguyện, thậm chí ngay cả khi tôi đang ở trường học. Khi những sự việc trở nên không thể chịu đựng được nữa thì tôi thường trải hết lòng mình và ngay lập tức cảm thấy được sự an ủi của Thánh Linh.

Tuần làm lễ báp têm của tôi đầy dẫy thử thách. Sếp của tôi dọa sa thải tôi nếu như tôi không bỏ lễ báp têm và sẽ thay thế người khác vào làm vị trí của tôi, tôi đã phải vào bệnh viện điều trị vì bị sỏi thận, và cha mẹ tôi đã yêu cầu tôi đi ra khỏi nhà. Vì có quá nhiều thứ tôi không kiểm soát được, nên điều duy nhất tôi có thể làm là hướng về Chúa.

Tất cả những thử thách đó hóa ra đã mang lại lợi ích cho tôi. Những thử thách đó đã giúp tôi hiểu được các giáo lý của phúc âm, mà đã ban cho tôi một nền tảng cho chứng ngôn của mình.

Tác giả sống ở Idaho, Hoa Kỳ.



Đức Tin, Gia Đình,
Trợ Giúp

Hôn Nhân Do Thượng Đế Quy Định

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn Cùng Thế Giới” sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Các vị tiên tri, sứ đồ, và các vị lãnh đạo tiếp tục “long trọng tuyên bố rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đã được Thượng Đế quy định sẵn và gia đình là trọng tâm kế hoạch của Đấng Sáng Tạo.”¹

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Một gia đình được xây đắp trên cuộc hôn nhân giữa một người nam và một người nữ cung cấp bối cảnh tốt nhất cho kế hoạch của Thượng Đế để phát triển. . . .

“ . . . Chúng ta cũng như bất cứ người trần thế nào khác không thể thay đổi tổ chức hôn nhân thiêng liêng này.”²

Bonnie L. Oscarson, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ đã nói: “Tất cả mọi người, bất kể tình trạng hôn nhân là gì hoặc có bao nhiêu con cái thì cũng có thể là những người bệnh vực cho kế hoạch của Chúa như đã được mô tả trong bản tuyên ngôn về gia đình. Nếu đó là kế hoạch của Chúa, thì đó cũng phải là kế hoạch của chúng ta!”³

Anh Cả Christofferson nói tiếp: “Một số anh chị em bị từ chối phước lành của hôn nhân vì các lý do thiếu các triển vọng xứng đáng, sức thu hút đồng tính, khuyết tật về thể chất

hoặc tinh thần hay chỉ là sợ bị thất bại. . . . Hoặc anh chị em có thể kết hôn nhưng lại đã chấm dứt hôn nhân của mình. . . . Một số anh chị em đã kết hôn nhưng không thể có con. . . .

“Mặc dù vậy, . . . mọi người đều có thể đóng góp vào việc tiết lộ kế hoạch thiêng liêng trong mỗi thế hệ.”⁴

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Sáng Thế Ký 2:18–24; 1 Cô Rinh Tô 11:11; Giáo Lý và Giao Ước 49:15–17

Các Câu Chuyện về Những Người Thời Nay

Anh Larry M. Gibson, nguyên cố vấn thứ nhất trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Niên nhớ lại khi mà vợ anh là chị Shirley đã nói rằng:

“Em yêu anh vì em biết anh yêu thương Chúa nhiều hơn anh yêu em.” . . .

“Câu trả lời đó làm trái tim tôi kinh ngạc. . . .

“ . . . [Và] Tôi đã muốn cô ấy luôn cảm nhận được rằng tôi yêu mến Chúa nhiều hơn hết thảy mọi điều.”⁵

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Chúa Giê Su Ky Tô là tiêu

điểm trong mối quan hệ hôn nhân giao ước. . . . [hãy tưởng tượng rằng] Đấng Cứu Rỗi được đặt ở đỉnh của [một] tam giác, với người nữ ở một góc và người nam ở góc còn lại. Giờ thì hãy suy ngẫm xem điều gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ giữa người nam và người nữ khi mỗi người họ kiên định ‘đến cùng Đấng Ky Tô’ và cố gắng để được ‘toàn thiện trong Ngài’ (Mô Rô Ni 10:32). Bởi vì nhờ có và qua Đấng Cứu Chuộc, người nam và người nữ mới đến được gần nhau hơn.”⁶

GHI CHÚ

1. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2010, 129.
2. D. Todd Christofferson, “Tại Sao Chúng Ta Phải Kết Hôn và Có Gia Đình,” *Liahona*, tháng Năm năm 2015, 52.
3. Bonnie L. Oscarson, “Những Người Bệnh Vực cho Bản Tuyên Ngôn về Gia Đình,” *Liahona*, tháng Năm năm 2015, 15.
4. D. Todd Christofferson, “Tại Sao Chúng Ta Phải Kết Hôn và Có Gia Đình,” 52.
5. Larry M. Gibson, “Fulfilling Our Eternal Destiny,” *Ensign*, Tháng Hai năm 2015, 21–22.
6. David A. Bednar, “Marriage Is Essential to His Eternal Plan,” *Liahona*, Tháng Sáu năm 2006, 54.

Hãy Suy Nghĩ về Điều Này

Làm thế nào một cá nhân có thể cố gắng một cách kiên định để “đến cùng Đấng Ky Tô”?