

Finn ditt personliga kung Benjamin-tal på Generalkonferensen

Äldste Tom-Atle Herland, Norge

Områdessjuttio

Generalkonferensen är ett underbart tillfälle för oss alla att ta emot andlig förnyelse, bli stärkta i vår tro på Jesus Kristus, och känna större frid. När kung Benjamin i Mormons Bok inbjöd sitt folk till en sorts generalkonferens nära templet, gav han en av de mest kraftfulla predikningar som återfinns i skrifterna. Hans tydliga fokus på Jesus Kristus och på försoningen är en stor välsignelse för oss alla, än i dag.

I *Ensign* från januari 1992 kan vi läsa "King Benjamin's Manual of Discipleship" (*Kung Benjamins handbok för lärjungeskap*) av äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum. I sitt budskap betonar äldste Maxwell hur viktigt det är att vi är ordets görare.

Generalkonferenserna ger oss möjligheten att hitta våra egna kung Benjamin-tal. Dessa tal, som talar så starkt till våra hjärtan, våra själar och våra andar, är som manna från himlen. Eftersom vi alla är olika varandra, påverkar ett tal en person mer än en annan, och tvärtom. Våra omständigheter i livet är olika, vi har uppnått olika nivåer av kunskap om evangeliet och vi har olika insikter i det som pågår omkring oss, men vid varje generalkonferens finns det alltid åtminstone ett tal som talar till hjärtat och själen. Det ger oss möjlighet att inte bara vara ordets hörare, utan också dess görare (Jak. 1:22, Joh. 13:17, Matt. 7:21–25). Vi kan, som äldste Maxwell säger, bli Jesu Kristi



lärjungar. Det här är kanske något av det viktigaste vi kan göra efter en generalkonferens: att låta dessa tal som ger oss så mycket bli en sporre till utveckling och förändring. Dessutom ger sådana tal oss styrka och får oss att känna frid i våra personliga liv och i en turbulent värld. Vi kan känna att Gud och Jesus verkligen älskar oss, trots våra svagheter och utmaningar.

President Eyring gav ett mycket kraftfullt tal under den senaste generalkonferensen i april 2017. Talet hette "Min frid lämnar jag efter mig åt er" och är för mig ett kung Benjamin-tal. Det gäller lika mycket President Uchtdorfs tal, "Den fullkomliga kärleken driver ut rädslan", och äldste Renlunds tal, "Vår gode herde". Också när president Nelson talade personligt om Kristus i "Föra in Jesu Kristi kraft i våra liv" var konferensen en stor välsignelse för mig. Det kändes som om jag hade suttit nära templet och lyssnat till kung Benjamin.

Om du tar dig tid att lyssna till eller läsa fler av talen, kan du överraskas



Äldste

Tom-Atle Herland

av upptäckten att några av talen är som gömda ädelstenar som du inte upptäckte förrän du tog dig tid att läsa dem på nytt.

President Nelson nämner Markus 5:22–43. Det här är en av de vackraste berättelserna i skrifterna som jag känner till. Jesus träffar Jairus, en synagogföreståndare, som faller ner för Jesu fötter och vädjar om att Jesus ska hela hans döende dotter. Berättelsen är underbar i sig själv, men när Jesus är på väg till Jairus dotter utropar han när de går på gatorna och stöter ihop med många människor: "Vem rörde vid mina kläder?" Lärjungarna blir förvirrade och säger att här stöter ju alla ihop med andra, men Jesus kände att kraft hade gått ut ur honom när kvinnan rörde vid hans kläder. Kvinnan, som hade varit sjuk i 12 år och hade spenderat alla sina pengar på att bli frisk, var fortfarande sjuk. Kristus botade henne. Deras möte skildras på ett storartat sätt. På lds.org och länken *Bible Videos*, finns en 1 minut och 40 sekunder lång video som visar detta underbara möte mellan Kristus och kvinnan.

Hitta ditt personliga kung Benjamin-tal under generalkonferensen den här gången. Generalkonferensen är nära templet. Var både ordets hörare och dess görare, båda delarna. Då får du liksom den här kvinnan känna att kraft utgår från Kristi ord, och den helar och styrker dig. Tröstar dig. Leder dig. Som ett kung Benjamin-tal. ■

Midsommarfest i Fjällbo park, arrangerad av Utby församling

Gunnel Bergsman, Utby församling

Vi sitter här i våra campingstolar och blickar ut över den stora gräsmattan, där folk återigen börjar samlas för midsommarfirande.

I tretton år har Utby församling varit värd för denna fest. Man behöver vara här för att höra dragspelsmusiken och se alla barn med spring i benen. Alla väntar vi på att midsommarstången skall resas. Nu kommer Torsten Ludvig (förste rådgivare i biskopsrådet), ungdomar och barn fram till stången. De knyter fast rep och så börjar alla dra upp stången och till slut står den så grön och fin, höjd mot skyn och alla klappar i händerna. Det samlas fler och fler barnfamiljer och vuxna. De flesta är boende i området. Nu börjar dansen.

Två stora ringar får plats runt stången. Madeleine Lärka i sin Sverigedräkt sätter tillsammans med de unga kvinnorna igång de dansande med sången "små grodorna". Alla barn och även vuxna hoppar runt som små grodor och har väldigt roligt. Det börjar samlas mörka moln, men allas böner blir besvarade och vi slipper regn. Här finns varm korv med bröd som Torsten står för. Han är kocken idag. Det finns även bullar, småkakor och saft, men många har en egen picknickkorg med sig. Det finns fiskedamm och tävling i att "hoppa säck", samt för de intresserade ett släktforskningstält.

Det är så roligt att se hur folk trivs tillsammans, pratar och skojar. Skratten ljuder över vår duktiga dragspelsmusiker. Nu har alla ätit och vilat en stund,

så nu samlar Madeleine ihop de som vill dansa lite till. Återigen blir det två stora ringar runt midsommarstången. Efter en stund "skjuter man upp raketerna". Barnen vill göra det en gång till och kocken annonserar att det finns några korvar kvar. Alla missionärer i staven är här och de får den stora äran att dela ut glasspinnar till alla barn och även vuxna.

Nataliya Persson och Torsten Ludvig är arrangörerna till denna härliga fest. En boende i området tackar församlingen för att vi åter igen har ordnat denna härliga midsommarfest och applåderna ljuder högt över Fjällbo park. Cirka klockan 13.00 börjar folk packa ihop och samla sina barn och hundar. När vi lämnar



GUNNEL BERGSMAN

Utby församling var värd för midsommarfirandet i Fjällbo park för trettande gången.

platsen känner man en regndroppe eller två. Vi har varit mellan 1 600 till 1 700 personer här i dag.

En väldigt trevlig midsommar för oss alla. ■

Välkommen till din nya nationella webbplats

Välkommen till den nya och förbättrade webbplatsen för området Europa! Den nationella webbplatsen har uppdaterats så att du lättare kan få information om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i området Europa.

På den här webbplatsen finner du meddelanden som hjälper dig att lära dig om, leva efter och berätta om Jesu Kristi återställda evangelium.

Uppdateringarna innehåller bland annat:

Ett uppdaterat utseende

Ett helt nytt utseende och en ny känsla fräschar upp webbplatsen som har tagits fram för att hjälpa dig navigera lättare och snabbare. Navigeringen har förenklats med allt från en ny navigeringsmenystruktur till ett mer grafiskt gränssnitt.

Navigeringsmenyn

Navigeringen är nu utformad så att du kan hitta den mest relevanta

informationen du behöver snabbt via listrutor som organiserar varje del av webbplatsen.

Evenemang

Missa aldrig en aktivitet igen. Eftersom de lokala evenemangen nu finns på startsidan kan du snabbt hitta något att göra en fredagskväll. Kom ofta tillbaka för att se kommande evenemang och fyll din tid med upp-lyftande aktiviteter.

Streaming

Den här spännande funktionen låter dig bekvämt titta på evenemang i ditt eget hem, direkt från den nationella webbplatsens startsida. Streaming finns för andakter, brasafnar och andra lokala evenemang.

Sökfunktionen

Hittar du fortfarande inte det du söker efter? Den nya sökfunktionen hjälper dig att hitta det du söker efter på den nationella webbplatsen och även på kyrkans andra webbplatser. Nu kan du snabbt hitta information om vilket ämne som helst om kyrkan.

Taggar

”Taggar” är ett annat sätt att lätt hitta material som hör till ett ämne. Längst ner på sidan för varje ”artikel” finns det relaterade ämnen som tar dig till allt webbplatsen har om det ämnet. På sidan med taggar kan du välja i listrutan för att hitta material angående en mängd olika ämnen.

Dela på sociala medier

Den nya webbplatsen gör det enkelt att dela saker på sociala medier. Håll ögonen öppna för ikoner för

sociala medier som gör det enklare att dela innehåll med familj och vänner. Om du läser något som inspirerar dig, dela det! Om du ser ett evenemang som du vill att andra ska veta om, dela

det också! Du kan till och med göra andra medvetna om den nationella webbplatsen från startsidan genom att gå till sidfoten och klicka på en av ikonerna för sociala medier. ■

Prenumerera på Liahona

Kyrkans månatliga tidskrift Liahona är fortsatt en viktig resurs för att nå ut till kyrkans medlemmar och vänner. För närvarande når den ut till ungefär 70–80% av kyrkans aktiva medlemmar runtom i världen.

Att få Liahona hem till din brevlåda 12 gånger per år kostar under 100 kr/år.

För att påbörja en prenumeration vänder du dig till kyrkans distributionscenter i Stockholm, antingen via e-post rcstockholm@ldschurch.org eller telefon 08-500 655 21.

Liahona finns även tillgänglig kostnadsfritt på internet: www.lds.org/liahona?lang=swe ■

FAVORITSKRIFTSTÄLLE

”Det känns bra i hjärtat”

Sara Peterson, Stockholms södra stav

Saeid Ghiasi, 16 år, från Linköpings Sgren berättar att han tycker om att läsa i inledningen på Mormons bok. Han tycker om att läsa om hur Joseph Smith fick gräva fram guldplåtarna från marken. ”Det känns bra i hjärtat att läsa om det”, säger Saeid.

Saeid kom till Sverige med sin familj från Iran för mindre än två år sedan. De hade redan hört om kyrkan då Saeids farbror blivit medlem i kyrkan i Tyskland. När de kom till Sverige träffade de missionärerna och valde att döpas in i kyrkan. Saeids föräldrar har beseglats i templet och Saeid har stora planer för framtiden. Han hoppas på att bli missionär, och fotbollsproffs också förstås. ■



SARA PETERSON

Saeid hoppas bli missionär.

Äldste Scott

När jag berättar att jag kommer från Australien tror jag att de flesta inbillar sig ett liv där jag fick brottas med hajar för att överleva.

I verkligheten så var min placering på League of Legends högre än vågorna på stranden utanför och om jag inte stod bakom köttdisken och sålde kängurubiff, utrustad med mitt lilla hårnät, så satt jag troligen hemma och väntade på att mamma skulle komma hem med något att äta medan jag spelade datorspel med mina vänner och levde livet som en online hero.

Det finns till och med videor på Youtube där man kan höra min 15-åriga, gnälliga lilla röst medan jag spelade.

Men du behöver inte undra. Jag var även ute och njöt av solen ibland.

Jag växte faktiskt upp på kusten och både surfade och åkte skateboard. På morgnarna, innan skolan, kunde jag, min bror och några *mates* åka skateboard eller också paddla för att förhoppningsvis få några bra vågor, och ibland hade vi tur.

Efter skolan drog vi sedan ut igen för att umgås medan vi lyssnade på musik och försökte få den perfekta bilden. Dessa stunder med syskon och vänner är mina bästa minnen.

För mig är det livet, efter att ha njutit av frisk luft och surfing med vännerna, att få sätta mig ner för att spela på datorn.

En del av livet för mig är också att vara mormon.

Genom att vara så nära min familj och vänner har jag insett hur stora välsignelser jag har fått ta del av och fortfarande kan njuta av.

Tack vare Guds plan för oss kan jag verkligen känna lycka tillsammans

med min familj och andra människor omkring mig, inte bara nu utan också efter det här livet.

Jag är tacksam för mina föräldrar och deras mod och villighet att bli medlemmar i kyrkan, att de tog detta steg i tro. Det har gjort det möjligt för mig att växa upp med evangeliets välsignelser som jag nu delar med mig av som missionär här i Sverige. ■

(Artikeln hämtad från Nyhetsrum Sverige)



NYHETSROM SVERIGE

Äldste Scott från Australien delar med sig av evangeliet i Sverige.

Artiklar till Lokala sidorna

Lokala sidorna behöver artiklar från medlemmar!

Dina lokala sidor tas fram av medlemmar i ditt eget område under ledning av områdespresidentskapet, för att möta behoven och upplevelserna hos medlemmar där du bor.

Om det finns lokala sidor i varje nummer eller inte beror på om det finns lokalt innehåll. Vi uppmanar dig att berätta om dina trosstärkande tankar och upplevelser genom att kontakta din reporter i stav eller distrikt där du bor. Eller skicka direkt till redaktionen. Se nedan.

Välkommen att skicka in bidrag till Lokala sidorna under följande rubriker:

Lokala nyheter, Hur jag vet, Sista dagars heliga i Sverige berättar, Favoritskriptställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus (för barn) och Läsarkommentar.

Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet och lämplighet. De skickas även vidare till den svenska hemsidan. Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publicerade behövs tillstånd från artikelförfattare, fotograf och personer på fotot

(undantag: om det är en nyhetsartikel behövs inte tillstånd från personer på fotot). För barn och ungdomar under 18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar!

Speciella blanketter finns nu för dessa tillstånd som kan hämtas från kyrkans svenska hemsida, jesukristikyrka.se. I sökfältet upptill på hemsidan skriver man in "Tillståndsbblanketter". Klicka sedan på "Artiklar till kyrkans svenska hemsida och Liahona" där kan man sedan klicka på de olika tillståndsbblanketterna.

Blanketterna måste fyllas i och undertecknas, och skickas eller mejlas tillbaka till redaktionen.

Kontakta redaktionen för mer information.

Eivor Hagman,

redaktör eivorhagman@hotmail.com

Eva Marie Stegeby,

stavsreporter Stockholms stav

Sara Peterson,

stavsreporter Stockholms södra stav

Helena Stulen,

stavsreporter Göteborgs stav

Elisabeth Dahlkvist,

reporter i Umeå distrikt ■