

BUDSKAP FRÅN OMRÅDETS LEDARE

## Hörsamma Herrens tjänares ord

Äldste Hans T. Boom, Nederländerna  
Områdessjuttio



Äldste  
Hans T. Boom

På väg till en distriktskonferens njöt jag av utsikten från flygplanets lilla fönster. Världen såg annorlunda ut jämfört med när jag stod på marken. Det här påminner mig om de underbara välsignelser jag har fått tack vare att jag lever i en tid när vi har levande profeter på jorden.

Ibland ser jag inte tydligt vart jag behöver gå när jag står på marken, men Herren har förberett ett sätt att hjälpa oss och vägleda oss genom livet eftersom han har en bättre vy.

I vår tid kommer många röster till oss från alla håll. Aldrig tidigare har vi fått så mycket information på en dag som vi får nu. Vad ska vi göra med all den här informationen, och hur kan vi få reda på vad som verkligen är viktigt för just oss?

I allt tumult finns alltid Herrens stadiga hand. Han talar till oss genom sina tjänare och leder oss med kärlek och vänlighet, för han sa:

”Välsignade är ni, om ni ger akt på dessa tolv ord, som jag har utvalt bland er att verka bland er och vara era tjänare” (3 Ne. 12:1).

Det här är en av återställelsens stora välsignelser. Om vi studerar och tillämpar deras ord blir de vår *liahona* som vägleder oss dit vi behöver gå och till vad vi behöver göra för att få ett lyckligt och tryggt liv.

Ett av budskapen vi har fått i vår tid just nu har att göra med att ta hand

om andra och inbjuda en vän till kyrkan. Det ger stor glädje!

Ett annat är att bli mer oberoende och på så sätt bli mer lika vår himmelske Fader. Fastelagen och helgandet av sabbaten hjälper oss tillsammans med bönen i processen att bli mer oberoende. Vi får rika välsignelser, som

- att jordens fullhet blir vår
  - att Herren svarar när vi åkallar honom
  - ökad andlig styrka
  - timligt välbefinnande
  - större medlidande med andra
  - en starkare önskan att tjäna.
- (L&F 59:9–20, Jes. 58:6–11, Hel. 3:35)

Med inbjudan att hitta våra förfäder och utföra arbete för dem i templet kommer stora välsignelser.

Äldste David A. Bednar har lovat: ”Jag inbjuder kyrkans unga att lära



sig om och uppleva Elias ande. ... Jag lovar er att ni då skyddas mot den ondes tilltagande inflytande. När ni deltar i och älskar det här heliga verket så skyddas ni i er ungdom och i hela ert liv” (“Barnens hjärtan skall väna sig”, *Liahona*, nov. 2011, s. 26, 27).

När vi sätter personliga mål inom alla tre områden och arbetar på att uppnå dem så blir resultatet något underbart.

När vi hörsammar Herrens tjänares ord blir vi alltid välsignade med glädje och trygghet.

Två gånger om året, i april och oktober, njuter vi av en speciell tid med instruktioner av Herrens tjänare under generalkonferensen. Dessa budskap är till stor nytta för oss och hjälper oss förbli starka och trofasta.

Jag har lärt mig att be för vår profet och hans rådgivare och för kyrkans generalauktoriteter och lokala ledare. När vi ber för dem så stärker vi dem och blir mer öppna för deras inspirerade budskap.

Jag vittnar om att när vi gör det här så blir vi välsignade och kan alltid klappa våra händer av glädje, liksom folket vid Mormons vatten gjorde när de just hade fått höra om dopförbundet (Mosiah 18:11).

Att vi alltid må mätta oss med våra profeters ord, dricka från källan med levande vatten, öppna våra tält mot tornet så att vi kan höra, är min önskan och ödmjuka bön. ■

## Stavskonferensen i Göteborgs stav blev en andlig fest

Eva Angelini, Göteborgs stav

Stavskonferensen för Göteborgs stav den 24 april 2016 utsändes via en videolänk från Västra Frölunda kapell till alla stavens enheter. Med psalmen "Kom låt oss nu glädjas" inleddes konferensen och Anden infann sig omgående.

Församlingen fick sedan möjlighet att tacka "gamla" ämbetsmän och inrösta nya.

Efter dessa inröstningar fick vi som första talare lyssna till *Lovisa Engelbrektsson* från Borås församling. Hon kom hem från sin heltidsmission i Londonmissionen Syd för 1,5 månad sedan. Lovisa talade om fullkomlighet. När man gör fel, gör samma misstag om och om igen kan man fråga sig: "Har jag inte lärt mig det här?" Men Herren har tålmod med oss. Att bli fullkomliga tar ett helt liv. Att bli gjord hel – det är det som evangeliet handlar om (2 Ne. 25:26). Hela Mormons bok handlar om Kristus och hans försoning. Läs skrifterna. I skrifterna får vi styrkan från försoningen.

Linnea Ludwig från Utby församling, sjöng "Han lever min Förlossare", med Maria Baker vid pianot. Vilken styrka och vittnesbörd dessa unga systrar förmedlade genom sin tolkning av psalmen.

Sedan fick vi lyssna till ett tal av syster *Charlotte Wingård-Karlsson* från Skövde gren. Charlotte började med att ge oss alla en gåva – den mest dyrbara gåvan – sitt vittnesbörd. Syster Wingård-Karlsson vittnade om att om vi ger av det vi har så kommer Herren att mätta oss. Om vi prioriterar Herren så kommer han att ge oss precis allt vi behöver. Han vill ösa sina välsignelser över oss (se Mark. 8:35).

Nästa talare var vårt nya högråd från Västra Frölunda församling, *Espen Amundsen*, som talade om att finna glädje i Kristus. Han uttryckte en stor känsla av tacksamhet för försoningen. Trots vår ofullkomlighet kan vi återvända till Fadern. Vi kan få ett sammanhang och frid i livet. Broder Amundsen känner sig stolt över Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och säger att vi kan introducera människor till evangeliet på ett positivt sätt. Vi har en kraftfull teologi och en utmanande lära som utmanar vårt sätt att tänka. Kristus illuminerar vår tillvaro med ett vackert ljus tack vare Anden.

*Daniel Malm*, andre rådgivare i stavspreidentskapet, talade därefter till oss om glädje och vikten av att vara vid gott mod och att hålla riktningen på vår resa tillbaka till Gud. Fadern har sagt till oss vid flera

tillfällen genom historien att vara vid gott mod. Detta löfte hjälper oss att följa evangeliet och att känna kärlek. Vi kan inte besvara alla frågor vi får i livet men vi kan vara vid gott mod. Som Nephi sa: "Jag vet inte vad allting betyder" (1 Ne. 11:17) och i psalm 203 lär vi oss att "varje fråga skall få svar till slut". Gud står vid vår sida.

Förste rådgivaren i stavspreidentskapet, *Kent Perciwall*, talade till oss om Jesus Kristus. Jesus Kristus vill att var och en ska lyckas. Han vill lägga armen om var och en av oss för att vi ska lyckas i våra liv. Vi måste tillåta honom att komma in i våra liv, han finns där hela tiden för att hjälpa oss. "Om ni därför har en önskan att tjäna Gud, är ni kallade till verket" (L&F 4:3). Vi måste alltså ha en önskan. "Be och ni skall få, bulta och det skall öppnas för er." När vi bultar så visar vi att vi verkligen vill få. Vi måste bulta och visa att vi är kallade till verket. Jesus Kristus är vår Frälsare.

Malou Hollesen, nyss hemkommen från mission, delade med sig av sitt vittnesbörd genom att sjunga "A temple close to me", med Maria Baker vid pianot och Neil Baker vid orgeln.

*Eva Landrö* delade därefter med sig av sina erfarenheter av att använda Europaområdets plan och hur det påverkat henne på ett positivt sätt det senaste året. "Kortet ligger alltid på mitt sängbord. Ibland så läser jag det och det har förändrat mitt beteende." Det behöver inte vara



FOTO JULIEN ANGELENI

**Stavspresidenten Lars Landrö talade till Göteborgs stavs medlemmar vid stavskonferensen i april.**

stora mål utan små saker som gör att vi rör oss i rätt riktning närmare Kristus. Hon hade bland annat som mål att be för att få en varm känsla för templet. ”Det har gjort att när jag har varit där har jag känt närhet till himlen. Andlighet är en färskvara och jag behöver komma till templet gång på gång.” För två månader sedan tog hon ett nytt kort. Hon har nu tagit nya tag och skrivit nya mål. Kortet är de prioriteringar som vi ska ha enligt Europaområdets presidentskap, så om vi gör detta ökar vår tro och vi får en större känsla av frid och trygghet. ”Närma er mig och jag skall närma mig er” (L&F 88:63).

Slutligen fick vi lyssna till stavspresident *Lars Landrö*. Hans tal om templet var kraftfullt. Här följer några citat:

”Vi kan inte låta något stå mellan oss och templet. Vi kan inte låta något hindra oss från att utföra tempelarbete. Vi har inte råd att vara utan de välsignelser som kommer av att tjäna i hans hus, dessa välsignelser som Herren så gärna vill ge oss.

Jag vet att många har känt sig rikligt välsignade av att tjäna i templet.

Jag vet att några som hör mig i dag aldrig har varit i templet. Det kan finnas många skäl till det. Kanske är du ny som medlem i kyrkan, kanske du inte har fyllt 12 år än eller så kanske du helt enkelt aldrig har bestämt dig för att åka dit. I så fall är det dags att fatta det beslutet nu. Börja förbereda dig i dag. Det första steg du måste ta är att få en önskan att åka till templet. Om du inte har denna önskan vill jag be dig att du ber Gud om att ge dig en sådan önskan. Gör detta redan idag när du ber din kvällsbön. Han kommer att välsigna dig med denna önskan. Sedan behöver du agera och ta nästa steg. Du kommer själv att veta vad detta steg är.

Några av er som lyssnar på mig i dag har varit i templet och har mottagit er begåvning, men ni har ingen giltig tempelrekommendation. Du ska veta att du behövs i templet men mest av allt behöver du de välsignelser som Gud vill ge dig genom ditt tempeltjänande. Om du behöver omvända dig

för att få komma in i templet så börja processen idag, och om nödvändigt vänd dig till din biskop eller grenspresident för att få den hjälp som du behöver.

Vissa som är med på denna konferens har en giltig rekommendation, men har inte varit i templet på ett tag. Kanske är du för sjuk eller gammal för att ta dig dit, kanske är du småbarnsförälder och har svårt att få ihop livspusslet eller så har det bara inte blivit av. Jag tror att du saknar att känna friden och glädjen vid att tjäna i Herrens hus. Fundera en gång till på vad det är som hindrar dig från att åka. Sedan frågar du dig själv vad du kan göra för att övervinna detta hinder och vad du behöver hjälp med. Jag är övertygad om att hjälpen finns både i himlen och i din omgivning.

Många som deltar här idag har en giltig tempelrekommendation och använder den ofta. Lagg lite tid på att fundera på vad du kan göra för att få mer ut av dina tempelbesök. Detta skulle kunna vara något att diskutera på ett familjeråd. Sabbatsdagen är en ypperlig tidpunkt att ägna det lite extra tanke. Kanske finns det någon i din omgivning som inte har varit i templet på ett tag men som behöver någon att åka med. Ta med denna person och upplev glädjen av att tjäna i templet tillsammans. Undersök om det finns avlidna släktingar vars arbete inte har blivit gjort i templet. Se till att det blir gjort.

Jag kan lova er att vår himmelske Fader har välsignelser till var och en av oss, våra familjer och våra grenar och församlingar som han bara väntar på att ösa ut över oss allteftersom vi blir mer hängivna tempelbesökare. Han vill verkligen välsigna oss med kraft att gå framåt i livet med alla de olika utmaningar som vi ställs inför som människor.

Allt det som vi gör i templet är möjligt och har mening på grund av Frälsarens försoning. Jag vill vittna om att templet och dess förrättningar pekar mot honom och förbereder oss för att återvända till honom.”

Stavskonferensen blev en andlig fest. Det är bara att se fram emot nästa stavskonferens. ■

## Nytt biskopsråd i Handens församling.

Sara Petersson, Stockholms södra stav

Söndagen den 24 april avlöstes biskop Ola Kärn och hans rådgivare i Handens församling. Som ny biskop inröstades Kristian Ekelund. Hans rådgivare är Daniel Österlund och Robert Olsson. Vid

fotograferingen av det nya biskopsrådet spekulerades det i vad dessa tre bröder har gemensamt. Det måste vara deras trofasthet och godhet!

Biskop Ekelund är gift med Melina och de har tre barn. ■



**Handens församlings nya biskopsråd, från vänster: Daniel Österlund, förste rådgivare; Kristian Ekelund, biskop och Robert Olsson, andre rådgivare**

FOTO SARA PETERSSON

## Artiklar till Lokala sidorna

Välkommen att skicka in bidrag till Lokala sidorna under följande rubriker: *Lokala Nyheter, Hur jag vet, Sista dagars heliga i Sverige berättar, Favoritskriftställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus (för barn) och Läsarkommentar.*

Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet och lämplighet. De skickas även vidare till den nya svenska hemsidan. Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publicerade behövs tillstånd från artikelförfattare,

fotograf och personer på fotot. (Undantag: Om det är en nyhetsartikel behövs inte tillstånd från personer på fotot.) För barn och ungdomar under 18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar!

Speciella blanketter finns nu för dessa tillstånd som kan hämtas från kyrkans svenska hemsida, [jesukristikyrka.se](http://jesukristikyrka.se).

Under menyn "Kontakta oss" nere till höger klickar man på "Hur man skickar in artiklar". Blanketterna måste fyllas i och undertecknas, och skickas eller mejlas tillbaka till redaktionen.

## Kontakta redaktionen för mer information.

*Eivor Hagman*, redaktör  
[eivorhagman@hotmail.com](mailto:eivorhagman@hotmail.com)  
Medusagatan 2 A, 553 38 Jönköping

*Sara Petersson*, stavsreporter Stockholms södra stav  
[sara.petersson@gmail.com](mailto:sara.petersson@gmail.com)  
Ragnebergsvägen 35, 136 67 Vendelsö

*Elisabeth Dahlkvist*, reporter i Umeå distrikt  
[elisabethdahlkvist@yahoo.se](mailto:elisabethdahlkvist@yahoo.se)  
Grytvägen 21, 961 42 Boden  
070 3773969, 0921 12114 ■