

BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

Personlig omvändelse genom tro på Jesus Kristus

Äldste José A. Teixeira, Portugal

President Europaområdet

Tro på Herren Jesus Kristus är den första principen som anges i Trosartiklarna. Det är stenen som lägger grunden som allting i frälsningsplanen bygger på.

Alma jämför tron med ett frö. Tron slår rot genom en önskan att få tro, och genom ansträngning och arbete från vår sida växer sedan den tron och blir starkare. Alma förklarar den här principen för det otroende folket i Ammonihah när han säger: ”Det är många givet att känna till Guds hemligheter (Guds ord) ... som han ger till människobarnen enligt den **lydnad** och **flit** som de visar honom.”¹ Så tron växer alltefter den lydnad och flit vi visar de sanningar vi får del av.

Alma säger till och med: ”Till den som inte förhärdat sitt hjärta ges en större del av ordet, till dess det blir honom givet att känna Guds hemligheter, till dess han känner dem till fullo. Och till dem som förhärdat sina hjärtan ges en allt mindre del av ordet till dess de inte vet något om hans hemligheter.”²

Almas budskap kunde inte vara tydligare. När vi får del av sanningen måste vi ge den lydnad och flit ... vattna fröet. Och hur gör vi det? Genom att handla efter den, tjäna och bygga upp ett vittnesbörd om sanningen. Herren ger oss då mer tro. Men om vi inte lyder och är flitiga, förlorar vi tro tills den tiden kommer när vi inte har någon tro kvar.

Nyckeln är handling, lydnad och flit. Även en liten handling kan ge mycket. Ett exempel på det här är Zeezrom, den ogudaktige lagkloke som försökte snärja Amulek genom att erbjuda honom en förmögenhet i silver om han förnekade Guds existens. Zeezrom ville upphäva det budskap om Kristus som Amulek undervisade om genom att förgöra Amuleks vittnesbörd.

Då hände något mycket intressant. Medan Zeezrom fortsatte lyssna till de budskap som gavs av Amulek och Alma började han skaka. I stället för att vara stolt och hålla fast vid sin avsikt att förgöra de här två



profeterna, ödmjukade han sig tillräckligt för att känna att han skakade och insåg att de här två männen hade kraft från Gud. Det lilla fröet hade såtts.

Med sin önskan lät Zeezrom fröet slå rot. Sedan gjorde Zeezrom något annat. I stället för att ställa frågor för att snärja Alma och Amulek och förstöra

Äldste
José A. Teixeira

deras budskap, ”började [han] **ivrigt ställa frågor till dem för att han skulle kunna få veta mer om Guds rike**”.³

I det ögonblick när Zeezrom började ställa uppriktiga frågor för att få veta sanningen, i stället för att ställa frågor för att förgöra sanningen, slog hans tro rot. Och när han fortsatte att ägna lydnad och flit till det Alma och Amulek lärde, fortsatte hans tro och omvändelse växa, så att han till sist döptes och följde med Alma som missionär till zoramiterna.

Mina kära bröder och systor, om vi handlar efter den kunskap vi fått, oavsett var vi är och hur små eller otillräckliga vi tänker att vår kunskap är, så får enkla saker som att be en bön, komma till kyrkan eller läsa skrifterna enorma positiva följder.

När vi håller också de små buden sker omvändelse och tro på Herren Jesus Kristus ökar i motsvarande grad. När vår tro på Jesus Kristus ökar, ökar också vår önskan att hålla hans bud och så hamnar vi i en process där varje steg lyfter nästa.

I Jesu Kristi namn. Amen. ■

FOTNOTER

1. Alma 12:9
2. Alma 12:10-11
3. Alma 12:8.

Ny webbsida för ungdomsaktiviteter

En ny webbsida med förslag på olika ungdomsaktiviteter finns nu tillgänglig på www.lds.org/youth/activities.

Sidan finns på svenska och många andra språk.

Det finns cirka 165 idéer för aktiviteter inom olika kategorier för ungdomar.

Den här sidan kan användas av ungdomsledare i församlingar och grenar, familjer och ungdomar som söker efter förslag på aktiviteter.

Man kan även lära sig hur man planerar bra aktiviteter.

Unga mäns generalpresident David Beck och Unga kvinnors generalpresident Bonnie L. Oscarson, har sagt så här om den nya webbsidan:

David Beck, Unga mäns generalpresidentskap:

- Givande aktiviteter kan göra mycket för att stärka våra ungdomar. De ger tillfällen att bygga bestående relationer mellan en ungdom och en exemplarisk vuxen som kan bli mentor. Sådana relationer kan stärka ungdomarna under kommande år.
- Många ungdomar känner sig isolerade i sina försök att leva

efter evangeliet i en allt mer ogudaktig värld. När de samlas till aktiviteter hämtar de styrka från varandra.

- Givande aktiviteter hjälper våra ungdomar inse att det är möjligt att ha roligt i en sund, upplyftande miljö. Våra aktiviteter kan utgöra en tillflykt för våra ungdomar och vänner från andra trosinriktningar som delar våra värderingar.
- Aktiviteter är ett av våra bästa sätt att nå ut och rädda andra. Det finns många ungdomar som kanske inte först accepterar en inbjudan att komma till ett sakramentsmöte eller lyssna på missionärerna men som gärna kommer med till en rolig aktivitet. Många nyomvända till kyrkan rapporterar att deras första kontakt med evangeliet kom när en vän bjöd in dem till en ungdomsaktivitet.
- Genom aktiviteter finner ungdomar tillfällen att tjäna andra. De blir till stor välsignelse för sina familjer och samhället. De kommer själva till insikt om sanningen i Frälsarens löfte: ” Den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det” [Matteus 16:25].

Bonnie L. Oscarson, Unga kvinnors generalpresident:

- Jag tycker det är så spännande med den här nya webbsidan. Det är ett underbart hjälpmedel för både ungdomsledare och klass- och kvorumpresidentskap.
- Aktivitetskvällar intar en central plats i kyrkans ungdomsprogram. Aktiviteter är inte bara roliga och underhållande, de tjänar också till att föra samman ungdomar i en gemenskap och ger dem en känsla av tillhörighet och ömsesidigt stöd. Aktiviteter ger utmärkta tillfällen till att bjuda in icke-medlemmar och mindre aktiva ungdomar till att delta och umgås i en kyrklig miljö som inte upplevs som hotfull.
- Denna underbara nya resurs hjälper ungdomsledare att planera aktiviteter som både är roliga och har evangelieinriktade målsättningar.
- En av de bästa aspekterna med dessa aktiviteter är att de är länkade till och stöder söndagens lektioner liksom programmen Personlig tillväxt och Plikt mot Gud. Vi har alltid uppmuntrat ledare att planera aktiviteter med ett speciellt mål i sikte och den här resursen gör den målsättningen lättare att uppnå.
- En annan utmärkt sak med webbsidan för ungdomsaktiviteter är möjligheten att lägga in alla ungdomsaktiviteter i församlingskalendern, vilket gör det möjligt för föräldrar och familjer att känna till vad som deras ungdomar sysslar med varje månad. Detta är till stor hjälp för att hålla föräldrar och deras ungdomar informerade.
- Det finns hundratals bra förslag på aktiviteter inom många olika områden! Jag skulle ha älskat den här sidan när jag var församlingens president för Unga kvinnor. Vi kämpade alltid med att komma på nya förslag på meningsfulla aktiviteter för våra klasser. Den här resursen har idéer som inspirerar till andra idéer. Något av det jag tycker bäst om är att den utformats så att den låter församlingar och stavar dela med sig av sina egna lyckade aktivitetsförslag med andra enheter runt om i världen. Den här webbsidan kommer att växa och utvidgas med tiden. Den kommer att bli bättre och bättre! ■

Midsommar i Tyresta

Helena Österlund

I dryga trettio års tid har Stockholms södra stav anordnat ett midsommarfirande i Tyresta By, alldeles vid Tyresta Nationalpark, söder om Stockholm. Allteftersom åren gått har evenemanget vuxit. Nu är nationalparken medarrangör och firandet finns med i nationalparkens folder för årets aktiviteter. Informationstjänsten för kyrkan finns sedan några år tillbaka på plats med informationsblad och missionärer för intresserade. Förra året besökte ca 5 000 personer evenemanget! Ett evenemang initierat och till största delen genomfört av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga!

I år infaller midsommar fredagen den 21 juni. Klockan 12.00 inleds dagen med "Primärloppet". Barn i Primäråldern tävlar med sin åldersgrupp, en sträcka på ca 60 meter. Alla deltagare får en mycket uppskattad medalj. Därefter är det dags för vuxenloppet där sträckan är 5 kilometer. Till båda loppet kan vem som helst anmäla sig på plats, medlem eller inte.

Efter dessa löptävlingar närmar sig dagens huvudattraktion: Maja stängen med blommor och blader som ska resas klockan 14. Förr om åren fick vi plats att dansa inne på gården av de gamla hus som står på platsen. Men de senaste åren har vi fått flytta ut på stora ängen. Med hjälp av både dragspel (Leif Eriksson, Handens församling) och fiol (Beatrice Bertilson, Handens församling), en sångare i mikrofon och några medhjälpare ute bland folkmassan ringlar sig många dansringar runt stängen i traditionsenliga midsommarlekar. Höjdpunkten för alla missionärer brukar vara "Små grodorna". Men även "Räven raskar över isen", "Tre små gummor" och alla de andra sångerna sjungs och dansas.



Ängen runtomkring är fylld med människor som äter sin medhavda picknick, grillar och pratar med vänner och bekanta. Ängen är stor och det finns plats för alla.

Inne på gården säljs det glass i kiosken och i caféet kan man köpa sig fika, allt i Tyrestas regi.

Om du har vägarna förbi Stockholm i midsommar, och undrar var du ska fira dagen behöver du inte längre undra: Tyresta By är platsen i år, som många andra år. Man tar sig dit med antingen bil eller buss. (Buss är nästan att föredra då antalet p-platser är begränsade.)

I flera nummer av lokala sidorna har vi även kunnat läsa om Utby församling som firat midsommar och bjudit in allmänheten. I år blir det den åttonde gången. Om du är i Göteborg ska du åka till Fjällbo Park klockan 11.00. Där på gräsmattan reses midsommarstången och det blir dans, musik samt lekar för barnen. Ta med en filt att sitta på och lite fika. I slutet får alla barn glass.

Varmt välkommen och trevlig midsommar! ■

(Redaktionen undrar om fler församlingar/grenar arrangerar midsommarfiranden eller andra evenemang som allmänheten inbjuds till. Kontakta oss gärna!)

Söndagen då "världen" kom till kyrkan

Helena Österlund

Efter många månaders förberedelse, planering, inbjudningar och annons i lokaltidningen kom äntligen söndagen den 8 december 2013. Handens församling hade gjort alla ansträngningar de kunde för att bjuda in alla i kommunen till en "Söndag i julens sanna anda".

Alla biorganisationer hade varit involverade. Primär hade ritat inbjudningar till sina vänner, UM/UK hade delat ut tryckta inbjudningar, det pratades om "missionär-söndagen" i alla sammanhang på prästadömet och Hjälpföreningens möten, församlingen påmindes om att be för just denna söndag, tänka ut vilka vänner de kunde bjuda in, påmindes om att fråga dem, och så vidare.

Till slut kom söndagen och genväret blev stort. Till exempel kom fyra av kommunens politiker, kommunfullmäktiges ordförande, Martina Mossberg (m), var en av dem. De övriga var oppositionsrådet Robert Noord (s), kommunfullmäktigeledamöterna Tobias Hammarberg (fp), Marie Litholm (kd), Joakim Krylborn (kd, och även medlem i Västerhaninge församling). Det var en speciell känsla att se delar av kommunfullmäktige sitta i möteshusets bänkrader!

Äldste Ingvar Olsson, områdessjuttio, med fru närvarade tillsammans med missionspresident Newell med fru, samt Stockholms södra stavs informationstjänst.

Sakramentsmötet fokuserade på julens sanna anda i bemärkelsen att sträcka ut en hand och visa kärlek och medmänsklighet till andra. De tre talarna; Sanja Bekic, RosMarie Hultgren och Örjan Olsson, poängterade möjligheten vi har att tjäna varandra med små och enkla medel. Som Örjan uttryckte det:



Fr.v. Birgitta Karlfeldt (medlem och politiskt engagerad), Joakim Krylborn (kd och medlem), Marie Litholm (kd), Tobias Hammarberg (fp), Martina Mossberg (m), Marcus Karlsson (stavspress), Robert Noord (s), Ola Kärn (biskop), Ingrid Nilsson (info-tjänst), Ingvar Olsson (områdessjuttio).

”Jag undrar om inte det finaste vi kan ge varandra är tid till att lyssna på varandra?”

Primärbarnen sjöng och en vacker duett framfördes av Camilla Kärn och Miranda Jonsson.

Söndagsskolan fick ett specialtema denna söndag då partierna fick fem minuter var att berätta vad de gjorde för att stärka samhället i stort. Församlingen fick även berätta om sina projekt med organisationer i samhället.

Bland annat har församlingen samarbetat med Svenska kyrkan i kommunen. De har ett center för hemlösa och daglediga där dessa kan få mat och kläder. Församlingen har bidragit, på frivillig basis, med mat till både jul- och påskbuffé samt kläder. Ett samarbete med kommunens Familjecentral har även funnits. Medlemmar som kunnat har bidragit med kläder, leksaker och till och med vagnar till

behövande i kommunen. Både Svenska kyrkan och kommunen har uttryckt stor tacksamhet och ödmjukhet inför hjälpen de fått.

Tack vare detta unika tillfälle att dela erfarenheter uppstod ännu en möjlighet till samarbete. Ett av partierna skulle följande vecka ha en insamling till unga mödrar i kommunen. De som ville och kunde fick inbjudan att hjälpa till. (Det rapporterades senare om en stor uppslutning kring detta som många kände stor tacksamhet för.)

Äldste Ingvar Olsson avslutade Söndagsskolan med orden:

”Tack, politiker, för att ni är villiga att ta ledarskap i samhället. Och tack till församlingen som på ett så fantastiskt sätt bjudit in till denna söndag. Detta öppnar upp för fler samarbeten mellan vår kyrka och samhället.”

Efter mötena bjöd församlingen alla på ”kyrk-fika” där möjlighet att prata och diskutera ytterligare fanns.

På kvällen hade staven sin julkonsert i Västerhaninge kapell (där Handens församling träffas). Lokalen var helt full och alla fick tränga ihop sig ordentligt för att få plats. Många av församlingens medlemmar hade med sig ännu fler vänner till detta evenemang.

Församlingen hade som mål att ena församlingen runt ett missionärsarbete som kunde kännas konkret och ändå enkelt att genomföra.

Biskop Ola Kärn sammanfattar:

”Vi känner att vi lyckades med vår ansträngning. Många, många medlemmar har kommit till oss både under förberedelserna och efter söndagen och uttryckt tacksamhet och glädje över detta projekt. Vi upplevde att församlingen enades ännu mer och fick en ökad entusiasm för missionsarbetet. Vi visade varandra att vi kan och vill hjälpa till i missionsarbetet.

Vi hade runt 15-20 personer på sakramentsmötet som aldrig varit där tidigare. Och till

konserten var det ännu fler. Det var svårt att räkna just församlingens ansträngningar där, eftersom hela staven var inbjuden. Men det var många som bjudit med sina vänner även dit.”

Att mötet berörde de inbjudna rådde det ingen tvekan om. De talade om det direkt efteråt och uttryckte en stor glädje över att få ha varit med om denna söndag. Och känslorna satt

kvar; Tobias Hammarberg (fp) skrev senare på sin blogg att det som berörde honom mest var barnkören.

”Det är något visst med barnkörer, jag vet inte riktigt vad, men nästan alltid infinner sig en obekvämlig varm känsla inombords. Jag tror att det handlar om att när jag ser barn så stärks hoppet om en bättre framtid.” ■

Nytt tempelpresidentskap i Köpenhamn

Karin Nilsson

Den första november 2013 fick templet i Köpenhamn ett nytt presidentskap som ska betjäna medlemmar i Danmarks stavar och Malmö stav i tre år.

Som tempelpresident tjänar nu James Williams med hustrun Janet som tempelvårdinna. De kommer från USA. President Williams var missionär i Danmark från november 1960 till maj 1963. Han var också missionspresident i Danmark för cirka sju år sen. Hans yrke har varit reumatologläkare. De har varit tempeltjänare i templet i Salt Lake City där han också blev besejlad, insatt av president Eyring. Samtidigt som de verkade som tempeltjänare i templet i Preston verkade de vid Englands missionärsskola.

Förste rådgivare är Malmö stavs patriark, Nils Erik Nilsson, med hustrun Karin,

som är assistent till syster Williams. De kommer från Helsingborg i Malmö stav. President Nilsson har varit byggnadsingenjör med eget företag. Syster Nilsson har varit hjälpföreningspresident i flera omgångar och är just nu släkthistoriska centrets föreståndare i Helsingborg. De tjänade båda i templet i Stockholm från oktober 2004 till mars 2007.

Andre rådgivare är Poul Erik Buur med hustru Anna Lisa. De kommer från Esbjerg där de haft

en klänningsfabrik i 25 år. Syster Buur är född i Finland och träffade Poul Erik som var på en byggnadsmission där. Han har varit biskop i Esbjerg, grenspresident i Herning och de har varit på mission på Grönland. Syster Buur har varit hjälpföreningspresident på stavnivå i Danmark.

Alla ser fram emot att tjäna de syskon som kommer till templet i Danmark och vill att alla ska känna sig välkomna. ■

Nils Erik Nilsson med hustru Karin verkar nu i det nya tempelpresidentskapet i Köpenhamn.



FOTO: MIETTE PAULSEN

Elias ande – vad är det?

Syster Kari Sandum, släktforskningsmissionär

Profeten Elia levde i Israel på 800-talet före Kristus. Han är känd för att ha utfört flera spektakulära under – såsom att försegla himlarna i tre år (1 Kung. 17:1-7), välsigna en änkas bröd och olja så att hennes mat inte skulle ta slut (1 Kung. 17:8-16), uppväcka hennes son från de döda (1 Kung 17:17-24), nedkalla eld från himlen (1 Kung 18:36-39) och själv bli upptagen till himlen utan att smaka döden (2 Kung 2:11). Elia var den sista profeten före Jesus Kristus som hade melkisedekska prästadömetts beseglade myndighet.

Malaki, den siste profeten i Gamla testamentet, profeterade att Elia skulle komma tillbaka och "vända fädernas hjärtan till bamen och barnens hjärtan till deras fäder" (Mal. 4:5-6) – det vill säga återge beseglingsmyndigheten till jorden. Intressant är att detta är de verser som avslutar Gamla testamentet.

Ängeln Moroni citerade den här profetian under sitt första besök till den då sjutton år gamle Joseph Smith. Joseph kunde knappast ha förstått vad han menade. Men 1836 kom faktiskt profeten Elia till Kirtland tempel och överlämnade beseglingsmyndigheten till Joseph Smith och Oliver Cowdery. Denna händelse markerade början till ett världsomspännande intresse för släktforskning. Detta intresse har sedan dess fortsatt att växa sig större och större både bland medlemmar i kyrkan och bland människor utanför kyrkan.



Syster Kari Sandum,
släktforskningsmissionär

Den ande/känsla som fyller människor som börjar söka efter sina avlidna släktingar kallas *Elias ande*. Elias ande är den Helige Anden som bär

vittne om betydelsen av det här arbetet och som inspirerar till att veta var man skall leta. I vanliga fall kräver den Helige Anden ett visst mått av rättfärdighet för att kunna förbli hos en människa, men när det gäller Elias ande finns inga sådana villkor. Så fort du öppnar dörren till släktforskning eller indexering, kommer du att känna Elias ande – oavsett hur ditt liv ser ut annars. En medlem här i Västerhaninge berättade efter två dagar med indexering att det hade kommit ett helt nytt ljus i hans liv. Det var Elias ande som fyllde honom. Elias ande är samma ande som också finns i templet. När man släktforskar

befinner man sig i templets förgård, så att säga.

Äldste David A. Bednar säger följande: "När ni hörsammar den här inbjudan i tro så vänds era hjärtan till fäderna. ... Då växer er kärlek till era förfäder och er tacksamhet mot dem. Då blir både ert vittnesbörd om Frälsaren och er omvändelse till honom någonting djupt och beständigt. Och jag lovar er att ni då skyddas mot den ondes tilltagande inflytande. När ni deltar i och älskar det här heliga verket så skyddas ni i er ungdom och i hela ert liv." (Äldste David A. Bednar: "Barnens hjärtan skall vända sig", *Liahona* nov. 2011, s. 26-27.)

Dessa välsignelser och detta skydd är tillgängliga för oss alla. Låt oss engagera oss i släktforskning och inbjuda Elias ande i våra liv! ■

www.familysearch.com

Bönens kraft

Adam Bussmann, 17 år, Umeå gren

ett av mina favoritskriftställen är ett helt kapitel: 2 Nephi: 4, där Nephi är bedrövad och ropar till vår himmelske Fader i bön. För mig har Nephi alltid varit en mycket stor man, som ett slags idol för mig, och säkert många fler. Han är så ödmjuk inför vår himmelske Fader, han står stark i allt och vill göra det rätta. Men i det här kapitlet ber även han till Gud om hjälp. Han säger bland annat att hans själ bedrövas för hans onskas skull. I verserna 18–19 säger han:

”Jag är omringad av de frestelser och de synder som så lätt ansätter mig. Och när jag vill glädjas suckar mitt hjärta för mina synders skull. Dock vet jag vem jag har anförtrott mig åt.”

Just de här verserna har hjälpt mig förstå vikten av bön, men även att det faktiskt är naturligt att tveka. Men så länge man sätter sin lit till vår himmelske Fader så finns det inget som kan hindra oss från att komma in på den rätta vägen igen. Nephi säger i vers 20 att:

”Min Gud har varit mitt stöd. Han har lett mig genom mina lidanden i vildmarken, och han har bevarat mig på det stora djupets vatten.”



FOTO HELENA ÖSTERLUND

Adam Bussmann, Umeå

Jag tycker att det är inspirerande att se en så stor man som Nephi be om stöd, och på ett sätt visa sig svag. Att se honom underkasta sig så, för att tacka Gud för all den hjälp och framgång han fått. Jag vet att vår himmelske Fader kan hjälpa oss genom våra provningar, och att vi kan få förlåtelse för våra synder om vi bara sträcker oss upp mot honom i bön med ärligt uppsåt.

Jag har ett starkt vittnesbörd om bönens kraft och vet att vi med Guds hjälp kan få det stöd vi behöver i de situationer vi ställs inför. Om det så är i vår vardag eller ett speciellt tillfälle så finns han alltid tillgänglig, med en himmelsk broder, Jesus Kristus, som gjort vår omvändelse möjlig.

Jag vet att detta är sant och är oändligt tacksam för bönens kraft! ■

Artiklar till Lokala sidorna

Välkommen att skicka in bidrag till Lokala sidorna under följande rubriker:

Lokala nyheter, Hur jag vet, Sista dagars heliga i Sverige berättar, Favoritskriftställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus (för barn) och Läsarkommentar.

Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet och lämplighet. Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publicerade behövs tillstånd från artikelförfattare, fotograf och personer på fotot (undantag: om fler än 25 personer finns på fotot behövs inte tillstånd). För barn och ungdomar under 18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar.

Speciella blanketter finns nu för dessa tillstånd som måste fyllas i och under-tecknas, se kyrkans svenska hemsida www.jesukristikyrka.se under – Övrigt material – *Liahona* – Artikelbidrag.

Kontakta redaktionen för mer information.

Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 553 38 Jönköping
Tel. 036-719663

Helena Österlund, ass. redaktör
helena.osterlund@gmail.com
Söderby Parkväg 111, 136 63 Söderby
Tel. 08-7770401 ■