

LOKALA SIDOR

BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

Guds kärlek

Äldste José A. Teixeira, Portugal
Områdespresident för Europa

Vår himmelske Fader älskar oss och vill det bästa för var och en av oss. Hans omsorg om sina barn är uppenbar, även om många som kanske känner sig överväldigade av de problem och utmaningar som är vanliga i det här livet, inte ser detta ständiga uttryck för kärlek och omsorg av en kärleksfull och god Fader. Det krävs bara att vi stannar upp lite grann och tänker efter och noggrant ser oss omkring för att vi snart ska inse vilken kärlek Gud har till sina barn.

Låt oss fundera en liten stund över alla de gynnsamma omständigheter vi lever under idag. Jag är säker på att när vi begrundar detta växer vår tacksamhet för den kärlek Gud har till var och en av oss.

Det första att begrunda: Gud fortsätter att uppenbara sin vilja för sina tjänare profeterna

Vilken härlig känsla av trygghet och frid att veta att Gud fortsätter att uppenbara sin vilja idag för sina tjänare profeterna. Det här är en av de största välsignelser som Gud ger oss, kunskapen om hans vilja!

Återställelsen av Jesu Kristi evangelium och av hans kyrka genom profeten Joseph Smith i denna tidshushållning gör det möjligt för alla, som så önskar, att utföra de förrättningar och ingå de förbund som gör det möjligt för oss att en dag återvända och återigen leva i vår himmelske Faders närhet.

När vi genom studier och trosamlar på oss profeternas ord som de återfinns i de heliga skrifterna, tillsammans med de levande profeternas ord, blir vi välsignade med en önskan om att fortsätta hålla och följa buden och därigenom få frid och stillhet i vårt hjärta. För vi vet då att vi är på rätt spår, att våra familjer kan vara tillsammans, och vi får större kraft att övervinna dödlighetens svårigheter ... detta är ovärderliga välsignelser.

Idag leder Herren kyrkan genom en levande profet och tolv apostlar, precis som i forna tider. Jag vittnar om att president Thomas S. Monson är profeten för vår tid och uttrycker min tacksamhet för att jag vet att Gud fortsätter att älska oss genom att förmedla sin vilja till en profet genom uppenbarelse.

Guds kärlek blir ännu mer synlig i vårt liv när vi tillämpar



några enkla steg som hjälper oss styra vårt liv, så som att:

- Läsa skrifterna varje dag
- Använda tidskriften *Liahona*
- Studera generalkonferensens lärdomar

Dessa vanor hjälper oss att uppmärksamma de lärdomar Gud ger oss när vi behöver dem som mest.

Det andra att begrunda: Templet är Herrens hus där vi kan finna frid och lära oss evangeliet

Herren sade till profeten Joseph Smith i början av den

Äldste José A. Teixeira

här tidsutdelningen, och även till alla de profeter som kom efter honom, att de skulle bygga tempel så att enskilda och familjer kan utveckla ett djupt och personligt förhållande till vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus, och på så sätt få veta hans vilja, ta emot inspirerade råd och sluta förbund i Herrens hus.

Vår himmelske Fader har inte övergivit sina barn utan fortsätter uppenbara sin vilja i vår tid, och ger oss på så sätt den trygghet och det mod vi behöver för att fortsätta på den rätta vägen. Han ger oss möjlighet att utföra förrättningar och ingå förbund i sitt tempel, vilket gör det möjligt för oss att leva rena liv och förbereda oss för att återvända till hans närhet.

Med ett ökande antal tempel som byggs i hela världen, är Herrens tempel mer tillgängliga än någonsin.

I Herrens tempel kan vi komma närmare Gud och hans Son Jesus Kristus.

Skrifterna beskriver så vackert den inställning som folket hade under kung Benjamins dagar. I Mormons bok i Mosiah 2:5 och 6 läser vi: ”Och det hände sig att när de kom upp till templet slog de upp sina tält runt omkring, varje man efter sin släkt, bestående av hans hustru och hans söner och hans döttrar, och

deras söner och deras döttrar, från den äldsta till den yngsta, varje släkt för sig. Och de slog upp sina tält runt omkring templet, varje man med tältets öppning mot templet.”

Jag vill uppmana er att ha en inställning liknande den som folket under kung Benjamins dagar hade, och planera att besöka templet oftare. Deras inställning vilka planerar att besöka templet börjar med den enskildes och familjens förberedelser i det dagliga livet, genom att de lever i enlighet med Guds befallningar varje dag.

Utan templet hade vi inte kunnat besegla våra familjer för all evighet. Inne i templet lär vi oss eviga principer. Det vi lär oss i templet hjälper oss i vår personliga utveckling och ger oss den vägledning i livet som vi behöver.

Vi omges av många andra uttryck för Guds kärlek, men idag vill jag lämna mitt vittnesbörd om dessa, som alla finns inom räckhåll för oss: Herrens tempel och de nutida profeternas ord!

Jag vittnar om att Gud lever och älskar oss; han har välsignat oss med dessa välsignelser så att vi kan känna den kärlek han har till oss. Det är idag vi ska fatta avgörande beslut för att försäkra oss om att även vi kan sätta upp våra tält, våra liv, mot honom. ■

Stavskonferens i Göteborg

Eivor Hagman

Göteborg: Den 12-13 oktober 2013 samlades Göteborgs stavs medlemmar och vänner till en stavskonferens i Svenska Mässans lokaler. Besökare var missionspresident och syster Newell, tempelpresident och syster Evensen.

Uppbyggande, uppmuntrande och uppmanande ord gavs från talarstolen, blandat med andliga musiknummer. En kör av missionärer som just då tjänade i Göteborgs stav sjöng kraftfullt, och en kör av primärbarn sjöng med tro och glädje.

Förste rådgivaren i stavspresidentskapet, president Sture Nilsson, riktade sig till föräldrar, far- och morföräldrar, som kämpar med utmaningar där barn går vilse på olika sätt. Han beskrev egna erfarenheter och hur han och hans familj har hittat tröst och kraft genom att höra och studera våra ledares ord, besöka templet och påminnas om de löften och välsignelser som utlovas där. Han talade också om hur kraft och hjälp kan komma från andevärlden, och att vi alltid kan lägga våra problem hos Kristus.

Leif Holmström, ny medlem i Jönköpings församling, berättade om sin väg till dopet och medlemskap i kyrkan, att musiken och Hjälpföreningens systrar varit en viktig del i hans omvändelse.

Bodil Nygren, medlem i Utby församling, talade om hur löftet i hennes patriarkaliska välsignelse, att en dag få knäböja i templet med sin make och ingå heliga förbund, till slut hade uppfyllts, trots många hinder på vägen.

Syster Newell berättade om hur hennes hjärta har förändrats, inte bara genom att göra missionsarbete utan också genom att hon börjat lära

sig att släktforska. Genom sin forskning har hon funnit att tre av hennes förfäder var svenska.

President Newell uttryckte sin tacksamhet för sin himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden. Han beskrev hur han som ung pojke visste att det missionärerna undervisade hans familj om var gott. Han vittnade om att profeten Elia har återvänt och rört vid hans hjärta som vänts till hans förfäder och deras hjärtan till honom.

Två kraftfulla vittnesbörd lämnades av Thomas Pettersson och Felix Sahlin.

Stavspresident Ulf Strömbom talade om att det som profeten och apostlarna undervisat och talat mycket om den senaste tiden är att "verket hastar". Läran och förbunden kapitel 88 vers 73 citerades: "Se, jag skall påskynda mitt verk i dess tid." Nu är den tiden här!

Missionärsarbetet sveper nu som en våg över världen. Vad kan vi göra för att bli en del av den vågen? frågade president Strömbom och gav flera förslag: 1. Hälsa på besökare i kyrkan, 2. Be för missionärerna i vår församling med namn och även för de som är utsända från församlingen, 3. Bjud hem missionärerna på mat regelbundet. Dessa tre förslag är något som alla kan göra. Han fortsatte sedan att ge flera förslag för de som vill, kan och vågar: 4. Inbjuda en person till kyrkan innan årets slut. Vi är inte ansvariga för resultatet, vårt ansvar är bara att inbjuda, 5. Systrar: Var aktiva på sociala medier på ett positivt sätt och berätta om vad ni gör i kyrkan och hur ni följer evangeliet. Kommentera och gilla även andras kommentarer, 6. Gå ut med missionärerna när vi inbjuds av dem eller missionsledaren.

Läran och förbunden kap 88 från vers 74 citerades: "Ni skall komma tillsammans och organisera er och förbereda er och heliggöra er." Som avslutning citerade president Strömbom president Ezra Taft Benson: "Att vara omvänd innebär att veta, att vittna. Att helga sig innebär att bli, att göra." ■

1st Thursday

Helena Österlund



1st Thursday – första torsdagen i månaden på Institutcentret i Stockholm för ensamstående vuxna över 25 år.

Stockholms stav inbjuder S alla ensamstående vuxna över 25 år till 1st Thursday." Det har ju varit lite sparsamt med arrangemang för den här åldersgruppen från vår stavs sida", säger Anders Stenkrona, förste rådgivare i Stockholms stavs presidentskap. "Genom den här seminarieserien ändrar vi på det! Föredragkvällarna ska vara tillfällen att inspireras, diskutera och umgås under avslappnade former. Och vi vill att föredragshållarna ska vara så intressanta att man inte kan låta bli att komma. Det ska vara värt ansträngningen att komma."

1st Thursday innebär att varje första torsdag i månaden kl. 19:00 hålls ett inspirerande föredrag på institutcentret

i Stockholm (Klara Norra Kyrkogata 34). Föredraget varar cirka 45 minuter och följs av en frågestund. Därefter är deltagarna välkomna att vara kvar i lokalen och umgås.

Att föredragen under hösten 2013 varit så pass intressanta att man inte velat missa tillfällena visar de många åhörare som kommit. Vårens (2014) inplanerade föredrag kommer inte göra någon besviken.

Januari: Bo Christer Bertilson – En elitidrottare måste ge allt till och för sin idrott. Vad händer och hur ändras livet när en sådan träffar på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga? En kyrka som kräver en hel del tid och engagemang. Bo Christer berättar sin intressanta och mycket lärorika historia.

Februari: Antti Syvänen – Allt du inte visste och allt du aldrig vågat fråga om Joseph Smith. Antti är troligtvis en av Sveriges mest kunniga inom området ”Joseph Smith”. Ett unikt tillfälle att få mer kunskap om vår förste profet.

Mars: Christer Rasmusson – Är du säker på att du gör det du vill göra? I närmare 20 års tid har Christer hjälpt såväl individer som företagsledare att identifiera sina viktigaste prioriteringar och fokusera på dem.

April: Candilyn Newell – Hur uppfyller man sina drömmar? Syster Newell är ett levande exempel på att göra just detta. I hennes fall var drömmarna bilda familj, doktorera och bli konsertpianist.

Maj: Peter Forsgren – Att ta sig ur helvetets gap. Peter har unik erfarenhet av att hjälpa personer bli befriade från missbruk.

Juni: Cecilia Strandman – ”God dag! – Yxskaft!” Att göra sig förstådd eller att låta bli att irritera sig på andra är en ädel konst. Cecilia kommer att dela med sig av sina erfarenheter som leg. psykolog med expert på relationer och kommunikation.

(Med reservation för ändringar.)

Boka in vårens 1st Thursday redan nu och ta dig till institut-centret i Stockholm. Kom och bli inspirerad, diskutera och umgås! ■

30-årsjubileum i Norrköpings församling

Hanna Jonsson, Norrköping

Äntligen blev det dags för fest. Det underbara sommarvädret som dröjde sig kvar med +24 grader och sol ute skapade en fin inramning till hela händelsen. Förberedelserna hade pågått i månader. En facebookgrupp hade varit i gång sedan i april och inbjudit alla som ville delta. Och nu var det dags...

Den 7 september 2013 kl. 16 stod dörrarna öppna och kapellet var dekorerat. Festen började med mingel och lite att dricka. Det var så roligt att se att alla tolkat klädkoden (stiltigt men

Norrköpings kapell



HANNA JONSSON

avslappnat, ledigt men elegant) på sitt eget sätt och kom i sådant som uttryckte deras personlighet och humör. Efter en kort inledning stod den goda maten uppdukad. Det bjöds på kyckling-spett, potatissallad, grönsallad, såser och bröd m.m. Till efterrätt bjöds det på prinsesstårta från en närliggande stor mataffär med eget bageri.

Biskopar som tjänat under dessa 30 år berättade om minnen från sin tid som biskop. Ett bildspel med musik som visade folk och händelser som tilldragit sig i församlingen visades också under kvällen.

Hälsningar från olika delar av Sverige och världen hade skickats. En missionär från Finland som tjänat i församlingen i början på 1990-talet skickade en hälsning via dator med text och bilder. Karin Olausson Mayo hade skrivit ett långt brev med minnen från sin uppväxt som hon skickade från USA.

Eftersom denna fest innehöll många muntliga tillbakablickar och en lång middag hade en fest för barnen planerats som pågick parallellt. Missionärerna hade ordnat skattjakt och skatten var en godispåse till alla barn. Det fanns utleksaker utanför kapellet och filmvisning längst bak i kapellet.

Festen var välbesökt även om vissa blev förhindrade att komma i sista stund, vilket såklart var tråkigt. Sammanlagt deltog ca 80 personer. Tillresande kom från exempelvis Stockholm, Tibro, Linköping.

Som utgångspunkt för festen fanns ett foto som togs just innan församlingen flyttade till nya kapellet. De som då var barn och satt längst fram på gräsmattan är nu de som är föräldrar till dagens barn och unga i församlingen. På festen togs även många foton så att vi kan minnas denna händelse och så att vi kan se hur församlingen såg ut och hur den utvecklats när vi ordnar nästa jubileum. ■

Löftet i min patriarkaliska välsignelse

Bodil Nygren, Utby församling



EVA FOUCELBERG

Bodil Nygren

Jag vill dela med mig av några upplevelser som påverkat mitt liv. Jag vet att jag inte kan påverka saker som händer men jag kan bestämma hur jag ska hantera dem och vilka val och vägar jag ska ta.

I min patriarkaliska välsignelse finns ett löfte som betytt

mycket för mig sedan jag blev medlem 1996. "Lev rättfärdigt så ska snart den dagen komma då du tillsammans med din make ska knäböja i templet och ingå heliga förbund." Jag var helt övertygad om att detta var sant men när min dåvarande man och jag skildes efter 23 års

äktenskap 2003 blev jag lite fundersam. Jag accepterade det och gick vidare i mitt liv, men löftet i välsignelsen fanns hela tiden i mitt sinne.

Något år senare mötte jag Roy, som inte var medlem i kyrkan. Vår vänskap förvandlades till kärlek och jag bad många gånger för att få veta om han var den man jag skulle gifta mig med. Jag fick en känsla som bekräftade det och vi hade ett underbart bröllop. Under de elva år jag varit medlem hade mina föräldrar aldrig besökt kyrkan, men till bröllopet i kyrkan kom de och fortsatte att komma när Roy inbjöd dem.

Fyra månader senare överraskade min man mig ordentligt genom att döpa sig på sin födelsedag. Nu var min dröm om att beseglas i templet närmare. Några månader senare åkte vi på en tempelresa till Köpenhamn. Efteråt berättade Roy om det underbara han upplevt och var så lycklig.

Föga anade jag vad som skulle hända. Allt blir inte som man hoppas. Drygt ett år efter vi gift oss försvann Roy en dag och efter mycket sökande hittade polisen honom, död.

Min värld och mina drömmar började rasa samman. Jag fick en välsignelse av biskopen: ”Du ska få oanad kraft från höjden.”

Roy och mitt liv på jorden hade fått ett fruktansvärt slut. Jag var ledsen, arg och

besviken. Nu kunde jag välja att tycka synd om mig själv eller gå vidare med mitt liv.

Jag valde att lägga min själ och kärlek i mitt ämbete i Primär. Att få vara med dessa underbara barn har stärkt min tro på och kärlek till Jesus Kristus och min himmelske Fader.

Efter Roys död kom mina föräldrar varje söndag till kyrkan. De hade gett Roy ett löfte att undersöka kyrkan och ta reda på om den var sann. Fem månader senare var de döpta, 80 och 81 år gamla. Vilken missionär Roy varit och var! Det jag inte lyckats med på elva år fixade han på tjugo månader.

Mina föräldrar beseglades i templet och jag till dem; en fantastisk underbar upplevelse. Men jag hade inte beseglats till Roy ännu. Roy fick sin begåvning utförd genom en ställföreträdande broder i församlingen som hade betytt mycket för honom. Jag kände Roys närvaro och detta fick mig att bestämma mig för att beseglas till honom.

Det var i templet i Köpenhamn som löftet i min patriarkaliska välsignelse uppfylldes. Jag knäböjde vid altaret tillsammans med en broder från min församling som var ställföreträdare för Roy och fick en stark känsla att det var Roy där på andra sidan altaret.

I maj 2013 följde min äldsta dotter Jenny med till kyrkan.

Hon är inte medlem men kom ibland. Jag presenterade henne för en man, Fredrik, i församlingen. Det var den brodern som Roy tyckte så mycket om. Jenny och Fredrik vigdes i augusti 2013 i Utby kapell och jag är helt övertygad om att Roy hade något med detta att göra!

Jag har fått ett löfte att få leva med min man i evigheten. Detta ger mig ett fullständigt klart hopp och hjälper mig i min strävan framåt att infria detta löfte.

Roy sa alltid: ”Om inte detta är sant är inget sant.” ■

FAVORITSKRIFTSTÄLLE

Skriftstället hjälper mig att må bra

Elin B. K., Vendelsö församling

”Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skall kunna ha glädje.”

2 Nephi 2:25

Jag tycker om det här skriftstället eftersom det säger att vi faktiskt är på jorden för att ha kul och vara glada. När saker känns jobbiga kan det vara en väldigt skön tanke att ha med sig.

Skriftstället fastnade första gången när jag från Primär fått uppgiften att läsa upp mitt favoritskriftställe den kommande söndagen. Jag hade inget favoritskriftställe då, så jag bad pappa om hjälp. Han frågade mig vad jag ville att det skulle handla



Nej, allt är inte gjort

Syster Kari Sandum, släktforskningsmissionär

Man hör av och till medlemmar säga att "allt tempelarbete för min släkt är redan gjort". Dennes mor, farmor, ett syskon eller en kusin har släktforskat ivrigt under många år och kan visa pärmar fulla med antavlor och familjeblad.

Men allt är inte gjort! Det finns arbete kvar att göra för var och en av oss. Det finns människor på andra sidan som väntar på att vi skall hitta dem och göra arbetet för dem i templet.

Så hur hittar vi dem? Börja med att använda, skapa eller återskapa ditt LDS-konto och logga in på Family Tree. Det är inte av en slump att vi har fått de resurser som finns till vår hjälp idag. Länka dig bakåt till dina släktingar som redan finns på det världsomspännande trädet som vi kan vara en del i att bygga upp. Klicka på "Fan Chart" (solfjäderdiagram) och skriv ut en sådant. Då har du sju generationer framför dig, och kan lätt se var du har dina "hål". Är solfjäderdiagrammet fullt kan du med utgångspunkt i var och en av dina mor- och farföräldrar skriva ut deras sju generationers solfjäderdiagram. Jag är säker på att du hittar tomma fält. I och med att dina direkta förfäder fördubblas för varje generation har du 512 direkta släktlinjer att arbeta med när du kommer tio generationer bakåt från dig själv.

Kanske personen som fattas redan finns i Family Tree men har ramlat ur just din släkt. Det är ett roligt och spännande detektivarbete att se om du kan hitta och återbörda din släkting dit han eller hon hör hemma!

När du är inne på trädet skall du också börja leta efter gröna pilar. En grön pil betyder att det i den här familjen finns tempelarbete som inte är klart. Ett klick på pilen och du ser vad för arbete som återstår. Leta också efter gröna pilar i dina förfäders syskons familjer.

om och då sade jag att det skulle vara om "att ha kul". Jag trodde nog inte att det fanns något sådant, men det gjorde det ju!

Elin B. K.

Sedan dess har jag tyckt om det här skriftstället väldigt mycket och jag mår alltid bättre efter jag läst det. ■



Syster Kari Sandum

Förutom att forska bakåt och i sidled kan du göra dina förfäder mer levande för dig själv och dina efterkommande genom att lägga in foton på dem och deras familjer. Du kan också lägga in berättelser från deras liv och skanna in brev och andra dokument. Lägg även in källor som till exempel visar födelse, dop, äktenskap och död samt folkräkningar och husförhörslängder.

I samma stund som du börjar ägna dig åt släktforskning kommer du att känna Elias ande i ditt liv. Detta är den helige Anden som vittnar för dig om betydelsen av att ägna dig åt släktforskning, som manar dig att fortsätta och som inspirerar dig till att veta var du skall leta. Glöm inte att de som finns på den andra sidan kanske är lika ivriga som du att du skall hitta dem. Det här är ett samarbetsprojekt mellan båda sidorna av slöjan, på samma sätt som mellan dig och dina levande släktingar. Ni alla kommer att komma

närmare varandra genom att delta tillsammans i detta arbete.

Även om mycket forskning redan är gjort behövs det ständigt ”städas upp” i Family Tree. Samma person kan förekomma flera gånger under olika ID-nummer, familjemedlemmar har hamnat fel, det fattas syskon, någon har flera uppsättningar föräldrar etc. etc. Vi bör alla hjälpa till att göra Family Tree så korrekt och komplett som möjligt så att det kan bli boken ”som innehåller uppteckningarna om våra döda, som på alla sätt skall vara värdiga att tas emot”.

(L&F 128:24)

Tycker du det verkar svårt? Kontakta en släktforskningshandledare i din församling. Du kommer att få all den hjälp du behöver. ■

Artiklar till Lokala sidorna

Välkommen att skicka in bidrag till Lokala sidorna under följande rubriker:

Lokala Nyheter, Hur jag vet, Sista Dagars Heliga i Sverige berättar, Favoritskriftställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus (för barn) och Läsarkommentar.

Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet och lämplighet. Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publicerade behövs tillstånd från artikelförfattare, fotograf och personer på fotot (undantag: om fler än 25 personer finns på fotot behövs inte tillstånd). För barn och ungdomar under 18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar.

Speciella blanketter finns nu för dessa tillstånd som måste fyllas i och undertecknas, se kyrkans svenska hemsida www.jesukristikyrka.se under – Övrigt material – *Liahona* – Artikelbidrag.

Kontakta redaktionen för mer information.

Eivor Hagman, redaktör
 eivorhagman@hotmail.com
 Medusagatan 2 A,
 553 38 Jönköping
 Tel. 036-719663

Helena Österlund, ass. redaktör
 helena.osterlund@gmail.com
 Söderby Parkväg 111,
 136 63 Söderby
 Tel. 08-7770401 ■