

Personligt vittnesbörd i ständig tillväxt

Äldste Patrick Kearon, England

Äldste David S. Baxter sade nyligen: "Även om vår tro ibland inte känns större än ett senapsfrö, får vi gudomlig vägledning när vi går framåt. Om vi söker himlens hjälp så får vi den — kanske till och med på oväntade sätt."¹

Äldste Baxter talade om motgångar när han skrev de här orden, men jag tror att de gäller också för goda tider. Nyckeln är att fortsätta framåt. Det har sagts att om vi inte går framåt, så kommer vi efter. Vi behöver tänja oss och växa för att hålla vår tro stark och levande, och ständigt träna våra andliga muskler. President Henry B. Eyring har sagt: "Stor tro är färskvara."² Det får mig att tänka på gånger när vår tro och vittnesbörd är som mest levande och säkert, och sedan händer något som skakar om vår tro, eller när vi inte ger det näring genom ständig kontakt med Gud.

När jag nyligen var i en stor stad, väcktes jag två gånger under natten av sirener utanför hotellrummet. När det blev ljusare tittade jag ut genom fönstret och såg att stadens brand- och räddningsstation låg tvärs över gatan. Brandmännen var ute och arbetade med en av de stora stegbilarna. Jag fångslades av den övning som de höll på med. De sköt upp stegen en liten bit, och drog sedan tillbaks den. Sedan sköt de upp den igen, men den

här gången lite längre, och så drog de in den igen. De gjorde det här gång på gång tills stegen nått maximal längd, till högsta våningen på det hus där övningen pågick. Jag misstänker att de utför den här övningen regelbundet. Genom de här övningarna vet de exakt vad de ska göra när en riktig uttryckning inträffar. Brandmanskapet reagerar omedelbart på begäran om hjälp, och genast vet varje medlem av laget var de ska vara och vad de ska göra för att verkställa en räddning från en byggnads översta våningar.

Det är samma sak med oss. Vår tro och vårt vittnesbörd behöver ständig träning, att ständigt tänja sig för att öka vår andliga räckvidd. Vi vet vad vi måste göra gång på gång för att hålla oss andligt starka, och ändå är vi ibland sena att göra det, trots att vi upptäckt att de faktiskt stärker och välsignar oss. Våra hängivna dagliga böner, vårt ingående studium av skrifterna, regelbunden fasta med ärligt uppsåt, regelbundna tempelbesök, tid använd till tjänande i vår himmelske Faders rike och av andra hjälper oss öka vår andliga räckvidd och befästa vårt vittnesbörd. Vi måste likaså komma ihåg att det finns få saker som stärker vittnesbördet lika mycket som att dela det med andra. Att säga högt vad vi tror på bygger upp vår tro och stärker vår övertygelse.

Att konsekvent upprepa de här



Äldste Patrick Kearon

enkla men kraftfulla vanorna gör att vi mycket påtagligt kan "klä [oss] i [våra] vackra kläder" och bli vårt allra bästa andliga jag.

Herren befaller oss i L&F 82:14: "Ty Sion måste tillta i skönhet och i helighet. Hennes gränser måste utvidgas, hennes stavar måste stärkas. Ja, sannserligen säger jag er: 'Sion måste stå upp och klä sig i sina vackra kläder.'"

Varje gång vi bestämmer oss för att tänja oss lite längre och lite högre blir vi förvånade över de rikliga andliga belöningar som kommer genom vårt relativt lilla offer. Vid den här tiden på året när vi minns Frälsarens förunderliga försöningsgåva, kan vi lättare åter besluta oss för att handla på ett sätt som låter de här välsignelserna flöda i våra liv. ■

SLUTNOTER

1. David S. Baxter, "Lämna motgångarna bakom dig", *Liahona*, dec. 2012, s. 18.
2. Henry B. Eyring: "Andlig förberedelse: Börja tidigt och var ihärdig", *Liahona*, nov. 2005, s. 39.

Jönköpings församling firar 150 år

Jönköping: Den 13 oktober 2012 inbjöds medlemmar och vänner i Jönköpings församling till en jubileumsfest för att fira att det var för 150 år sedan, i september 1862, som kyrkan i Jönköping organiserades för första gången. Det bjöds på middag och underhållning.

Dick Thörn berättade om Jönköpings församlings historia. Han hade även sammanställt detta i ett häfte som delades ut till alla. Underlaget till denna historia kommer från kyrkans arkiv i Salt Lake City.

Här följer ett utdrag från hans sammanställning:

Kyrkan kom till Jönköping genom en man som hette Carl Johan Sundbäck. Han var en man som hade sina rötter i Forserum, en ort som ligger några mil utanför Jönköping. Han blev medlem i kyrkan år 1858 medan han var i Danmark och arbetade. Han kom sedan tillbaka till Jönköpingstrakten år 1861 och berättade för alla som ville lyssna om det evangelium som han hade funnit. Det första mötet som hölls i Jönköping var den 22 december 1861. De första dopen skedde den 3 augusti 1862 då fyra personer döptes. Den 10 och 11 september år 1862 hölls en konferens som organiserade kyrkan i Jönköping för första gången. Carl Johan Sundbäck blev då kallad som grenens första grens-president. Motståndet mot kyrkan var hårt från både präster och polis enligt Sundbäck's noteringar. Han skriver att den 19 november 1862 var de 24 medlemmar i Jönköpings gren.

Carl Johan Sundbäck emigrerade till USA 1864. Det finns dagboksanteckningar om resan och hans nya liv i USA där han gifte sig 1865 med Helena Eleonora Söderström, en kvinna som blivit medlem i Jönköping. Hon hade emigrerat till USA redan 1863 tillsammans med 13 medlemmar från Jönköping.

Kyrkans medlemmar i Jönköping har under dessa 150 år samlats på olika platser för att hålla möten. I början samlades man hemma hos varandra eller hyrde en lokal. Från 1947 till 1968 hölls mötena på Hagalundsgatan 2 i en villa som

fanns på tomten. 1969 invigdes det kapell som nu används för kyrkans möten och aktiviteter. Under en period från 1955 till 1963 var Jönköpings gren delad i 2 grenar, Jönköpings 1:a gren träffades på Hagalundsgatan och Jönköpings 2:a gren höll sina möten på Apollovägen.

Två saker man slås av när man sätter sig in i händelserna genom åren är dels den omfattande emigrationen till USA som har skett och dels den stora betydelse som missionärer haft för kyrkans utveckling och framgång i Jönköping. Från ett dokument som visar medlemsutvecklingen i Jönköping under åren 1862 till 1900 kan man utläsa att nästan hälften av de som anslöt sig till kyrkan emigrerade till USA. Ett annat dokument visar att medeltalet närvarande i början av 1930-talet var 25 till 34 personer. En viss variation i närvaron har det alltid varit med toppar på närmare 150 personer i medeltal i slutet av 1990-talet.

Kyrkans organisation för kvinnor, Hjälpföreningen, organiserades för första gången i Jönköping den 15 juli 1877. Mathilda Charlotta Goldkuhl var den första presidenten.

Flera apostlar har under åren besökt kyrkan och medlemmarna i Jönköping:

1946 Ezra Taft Benson, 1954 och 1958 Henry D. Moyle, 1955 Spencer W. Kimball, 1956 Adam S. Bennion, 1959 LeGrand Richards och 1969 Marion G. Romney. ■

Medlemmar med vänner i Jönköpings församling firade församlingens 150 års jubileum i oktober 2012.



FOTO: ÅSALINGEFORS

Distriktskonferens i Umeå

Anna Bengtsson, Umeå

Umeå: I oktober 2012 var det åter dags för Umeås distriktskonferens.

Som vanligt var det en helt underbar helg. Vi fick ta del av så många fina tal och vittnesbörd.

Robin Birberg kom hem från sin mission i somras och han hade lärt sig mycket.

”Min mission har varit en riktig skola om evangeliet och livet. Jag kunde tänka att vi skulle gå till ett visst område, för där finns det många människor, men vi träffade ingen som var förberedd att ta emot evangeliet. Men när man lyssnar till den Helige Anden blir det en otrolig skillnad. Min kamrat kände att vi skulle åka till ett ställe som låg 30 minuter bort, men det var sent på kvällen, så vi skulle bara hinna dit och vända för att åka hem och sova. Hade det inte varit för min kamrat så hade jag inte åkt, men Gud älskar oss så mycket och leder oss. Vi fick en fin upplevelse. Den första vi träffade var intresserad av kyrkan! Vill man lära sig att känna Anden ska man åka på mission, oavsett om man är ung eller gammal.”

Hans Johansson uppmanade oss alla och särskilt ungdomarna att läsa *Liahona*.

”Det är de nyaste skrifterna vi har och är verkligen en hjälp för oss i vår tid.”

Torbjörn Jälmlbrant kom med en bra liknelse.

”Evangeliet är som en ljus-slinga till julgranen. När alla delar är på plats så blir det ljust, och det är samma sak i vårt liv. När vi följer alla delar av evangeliet kan vi känna den Helige Anden.”

Äldste Detlef Adler i de sjuttios kворum var en speciellt inbjuden gäst på konferensen.

Han hade ett tankvärt budskap.

”När ni lämnar konferensen så är era problem inte borta, men jag hoppas att vi alla har känt Anden och att det finns en möjlighet att förändra våra liv.

Ibland låter vi någon frustrera oss, och ibland frustrerar vi oss själva som Laman och Lemuel, istället för att se möjligheterna som Nephi.”

Det som berörde mig mest var en broder som kommer från Benin i Afrika. Han var muslim

och när han träffade missionärerna i Sverige och blev kristen så tog hans familj och vänner avstånd från honom, ja en del till och med hotade honom.

Men han stod fast vid sin tro, och nu har en av hans vänner döpt sig, och ytterligare fyra vänner undersöker kyrkan. Denne broder bor i Kiruna och steg upp kl 3 på lördag morgon för att åka tåg i 4 timmar till Luleå. Sedan åkte han bil i ytterligare 3 timmar tillsammans med andra medlemmar. Han var trött, men tyckte att det var värt det för att få träffa oss andra i församlingen och dela med sig av sin berättelse. Jag själv brukar klaga över att jag måste stiga upp klockan 9 på söndag morgon för att åka till kyrkan. Han är verkligen ett exempel för mig. ■

I oktober 2012 samlades medlemmarna i Umeå distrikt för en distriktskonferens.



FOTO ANNA BENGTSSON

Julkonsert mitt i Göteborg

Jens Åman, Informationstjänsten Göteborgs stav

I samband med unga mäns och unga kvinnors MTC-dag i Göteborgs stav den 24 november 2012 anordnades en julkonsert i centrala Göteborg.

Unga vuxna delade med sig av sina talanger och sjöng en rad välkända julpsalmer mitt i Göteborgs största köpcentrum Nordstan. Mycket hände i Nordstan under dagen och tusentals personer passerade



Kören av unga vuxna från Göteborgs stav

FOTO JENS ÅMAN

förbi den sjungande gruppen. Flera hundra stannade och lyssnade till musiken. Bland annat besökte ungdomarna på MTC-dagen konserten och en ung kvinna, Linnea Ludwig,

medverkade i själva konserten genom att sjunga solo.

Konserten blev ett fint tillfälle att sprida musik och tankar om julens verkliga budskap. Vid två tillfällen presenterades vilken

kyrka gruppen kom ifrån och det fanns också två tydliga skyltar med kyrkans namn. Inga tveksamheter rådde alltså kring vilka som bidrog med julmusiken denna första lördag i julhandeln. ■

Ny redaktör för lokala sidorna i Stockholmsområdet

Jag heter Helena Österlund och har precis blivit kallad som assisterande redaktör för de lokala sidorna i Liahona. Det känns väldigt roligt och intressant att ta mig an den här uppgiften. Vi bär alla på andliga berättelser och erfarenheter som vi kan stärka varandra med. Vi är alla med om upplyftande aktiviteter i våra enheter som kan vara till glädje för andra. Jag ser fram emot att vara ett redskap för att förmedla dessa vidare till er som läser Liahona. Mitt verksamhetsområde är Stockholms båda stavar. Det är ett väldigt stort område att täcka, så jag är tacksam för alla

tips, idéer och artiklar som jag kan få in. Utan er, inga lokala sidor.

Lite om mig själv:

Jag är gift med Daniel Österlund sedan december 1998. Vi har fyra barn: Olivia 12 år, Matilda 11 år, Benjamin 7 år och Jakob 4 år. Vi tillhör Handens församling i Stockholm södra stav. Jag har haft välsignelsen att få vara hemmamamma sedan barnen föddes. Vid sidan av har jag frilansat som journalist för en lokal tidning under de senaste åren. Jag älskar ord, både att prata och skriva dem. Jag ser fram emot att här få förmedla många ord som både kan stärka och glädja. ■

Kontakta mig gärna för tips, idéer och artiklar: helena.osterlund@gmail.com

Artiklar till Lokala sidorna

Välkommen att skicka in bidrag till Lokala sidorna under följande rubriker:

Lokala Nyheter, Hur jag vet, Sista dagars heliga i Sverige berättar, Favoritskriftställe (för ungdomar), Försöker likna Jesus (för barn) och Läsarkommentar.

Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet och lämplighet. Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

För att få artiklar och foton publicerade behövs tillstånd från artikelförfattare, fotograf och personer på fotot (undantag: om fler än 25 personer finns på fotot behövs inte tillstånd). För barn och ungdomar under 18 år behövs alltid tillstånd från föräldrar.

Speciella blanketter finns nu för dessa tillstånd som måste fyllas i och undertecknas, se kyrkans svenska hemsida <http://www.jesukristikyrka.se> under Övrigt material – Liahona – Artikelbidrag.

Kontakta redaktionen för mer information.

Eivor Hagman, redaktör
eivorhagman@hotmail.com
Medusagatan 2 A, 553 38 Jönköping
Tel. 036-719663

Helena Österlund, ass. redaktör
helena.osterlund@gmail.com
Söderby Parkväg 111. 136 63 Söderby
Tel. 08-7770401 ■



FOTO HELENA ÖSTERLUND

Ny redaktör för Stockholms stavar är Helena Österlund, här tillsammans med sin make Daniel.