

## BUDSKAP FRÅN OMRÅDESLEDARNA

### En andra skörd

**Äldste Gérald Caussé, Frankrike**

Förste rådgivare i områdespresidentskapet Europa

Jag har alltid varit fascinerad av berättelsen om den återställda kyrkans pionjärer. Deras handlingar i tro och mod ger ett härligt och oskattbart arv till alla medlemmar.

Europa innehar en viktig plats i denna heroiska berättelse. Den europeiska kontinenten var en mark vit till skörd där tusentals av dessa pionjärer tog emot och omfamnade evangeliet innan de gav sig av till Amerika, samlingsplatsen som hade utsetts av profeten Joseph Smith.

Under senare år har jag varit välsignad nog att kunna besöka några av platserna som dessa första omvända kom från. Jag gjorde en paus i Preston i England för att begrunda Ribbleflodens lugna vatten där de första dopen i Europa ägde rum för bara 175 år sedan. På Köpenhamns kajer beundrade jag statyn av Kristina som med ögonen fixerade på det öppna havet symboliserar tusentals skandinavisk hopp som åkte iväg till Sion.

I många länder som nyligen har öppnats för evangeliet är det lättast att prata med de första omvända direkt! Många är

fortfarande kvar, aktiva, lyckliga och stolta över sitt förflutna. De kan beskriva intensiteten som rådde under de första åren, när möten hölls anonymt i källare, biografier och i rum bakom restauranger. Många har varit med om att bygga de första möteshusen eller att göra de oändliga utflykterna till templet i Schweiz. I länderna österut beskriver de lokala pionjärerna de svåra åren bakom järnridån och underverket som inträffade när missionsarbetet påbörjades i dessa länder efter 1899.

Berättelsen pågår fortfarande. Den fortsätter att utspela sig framför våra ögon. Profetior uppfylls. Herren står vid rodret och inget kan hindra hans verks framgång. Idag liksom igår åtföljs kyrkans tillväxt av troshandlingar och underverk.

I flera år har områdespresidentskapet förkunnat en ambitiös och optimistisk vision angående kyrkans tillväxt i Europa. Som Europas barn har vi sett kyrkan etableras, växa och mogna. Vittnesbördet om tidigare underverk ger näring åt vår tro i framtiden.



Vi känner att en ny anda svävar över vår kontinent. Antalet dop ökar hela tiden. Många fler ungdomar går ut som missionärer. Mötesnärvaron och antalet tempelbesök ökar konstant. En ny riklig skörd håller på att förberedas.

För några år sedan pratade äldste Gordon B. Hinckley med två unga missionärer i Sverige. Han tog upp ett glas vatten och sade: "Sverige har i många år varit som det här vattenglaset — det har inte hänt så mycket. I mitten av 1800-talet när de första missionärerna kom till Sverige blev tusentals människor medlemmar i kyrkan. Det var en stor

**Äldste  
Gérald Caussé,  
Frankrike,  
förste rådgivare  
i områdespre-  
sidentskapet  
Europa**

och mäktig skörd. När ni åker hem vill jag att ni talar om för medlemmarna att det kommer en ny skörd, en andra skörd i Sverige, som för tusentals svenskar in i kyrkan.”<sup>1</sup>

Den andra skörden är, och kommer att bli, större än den första. Europa har blivit en samlingsplats för folk från hela världen. Man behöver bara gå längs gatorna i våra större städer för att se det.

Jesus sade följande till sina lärjungar om de sista dagarna: ”Detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk.”<sup>2</sup> Denna profetia håller på att uppfyllas av fler länder som öppnas för missionärerna, men också av tusentals nyomvända på vår kontinent som har kommit från alla världens nationer. Allt eftersom dessa människor med skiftande språk och kultur välkomnas in i kyrkan, blir de till välsignelse för våra församlingar och grenar.

Medlemmarna i Europa idag har en historisk roll att spela i denna andra skörd, precis som de hade i återställsens första dagar. Jag ber att vi alla ska vara motiverade av denna härliga vision och att vi tillsammans ska arbeta för att uppnå den. ■

#### SLUTNOTER

1. *Ensign* juli, 2000.
2. Matteus 24:14.

## Två kvällar med Joseph Smith

Eivor Hagman

**P**å inbjudan av stavspreidentskapet i Göteborgs stav hölls den 11–12 februari 2012 en föreläsning i Jönköpings församling om Joseph Smith. Denna två kvällar långa föreläsning hölls även senare i Västra Frölunda församling och har tidigare hållits för Stockholms stavar.

Det var Antti Syvänen från Utby församling som delade med sig av sina gedigna kunskaper och privata forskning om Joseph Smiths historia under två kvällar. Trots att det var två timmars föreläsning varje kväll kändes det som det fanns mycket mer i broder Syvänen's forskningsmaterial som man gärna hade velat ta del av.

Antti Syvänen kände redan som barn hur han fascinerades av berättelsen om Joseph Smiths första syn. När han som 14-åring var i USA som utbytesstudent köpte han sin första bok om Joseph Smith. Det har nu blivit till ett 50-tal böcker som fanns uppställda under föreläsningarna.

**Antti Syvänen  
höll under två  
kvällar föreläsning  
om Joseph  
Smith i Jönköpings  
församling  
arrangerade av  
Göteborgs stav.**



FOTO: MATTIAS MALIN

Han förklarade dock att man inte behöver läsa så många böcker för att få ett vittnesbörd om Joseph Smith. Den bästa boken att läsa och studera för att förstå Joseph Smith är Läran och Förbunden.

Broder Syvänen var mycket entusiastisk över de senaste böckerna i serien "Joseph Smith Papers" som publicerats av kyrkan med bilder av ursprungsmanuskript från dagböcker, dokument, brev, uppenbarelser med mera. *(De finns även att läsa avgiftsfritt på kyrkans hemsida [www.lds.org](http://www.lds.org). Se också artikel i Liahona juli 2009 s. 7-11 av kyrkans historiker äldste Marlin K Jensen.)*

En tidslinje över Joseph Smiths liv fanns uppsatt på väggarna i kapellet — cirka 50 meter lång. Åhörarna fick säga olika datum som broder Syvänen sedan letade fram från denna tidslinje. Spännande information gavs om vad Joseph gjorde just den dagen, dagen före och dagen efter. För att förstå och få en djupare bild av en person är det viktigt att veta vad som hände inte bara en dag i hans liv utan även vad som hände dagen före och dagen efter.

Vi fick bland annat veta hur Joseph Smith firade sin sista födelsedag den 23 december 1843, hur han var som person, vilka egenskaper som var hans styrka och svaghet, vilket första intryck han gav till olika människor, att han var anklagad i ett 50-tal brottsmål men aldrig fälld, hans önskan att hela tiden lära sig och hur han var som ledare.

Broder Syvänen avslutade båda kvällarnas föreläsning med ett starkt vittnesbörd om Joseph Smith. Han berättade att ju mer han studerat och forskat i historien, även kritiken och svagheter angående Joseph Smith, så har hans vittnesbörd stärkts om att Joseph var och är en profet kallad av Gud. Detta är ett livstidsprojekt och en hobby för broder Syvänen att lära sig mer hela tiden om Joseph Smiths historia.

Vi hoppas och ser fram emot att detta material så småningom kommer att publiceras så att fler får möjlighet att ta del av broder Syvänen's forskning. ■

## Valentines weekend 2012

Mette Landrö, Utby församling

Valentines weekend är en aktivitetshelg för unga vuxna som hålls under den helgen som är närmast alla hjärtans dag (14 februari) i Göteborg. Det har alltid varit uppskattat men detta året exploderade det och under vittnesbördsmötet på söndagen var över 400 ungdomar närvarande. Detta är rekord och gjorde att Valentines blev den största aktiviteten för unga vuxna förutom Fest i nord.

Det var många människor som var med och gjorde denna helg speciell. Det är många namn som skulle kunna nämnas och jag vet att årets arrangörer var mycket tacksamma för all den frivilliga hjälp som gavs. Den som var ordförande i årets kommitté var Thomas Borgenfalk och hans kommittémedlemmar var Anton Bergström, Max Månhammar, Josefin Stode, Andrea Johansson, Jesper Johansson, Felix Sahlin och Michelle Nilsson. De gjorde alla sitt yttersta och när helgen väl var över för alla andra, återstod det fortfarande arbete för kommittémedlemmarna. Men inte ett negativt ord kom över deras läppar om att de till exempel var tvungna att ägna sin söndagseftermiddag och -kväll åt att städa skolan där deltagarna sovit.

För att ta helgen i korta drag så var det dans på fredagskvällen, och dekorationerna var helt makalösa! Det var en otrolig inledning till helgen med bra musik och det var även förberett en fantastisk show för att deltagarna skulle bli lite kärlekssugna. Vårdparet under helgen var Anton och Natascha Gerrbo som med mycket kärlek och humor inledde och avslutade danserna. Efter mycket dans avslutades kvällen med nattmackor och deltagarna åkte till sina respektive sovplatser. På skolan hade kvällen bara börjat för Joakim Jansson som var nattvakt båda nätterna, en hedervärd insats!

På lördagen var det mycket som pågick. Under förmiddagen hölls en föreläsning av Michael och Alexandra Tittus som var mycket uppskattad! Sedan serverades lunch på centret för unga vuxna innan det spelades "dodgeboll", och det var även en "flashmob" i Nordstan i Göteborg. Man skulle frysa på stället i två minuter för att sprida lite glädje omkring sig. Det blev mycket lyckat och människor som såg detta var riktigt fascinerade. På kvällen var det dans igen med temat "and they lived happily ever after". Många hade klätt upp sig på olika sätt och det fanns en hel del vackra prinsessor och snygga prinsar. Vi hade privilegiet att lyssna till ett liveband som heter Indevotion och de var mycket duktiga. Även denna kväll avslutades med nattmackor och många hjälptes åt med att plocka ner dekorationerna och städa inför söndagen.

Då var det dags för veckans höjdpunkt; vittnesbördsområdet. Två timmar med en otroligt stark ande och mycket fina vittnesbörd. Under sakramentet tog brödet och vattnet slut och under cirka 10 minuter var det helt tyst i sakramentsalen i Västra Frölunda kapell. Anden var stark och det var en mäktig känsla att se över 400 deltagare sitta helt stilla och tysta. Många uttryckte sin tacksamhet för evangeliet och det framfördes även ett otroligt fint musiknummer. Efter vittnesbördsområdet fanns det en kärlek bland de unga vuxna som bara den Helige Anden kan framkalla. Som sagt, helgens höjdpunkt! Det kom till och med personer dit som inte hade varit med under någon av de andra dagarna för att bli andligt uppbyggda.

Ett stort tack till alla som var med och gjorde denna helg möjlig. Det är en otrolig insats och tidsupoffring som måste göras för att roa 350 människor under två kvällar och inte minst se till att allt fungerar, att alla har någonstans att sova och att alla vet var och hur man tar sig till olika ställen. Det kunde inte blivit en bättre Valentines weekend. Tack! ■

## De känner sig som barn på julafton

Birgitta Wennerlund

**P**eter Stegeby från Sundsvall och Rasmus Bergström från Örnsköldsvik har upptäckt hur roligt det är att släktforska och få ordning på sitt släkträd i nya FamilySearch. De kom till templet under sitt sportlov för att vara ställföreträdare åt förfäder som lämnat jordelivet och nu befinner sig i andevärlden. Mellan sessionerna i templet har de lärt sig använda ArkivDigital på FamilySearch-kontoret och kommit underfund med hur de kan finna namn på fler släktingar.

Peter, som studerar vid räddningstjänstlinjen i Torpshammar, åker förbi Stöde på väg till skolan, och just i Stöde har han nu hittat en familj med nio barn. "Pappan är min farfars mormors bror", berättar han. "Inget av barnen blev döpt och det var noga noterat i födelseböckerna och

*Peter Stegeby och Rasmus Bergström lärde sig snabbt att hitta i de svenska kyrkoböckerna och tycker om den härliga känslan av att hitta släktingar som de inte tidigare var medvetna om.*



FOTO: B. WENNERLUND

i husförhörslängden, så jag var lite nyfiken på om de möjligtvis träffat våra missionärer och redan var döpta. Det hade de inte, visade det sig, men nu har de gjort det!”

”Det är svårt att beskriva den lycka man känner när det arbete man lagt ner ger resultat”, fortsätter Peter. ”Bästa sättet att beskriva den är nog att jämföra med hur det kändes som barn på julafton.”

Känslorna var emellertid blandade när han fann att en liten pojke på drygt ett år drunknat i en brunn. ”Då är det skönt att veta att han kommer att beseglas till sin familj för evigt, och att försoningen trätt i kraft för honom. Han nådde ju aldrig ansvarighetsåldern.”

Rasmus, som går sista året på tekniklinjen i Örnsköldsvik, följer uppmaningen från sin mormor Ulla-Lena Larsson och kontrollerar alla uppgifter i sin PAF innan han för in dem i nya FamilySearch. ”Det känns bra att göra det arbetet, för det behövs. Det känns också som att det finns släktingar på andra sidan som vill bli hittade, och det är inte så många i min släkt som söker efter dem.” Själv blev han medlem i kyrkan som 16-åring efter att ha läst Mormons bok och följt uppmaningen om att be till Gud och fråga om boken är sann. ”Jag fick ett så tydligt svar att det var bara att ’köra på’”, säger Rasmus och ler sitt härligt breda leende.

Båda uttrycker också sin glädje över att inte bara lära känna farfar och farmor utan också få utvidga släktleden och bli bekant med tidigare generationer. De vill också betona att det känns bra att göra något nyttigt framför datorn.

Det är inte första gången de besökt FamilySearch-kontoret under sina besök i templet. De vet att de och alla ungdomar är välkomna dit för att både lära sig indexera, forska och arbeta med nya FamilySearch. Med sitt LDS-konto kan de också logga in på de fyra datorerna som FamilySearch placerat på gästhemmet. ■

## BUDSKAP FRÅN TEMPELPRESIDENTEN OCH HANS HUSTRU

### Budskap 2 — Templet är en plats där man får hjälp och får hjälpa andra

Charlotte Wirén, Västerhaninge

**T**emplet är en plats för uppenbarelse för varje individ, säger president Oscarson. I templet är det den Helige Anden som är lärare. Så det finns ingen person som är ansvarig för att förklara vad saker och ting betyder. Varje individ som kommer till templet har möjlighet att få den uppenbarelse och inspiration som hon eller han behöver i sitt liv. President Oscarson nämner två huvudorsaker till varför vi kommer till templet:

1. Vi kommer för att ta emot dessa heliga förrättningar för oss själva, känna Andens inflytande, känna Herrens närvaro och få en speciell andlig upplevelse.

2. Vi kommer för att hjälpa någon som har gått före oss att ta emot de heliga förrättningarna.

För en tid sedan såg jag två systrar gå ner ifrån templet mot gästhemmet, berättar syster Oscarson. Den ena systemen var lite äldre och hade svårt att gå. Den andra systemen kom och tog hennes arm och hjälpte henne. Då slog det mig att det är precis det

### Lokala nyheter

Välkommen att skicka in nyhetsartiklar och foton till Lokala nyheter.

Alla artiklar redigeras och publiceras i mån av plats, kvalitet och lämplighet.

Nyhetsartiklar bör vara korta, cirka 600, 250 eller 75 ord.

Nyhetsartiklar bör skickas in senast 2 veckor efter händelsen.

Skickas till:

Eivor Hagman, Medusagatan 2 A,  
553 38 Jönköping

E-post: eivorhagman@hotmail.com  
Tel. 036-719663

För Stockholmsområdet:  
Anne-Sofie Wihlman, Färneboga-  
tan 2 A, 723 42 Västerås

E-post: asw@bredband.net  
Tel. 021-127321 ■

som templet handlar om: den som kan göra någonting för den som inte kan gör det. Alltså utför vi förrättningar i Herrens hus för dem som inte kan göra det själva. Men jag slogs av ytterligare en tanke och det var att jag undrade vilken av dessa två systrar som gläds mest? Var det den som fick hjälp? Eller var det den som hjälpte? Vi vet hur det känns när vi kan tjäna någon annan. Det är det som vi upplever i templet: Vi får själva hjälp och vi hjälper någon annan, och det är två starka orsaker till varför vi kommer till templet.

Syster Oscarson berättar också om när äldste Bednar blev stavspresident. Han frågade en vän som tidigare varit stavspresident och nu var tempeltjänare, vad han hade för råd till honom. Han svarade "Om jag hade fått göra om det, så hade jag låtit allt i staven handla om att få människor att komma till templet." Senare när äldste Bednar blev generalauktorit och kallade en stavspresident, sade han till honom: "Du har ett mål som stavspresident och det är att få medlemmarna att komma till templet." När den stavspresidenten kallade nya presidenter så gav han dem samma uppmaning. Självklart är det andra saker vi också behöver tänka på i våra kall,



**President och syster Oscarson i templet i Stockholm**

FOTO CHARLOTTE WIRÉN

men om vi fokuserar på att hålla oss värdiga att besöka templet, och tänker på att gå till templet så ofta vi kan, löser det så många problem.

Vår dotter med familj har haft det tufft både ekonomiskt och med hälsan. Hon har ofta varit ensam med tre små barn på grund av att hennes man arbetar mycket. En dag kom hennes besökslärare och passade

barnen så att hon kunde få besöka templet. Det var en riktigt stor välsignelse för henne att besöka templet och känna att hon fick lite tid för sig själv. Så det spelar ingen roll om vi är besökslärare eller söndagsskolelärare eller något annat — vi borde alla ha som mål att hjälpa varandra att komma till templet, eftersom det löser så många av våra problem i livet. ■

## Lär känna din herdes röst!

Diana Lindgren Sälöen, Helsingborgs församling

Jag har i min patriarkaliska välsignelse särskilt uppmanats att följa den levande profetens ord. Vi har alla uppmanats att lära oss känna igen vår herdes röst så att vi kan följa honom.

Tanken på detta, och inspirerad av en underbar cd med ett tal av Sherri Dew som jag fick av en kär syster i födelsedagspresent, laddade jag hem en del generalkonferenstal.

Jag brände en cd med tal av mina favoriter, äldste D. Todd Christofferson, Quentin L. Cook, och Dieter F. Uchtdorf. Vad jag älskar att lyssna till honom och president Thomas S. Monson. Jag hade ingen koll på i vilken ordning

de var inspelade utan lyssnade på tal efter tal på min väg till och från jobb. Underbara tal, stora lärdomar och även riktigt underhållande. Har ni någon gång lyssnat till president Uchtdorf utan att av och till brista i skratt? Jag lyssnade vidare och plötsligt kom en röst som helt enkelt sade: "What a wonderful session this has been." Alla som känner mig vet att jag inte är speciellt gråt- mild av mig men plötsligt satt jag där i bilen med tårarna rinnande ner för mina kinder och bilen full av en omslutande kärleksfull ande. En mening, utan någon speciell innebörd, men det var min herdes röst jag hörde, och jag kände igen den. Den rösten skulle jag följa överallt. Han leder mig. Han talar till mig i bilen. Jag undrar



FOTO MARTA CECILIA SÄLÖEN

varför jag så ofta envisas med att lyssna till världens visdom när min himmelske Fader talar till mig genom sin herde och profet Thomas S. Monson. Jag önskar att alla lär sig att känna igen sin herdes röst och får ett vittnesbörd om att Thomas S. Monson är den levande profeten som leder sitt folk. Jag visste det, men ack så mycket starkare mitt vittnesbörd är idag efter den upplevelse jag hade i bilen, trött och sliten efter en dag på jobbet. ■

**Diana Lindgren Sälöen**

.....  
Vill du berätta om hur du fick ditt vittnesbörd? Skicka in till Lokala sidornas redaktion Eivor Hagman, eivorhagman@hotmail.com eller till Anne-Sofie Wahlman, asw@bredband.net (för Stockholms stavar)

## ”Min dag har förändrats sedan jag började indexera”

Birgitta Wennerlund



BIRGITTA WENNERLUND

I mars förra året vände sig Carola Engman till FamilySearch-kontoret i Västerhaninge för att få hjälp att lära sig indexera. Hon trodde själv att hon kanske skulle klara 10 000 på ett år, men fram till jul blev det drygt 40 000.

”Om jag är hemifrån ett tag, så längtar jag hem till min dator för att få indexera, det är något som pockar på hela tiden”, säger Carola, ”och det ger mig en otrolig glädje! Jag är så tacksam att kunna hjälpa till i frälsningsarbetet hemifrån — när jag vill och hur mycket eller hur litet jag vill.”

Syster Engman har svårigheter att röra sig och har inte så lätt att ta sig till templet. ”Men nu känner jag att jag på mitt sätt kan hjälpa till att utföra tempeltjänst, och jag får del av samma Elias Ande och kan känna närhet till dem jag läser om i kyrkoböckerna.

Hon tycker speciellt om dödböckerna, där det ofta står berättelser om de avlidna. ”Ibland skriver prästen lite utöver det vanliga och då får man en ännu starkare känsla för personerna ifråga. Jag lever mig in i berättelserna och tänker mycket på

**Carola Engman, Stockholms södra stav, tycker att hennes dag har förändrats på ett mycket positivt sätt sedan hon började hjälpa till med indexeringen av de svenska kyrkoböckerna.**

dem. Hur hade de det då och hur har de det idag i den värld de nu befinner sig i? Har de tagit emot evangeliet? Väntar de på att någon ska hitta dem och skicka deras namn till templet?”

”I födelseböckerna känner man föräldrarnas tro och hopp. Dog ett barn fick nästa son eller dotter ofta samma namn. Det känns så härligt att veta att de kan beseglas för evigt i templet! Och att jag kan hjälpa till att göra det möjligt! Fast det är klart, när en man förlorar hela sin familj i kolera på en vecka, då kan jag bli så ledsen att jag måste gå ifrån ett tag.”

”Det är fantastiskt att det finns så många uppteckningar bevarade”, tycker syster Engman. ”Och vi som bor i Sverige är bäst på att läsa våra egna kyrkoböcker. En del handstilar är svåra att tyda”, medger hon, men tillägger: ”Det blir lättare och lättare att läsa. I början fick jag returnera en hel del buntar, men det händer inte så ofta nuförtiden.”

Syster Engman skriver maskin mycket snabbt, något som hon ser som en stor välsignelse. ”När jag gick i skolan fick jag lära mig skriva maskin med en skärm över tangentbordet. Det har jag mycket nytta av!”

Man behöver inte göra 40 000 namn för att känna den glädje som syster Engman uttrycker. Det är inte mängden eller tiden som räknas, det är viljan att hjälpa till att göra släktforskning lättare både för en själv och för andra. ”När man indexerar behöver man inte söka efter några namn”, förklarar Carola. ”De finns redan där på datorskärmen och vi ska bara skriva av det som står där och skicka in uppgifterna till det sökbara register som de kommer att ingå i. Tänk vad mycket lättare det blir när alla böcker är indexerade och man kan söka på namn, orter, årtal osv. Ja, det är fantastiskt roligt att få vara med och hjälpa till!” ■

.....  
Skriv gärna och berätta om en andlig upplevelse och skicka in till [eivorhagman@hotmail.com](mailto:eivorhagman@hotmail.com) eller till [asw@bredband.net](mailto:asw@bredband.net) (för Stockholms stavar)