



# Hoe zegent de Heer de mensen die Hem dienen?

Nadat hij was geroepen om zijn gezin achter te laten en op zending te gaan, werden Thomas B. Marsh vele zegeningen beloofd voor de offers die hij zou brengen (zie Leer en Verbonden 31:2, 5, 7).

Evenals broeder Marsh hebben veel mensen zegeningen ontvangen in hun streven om de herstelde kerk van de Heer op aarde te vestigen. Johann en Theresia Huber zijn daar een voorbeeld van. Zij hebben in het begin van de twintigste eeuw aan de vestiging van de kerk in Oostenrijk bijgedragen.



Johann en Theresia Huber met hun kinderen in 1898.

## Geloof in tijden van leed

Toen de familie Huber zich liet dopen, verlieten ze de katholieke kerk, de heersende kerk in Oostenrijk, en kregen ze met veel sociale en wettelijke problemen te maken. Toen de mensen hoorden dat de kinderen van het gezin niet te biecht gingen, dreigden ze de kinderen uit huis te plaatsen. Sommige mensen adviseerden Theresia zelfs om Johann te verlaten.



De lidmaatschapskaart van Johann Huber.

## Bespreking

Hoe heeft de Heer u en uw gezin gezegend toen u Hem diende?

## Zegeningen en nieuwe mogelijkheden

Na de Eerste Wereldoorlog werden de oude godsdienstige beperkingen opgeheven, zodat er meer godsdienstvrijheid kwam. De Heer waakte over de familie Huber en zij bleven het evangelie verkondigen. Al snel was er een kleine gemeente die in de schuur van de Hubers samenkam. Johann was de eerste gemeentepresident in Oostenrijk. Hij diende 25 jaar.<sup>1</sup>



De eerste diensten van de heiligen der laatste dagen werden in deze graanzolder van de Hubers gehouden.

## NOOT

1. Zie 'The First Branch in Austria', Church of Jesus Christ. [org/study/history/global-histories](http://org/study/history/global-histories).