

Gethsémané

(Vereenvoudigd)

Met gevoel ♩ = 44-48

Tekst: naar Melanie Hoffman
Muziek: Melanie Hoffman

Je - zus ging de heu - vel op naar de hof. Zijn last was zwaar, zacht zijn tred.

Wat leid-de Hem daar - naar - toe? Het was liefd' en in - tens ge - bed.

Geth - sé - ma - né. Je - zus houdt van mij. — Daar-om ging Hij ge - dwee

naar Geth-sé - ma - né, — voel-de al wat is slecht,

fout of on - echt, al - le pij - nen van mij en jou. Zijn dis -

Copyright © 2018 by Melanie Hoffman. All rights reserved.
Dit lied mag gekopieerd worden voor incidenteel, niet-commercieel gebruik thuis of in de kerk.
Deze mededeling moet op elke kopie worden vermeld.



ci - pels in slaap, maar Hij bleef wat Hij eens had be-loofd ge - trouw.

Geth - sé - ma - né. Je - zus houdt van mij. — Daar-om ging Hij ge - dwee

naar Geth-sé - ma - né. — Die zwa - re last: Hij droeg die al - leen. De

groot - ste pijn die ooit was ge-kend. De fel - ste strijd die ooit was ge-streên.

De - ze strijd streed Je-zus! — En Je - zus o - ver-won! Geth - sé - ma - né.
Geth - sé - ma - né.

Je - zus houdt van mij, — dus Hij gaf mij zijn ge-schenk in Geth-sé - ma - né.
Je - zus houdt van mij, — dus Hij geeft mij zijn ge-schenk door Geth-sé - ma - né.