

# Een geschenk voor Jezus



Lori Fuller Sosa  
Kerkijschriften (Gebaseerd op  
een waar gebeurd verhaal)

**H**et was bijna kerst! Amy kon bijna niet meer wachten.

'Heb je de doos voor Jezus?' vroeg Amy aan mama. 'Hij is bijna jarig!'

'Ik ben blij dat je dat hebt onthouden', zei mama.

Mama zette een rode doos op tafel. Ze glom. Er zat een rode strik

bovenop. Elk jaar schreven Amy en haar gezinsleden voor kerst op welke aardige dingen ze deden. Ze stopten ze in de doos.

'We volgen Jezus wanneer we anderen helpen', zei mama. 'Dat is ons geschenk aan Jezus.'

Amy wilde de hele doos met

geschenken voor Jezus vullen! Ze bedacht wat voor aardige dingen ze zou kunnen doen.



Tijdens het avondeten vroeg papa: 'Heeft iemand een geschenk voor Jezus om op te schrijven?'

'Ik!' zei Amy. 'Ik hielp Ari zijn laarzen opruimen.'

'Dat was heel vriendelijk', zei papa. Hij schreef het op een papieren tje. Amy stopte het papieren tje in de doos.

Amy probeerde elke dag aardige dingen te doen. Ze wilde Jezus volgen.

Ze hielp papa met boodschappen doen.

Ze hing haar jas op.

Ze hielp mama met de afwas. Ze maakte geen ruzie met haar broertje.

Elke dag deed Amy iets aardigs in de glimmende doos. De doos zat al snel vol met aardige dingen!

Eindelijk was het kerst. Amy mocht een paar cadeautjes openmaken. Ze mocht het geschenk voor Jezus ook openmaken! Mama en papa lazen om de beurt de aardige dingen uit de doos voor.

Amy voelde zich goed vanbinnen. Anderen helpen maakte haar blij. Ze wist dat het Jezus ook blij maakte! ●

