

PLAATJES en PRAATJES



Wij weten dat Jezus Christus van ons houdt en ons leert om vriendelijk te zijn.

Harvey (6) en Tommy (10) C., Tasmanië (Australië)



Carter D. (8), Michigan (VS)



Ik was een van de getuigen bij de doop van mijn neefje. Het was een krachtige, bijzondere ervaring. Ik weet dat we het voorbeeld van Jezus moeten volgen en ons laten dopen.

Liberty H. (rechts, 9), Georgia (VS)



Aja S. (9), Queensland (Australië)



Ik weet dat mijn hemelse Vader van me houdt en dat Hij ons geestelijke gaven geeft.

Brianna D. (6), Granada (Nicaragua)



Ziff P. (9), Yucatán (Mexico)



Mijn oom en ik vonden een hoop geld op de stoep vlakbij de luchthaven. We brachten het naar de politie, want dat zou Jezus van ons verwachten.

Margaret M. (10), Glasgow (Schotland)



Ik hoor mijn ouders graag vertellen hoe ze mij meenamen naar de Denver-tempel (Colorado, VS) zodat we aan elkaar konden worden verzegeld. Ik was toen vijf maanden oud. Het maakt mij blij dat ons gezin eeuwig is.

Scott O. (6), Colorado (VS)



Annie C. (10), Washington (VS)



Jesse B. (9), Utah (VS)



Ik ben dankbaar voor Jezus, omdat we Hem altijd om hulp kunnen vragen als we het moeilijk hebben.

Gray M. (9), Massachusetts (VS)



Als ik met mijn ouders naar de kerk ga en lofzangen zing, voel ik mij dicht bij mijn hemelse Vader.

Mariana R. (7), Cerro Largo (Uruguay)

Stuur zelf een kunstwerkje of verhaal in!
Op de achteromslag lees je hoe je dat doet!