



# Jezus had aandacht voor anderen

**J**ezus zag altijd wie hulp nodig had. Op een dag waren er heel veel mensen bij Hem.

Een vrouw in die menigte was al twaalf jaar ziek. Ze geloofde dat Jezus haar beter kon maken. Dus stak ze haar hand uit en raakte zijn mantel aan toen Hij voorbijging.

Jezus had aandacht voor de vrouw. Hij nam de tijd om haar te troosten. Ze werd door zijn macht genezen.

Het hele verhaal staat in Lukas 8:43-48.

## IK KAN AANDACHT VOOR ANDEREN HEBBEN EN HEN HELPEN

Zoek iemand in je buurt die hulp nodig heeft.

Bid en bedenk een plan om hem of haar te helpen.

Voer je plan uit!



Tijdens de coronapandemie nam ik contact op met mijn vriendjes. Ik vroeg ze of alles oké was en glimlachte breed wanneer we elkaar via videochat spraken. Met mijn handen deed ik thuis

klusjes en hielp ik mensen in nood.

**Blaine H. (11), Ras al-Khaimah (Verenigde Arabische Emiraten)**

 Hoe probeer jij op Jezus te lijken door anderen te helpen? Laat het ons weten! Op de achteromslag staat hoe je ons kunt bereiken.

 Knip dit kaartje uit. Het doet je eraan denken om anderen te helpen zoals Jezus dat deed.