

**Από τον Πρόεδρο
Ντίτερ Ούχτντορφ**
Δεύτερο Σύμβουλο
στην Πρώτη Προεδρία



Επιζητώντας τον Χριστό τα Χριστούγεννα

Σε όλους όσους επιθυμούν να καταλάβουν ποιοί είμαστε ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, θα ήθελα να προσφέρω ένα σημείο εκκίνησης με αυτές τις τρεις λέξεις: **Επιζητούμε τον Χριστό.**

Επιζητούμε να μάθουμε από Εκείνον. Επιζητούμε να ακολουθούμε Εκείνον. Επιζητούμε να γίνουμε περισσότερο σαν Εκείνον.

Κάθε ημέρα όλο το έτος επιζητούμε Εκείνον. Αλλά ειδικά αυτή την εποχή του έτους --τα Χριστούγεννα, όταν εορτάζουμε τη γέννηση του αγαπημένου μας Σωτήρος-- η καρδιά μας κλίνει ακόμη περισσότερο προς Εκείνον.

Ως μέρος των προετοιμασιών του εορτασμού των Χριστουγέννων, ας συλλογισθούμε πώς εκείνοι που έζησαν δύο χιλιετίες πριν ήταν έτοιμοι να δεχθούν ασμένως την άφιξη του Σωτήρος.

Οι ποιμένες

Δεν γνωρίζουμε πολλά για τους ποιμένες, μόνον ότι «διανυκτέρευαν στα χωράφια, και φύλαγαν βάρδιες τής νύχτας στο κοπάδι τους»¹. Οι ποιμένες ήταν πάρα πολύ πιθανόν απλοί άνθρωποι, όπως πολλές αξιέπαινες ψυχές που κυκλοφορούσαν στις μέρες τους για να κερδίζουν τα προς το ζην.

Θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν ανθρώπους οι οποίοι, σε κάποια εποχή, μπορεί να μην επιζητούσαν ενεργώς τον Χριστό, αλλά η καρδιά τους άλλαξε όταν

άνοιξαν οι ουρανοί και διακηρύχθηκε σε αυτούς περί του Χριστού.

Είναι εκείνοι που, αφού άκουσαν τη φωνή των ουράνιων αγγελιαφόρων, αμέσως πήγαν στη Βηθλεέμ με τη επιθυμία να δουν².

Οι μάγοι

Οι μάγοι ήταν σοφοί άνθρωποι που είχαν μελετήσει την έλευση του Μεσσία, του Υιού του Θεού. Μέσω της μάθησής τους, προσδιόρισαν τα σημεία που έδειχναν την γέννησή Του. Όταν τα προσδιόρισαν, άφησαν τα σπίτια τους και ταξίδεψαν στην Ιερουσαλήμ ρωτώντας: «Πού είναι αυτός που γεννήθηκε, ο βασιλιάς των Ιουδαίων;»³

Η γνώση τους για τον Χριστό δεν παρέμεινε αποκλειστικώς ακαδημαϊκή. Μόλις είδαν τα σημεία της γέννησής Του, ενήργησαν. Αρχισαν το ταξίδι τους να βρουν τον Χριστό.

Οι μάγοι θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν εκείνους που επιζητούν τον Χριστό μέσω της μάθησης και της ακαδημαϊκής μελέτης. Η αφοσίωσή τους στην αλήθεια τους οδήγησε τελικώς να βρουν τον Χριστό και να Τον λατρέψουν ως Βασιλέα των βασιλέων, τον Σωτήρα της ανθρωπότητας⁴.

Ο Συμεών και η Άννα

Ο Συμεών και η Άννα θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν εκείνους που επιζητούν τον Χριστό μέσω του Πνεύματος. Αυτές οι θαυμάσιες ψυχές ήταν θρησκευόμενες με αφοσίωση και με νηστεία και προσευχή και διάγοντας

ζωή με αφοσίωση και υπακοή, ανέμεναν διακαώς να δουν την ημέρα της έλευσης του Υιού του Θεού.

Μέσω δέσμευσης, ταπεινότητας και πίστης επαγρυπνούσαν υπομονετικά για την έλευση του Σωτήρος.

Τελικώς η πίστη τους αμείφθηκε όταν η Μαρία και ο Ιωσήφ τους παρουσίασαν το βρέφος που επρόκειτο κάποια μέρα να πάρει επάνω Του τις αμαρτίες της ανθρωπότητας⁵.

Πιστοί μεταξύ των Νεφιτών και των Λαμανιτών

Η συγκινητική ιστορία για το πώς οι πιστοί στον Νέο Κόσμο επαγρυπνούσαν για τα σημεία της γέννησης του Σωτήρος βρίσκεται στο Βιβλίο του Μόρμον.

Θυμάστε ότι εκείνοι που είχαν πίστη στον Χριστό χλευάζονταν και καταδιώκονταν. Οι άνθρωποι με την μεγάλη εγκόσμια πείρα και γνώση της εποχής εκείνης κατηγορούσαν τους πιστούς ότι συνέχιζαν να υποστηρίζουν ανόητες δεισιδαιμονίες. Στην πραγματικότητα, οι άπιστοι ήταν τόσο ηχηροί με τη χλεύη τους ώστε προκάλεσαν «μεγάλη ταραχή» στη χώρα (Νεφί Γ' 1:7). Λοιδορούσαν εκείνους που πίστευαν ότι θα γεννιόταν ο Σωτήρας.

Ο θυμός και η οργή τους μεγάλωναν τόσο ώστε είχαν πάθει εμμονή στο να σιγήσουν μια για πάντα όλους εκείνους που πίστευαν στον Σωτήρα. Το Βιβλίο του Μόρμον καταγράφει την δραματική απόφαση⁶.

Οι πιστοί που έζησαν εκείνη την εποχή θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν εκείνους που επιζητούν τον Χριστό ακόμη και όταν άλλοι γελούν, χλευάζουν και λοιδορούν. Επιζητούν τον Χριστό ακόμη και όταν άλλοι προσπαθούν να τους διακωμώδησουν ως ακαλλιέργητους, ανεπιτήδευτους ή αφελείς.

Αλλά η περιφρόνηση των άλλων δεν αποθαρρύνει τους αληθινούς πιστούς από το να επιζητούν τον Χριστό.

Επιζητούμε τον Χριστό.

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ίσως ειδικά αυτήν την εποχή των Χριστουγέννων, θα μας ωφελούσε για μία ακόμη φορά να κάνουμε την ερώτηση: «Πώς επιζητώ τον Χριστό;»

Κατά τη διάρκεια μίας δύσκολης περιόδου στη ζωή του, ο μεγάλος Βασιλιάς Δαβίδ έγραψε: «ΘΕΕ, εσύ είσαι ο Θεός μου· σε αναζητώ από το πρωί· σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου»⁷.

Ίσως αυτή η στάση να επιζητεί τον Θεό ήταν ένας από τους λόγους που ο Δαβίδ περιγράφηκε ως άνδρας σύμφωνα με την καρδιά του Θεού⁸.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής των Χριστουγέννων και καθ' όλη τη διάρκεια όλου του έτους, είτε να επιζητούμε με την καρδιά και την ψυχή μας τον αγαπημένο μας Σωτήρα, τον Άρχοντα Ειρήνης, τον Άγιο του Ισραήλ. Διότι αυτή η επιθυμία, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζει όχι μόνον ποιοι είμαστε ως μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, αλλά ακόμη περισσότερο ποιοι πραγματικά είμαστε ως μαθητές του Χριστού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Κατά Λουκάν 2:8.
2. Βλέπε Κατά Λουκάν 2:15.
3. Βλέπε Κατά Ματθαίον 2:1-2.
4. Βλέπε Κατά Ματθαίον 2:11.
5. Βλέπε Κατά Λουκάν 2:22-38.
6. Βλέπε Νεφί Γ' 1.
7. Ψαλμοί 63:1.
8. Βλέπε Πράξεις 13:22.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Πώς μπορούμε καλύτερα να επιζητούμε τον Χριστό, με τον τρόπο που προτείνει ο Πρόεδρος Ούχτντορφ; Θα μπορούσατε να παροτρύνετε εκείνους που διδάσκετε να αναρωτηθούν: «Πώς επιζητώ τον Χριστό;» Σκεφθείτε να τους προσκαλέσετε να αρχίσουν να αναφέρουν πώς ο καθένας τους επιζητεί τον Χριστό κατά τη διάρκεια της καθημερινής τους οικογενειακής μελέτης των γραφών. Μπορείτε επίσης να δείτε στο *Mormon.org* το βίντεο Χριστουγέννων με εκείνους που διδάσκετε και προσκαλέστε τους να συμμετάσχουν σε αυτήν την ετήσια ευκαιρία να επιζητήσουν τον Χριστό ακολουθώντας τις διδασκαλίες Του.

ΠΑΙΔΙΑ

Επαγρυπνώντας για τον Ιησού

Πολλοί άνθρωποι επαγρύπνησαν και περίμεναν τον Χριστό να γεννηθεί. Τώρα επαγρυπνούμε και περιμένουμε Εκείνον να ξαναέλθει! Μπορούμε να είμαστε έτοιμοι μαθαίνοντας για τον Χριστό και ακολουθώντας Τον. Πώς ακολουθείτε τον Χριστό; Ζωγραφίστε ένα άστρο και γράψτε μέσα τις ιδέες σας.



Πίστη, Οικογένεια,
Ανακούφιση

Να σηκώνει εκουσίως ο ένας του άλλου τα βάρη

Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και αναζητήστε έμπνευση για να γνωρίσετε τι να αναφέρετε. Πώς η κατανόηση του σκοπού της Ανακουφιστικής Εταιρείας θα προετοιμάσει τις θυγατέρες του Θεού για τις ευλογίες της αιώνιας ζωής;

«Περιτριγυρίζομαστε από εκείνους που έχουν ανάγκη της προσοχής μας, της ενθάρρυνσης, της στήριξης, της παρηγοριάς, της καλοσύνης μας» είπε ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον. «Είμαστε τα χέρια του Κυρίου εδώ στη γη, με εντολή να υπηρετούμε και να ανυψώνουμε τα παιδιά Του. Εκείνος εξαρτάται από τον καθέναν από εμάς»¹.

Ο Πρόεδρος Χένρυ Αιρινγκ, Πρώτος Σύμβουλος στην Πρώτη Προεδρία, είπε: «Μία μεγάλη αλλαγή άρχισε στην καρδιά σας, όταν ήλθατε στην Εκκλησία. Συνήψατε μία διαθήκη και λάβατε μία υπόσχεση η οποία άρχισε να αλλάζει την ίδια σας τη φύση...

»...Υποσχεθήκατε ότι θα βοηθούσατε τον Κύριο να κάνει τα φορτία τους ελαφρά και να ανακουφιστούν. Σας δόθηκε η δύναμη να βοηθάτε στην ελάφρυνση αυτών των φορτίων, όταν λάβατε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος»².

«Θέλουμε να χρησιμοποιούμε το φως του Ευαγγελίου για να βλέπουμε τους άλλους όπως τους βλέπει

ο Σωτήρας -- με συμπόνια, ελπίδα και χριστιανική αγάπη» είπε η Τζιν Μπίνγκαμ, Γενική Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας. «Θα έρθει η ημέρα κατά την οποία θα έχουμε τέλεια κατανόηση της καρδιάς των άλλων και θα είμαστε ευγνώμονες να μας προσφέρεται ευσπλαχνία -- όπως ακριβώς προσφέρουμε σκέψεις και λόγια χριστιανικής αγάπης στους άλλους...

»Υποχρέωση και προνόμιό μας είναι να αποδεχθούμε τη βελτίωση στον καθέναν καθώς προσπαθούμε να γίνουμε περισσότερο σαν τον Σωτήρα μας, Ιησού Χριστό»³.

Καθώς σηκώνουμε ο ένας τα βάρη του άλλου και τηρούμε τις διαθήκες μας, ανοίγουμε τον δρόμο για τον Ιησού Χριστό να θεραπεύει άλλους. Ο Πρεσβύτερος Τζέφρυ Χόλλαντ της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων δίδαξε: «Συλλογιζόμενοι το ακατανόητο κόστος της Σταύρωσης και της Εξιλέωσης, σας υπόσχομαι ότι Εκείνος δεν θα γυρίσει την πλάτη Του σε εμάς τώρα. Όταν λέει στους φτωχούς στο πνεύμα: “Ελάτε

σε μένα”, εννοεί ότι γνωρίζει τον δρόμο να βγούμε από τη δυσκολία και γνωρίζει τον δρόμο για να μας εξυψώσει. Τον γνωρίζει, επειδή έχει περπατήσει εκείνο τον δρόμο. Γνωρίζει την οδό· στην πραγματικότητα Εκείνος είναι η οδός»⁴.

Επιπρόσθετες γραφές

Κατά Ματθαίον 25:40·

Γαλάτες 6:2· Μωσία 2:17, 18:8-9

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τόμας Μόνσον, «Υπηρετήστε τον Κύριο με αγάπη», *Λιαχόνα*, Φεβ 2014, 4.
2. Χένρυ Αιρινγκ, «Ο Παράκλητος», *Λιαχόνα*, Μάιος 2015, 18.
3. Τζην Μπίνγκαμ, «Θα φέρω το φως του Ευαγγελίου στο σπιτικό μου», *Λιαχόνα*, Νοε 2016, 6, 8.
4. Τζέφρυ Χόλλαντ, “Broken Things to Mend,” *Liahona*, Μάιος 2006, 71.

Σκεφθείτε αυτό

Πώς το να βοηθούμε να σηκώνουμε τα βάρη των άλλων και να τηρούμε τις διαθήκες μας ανοίγει τον δρόμο για να θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός εκείνους που έχουν ανάγκη;