



# ΣΥΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ

*Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό μόνοι σας. Η σύσκεψη μπορεί να προσφέρει τη βοήθεια που χρειάζεστε για να βοηθήσετε άλλους.*

Ο Θεός σας έχει προσκαλέσει να τελέσετε διακονία σε ένα άτομο ή οικογένεια στον τομέα ή κλάδο σας σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Πώς μαθαίνετε ποιες είναι αυτές οι ανάγκες; Η αρχή της σύσκεψης, στην οποία έχει δοθεί τόση έμφαση στην Εκκλησία, είναι το κλειδί.

Αφού συζητήσουμε για ποια πράγματα θα μπορούσαμε να συσχεφθούμε, θα εξετάσουμε:

1. Τη σύσκεψη με τον Επουράνιο Πατέρα.
2. Τη σύσκεψη με το άτομο και την οικογένεια που μας έχουν ανατεθεί.
3. Τη σύσκεψη με τον συνάδελφό μας.
4. Και τη σύσκεψη με άλλους που τους έχει ανατεθεί το ίδιο άτομο ή οικογένεια.

Η σύσκεψη με τους ηγέτες μας είναι επίσης απαραίτητη. Ένα μελλοντικό άρθρο για τις Αρχές Τέλεσης Διακονίας στη *Διαχόνα* θα εξετάσει τη σύσκεψη με τους ηγέτες καθώς και τον ρόλο της συνέντευξης τέλεσης διακονίας σε αυτή τη διαδικασία.

## **Σχετικά με τι συσχεπόμεθα**

Η κατανόηση των αναγκών είναι απαραίτητη για την τέλεση διακονίας ο ένας προς τον άλλον. Αλλά ποιες μορφές μπορούν να πάρουν αυτές οι ανάγκες και υπάρχει κάτι περισσότερο από τις ανάγκες που θα πρέπει να ανακαλύψουμε;

Οι ανάγκες μπορεί να έρθουν σε πολλές μορφές. Εκείνοι που υπηρετούμε μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που είναι συναισθηματικές, οικονομικές, σωματικές, εκπαιδευτικές και άλλες. Ορισμένες ανάγκες έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από άλλες. Θα είμαστε εφοδιασμένοι να βοηθήσουμε για ορισμένες από αυτές· ενώ για άλλες μπορεί να χρειαστεί να συμπεριλάβουμε ένα άλλο άτομο. Στις προσπάθειές μας να βοηθήσουμε στην κάλυψη των υλικών αναγκών, μην ξεχνάτε ότι η κλήση μας να τελέσουμε διακονία συμπεριλαμβάνει να βοηθάμε τους άλλους να προοδεύουν στο μονοπάτι της διαθήκης, να προετοιμαστούν και να λάβουν τις διατάξεις της ιεροσύνης που είναι απαραίτητες για την υπερύψωση.

Εκτός από τη σύσκεψη σχετικά με τις ανάγκες ενός ατόμου ή μίας οικογένειας, θα πρέπει να επιδιώξουμε να μάθουμε τα δυνατά τους σημεία. Σε τι δεν χρειάζονται βοήθεια; Τι ικανότητες και ταλέντα έχουν που θα μπορούσαν να ευλογήσουν άλλους; Με ποιο μοναδικό τρόπο είναι κατάλληλοι για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση της βασιλείας του Θεού; Τα δυνατά σημεία ενός ατόμου μπορεί να είναι εξίσου σημαντικά να τα κατανοήσουμε όπως και οι ανάγκες του.

### **Σύσκεψη με τον Επουράνιο Πατέρα**

Μία από τις βασικές αρχές της πίστης μας είναι ότι ο Επουράνιος Πατέρας μιλά στα τέκνα Του (βλέπε Άρθρα της Πίστεως 1:9). Όταν λαμβάνουμε μία νέα ανάθεση να τελέσουμε διακονία σε κάποιον, θα πρέπει να συμβουλευτούμε τον Επουράνιο Πατέρα σε προσευχή, αναζητώντας γνώση και κατανόηση για τις ανάγκες και τα δυνατά τους σημεία. Αυτή η διαδικασία σύσκεψης μέσω της προσευχής θα πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της ανάθεσης τέλεσης διακονίας μας.

### **Σύσκεψη με άτομα και οικογένειες**

Το πώς και πότε προσεγγίζουμε τα άτομα και τις οικογένειες που καλούμαστε να υπηρετήσουμε μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά η σύσκεψη άμεσα με το άτομο ή την οικογένεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση σχέσεων και την κατανόηση των αναγκών τους, μεταξύ άλλων το πώς επιθυμούν να βοηθηθούν. Ορισμένες ερωτήσεις ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν έως ότου αναπτυχθεί μία ουσιαστική σχέση. Ενώ δεν υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος για να το κάνουμε αυτό, σκεφτείτε τα εξής:

- Ανακαλύψτε πώς και πότε προτιμούν να επικοινωνήσετε μαζί τους.
- Μάθετε για τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρό τους.
- Ελάτε με προτάσεις για το πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε και ζητήστε τις προτάσεις τους.

Καθώς οικοδομούμε εμπιστοσύνη, σκεφτείτε να συζητήσετε τις ατομικές ή τις οικογενειακές ανάγκες. Κάντε ερωτήσεις όπως παροτρύνεστε από το Άγιο Πνεύμα<sup>1</sup>. Για παράδειγμα:

- Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν;
- Ποιοι είναι οι οικογενειακοί ή οι ατομικοί στόχοι τους; Για παράδειγμα, θέλουν να βελτιωθούν στην τήρηση τακτικής οικογενειακής βραδιάς ή να είναι πιο αυτοδύναμοι;
- Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τους στόχους και τις δυσκολίες τους;
- Ποιες διατάξεις του Ευαγγελίου έπονται στη ζωή τους; Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να προετοιμαστούν;

Θυμηθείτε να προσφέρετε συγκεκριμένη βοήθεια, όπως: «Ποιο βράδυ μπορούμε να σας φέρουμε ένα γεύμα αυτήν την εβδομάδα;» Μια αόριστη προσφορά, όπως: «Ενημερώστε μας αν υπάρχει οτιδήποτε που μπορούμε να κάνουμε», δεν είναι πολύ χρήσιμη.

### **Σύσκεψη με τον συνάδελφό μας**

Επειδή εσείς και ο συνάδελφός σας μπορεί να μην είστε πάντα μαζί όταν αλληλεπιδράτε με το άτομο ή την οικογένεια, είναι σημαντικό να συντονίζεστε και να συσκέπτεστε καθώς επιζητείτε έμπνευση ως συντροφιά. Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις που πρέπει να σκεφτείτε:

- Πώς και πόσο συχνά θα επικοινωνείτε μεταξύ σας ως συντροφιά;
- Πώς μπορεί ο καθένας σας να χρησιμοποιήσει τα ατομικά του δυνατά σημεία για να τελέσει διακονία στις οικογενειακές ή ατομικές ανάγκες;
- Ποια πράγματα έχετε μάθει, ποιες εμπειρίες είχατε και ποιες παροτρύνσεις έχετε λάβει από την τελευταία φορά που μιλήσατε για το άτομο ή την οικογένεια;

### **Σύσκεψη με άλλους που τους έχει ανατεθεί**

Μπορεί να είναι καλό περιστασιακά να μιλάτε με άλλους που έχουν ανατεθεί να τελέσουν διακονία στο ίδιο άτομο ή οικογένεια που έχετε και εσείς.

### **Επικοινωνήστε για να λύσετε δυσκολίες**

Ο Πρεσβύτερος Τσι Χονγκ (Σαμι) Γονγκ των Εβδομήκοντα χρησιμοποιεί μία αφήγηση από το Κατά Μάρκον στην εποχή μας για να δείξει πώς η σύσκεψη έκανε δυνατό σε τέσσερις ανθρώπους να σκεφτούν πώς να επιτρέψουν σε έναν άνθρωπο με παράλυση να βρεθεί στην παρουσία του Ιησού.

«Μπορεί να συμβεί έτσι» είπε ο Πρεσβύτερος Γονγκ. «Τέσσερις άνθρωποι εκπλήρωναν μία ανάθεση από τον επίσκοπό τους, να επισκεφθούν στο σπίτι του έναν άνδρα, ο οποίος ήταν άρρωστος με παράλυση... Στο πιο πρόσφατο συμβούλιο τομέως, αφού συσκέφθηκαν για τις ανάγκες στον τομέα, ο επίσκοπος είχε δώσει αναθέσεις “διάσωσης”. Αυτοί οι τέσσερις είχαν την ανάθεση να βοηθήσουν αυτόν τον άνδρα...»

«[Όταν έφτασαν στο κτήριο όπου ήταν ο Ιησούς,] το δωμάτιο είχε πολυκοσμία. Δεν μπορούσαν να μουν μέσα από την πόρτα. Είμαι βέβαιος ότι δοκίμασαν όλα όσα μπορούσαν να σκεφθούν, αλλά δεν μπορούσαν απλώς να περάσουν... Συσκέφθηκαν για το τι να κάνουν εν συνεχεία – πώς θα μπορούσαν να φέρουν τον άνδρα στον Ιησού Χριστό για ίαση... Βρήκαν ένα σχέδιο όχι εύκολο, αλλά ενήργησαν επ’ αυτού.»

»...“Χάλασαν τη στέγη όπου ήταν, και κάνοντας ένα άνοιγμα, κατεβάζουν το κρεβάτι επάνω στο οποίο ήταν ο παράλυτος” (Κατά Μάρκον 2:4)...

»...“Βλέποντας δε ο Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο: Παιδί μου, οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες” (Κατά Μάρκον 2:5)»<sup>2</sup>.

### Πρόσκληση σε δράση

Ο Πρεσβύτερος Ντίτερ Ούχτντορφ της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων παρότρυνε: «Συσκεφθείτε, χρησιμοποιήστε όλες τις διαθέσιμες πηγές, αναζητήστε την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, ζητήστε από τον Κύριο την επιβεβαίωσή Του και έπειτα σηκώστε τα μανίκια σας και πηγαίστε για δουλειά.

»Σας υπόσχομαι: αν ακολουθήσετε αυτό το πρότυπο, θα λάβετε ειδική καθοδήγηση ως προς το *ποιον, τι, πότε* και *πού* να παράσχετε με τον τρόπο του Κυρίου»<sup>3</sup>.

Τα άρθρα «Αρχές Τέλεσης Διακονίας» έχουν σκοπό να μας βοηθήσουν να μάθουμε να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον – όχι να τα αναφέρουμε ως μηνύματα κατά τη διάρκεια επισκέψεων τέλεσης διακονίας. Καθώς γνωρίζουμε αυτούς που υπηρετούμε, το Άγιο Πνεύμα θα μας παρακινήσει να καταλάβουμε ποιο μήνυμα θα μπορούσαν να χρειασθούν εκτός από τη φροντίδα και τη συμπόνια μας.

### Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ

«Αν θέλετε να βελτιώσετε κάτι, πρέπει να συσκεφθείτε για αυτό» είπε ο Πρόεδρος Ράσσελ Μπάλλαρντ, Αναπληρωτής Πρόεδρος της Απαρτίας των Δώδεκα Αποστόλων. «Όταν το κάνουμε, δημιουργούμε πνευματική συνέργεια η οποία είναι η αυξημένη αποτελεσματικότητα ή το επίτευγμα ως αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης ή συνεργασίας, το αποτέλεσμα το οποίο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μεμονωμένων τμημάτων» (στο Σκοτ Λόιντ, “Counseling with Councils Is Lord’s System, Elder Ballard Declares,” 11 Ιαν 2017, news.lds.org, “Strength in Counsel”, *Ensign*, Νοε 1993, 77).

Η οικοδόμηση σχέσεων είναι επίσης ένα σημαντικό μέρος της σύσκεψης. Βλέπε, επίσης, το άρθρο Αρχές Τέλεσης Διακονίας «Οικοδόμηση Σημαντικών Σχέσεων», στο τεύχος Αυγούστου 2018 της *Λιαχόνας*, στη σελίδα 6.

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλέπε *Να κηρύττετε το ευαγγέλιό μου: Οδηγός για την ιεραποστολική υπηρετήση* (2004), 183.
2. Τοι Χονγκ (Σαμ) Γονγκ, “Rescue in Unity,” *Λιαχόνα*, Νοε 2014, 14-15.
3. Ντίτερ Ούχτντορφ, «Παρέχοντας κατά τον τρόπο του Κυρίου», *Λιαχόνα*, Νοε 2011, 55.