

Από τον Πρόεδρο Τόμας Μόνσον



Αφιερώστε χρόνο για τον Σωτήρα

Ακόμη μία χριστουγεννιάτικη περίοδος είναι προ των πυλών και μαζί της η αυγή ενός νέου έτους. Φαίνεται σαν να ήταν μόλις χθες που εορτάζαμε τη γέννηση του Σωτήρος και παίρναμε αποφάσεις.

Ανάμεσα στις αποφάσεις μας για αυτό το έτος βάλλαμε ως στόχο να αφιερώσουμε χρόνο από τη ζωή μας για τον Σωτήρα και να αναπτύξουμε πιο ισχυρά συναισθήματα προς Εκείνον; Άσχετα από το πόσο επιτυχείς ήμασταν μέχρι τώρα με μία τέτοια απόφαση, είμαι πεπεισμένος ότι όλοι επιθυμούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Η εποχή αυτή των Χριστουγέννων είναι ο τέλειος χρόνος για να εξετάσουμε και να ανανεώσουμε τις προσπάθειές μας.

Στην πολυάσχολη ζωή μας με υπερβολικά πολλά πράγματα που ανταγωνίζονται για την προσοχή μας, είναι ουσιώδες να κάνουμε μία ενσυνείδητη, αφοσιωμένη προσπάθεια να φέρουμε τον Χριστό στη ζωή μας και στα σπίτια μας. Και είναι ζωτικής σημασίας εμείς, όπως οι Μάγοι από την ανατολή, να παραμείνουμε σταθεροί στο άστρο Του και «να έλθουμε για να τον προσκυνήσουμε»¹.

Σε όλες τις γενεές όλων των εποχών, το μήνυμα από τον Ιησού υπήρξε το ίδιο. Προς τον Πέτρο και τον Ανδρέα στις ακτές της Γαλιλαίας, είπε: «Ελάτε πίσω μου»². Προς τον Φίλιππο ήρθε η κλήση: «Ακολουθή με»³. Προς τον Λευίτη, ο οποίος καθόταν στο τελωνείο ήρθε η οδηγία: «Ακολουθή με»⁴. Και προς εσάς και εμένα, εάν ακούσουμε προσεκτικά, θα έρθει εκείνη η ίδια πρόσκληση: «Ακολουθή με»⁵.

Καθώς ακολουθούμε τα βήματά Του σήμερα και καθώς μιμούμεθα το παράδειγμά Του, θα έχουμε ευκαιρίες να ευλογήσουμε τη ζωή των άλλων. Ο Ιησούς μάς προσκαλεί να δώσουμε τον εαυτό μας: «Ιδέστε, ο Κύριος ζητά την καρδιά και πρόθυμο νο»⁶.

Υπάρχει κάποιος για τον οποίο θα πρέπει να παράσχετε υπηρετήση αυτά τα Χριστούγεννα; Υπάρχει κάποιος που περιμένει την επίσκεψή σας;

Πριν από χρόνια, την περίοδο των Χριστουγέννων, επισκέφτηκα το σπίτι μίας ηλικιωμένης χήρας. Ενώ ήμουν εκεί το κουδούνι κτύπησε. Εκεί στην πόρτα στεκόταν ένας πολυάσχολος και γνωστός ιατρός. Δεν είχε κληθεί· αντ' αυτού είχε μόλις αισθανθεί μία προτροπή να επισκεφθεί μία ασθενή η οποία ήταν μόνη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να αφήσουν τα σπίτια τους, επιθυμούν ολόψυχα να τους επισκεφθούν τα Χριστούγεννα. Κάποια Χριστούγεννα, ενώ επισκεπτόμουν ένα κέντρο φροντίδος, κάθισα και μίλησα με πέντε ηλικιωμένες κυρίες, η μεγαλύτερη των οποίων ήταν 101. Ήταν τυφλή, εντούτοις ανεγνώρισε τη φωνή μου.

«Επίσκοπε άργησες λίγο φέτος!» είπε. «Σκέφθηκα ότι δεν θα ερχόσουν ποτέ».

Περάσαμε υπέροχα μαζί. Μία ασθενής, ωστόσο, κοίταζε με λαχτάρα έξω από το παράθυρο και επανειλάμβανε ξανά και ξανά: «Το ξέρω ο γιός μου θα έλθει να με δει σήμερα». Αναρωτήθηκα εάν θα ερχόταν, διότι

υπήρξαν και άλλες περίοδοι Χριστουγέννων, που ποτέ δεν είχε επισκεφθεί.

Υπάρχει ακόμη χρόνος φέτος να εκτείνουμε χείρα βοηθείας, στοργική καρδιά και πρόθυμο πνεύμα—με άλλα λόγια να ακολουθούμε το παράδειγμα που ετέθη από τον Σωτήρα και να υπηρετούμε όπως Εκείνος θα ήθελε να υπηρετούμε. Καθώς Τον υπηρετούμε, δεν θα μας στερήσει την ευκαιρία, όπως έκανε ο πανδοχέας της αρχαίας εποχής⁷, να αφιερώσουμε χρόνο από τη ζωή μας για Εκείνον και να αναπτύξουμε πιο ισχυρά συναισθήματα προς Εκείνον.

Μπορούμε να κατανοήσουμε την θαυμάσια υπόσχεση που περιέχεται στο μήνυμα που δόθηκε από τον άγγελο στους ποιμένες που διανυκτέρευαν στα χωράφια: «Σας φέρνω ένα χαρμόσυνο μήνυμα μεγάλης χαράς. ... Επειδή, σήμερα... γεννήθηκε σε σας σωτήρας, που είναι ο Χριστός, ο Κύριος»⁸.

Καθώς ανταλλάσσουμε δώρα τα Χριστούγεννα, είτε να θυμόμαστε, να εκτιμούμε και να λαμβάνουμε αυτό το δώρο των δώρων—το δώρο του Σωτήρος και Λυτρωτή μας, ότι μπορεί να έχουμε αιωνία ζωή.

«Γιατί τι όφελος είναι σ' έναν άνθρωπο αν του απονεμθεί ένα δώρο, και αυτός δε δέχεται το δώρο; Ιδέστε, δε χαίρεται με εκείνο που τού προσφέρεται, ούτε χαίρεται με εκείνον που είναι ο δωρητής τού δώρου»⁹.

Είθε να Τον ακολουθούμε, να Τον υπηρετούμε, να Τον τιμούμε και να δεχόμαστε στην ζωή μας τις δωρεές Του για εμάς, ώστε να είμαστε, σύμφωνα με τα λόγια του πατέρα Λεχί: «περι[βεβλημένοι] αιώνια στην αγκαλιά της αγάπης του»¹⁰.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Κατά Ματθαίον 2:2.
2. Κατά Ματθαίον 4:19.
3. Κατά Ιωάννην 1:43.
4. Κατά Ματθαίον 9:9.
5. Διδαχή και Διαθήκες 38:22.
6. Διδαχή και Διαθήκες 64:34.
7. Βλέπε Κατά Λουκάν 2:7.
8. Κατά Λουκάν 2:10-11.
9. Διδαχή και Διαθήκες 88:33.
10. Νεφί Β' 1:15.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Ο Πρόεδρος Μόνσον μας προσκαλεί να «κάνουμε μία ενσυνείδητη, αφοσιωμένη προσπάθεια να φέρουμε τον Χριστό στη ζωή μας και στα σπίτια μας». Σκεφθείτε το ενδεχόμενο να συζητήσετε με εκείνους που διδάσκετε πώς μπορούν να κάνουν αυτή την ενσυνείδητη προσπάθεια ατομικώς και ως οικογένεια. Θα μπορούσατε να σκεφθείτε το ενδεχόμενο να τους ζητήσετε να σκεφτούν για ένα συγκεκριμένο άτομο ή μία οικογένεια τους οποίους θα μπορούσαν να επισκεφθούν ή να υπηρετήσουν αυτά τα Χριστούγεννα. «Υπάρχει ακόμη χρόνος φέτος να εκτείνουμε χείρα βοηθείας, στοργική καρδιά και πρόθυμο πνεύμα».

ΝΕΟΙ

Τρόποι για να υπηρετούμε κατά την εποχή των Χριστουγέννων

Ο Πρόεδρος Μόνσον αφιερώνει χρόνο για να επισκεφθεί τους ηλικιωμένους και εκείνους στα κέντρα φροντίδος, ειδικώς την περίοδο των Χριστουγέννων. Επεσήμανε ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι ευτυχισμένοι, επειδή δέχονται επισκέπτες, ενώ άλλοι μόνον ελπίζουν για επισκέπτες οι οποίοι ποτέ δεν έρχονται. Υπάρχουν άτομα που περιμένουν κάποιον—ίσως αυτά τα Χριστούγεννα, εσείς μπορείτε να είστε αυτός ο κάποιος.

Τα ακόλουθα είναι ένας κατάλογος μόνο μερικών τρόπων που μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν θα αισθάνεται μόνος αυτά τα Χριστούγεννα. Μην διστάσετε να σκεφθείτε περισσότερους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προσφέρετε φιλία σε εκείνους στην κοινότητά σας αυτή την περίοδο. «Υπάρχει κάποιος που περιμένει την επίσκεψή σας;»

- Κάντε χριστουγεννιάτικες κάρτες να στείλετε στους ιεραποστόλους και ανύπανδρα και ηλικιωμένα μέλη του τομέα ή του κλάδου σας.

- Προσφερθείτε εθελοντικά σε μία τοπική κοινοτική οργάνωση.
- Δώστε αντίτυπα του Βιβλίου του Μόρμον ως χριστουγεννιάτικα δώρα στους φίλους και στους γείτονές σας.
- Επισκεφθείτε ηλικιωμένα άτομα στον τομέα ή στην οικογένειά σας.
- Φτιάξτε κέρασματα για να παραδώσετε στους γείτονές σας.

ΠΑΙΔΙΑ

Ακολουθήστε το Φως

Αφού γεννήθηκε ο Ιησούς, οι Μάγοι Τού έφεραν δώρα. Ακολούθησαν ένα νέο, λαμπρό άστρο στον ουρανό για να Τον βρουν. Τι δώρα θα μπορούσες να προσφέρεις στον Ιησού αυτά τα Χριστούγεννα;



Πίστη, Οικογένεια,
Ανακούφιση

Τα θεία στοιχεία χαρακτήρα του Ιησού Χριστού: συμπονετικός και καλός

Με προσευχή μελετήστε αυτό το υλικό και ζητήστε να γνωρίσετε τι να αναφέρετε. Πώς η κατανόηση των θείων στοιχείων χαρακτήρα του Σωτήρος θα αυξήσει την πίστη σας σε Εκείνον και θα ευλογήσει εκείνες για τις οποίες είστε υπεύθυνες μέσω της επίσκεψης διδασκαλισσών; Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίετε στο reliefsociety.lds.org.

Αυτό είναι μέρος μίας σειράς μηνυμάτων επισκεπτριών διδασκαλισσών που αναδεικνύει τα στοιχεία χαρακτήρα του Σωτήρος.

«Στις γραφές συμπόνια κυριολεκτικά σημαίνει “υποφέρω μαζί”. Σημαίνει επίσης να δείχνουμε συμπάθεια, ευσπλαχνία και έλεος για κάποιον άλλον»¹.

«Ο Ιησούς μάς έχει παράσχει πολλά παραδείγματα συμπονετικής ανησυχίας» είπε ο Πρόεδρος Τόμας Μόνσον. «Ο παραλυτικός άνδρας στη λίμνη Βηθεσδά, η γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία, η γυναίκα στην πηγή του Ιακώβ, η κόρη του Ιαείρου, ο Λάζαρος, ο αδελφός της Μαρίας και της Μάρθας—ο καθένας αντιπροσώπευε ένα θύμα στον δρόμο της Ιεριχούς. Ο καθένας χρειαζόταν βοήθεια.

»Στον παραλυτικό στη Βηθεσδά ο Ιησούς είπε: “Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου, και περπάτα”. Στην αμαρτωλή γυναίκα ήλθε η συμβουλή: “Πήγαινε, και στο εξής μη αμάρτανε”. Για να την βοηθήσει να αντλήσει νερό, Εκείνος παρείχε μία πηγή νερού “που θα αναβλύζει σε αιώνια ζωή”. Στην νεκρή κόρη του Ιαείρου ήλθε η εντολή: “Κοριτσάκι, σε σένα λέω, σήκω επάνω”. Στον ενταφιασμένο Λάζαρο: “Έλα έξω”.

»Ο Σωτήρας έχει δείξει πάντα απεριόριστη ικανότητα για συμπόνια. ...Ας ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, ώστε Εκείνος—το ζων παράδειγμα της αληθινής συμπόνιας—να μπορέσει να εισέλθει»².

Επιπρόσθετες γραφές

Ψαλμοί 145:38, Ζαχαρίας 7:9, Πέτρου Α΄ 3:8, Μωσία 15:1, 9, Νεφί Γ΄ 17:5-7

Από τις γραφές

«Ο σύζυγός μου και εγώ γονατίσαμε στο προσκέφαλο της 17χρονης θυγατέρας μας και ικετεύαμε για τη ζωή της» είπε η Λίντα Ρηβς, δεύτερη σύμβουλος στη γενική προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. «Η απάντηση ήταν όχι, αλλά... είχαμε φθάσει στο σημείο να γνωρίζουμε... ότι [ο Σωτήρας] αισθάνεται συμπόνια για εμάς στις λύπες»³.

«Μία από τις αγαπημένες μου ιστορίες από τη ζωή του Σωτήρος είναι η ιστορία του Λαζάρου. Οι γραφές μάς λένε ότι “ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα... την αδελφή της [Μαρίας], και τον [αδελφό τους] Λάζαρο»⁴. Όταν ο Λάζαρος αρρώστησε, εστάλη μήνυμα στον Ιησού, αλλά όταν έφθασε,

ο Λάζαρος είχε ήδη πεθάνει. Η Μαρία έτρεξε στον Ιησού, έπεσε κάτω στα πόδια Του και έκλαιγε. Όταν ο Ιησούς είδε την Μαρία να κλαίει, «στέναξε μέσα στο πνεύμα του και... έκλαψε» (Κατά Ιωάννην 11:33, 35).

«Αυτό είναι το καθήκον μας. Πρέπει να αισθανθούμε και να δούμε τον εαυτό μας και κατόπιν να βοηθήσουμε όλα τα τέκνα του Επουράνιου Πατέρα να αισθανθούν και να δουν και να γνωρίσουν ότι ο Σωτήρας μας έχει πάρει επάνω Του όχι μόνον όλες τις αμαρτίες μας, αλλά τους πόνους μας, τα δεινά και τα βάσανά μας, ώστε να μπορεί να ξέρει τι αισθανόμαστε και πώς να μας παρηγορεί»⁵.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Guide to the Scriptures, “Compassion”.
2. Τόμας Μόνσον, “The Gift of Compassion”, *Λιαχόνα*, Μαρ. 2007, 4–5, 8.
3. Λίντα Ρηβς: «Ο Κύριος δεν σας έχει ξεχάσει», *Ensign* ή *Λιαχόνα*, Νοε. 2012, 120.
4. Λίντα Ρηβς: «Ο Κύριος δεν σας έχει ξεχάσει», 118.
5. Λίντα Ρηβς: «Ο Κύριος δεν σας έχει ξεχάσει», 120.

Σκεφθείτε αυτό

Ποιος θα μπορούσε να ευλογηθεί από την συμπόνια σας;