

Από τον Πρόεδρο
Τόμας Μόνσον



Η κλήση τού Σωτήρος να υπηρετήσουμε

Ολοι όσοι έχουν μελετήσει μαθηματικά, γνωρίζουν τι είναι ο κοινός παρονομαστής. Για τους Αγίους των Τελευταίων Ημερών, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής ο οποίος μάς ενώνει. Αυτός ο κοινός παρονομαστής είναι η ατομική κλήση την οποία ο καθένας από εμάς δέχεται, για να εκπληρώσει αναθέσεις στη βασιλεία τού Θεού επί τής γης.

Είθε ποτέ ένοχοι μεμψιμοιρίας, όταν μία κλήση έρχεται σε εσάς; Ή δέχεσθε με ευχαριστία κάθε ευκαιρία να υπηρετήσετε τους αδελφούς και τις αδελφές σας, γνωρίζοντας ότι ο Επουράνιος Πατέρας μας θα ευλογεί αυτούς τους οποίους καλεί;

Ελπίζω ότι δεν θα χάσουμε τον πραγματικό σκοπό των αγαπημένων ευκαιριών να υπηρετήσουμε. Αυτός ο σκοπός, ο αιώνιος στόχος, είναι ο ίδιος περί τού οποίου έκανε λόγο ο Κύριος και βρίσκεται στο Πολύτιμο Μαργαριτάρι: «Γιατί ιδές, τούτο είναι το έργο μου και η δόξα μου—να πραγματοποιήσω την αθανασία και αιώνια ζωή του ανθρώπου».¹

Είθε πάντοτε να θυμόμαστε ότι ο μανδύας τής ιδιότητος τού μέλους στην Εκκλησία τού Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών δεν είναι ένας επενδύτης παρηγοριάς αλλά μάλλον ένα ένδυμα ευθύνης. Το καθήκον μας, εκτός από τη σωτηρία τού εαυτού μας, είναι να οδηγήσουμε άλλους στο σελέστιο βασίλειο τού Θεού.

Με το να βαδίζουμε προθύμως την οδό τής υπηρετήσεως τού Θεού, δεν θα βρεθούμε ποτέ στη θέση τού καρδινάλιου Γούλι τού Σαίξπηρ. Έχασε την εξουσία του μετά από μία ζωή υπηρετήσεως στον βασιλιά του και θλιβερά οδυρόταν:

Αν είχα υπηρετήσει τον Θεό μου με τον μισό ζήλο που υπηρετήσα τον βασιλιά μου, Εκείνος, στην ηλικία μου δεν θα με άφηνε γυμνό στους εχθρούς μου.²

Τι είδους υπηρετήση ζητούν οι ουρανοί; «Ο Κύριος ζητά την καρδιά και πρόθυμο νου. Και οι πρόθυμοι και οι υπάκουοι θα φάνε από τα αγαθά τής γης τής Σιών σε τούτες τις τελευταίες ημέρες».³

Κάνω παύση, όταν σκέφτομαι τα λόγια τού Προέδρου Τζων Τέιλορ (1808–1887): «Εάν δεν μεγαλύνετε την κλήση σας, ο Θεός θα σας θεωρήσει υπευθύνους για αυτούς που θα είχατε σώσει, εάν είχατε κάνει το καθήκον σας».⁴

Σαν ακτινοβόλος προβολέας καλοσύνης είναι η ζωή τού Ιησού καθώς εκτέλεσε διακονία ανάμεσα στους ανθρώπους. «Εγώ, όμως, είμαι ανάμεσά σας όπως αυτός που υπηρετεί»,⁵ δήλωσε ο Ιησούς καθώς έδωσε δύναμη στα άκρα τού ανάπηρου, όραση στα μάτια τού τυφλού, ακοή στα αφτιά τού κωφού και ζωή στο σώμα τού νεκρού.

Με την παραβολή τού καλού Σαμαρείτη, ο

Διδάσκαλος μάς δίδαξε να αγαπούμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας.⁶ Με την απάντησή Του στον πλούσιο νέο άρχοντα, μάς δίδαξε να αποβάλουμε τον εγωισμό μας.⁷ Με τον χορτασμό των 5.000 μάς δίδαξε να βλέπουμε τις ανάγκες των άλλων.⁸ Και με την Επί του Όρους Ομιλία μάς δίδαξε να αναζητούμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού.⁹

Στον Νέο Κόσμο, ο ανεστημένος Κύριος δήλωσε: «Εσείς γνωρίζετε αυτά που πρέπει να κάνετε μέσα στην εκκλησία μου. Γιατί τα έργα που είδατε εμένα να κάνω, αυτά θα κάνετε επίσης κι εσείς. Γιατί εκείνο που με είδατε να κάνω, εκείνο θα κάνετε κι εσείς».¹⁰

Ευλογούμε άλλους καθώς υπηρετούμε στην σκιά του «Ιησού από τη Ναζαρέτ... ο οποίος πέρασε ευεργετώντας».¹¹ Ο Θεός να μας ευλογεί να βρούμε χαρά στην υπηρετήση του Επουράνιου Πατέρα μας καθώς υπηρετούμε τα τέκνα του επί τής γης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μωυσή 1:39.
2. Ουίλιαμ Σαίξπηρ, *Βασιλιάς Ερρίκος ο Όγδοος*, πράξη 3, σκηνή 2, σειρές 456–58.
3. Διδαχή και Διαθήκες 64:34.
4. *Teachings of Presidents of the Church: John Taylor* (2001), 164.
5. Κατά Λουκάν 22:27.
6. Βλέπε Κατά Λουκάν 10:30–37. Βλέπε, επίσης, Κατά Ματθαίον 22:39.
7. Βλέπε Κατά Ματθαίον 19:16–24, Κατά Μάρκον 10:17–25, Κατά Λουκάν 18:18–25.
8. Βλέπε Κατά Ματθαίον 14:15–21, Κατά Μάρκον 6:31–44, Κατά Λουκάν 9:10–17, Κατά Ιωάννην 6:5–13.
9. Βλέπε Κατά Ματθαίον 6:33.
10. Νεφί Γ' 27:21.
11. Πράξεις 10:38.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

«[Ο Κύριος] δεν θα μάς επιτρέψει να αποτύχουμε, αν κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Θα μας μεγαλύνει ακόμη και πέρα από τα ταλέντα και τις ικανότητές μας. ...Είναι μία από τις πιο γλυκές εμπειρίες που μπορεί να έλθει σε ένα ανθρώπινο ον» (Έζρα Ταφτ Μπένσον στο *Teaching, No Greater Call* [1999], 20). Σκεφτείτε να μοιραστείτε μία εμπειρία, όταν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε, αισθανθήκατε τον Κύριο να μεγαλύνει τα ταλέντα και τις ικανότητές σας. Προσκαλέστε την οικογένεια να μοιραστεί μερικές από τις δικές της θετικές εμπειρίες καθώς έχει ανταποκριθεί στην «κλήση του Σωτήρος να υπηρετήσει».

ΝΕΟΙ

Υπηρετήση στον Ναό

Από τον Μπέντζαμιν Α.

Όταν έγινα 17 ετών, άρχισα να σκέφτομαι σοβαρά για το μέλλον μου και προσευχήθηκα στον Επουράνιο Πατέρα σχετικά με το τι θα μπορούσα να κάνω για να προετοιμαστώ να πάω σε μία ιεραποστολή και να λάβω τη Μελχισεδική Ιεροσύνη. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να πηγαίνω στον ναό πιο συχνά, επειδή είναι ο οίκος του Κυρίου και θα ήταν ο τόπος όπου θα μπορούσα να αισθανθώ πιο κοντά στον Επουράνιο Πατέρα μου.

Έτσι έθεσα στόχο να κάνω 1.000 βαπτίσεις σε ένα έτος. Πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να θέσω αυτόν τον στόχο. Νήστεψα για να γνωρίζω αν αυτό ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω. Ο Επουράνιος Πατέρας μας μου απάντησε και άρχισα να πηγαίνω στον ναό του Ταμπίκο στο Μεξικό κάθε Σάββατο.

Αφού είχα κάνει 500 βαπτίσεις, έθεσα στόχο να κάνω έρευνα οικογενειακής ιστορίας για τους προγόνους μου και μου άρεσε να κάνω την έρευνα τόσο πολύ, ώστε δεν μπορούσα να κοιμηθώ επειδή έψαχνα για ονόματα. Βρήκα 50 ονόματα και οκτώ γενεές τής οικογενειακής μου ιστορίας. Βοήθησα να κάνω το έργο ναού για όλους αυτούς.

Κατέληξα να κάνω πάνω από 1.300 βαπτίσεις και απεφοίτησα από το σεμινάριο, έλαβα τη Μελχισεδική Ιεροσύνη και τώρα υπηρετώ ως ιεραπόστολος πλήρους απασχόλησης, που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στόχους στη ζωή μου.

ΠΑΙΔΙΑ

Μπορώ να κάνω κάτι για άλλους

Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει κάτι για να βοηθήσει άλλους. Ο Πρόεδρος Μόνσον δίδαξε ότι θα πρέπει να αγαπούμε όλους και να μάθουμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε.

Όταν δειπνείτε με την οικογένειά σας, προτείνετε ώστε κάθε μέλος τής οικογένειας να αναφέρει ένα πράγμα που έκανε για να υπηρετήσει κάποιον εκείνη την ημέρα. Γράψτε τις δικές σας εμπειρίες υπηρετήσης στο ημερολόγιό σας κάθε ημέρα.



Πίστη, Οικογένεια, Ανακούφιση

Ανάληψη δράσης εν ώρα ανάγκης

Μελετήστε με προσεχή αυτό το υλικό και κατά την κρίση σας συζητήστε το με τις αδελφές που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις, για να σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε τις αδελφές και να καταστήσετε την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό μέρος της δικής σας ζωής.

Ως επισκέπτριες διδασκάλισσες ένας από τους σκοπούς μας είναι να βοηθήσουμε να ενδυναμωθούν η οικογένεια και το σπίτι. Οι αδελφές που επισκεπτόμαστε θα πρέπει να είναι σε θέση να πουν: «Αν έχω προβλήματα, ξέρω ότι θα βοηθήσουν οι επισκέπτριες διδασκάλισσές μου, χωρίς να τους το ζητήσω». Προκειμένου να υπηρετήσουμε, έχουμε μια ευθύνη να έχουμε επίγνωση των αναγκών των αδελφών που επισκεπτόμαστε. Όταν επιζητούμε έμπνευση, θα ξέρουμε πώς να ανταποκριθούμε στις πνευματικές και εγκόσμιες ανάγκες κάθε αδελφής στην οποία έχουμε ανατεθεί να επισκεπτόμαστε. Τότε, χρησιμοποιώντας τον χρόνο, τις δεξιότητες, τα ταλέντα, τις προσευχές πίστωσης και την πνευματική και συναισθηματική μας υποστήριξη, μπορούμε να προσφέρουμε συμπονετική υπηρετηση σε στιγμές ασθενειών, θανάτου και άλλων ειδικών συνθηκών.¹

Μέσω της βοήθειας των αναφορών από τις επισκέπτριες διδασκάλισσες, η Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

προσδιορίζει αυτούς οι οποίοι έχουν ειδικές ανάγκες λόγω σωματικών ή συναισθηματικών ασθενειών, εκτάκτων αναγκών, γεννήσεων, θανάτων, αναπηρίας, μοναξιάς ή άλλων δυσκολιών. Η Πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας κατόπιν αναφέρει τα ευρήματά της στον επίσκοπο. Υπό τη διεύθυνσή του, συντονίζει τη βοήθεια.²

Ως επισκέπτριες διδασκάλισσες μπορούμε να έχουμε «σπουδαίο λόγο... για να αγαλλιάζουμε» λόγω «της ευλογίας που μας απονεμήθηκε, ότι γίναμε όργανα στα χέρια τού Θεού για να πραγματοποιήσει αυτό το υπέροχο έργο» (Άλμα 26:1, 3).

Από τις γραφές

Κατά Ματθαίον 22:37–40, Κατά Λουκάν 10:29–37, Άλμα 26:1–4, Διδαχή και Διαθήκες 82:18–19

Από την Ιστορία μας

Κατά τα πρώτα έτη της Εκκλησίας, το σύνολο των μελών ήταν μικρό και συγκεντρωτικό. Τα μέλη μπορούσαν να ανταποκρίνονται γρήγορα, όταν κάποιος ήταν σε ανάγκη. Σήμερα, το σύνολο των μελών μας είναι άνω

των 14 εκατομμυρίων και εκτείνεται σε όλον τον κόσμο. Η επίσκεψη διδασκαλισσών είναι μέρος του σχεδίου τού Κυρίου να παράσχει βοήθεια προς όλα τα τέκνα Του.

«Το μοναδικό σύστημα που θα μπορούσε να παράσχει αρωγή και παρηγοριά σε όλη την εκκλησία που είναι τόσο μεγάλη, σε έναν κόσμο τόσο ποικιλόμορφο, θα ήταν μέσω των υπηρετών ξεχωριστά κοντά στους ανθρώπους με ανάγκες» είπε ο Πρόεδρος Χένρυ Άιρινγκ, Πρώτος Σύμβουλος στην Πρώτη Προεδρία.

«...Κάθε επίσκοπος και κάθε πρόεδρος κλάδου έχει μία πρόεδρο της Ανακουφιστικής Εταιρείας να βασιζέται», συνέχισε. «Εκείνη έχει επισκέπτριες διδασκάλισσες, οι οποίες γνωρίζουν τις δοκιμασίες και τις ανάγκες κάθε αδελφής. Μπορεί, μέσω αυτών, να γνωρίζει την καρδιά ατόμων και οικογενειών. Μπορεί να καλύψει ανάγκες και να βοηθήσει τον επίσκοπο στην κλήση του να γαλουχεί άτομα και οικογένειες».³

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Βλέπε *Handbook 2: Administering the Church* (2010), 9.5.1,9.6.2.
2. Βλέπε *Handbook 2*, 9.6.2.
3. Χένρυ Άιρινγκ στο *Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society* (2011), 110.

Τι μπορώ να κάνω;

1. Χρησιμοποιώ τα χαρίσματα και τα ταλέντα μου για να ευλογώ άλλους;

2. Γνωρίζουν οι αδελφές που φροντίζω ότι είμαι πρόθυμη να τις βοηθήσω, όταν έχουν ανάγκη;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο reliefsociety.lds.org.