

Από τον
Πρόεδρο Χένρυ Αιρινγκ
Πρώτο Σύμβουλο στην
Πρώτη Προεδρία



Πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά σας

Λίγες χαρές σε αυτή την ζωή είναι πιο γλυκές και διαρκείς από το να ξέρετε ότι βοηθήσατε άλλους να αποδεχτούν το αποκατεστημένο ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην καρδιά τους. Το να βιώσουμε αυτή την χαρά είναι η ευκαιρία κάθε μέλους της Εκκλησίας. Όταν βαφτιστήκαμε, δώσαμε μια υπόσχεση ότι «θα «στα[θούμε] ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα, και σε όλους τους τόπους που μπορεί να βρεθ[ούμε], ακόμη και μέχρι θανάτου, ώστε να [μας] λυτρώσει ο Θεός, και να συμπεριληφθ[ούμε] με αυτούς της πρώτης ανάστασης, ώστε να έχ[ουμε] ζωή αιώνια» (Μωσία 18:9).

Όλα τα μέλη αποδέχονται μέρος του καθήκοντος που έχει δοθεί στην Εκκλησία να διαδώσουν το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στον κόσμο, όπου κι αν είναι και όσο ζουν. Ο Κύριος έχει πει καθαρά: «Ιδέστε, σας αποστέλλω να δώσετε μαρτυρία και να προειδοποιήσετε το λαό, και αρμόζει κάθε άνθρωπος που έχει προειδοποιηθεί να προειδοποιήσει τον πλησίον του» (Δ&Δ 88:81). Οι ιεραπόστολοι πλήρους απασχόλησης πρέπει να έχουν την δύναμη να διδάξουν εκείνους που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας ακόμα. Τα μέλη της Εκκλησίας πρέπει να έχουν την δύναμη να βρουν εκείνους που έχει προετοιμάσει ο Κύριος για να διδαχθούν από τους ιεραποστόλους.

Πρέπει να ασκήσουμε την πίστη μας ότι ο Κύριος έχει προετοιμάσει ανθρώπους γύρω μας να διδαχθούν. Εκείνος γνωρίζει ποιοι είναι και πότε είναι έτοιμοι και μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτούς μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος και να μας δώσει τα λόγια να τους προσκαλέσουμε να διδαχθούν. Η υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος σε έναν ιεραπόστολο το 1832 είναι επίσης η υπόσχεση που δίνει σε εμάς στο καθήκον μας να βρούμε ανθρώπους έτοιμους για διδασκαλία από τους ιεραποστόλους: «Και εγώ θα του στείλω τον Παράκλητο, ο οποίος θα του διδάξει την αλήθεια και το δρόμο προς το που να πορευτεί. Και εφόσον είναι πιστός, εγώ θα τον στεφανώσω πάλι με δεμάτια από στάχια» (Δ&Δ 79:2-3).

Και η υπόσχεση μεγάλης χαράς για τον πιστό ιεραπόστολο είναι επίσης δική μας ως πιστά μέλη που δίνουμε την καρδιά μας στο ιεραποστολικό έργο:

«Και τώρα, αν η χαρά σας θα είναι μεγάλη με μια ψυχή που φέρατε προς εμένα στη βασιλεία του Πατέρα μου, πόσο μεγάλη θα είναι η χαρά σας αν μπορούσατε να φέρετε πολλές ψυχές προς εμένα!

»Ιδέστε, έχετε το ευαγγέλιό μου εμπρός σας, και το βράχο μου και τη σωτηρία μου.

»Ζητήστε από τον Πατέρα στο όνομά μου, με πίστη, πιστεύοντας ότι θα λάβετε, και θα έχετε το Άγιο Πνεύμα, που φανερώνει όλα όσα είναι ωφέλιμα για τα

τέκνα των ανθρώπων» (Δ&Δ 18:16–18).

Εκτός του ότι το Άγιο Πνεύμα μάς βοηθά να αναγνωρίσουμε και να προσκαλέσουμε εκείνους που είναι έτοιμοι να διδαχθούν, ο Κύριος έχει καλέσει και εκπαιδεύσει ηγέτες να μας καθοδηγούν. Σε μια επιστολή με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2002, η Πρώτη Προεδρία έθεσε αυξημένη ευθύνη στους επισκόπους και τους τομείς για το ιεραποστολικό έργο.¹ Με την βοήθεια του συμβουλίου τομέα ή κλάδου, η εκτελεστική επιτροπή ιεροσύνης αναπτύσσει ένα ιεραποστολικό σχέδιο για την μονάδα. Σε αυτό το σχέδιο υπάρχουν προτάσεις για το πώς μπορούν τα μέλη να βρουν εκείνους που είναι έτοιμοι να διδαχθούν από τους ιεραποστόλους. Υπάρχει ένα άτομο που καλείται ηγέτης ιεραποστολής τομέα ή κλάδου. Αυτός ο ηγέτης ιεραποστολής έχει κοντινή επαφή με τους ιεραποστόλους πλήρους απασχόλησης και τους ερευνητές τους.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να εκπληρώσετε καλύτερα την προσωπική σας υποχρέωση να βοηθήσετε να βρεθούν άνθρωποι, για να τους διδάξουν οι ιεραπόστολοι. Ο πιο απλός τρόπος είναι ο καλύτερος.

Προσευχηθείτε για την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Μιλήστε με τοπικούς ηγέτες και ιεραποστόλους, ζητώντας τις προτάσεις τους και υποσχεθείτε ότι θα τους βοηθήσετε. Ενθαρρύνετε εκείνους που συμμετέχουν μαζί σας σε αυτό το έργο. Και να είστε μάρτυρες πάντοτε σε όσα λέτε και κάνετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και ότι ο Θεός απαντά στις προσευχές.

Καταθέτω μαρτυρία ότι το Άγιο Πνεύμα θα σας οδηγήσει σε εκείνους που επιζητούν την αλήθεια καθώς προσεύχεστε και εργάζεστε για αυτή την καθοδήγηση. Και ξέρω εκ πείρας ότι η χαρά σας θα είναι διαρκής με εκείνους στους οποίους επιλέγετε να διαδώσετε το ευαγγέλιο στην καρδιά τους και κατόπιν υπομένουν με πίστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Βλέπε "News of the Church: Ward and Branch Missionary Work Emphasized," *Liahona*, Αύγ. 2002, 4.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

- Το *Teaching, No Greater Call* [Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλήση] μας διδάσκει να ενθαρρύνουμε εκείνους που διδάσκουμε να θέσουν στόχους που θα τους βοηθήσουν να ζουν τις αρχές που έμαθαν (βλέπε

σελίδα 159). Με την οικογένεια, λάβετε υπ' όψιν να προσδιορίσετε τις ευλογίες του ιεραποστολικού έργου όπως αναφέρθηκαν από τον Πρόεδρο Άιρινγκ και, αν αισθανθείτε την παρότρυνση, προσκαλέστε την οικογένεια να θέσει στόχους διάδοσης του ευαγγελίου.

- Σκεφτείτε ιδέες για διάδοση του ευαγγελίου με την οικογένεια, ενθουμούμενοι την συμβουλή του Προέδρου Άιρινγκ ότι «ο πιο απλός τρόπος θα είναι ο καλύτερος». Για να μάθετε περισσότερα για ιδέες, βλέπε *Teaching, No Greater Call*, σελίδα 160.

ΝΕΟΙ

Οι πολλοί ιεραπόστολοι στην ζωή μου

Υπό Ελίζαμπεθ Στάιλς

Την πρώτη Κυριακή που παρευρέθηκα στην εκκλησία με τους ιεραποστόλους, αναγνώρισα ανθρώπους με τους οποίους είχα μεγαλώσει και τους ήξερα από την κοινότητα. Είδα μία από τις καλύτερες φίλες μου από το σχολείο, τις γραμματείες του δημοτικού και του γυμνασίου, ένα κορίτσι στο οποίο δεν είχα φερθεί εξαιρετικά καλά στο παρελθόν και ακόμα και ένα αγόρι που μου άρεσε πολύ κάποτε.

Κάθε ένα από αυτά τα άτομα είχε έναν διαρκή αντίκτυπο σε εμένα. Η καλύτερή μου φίλη ήταν μια νέα γυναίκα μεγάλης ακεραιότητας και χάρη σε εκείνη επέλεξα να συνεχίσω να ερευνώ την Εκκλησία. Οι γραμματείες, που με θυμούνταν από το σχολείο, με βοήθησαν να ξέρω ότι είμαι σημαντική. Έμαθα χριστιανική αγάπη από την νέα γυναίκα που με αγάλιασε παρά την λιγότερο από καλοσυνάτη συμπεριφορά μου προς εκείνη στο παρελθόν. Το αγόρι, το οποίο παλαιότερα μου άρεσε, έθετε ένα τόσο καλό παράδειγμα, που ανεγνώρισα το φως του και ήθελα να είμαι πάντα γύρω του.

Αυτές οι εμπειρίες με βοήθησαν να μάθω ότι, ακόμα και πριν από την πρώτη μου συνομιλία με τους ιεραποστόλους, ο Επουράνιος Πατέρας με είχε προετοιμάσει να λάβω το ευαγγέλιο μέσω των ανθρώπων που είχε θέσει γύρω μου. Από εκείνους έμαθα ότι τα μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Το πιο σημαντικό, έμαθα ότι το ιεραποστολικό έργο αρχίζει με εμένα.

Το ευαγγέλιο—ένα δώρο να δώσουμε

Η λέξη *ευαγγέλιο* σημαίνει όλες οι διδασκαλίες και οι διατάξεις που μας δίνονται από τον Ιησού Χριστό και τους προφήτες Του. Το ευαγγέλιο είναι σαν ένα καλάθι γεμάτο με δώρα από τον Επουράνιο Πατέρα. Μπορείτε να βοηθήσετε να δώσετε αυτά τα δώρα σε άλλους ανθρώπους. Σε ποιόν θα μπορούσατε να δώσετε το δώρο του ευαγγελίου;

Διαβάστε κάθε έναν από αυτούς τους στίχους και

κάνετε μια λίστα ή ζωγραφιές κάποιων από τα δώρα που συμπεριλαμβάνονται στο ευαγγέλιο.

1. Ιακώβου 5:14–15
2. Μωσία 16:6–7
3. Νεφί Γ' 18:1–10
4. Δ&Δ 20:72–73
5. Δ&Δ 33:16
6. Δ&Δ 89:4, 18–21
7. Δ&Δ 132:46
8. Δ&Δ 137:10
9. Δ&Δ 138:32–34



Μια αποκατάσταση των πάντων

Μελετήστε αυτό το υλικό και, όπως κρίνετε κατάλληλο, συζητήστε το με τις αδελφές που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να ενδυναμώσετε τις αδελφές σας και να κάνετε την Ανακουφιστική Εταιρεία ενεργό μέρος της ζωής σας.

Ο Προφήτης Τζόζεφ Σμιθ οργάνωσε την Ανακουφιστική Εταιρεία ως ζωτικό μέρος της Εκκλησίας. Ως προεδρία, ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε γιατί η Ανακουφιστική Εταιρεία είναι ζωτικής σημασίας στην ζωή σας.

Ξέρουμε ότι οι γυναίκες στην εποχή της Καινής Διαθήκης έδειξαν πίστη στον Ιησού Χριστό και συμμετείχαν στο έργο Του. Στο Κατά Λουκάν 10:39 λέει για την Μαρία, που «κάθισε στα πόδια του Ιησού, [και] άκουγε τον λόγο του». Στο Κατά Ιωάννην 11:27 η Μάρθα δίνει μαρτυρία για τον Χριστό: «Του λέει: Ναι, Κύριε, εγώ πίστεψα ότι, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, αυτός που έρχεται στον κόσμο». Στο Πράξεις 9:36, 39 λέει για «κάποια μαθήτρια με τον όνομα Ταβιθά... πλήρης από αγαθά έργα... και παραστάθηκαν μπροστά όλες οι χήρες... δείχνοντας χιτώνες και ιμάτια, όσα [εκείνη] εργαζόταν». Η Φοίβη στο Προς Ρωμαίους 16:1–2, ήταν «διάκονος της εκκλησίας» και «στάθηκε προστάτιδα πολλών».

Αυτά τα πρότυπα πίστης, μαρτυρίας και υπηρετήσης συνεχίστηκαν στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών και επισημοποιήθηκαν με την οργάνωση της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Η Τζούλυ Μπεκ, Γενική πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας, δίδαξε: «Όπως ο

Σωτήρας προσκάλεσε την Μαρία και την Μάρθα από την εποχή της Καινής Διαθήκης να συμμετάσχουν στο έργο Του, οι γυναίκες αυτής της θεικής νομής έχουν μια επίσημη ανάθεση να συμμετάσχουν στο έργο του Κυρίου. ... Η οργάνωση της Ανακουφιστικής Εταιρείας το 1842 κινητοποίησε την συλλογική δύναμη των γυναικών και τις συγκεκριμένες αναθέσεις τους να οικοδομήσουν την βασιλεία του Κυρίου». ¹

Εκπληρώνουμε το έργο μας καθώς εστιάζουμε στους σκοπούς της Ανακουφιστικής Εταιρείας: να αυξάνουμε την πίστη και την προσωπική χρησιμότητα, να ενδυναμώνουμε την οικογένεια και το σπιτικό και να αναζητούμε και να βοηθούμε τους έχοντας ανάγκη.

Καταθέτω μαρτυρία ότι η Ανακουφιστική Εταιρεία οργανώθηκε με θεικό σκοπό να βοηθήσει στο έργο σωτηρίας. Κάθε αδελφή της Ανακουφιστικής Εταιρείας έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει στην εκπλήρωση αυτού του ιερού έργου.

Σίλβια Όλρεντ, Πρώτη σύμβουλος στη γενική προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας.

Από τις γραφές

Ιωήλ 2:28–29, Κατά Λουκάν 10:38–42, Προς Εφεσίους 1:10

Από την Ιστορία μας

Η Τζούλυ Μπεκ έχει διδάξει ότι «ξέρουμε μέσω του Προφήτη Τζόζεφ

Σμιθ ότι η Ανακουφιστική Εταιρεία ήταν επίσημο μέρος της Αποκατάστασης». ² Η διαδικασία της αποκατάστασης άρχισε με το Πρώτο Όραμα το 1820 και συνέχισε «στίχο επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλίας» (Δ&Δ 98:12). Όταν η Ανακουφιστική Εταιρεία οργανώθηκε επίσημα στις 17 Μαρτίου 1842, ο Προφήτης δίδαξε στις γυναίκες για τον σημαντικό τους ρόλο στην αποκατεστημένη Εκκλησία. Είπε: «Η Εκκλησία δεν οργανώθηκε ποτέ τελείως μέχρι που οργανώθηκαν οι γυναίκες». ³

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τζούλυ Μπεκ, "Fulfilling the Purpose of Relief Society," *Liahona*, Νοέμβρ. 2008, 108.
2. Τζούλυ Μπεκ, "Fulfilling the Purpose of Relief Society," 108.
3. *Διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας: Τζόζεφ Σμιθ* (2007), 451.

Τι μπορώ να κάνω;

1. Τι βοήθεια θα προσφέρω στις αδελφές μου αυτόν τον μήνα που να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πίστης μιας γυναίκας οπαδού του Ιησού Χριστού;
2. Ποια διδασκαλία του αποκατεστημένου ευαγγελίου θα μελετήσω αυτό το μήνα, για να ενδυναμώσω την μαρτυρία μου;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο www.reliefsociety.lds.org.