

PRÆSTEDØMME- OG
-HJÆLPEORGANISATIONS-
LEDERENS

V E J L E D N I N G

PRÆSTEDØMME- OG
HJÆLPEORGANISATIONS-
LEDERENS

V E J L E D N I N G

Udgivet af
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

Indhold

Indledning	1
Præstedømmet	4
Hjælpeorganisationer	11
Læseplaner og lærerudvikling	15
Ledelse	17
Få Kirkens materialer og finde oplysninger om slægtshistorie	22

Fordeling

Denne *Præstedømme- og hjælpeorganisationslederens vejledning* er til præstedømme- og hjælpeorganisationsledere, som er nye i Kirken og har begrænset kirkeerfaring. Den er også nyttig for ledere i mere organiserede områder. Den forklarer principper og fremgangsmåder, der kan hjælpe præstedømme- og hjælpeorganisationsledere med at opfylde deres kaldelser.

© 1980, 1994, 2001 Intellectual Reserve, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes

Printed in the United States of America

Engelsk original godkendt: 3/01

Godkendt til oversættelse: 3/01

Oversættelse af *Priesthood and Auxiliary Leaders' Guidebook*

31178 110

Danish

Indledning

Kirken har udarbejdet denne vejledning for at hjælpe præstedømme- og hjælpeorganisationsledere med at lære ansvarerne i deres kaldelser at kende, samt hvordan de varetager dem. Alle ledere og andre kirkemedlemmer bør hjælpe til med at opfylde Kirkens mission, som er at indbyde alle mennesker til at komme til Kristus og blive fuldkommen i ham (se Moroni 10:32). For at opfylde denne mission hjælper lederne medlemmerne med at –

- forkynde Jesu Kristi evangelium for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Fortælle om evangeliet ved at bære vidnesbyrd, sådan som Ånden tilskynder til.
- fuldkommengøre de hellige. Hjælpe nyomvendte med at udvikle sig i Kirken ved at sørge for, at de har en ven, en kaldelse og at de får næring gennem Guds ord. Modtage ordnancerne og indgå evangeliets pagter, stræbe efter at holde befalingerne, sådan som de har lovet det, tjene deres medmennesker, drage omsorg for de fattige og nødlidende samt pleje venskab med hinanden for at opbygge de helliges fællesskab.
- forløse de døde. Finde frem til oplysninger om deres afdøde forfædre og udføre tempelordinancer for dem i det omfang det inden for rimelighedens grænser er muligt for at berede slægten til ophøjelse.

Fortæl andre om evangeliet



Herren beder Kirkens medlemmer om at fortælle andre om evangeliet. Lederne bør selv gøre dette og bør opmuntre og inspirere andre medlemmer til at gøre det. Man kan dele evangeliet med andre ved bl.a. at –

- være et godt eksempel med hensyn til at efterleve evangeliets principper.
- fortælle venner og familiemedlemmer om evangeliet og de velsigelser, det bringer ind i ens liv.
- hjælpe distrikts- eller fuldtidsmissionærerne.
- planlægge aktiviteter og programmer, der præsenterer evangeliet for andre.

En anden måde, hvorpå man kan fortælle andre om evangeliet, er at hjælpe medlemmerne med at forberede sig på at tage på fuldtidsmission. Lederne kan hjælpe unge med at forberede sig til at

tjene, opmuntre forældre til at forberede deres børn til at tage på mission og opmuntre pensionerede ægtepar til at tage på mission. Desuden kan de råde medlemmerne til at spare op, så de kan betale for deres egen mission og støtte missionærerne økonomisk.

Under grenspræsidentens ledelse koordinerer grenens missionsleder (hvis en sådan er kaldet) missioneringen i grenen.

Fuldkommengøre de hellige

At fuldkommengøre de hellige vil sige at opmuntre og hjælpe hvert medlem med at efterleve evangeliet hver dag og forberede sig til ophøjelse. At fuldkommengøre de hellige har både en åndelig side og en timelig side.

Åndelig forberedelse



Lederne bør bestandigt bede om inspiration, så de kan vide, hvordan de kan hjælpe medlemmerne med at øge deres åndelige styrke. Lederne kan hjælpe medlemmerne med at forberede sig åndeligt ved at lære dem om evangeliet

og opfordre dem til at efterleve det. De bør opmuntre medlemmerne til at holde sig nær Herren ved at bede, faste, nyde nadveren samt studere skrifterne og de sidste dages profeters lærdomme. De bør give dem mulighed for at tjene, sikre sig, at kirkemøderne er åndeligt opløftende samt vise kærlighed ved personligt at tage sig af medlemmerne.

Bestræbelserne på at fuldkommengøre de hellige bør fokusere på enkeltpersoner og familier. Kirken styrker og støtter familien og hjemmet. Hjemmet er det vigtigste sted for evangelisk undervisning og ledelse. Lederne bør opmuntre familiemedlemmerne til at elske og tjene hinanden og bør lægge vægt på, at forældre har et ansvar for at undervise deres børn i evangeliet og regelmæssigt holde familieaften.

Alle medlemmer af Kirken bør forberede sig på at modtage templets velsignelser. Medlemmernes ansvar for at gøre dette er skitseret i *Familievejledning* (31180 110). Lederne kan hjælpe medlemmerne med at forberede sig på at modtage templets velsignelser ved at lære dem om templet. Lederne bør opmuntre medlemmerne til at leve værdigt til at få og altid have en gyldig tempelbefaling samt at modtage deres tempelbegavelse og tempelbesegling, hvor det er rimeligt. En værdig person er en, der med Herren har indgået pagter, som f.eks. dåbspagten, og flittigt bestræber sig på at holde disse pagter.

Fysisk og timelig forberedelse

Lederne kan hjælpe medlemmerne med at forberede sig på at imødekomme fysiske og timelige behov ved at lære dem at være selvhjulpne og berede sig på uventede begivenheder. Lederne kan lære medlemmerne at efterleve tiende- og fasteloven, opmuntre dem til at sætte tæring efter næring samt give hjemmelærere og besøgs lærerinder til opgave at våge over og hjælpe dem.

Lederne bør finde og hjælpe de fattige og nødlidende i grenen og lære grenens medlemmer at gøre ligeså.

I *Familievejledning* findes yderligere oplysninger om, hvordan medlemmerne kan imødekomme deres fysiske behov.

Tempelordinancer og slægtshistorie



Ud over at modtage deres egne tempelordinancer er medlemmerne med til at forløse de døde ved at finde frem til oplysninger om deres forfædre og udføre tempelordinancer for dem. De bør i første omgang koncentrere sig om de første fire generationer af deres forfædre. Lederne kan hjælpe medlemmerne ved lære dem om de lærdomme, der er knyttet til de dødes forløsning og opmuntre dem til at indsende navne til templet og, hvor det er muligt, at udføre tempelordinancer for deres forfædre og for andre afdøde.

Præstedømmet



Præstedømmet er Guds magt og myndighed. Ved hjælp af dette udfører han sin gerning og herlighed, hvilket er at »tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket« (Moses 1:39). Jesus Kristus giver værdige mandlige medlemmer af Kirken lov til at bære præstedømmet. Når de bliver ordineret til præstedømmet, kan de blive bemyndiget til at udføre Herren værk, ved f.eks. at forkynde evangeliet, udføre præstedømmeordinancer og tjene i Guds rige på jorden, alt efter hvilken kaldelse de får.

»Der findes i kirken to præstedømmer, nemlig det melkisedekske og det aronske« (L&P 107:1). Himmelske sendebud har gengivet præstedømme-

myndighed til jorden gennem profeten Joseph Smith.

Det Melkisedekske Præstedømme

Det Melkisedekske Præstedømme er det højere præstedømme. Det har navn efter en stor højpræst, som levede på Abrahams tid (se L&P 107:2–5). Brødre, som bærer dette præstedømme, har magt og myndighed til at have ledende stillinger i Kirken og til at lede evangeliets forkyndelse. Hvis de bliver kaldet dertil, kan de præsidere over missioner, distrikter, grene og kvorummer.

Inden en mand kan blive ordineret til et embede i Det Melkisedekske Præstedømme, må han først have fået overdra-

get Det Melkisedekske Præstedømme. Dernæst bliver han ordineret til et embede i det præstedømme. Disse embeder er ældste, højpræst, patriark, halvfjerds og apostel. Præstedømmeledere i missionen eller distriktet organiserer brødre, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, i kvorummer af ældster i missionen eller distriktet. En præsident præsiderer over hvert kvorum af ældster. Han lærer kvorummets medlemmer deres pligter og fremmer broderskabet blandt kvorummets medlemmer. Alle brødre i grenen, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, er medlemmer af ældsternes kvorum.

Ældster og ældsternes kvorumspræsidentskab

Ældster skal undervise, forklare, døbe og våge over Kirken. Ud over at have den myndighed og de ansvar, der hører til Det Aronske Præstedømme, kan ældster overdrage Helligåndens gave, salve de syge og udføre andre ordinancer (se »Præstedømmeordinancer og velsigelser« i *Familievejledning*). En ældste kan præsidere over kirkemøder, hvis han får myndighed dertil af sine præstedømmeledere, og hvis der ikke er nogen bemyndiget højpræst til stede (se L&P 20:42–45; 107:11).

Når der i en gren er værdige mænd, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, kan missions- eller distriktspræsidenten med Åndens vejledning organisere et kvorum af ældster i grenen

ved at kalde og indsætte en kvorumspræsident blandt kvorummets medlemmer. Efterhånden som antallet af ældster i grenen vokser, kan missionspræsidenten kalde og indsætte to rådgivere som ældsternes kvorumspræsident. Hvert kvorum af ældster kan bestå af op til 96 medlemmer. Kvorummet er et eksempel og sørger for undervisning, hjælp og vejledning til fædre og andre kvorumsmedlemmer.

Ældsternes kvorumspræsident tjener under distrikts- eller missionspræsidenten og er ansvarlig over for ham. Kvorumspræsidenten virker også under grenspræsidentens ledelse som medlem af præstedømmets udøvende komite i grenen og som medlem af grensrådet. Kvorumspræsidenten præsiderer over kvorummets medlemmer i grenen og er et godt eksempel for dem. Han arbejder sammen med grenspræsidenten på at organisere og forvalte hjemmeundervisningen for at sikre, at Kirken opretholder en aktiv kontakt med alle grenens medlemmer.

Kvorumspræsidenten underviser kvorummets medlemmer i evangeliet og i deres pligter i Det Melkisedekske Præstedømme (se L&P 107:89). Han opmuntrer dem til at tjene med glæde og ydmyghed, især i deres ansvar som ægtemand og far. Han lærer dem, hvordan de udfører præstedømmeordinancer og planlægger tjenesteprojekter og aktiviteter, som hjælper medlemmerne og opbygger kvorummets broderskab. Han har ansvaret for

kvorumsmedlemmernes åndelige og timelige trivsel.

Ældsternes kvorumspræsident udpeger hjemmelærere, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, samt voksne (19 år eller ældre), som bærer Det Aronske Præstedømme, og med grenspræsidentens godkendelse udpeger han unge mænd, som er lærere og præster i Det Aronske Præstedømme, til hjemmelærere. Hjemmelærerne bliver under personlige interview udpeget til at tjene i kammeratskaber på to personer. Kvorumspræsidenten kan med grenspræsidentens godkendelse udpege hustruen til en mand, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme, til at ledsage sin mand under besøg, hvor der er særlig behov for et ægtepar.

Kvorumspræsidenten lærer kvorumets medlemmer formålene med hjemmeundervisning (se side 6–7) og inspirerer dem til at opfylde dem på en god måde. Et medlem af kvorumspræsidentenskab interviewet hjemmelærerne regelmæssigt for at få en beretning om deres besøg og for at få kendskab til medlemmernes behov.

Ældsternes kvorumspræsident fører tilsyn med hjemmeundervisningen og holder grenspræsidenten underrettet om hjemmelærernes besøg og om medlemmernes behov og problemer, som man får kendskab til ved hjemmelærernes besøg.

Kvorumspræsidenten opmuntrer kvorumets medlemmer til at deltage

i Kirkens møder og aktiviteter og til at tjene. Han hjælper de mænd, som endnu ikke er blevet ordineret, og dem, som er over 18 år, og som bærer Det Aronske Præstedømme, med at forberede sig til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme og templets ordinancer. Hjemmelærerne hjælper til med dette, men ofte har præsidenten brug for personligt at tjene medlemmerne af sit kvorum.

Højpræst, patriark, halvfjerdser og apostel

Der findes yderligere oplysninger om embederne som højpræst, patriark, halvfjerdser og apostel i *Håndbog i evangeliske principper*, kapitel 14.

Hjemmeundervisning



Hjemmelærere er brødre, som bærer præstedømmet, og som er kaldet til at hjælpe præstedømmelederne med at våge over og styrke medlemmerne. Mænd, som bærer Det Melkisedekske og Det Aronske Præstedømme, med undtagelse af diakoner, kan tjene som hjemmelærere.

Hjemmelærere besøger regelmæssigt medlemmerne, viser dem kærlighed,

underviser dem i evangeliet og indbyder dem til at komme til Kristus. Hjemmelærerne bør opmuntre fædre til at bede og drage passende omsorg for deres familie. Hjemmelærerne hjælper medlemmerne i forbindelse med sygdom, dødsfald i familien, ensomhed, arbejdsløshed, og når der opstår andre særlige behov (se L&P 20:51, 53, 59).

Hjemmelærerne repræsenterer Herren, grenspræsidenten og kvorumspræsidenten, når de besøger de familier, de har fået tildelt. De lærer om familied medlemmernes interesser og behov og viser oprigtig interesse for dem. Under Åndens inspiration søger hjemmelærerne at undervise i evangeliet og at fremelske og styrke troen hos de personer og familier, de besøger. Hver hjemmelærer bør om muligt have en hjemmelærerkammerat.

Hjemmelærerne -

- har aktiv kontakt med hvert medlem, de har fået tildelt.
- anerkender faderen som familiens overhoved (eller moderen eller det enlige medlem, hvis der ikke er nogen far i hjemmet), og hjælper ham med at lede hans familiemedlemmer på deres rejse mod udødelighed og evigt liv.
- hjælper medlemmerne til at have tro på Jesus Kristus ved at bringe et budskab fra skrifterne eller fra de levende profeter, som det findes i Budskab fra Det Første Præsidentskab i *Liahona*.
- beder sammen med dem, de besøger,

og velsigner dem.

- oplyser familien om møder, kvorums- og grensaktiviteter samt særlige projekter og hjælper dem til at deltage.
- rapporterer til ældsternes kvorumspræsident (eller til grenspræsidenten, hvis grenen ikke har et kvorum af ældster) om medlemmernes fremgang.
- opmuntrer og hjælper familiemedlemmerne til at modtage alle nødvendige evangeliske ordinancer og holde de dertil knyttede pagter.
- opmuntrer medlemmerne til at missionere, udføre slægtsforskning og tjene i templet.

Ordinancer og velsignelser

Præstedømmeordinancer er hellige handlinger, som Herren har åbenbaret, og som udføres med præstedømmets myndighed. Præstedømmevelsignelser gives for at helbrede, trøste og opmuntre. Dåb og velsignelse og omdeling af nadveren er eksempler på præstedømmeordinancer. Nogle ordinancer kan udføres af brødre, som bærer Det Aronske Præstedømme, men de fleste ordinancer udføres af brødre, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme (se »Det Aronske Præstedømme« i denne vejledning og i *Familievejledning*). Grenspræsidenten og ældsternes kvorumspræsident skal undervise brødrene i, hvordan man udfører ordinancer. Disse ledere bør hjælpe fædre med at forberede sig og blive værdige til at

udføre ordinancer for deres familiemedlemmer. De brødre, som udfører ordinancer og velsignelser, skal forberede sig selv ved at leve i overensstemmelse med evangeliets principper og stræbe efter at være vejledt af Helligånden. De udfører hver ordinance og velsignelse på en værdig måde. Hver ordinance bør udføres -

1. i Jesu Kristi navn,
2. med præstedømmets myndighed,
3. med den nødvendige fremgangsmåde, som f.eks. med en bestemt ordlyd eller med indviet olie,
4. om nødvendigt med bemyndigelse fra den ansvarshavende præstedømmeleder, som besidder de nødvendige nøgler. *Udførelsen af de ordinancer, hvor det kræves, at præstedømmelederen giver bemyndigelse til, er navngivning og velsignelse af børn, udførelse af dåb og bekræftelse, overdragelse af præstedømmet og ordination til et embede i præstedømmet, velsignelse og omdeling af nadveren samt indvielse af grave.*

I *Familievejledning* findes der instruktioner i specifikke ordinancer og velsignelser.

Det Aronske Præstedømme



Det Aronske Præstedømme »er et tillæg til det større eller melkisedekske« (L&P 107:14). Det har navn efter Aron, Moses' bror, fordi det blev overdraget ham og hans efterkommere. Brødre, som bærer Det Aronske Præstedømme, har myndighed til at udføre visse præstedømmeordinancer. Præster kan udføre dåb, velsigne nadveren og ordinere præster, lærere og diakoner. Præster og lærere kan forberede nadveren. Præster, lærere og diakoner kan omdele nadveren. (Se L&P 107:13–14, 20).

Når Det Aronske Præstedømme overdrages en person, ordineres han til et embede i dette præstedømme. Embederne er diakon, lærer og præst. Grenspræsidenten, som er præsident for Det Aronske Præstedømme i grenen kan efter Åndens vejledning og alt efter antallet af bærere af Det Aronske Præstedømme organisere brødre, som bærer det samme embede, i kvorummer af diakoner (12–13-årige), lærere (14–15-årige) og præster (16–18-årige).

Grenspræsidenten, som besidder nøglerne til at præsidere over Det Aronske

Præstedømme, er præsident for Det Aronske Præstedømme i grenen. Han er præsident for præsternes kvorum og kan kalde to værdige præster til at tjene som sine assistenter i præsternes kvorum. Han kan kalde en værdig lærer og en værdig diakon til at tjene henholdsvis som præsident for lærernes og for diakonernes kvorum. Han eller den rådgiver, han giver opgaven, kan kalde to rådgivere til henholdsvis lærernes og diakonernes kvorumspræsident for derved at gøre præsidentskaberne i disse kvorummer fuldtallige. Når der i kvorummerne er et tilstrækkeligt antal unge mænd, kan et medlem af grenspræsidentskabet kalde en ung mand fra hvert kvorum til at tjene som kvorumssekretær. Grenspræsidenten indsætter sine assistenter i præsternes kvorum og præsidenterne for lærernes og diakonernes kvorum. Et medlem af grenspræsidentskabet indsætter rådgivere i kvorumspræsidentskaberne samt sekretærer.

Efter præstedømmets formøde mødes Det Aronske Præstedømme under grenspræsidentens ledelse adskilt fra dem, der bærer Det Melkisedekske Præstedømme.

Når grenspræsidenten organiserer kvorummer i Det Aronske Præstedømme, kalder og indsætter han med Åndens vejledning en mand, som bærer Det Melkisedekske Præstedømme eller embedet som præst i Det Aronske Præstedømme til at tjene som Unge Mænds præsident. Unge Mænds præsident arbejder sammen med grenspræsiden-

ten og kvorumspræsidentskaberne i Det Aronske Præstedømme på at hjælpe hvert kvorumsmedlem ved at styrke vedkommendes tro på Jesus Kristus og øge hans forståelse af og forpligtelse til at leve i harmoni med principperne i det genoprettede evangelium.

Formålene med Det Aronske Præstedømme er at hjælpe hver eneste, som er ordineret til dette præstedømme, med at -

- blive omvendt til Jesu Kristi evangelium og efterleve dets lærdomme.
- tjene trofast i præstedømmekaldelser og varetage ansvarerne i hvert embede i præstedømmet.
- yde meningsfuld tjeneste.
- forberede sig på og leve værdigt til at modtage Det Melkisedekske Præstedømme og templets ordinancer.
- forberede sig på at aftjene en ærefuld fuldtidsmission.
- tilegne sig så megen uddannelse som muligt og forberede sig på at blive en værdig ægteemand og far.
- vise kvinder, piger og børn passende respekt.

Grenspræsidenten arbejder sammen med Det Aronske Præstedømmes kvorumspræsidentskaber på at planlægge kvorums møder, tjenesteprojekter og andre aktiviteter, som er med til at opfylde disse formål. Aktiviteterne skal udgøre et sundt miljø, hvor unge mænd kan gøre sig til venner med hinanden,

yde tjeneste og udvikle færdigheder sammen med andre, der har samme tro og standarder.

Det Aronske Præstedømmes kvorumspræsidentskaber og Unge Pigers klassepræsidentskaber kan i samarbejde med de voksne ledere i Det Aronske Præstedømme og Unge Piger og under grenspræsidentens tilsyn planlægge aktiviteter, som er fælles for Det Aronske Præstedømme og Unge Piger. Disse fællesaktiviteter kaldes GUF.

Diakon

En værdig ung mand, som er blevet døbt og bekræftet, kan ordineres til diakon, når han er mindst 12 år gammel. En diakon får sædvanligvis til opgave at omdele nadveren, passe kirkebygningen og grunden, være med til at drage omsorg for de nødlidende samt udføre særlige opgaver, som f.eks. at indsamle fasteofre.

Et kvorum af diakoner kan bestå af op til 12 diakoner (se L&P 107:85).

Lærer

En værdig ung mand kan ordineres til lærer, når han er mindst 14 år gammel. Ud over den myndighed og de ansvar som en diakon har, forbereder læreren nadveren og tjener som hjemmelærer.

Et kvorum af lærere kan bestå af op til 24 lærere (se L&P 107:86).

Præst

Værdige brødre kan ordineres til præst, når de er mindst 16 år gamle. Normalt bliver nyomvendte, voksne mænd ordineret til præst, indtil de har fået tilstrækkelig erfaring til at blive ordineret til ældste.

Ud over den myndighed og de ansvar, som diakonen og læreren har, kan en præst døbe og forrette nadveren og kan lede møder, hvis der ikke er nogen bærere af Det Melkisedekske Præstedømme til stede (se L&P 20:46–51).

Et kvorum af præster kan bestå af op til 48 præster (se L&P 107:87–88).

Hjælpeorganisationer



I en gren bliver præstedømmeorganisationen oprettet først. Efterhånden som antallet af medlemmer øges, og der bliver flere ledere og et mødested til rådighed, kan grenspræsidenten organisere hjælpeorganisationer til præstedømmet, hvis han skønner, at der er behov for det. Hjælpeorganisationerne er Hjælpeforeningen, Unge Mænd, Unge Piger, Primary og Søndagsskolen.

Indtil der i grenen er et tilstrækkeligt antal kvinder, unge piger og børn at dele op i særskilte hjælpeorganisationsgrupper, mødes de for at blive undervist under ledelse af Hjælpeforeningspræsidentinden.

Hjælpeforeningen

Hjælpeforeningen bistår præstedømmelederne ved at opmuntre voksne søstre (18 år og derover) til at opbygge deres tro på Herren Jesus Kristus. Hjælpeforeningen hjælper kvinder og deres familie til at komme til Kristus og leve værdigt til at modtage Helligåndens vejledning. Hjælpeforeningens søstre underviser i og lærer evangeliets lærdomme, yder barmhjertig tjeneste, udvikler færdigheder inden for husførelse, styrker de indbyrdes forhold i familien samt tjener og støtter hinanden.

Når der i en gren er mindst to kvindelige medlemmer, kan grenspræsidenten organisere en hjælpeforening. Under

grenspræsidentens ledelse har hjælpeforeningspræsidentinden følgende opgaver. Hun -

- leder eller står for en klasse for voksne kvinder (18 år og derover) om søndagen, mens mændene og de unge mænd er til præstedømme-møde.
- arbejder sammen med grenspræsidenten for at rådgive ham med hensyn til kvindernes, de unge pigers og børnenes behov og aktiviteter.
- hjælper grenspræsidenten med at udpege og tage sig af de nødlidende.

Unge Mænd

Se »Det Aronske Præstedømme« på side 8-10 i dette vejledningshæfte.

Unge Piger



Grenspræsidentskabet har stort set det samme ansvar for unge piger i alderen 12 til og med 18 år som for unge mænd af tilsvarende alder.

Unge Pigers organisation hjælper piger (12 til og med 17 år) med at blive omvendt til Jesu Kristi evangelium, ære

deres forældre, forberede sig på at indgå og holde hellige tempelpagter, blive værdige hustruer og mødre samt yde tjeneste. Unge Piger får evangelisk undervisning til søndagens møder og til aktiviteterne i løbet af ugen.

Unge piger på 12 til og med 17 år mødes særskilt fra Hjælpeforeningen, hvis grenspræsidenten skønner, at et tilstrækkeligt antal unge piger tilhører grenen. Han kan organisere dem i bikubepiger (12-13-årige), rosenpiger (14-15-årige) og laurbærpiger (16-17-årige). Han kan kalde og ind-sætte en værdig ung pige fra hver klasse som klassepræsidentinde. Et medlem af grenspræsidentskabet kan kalde og ind-sætte yderligere to unge piger som rådgivere til hver præsidentinde samt en klassesekretær, hvis der er nok unge piger i klassen.

Under grenspræsidentens ledelse arbejder Unge Pigers præsidentskab (de voksne) sammen med grenspræsidentskabet og med Unge Pigers klassepræsidentskaber (pigerne) på at styrke hver enkelt ung piges tro på Jesus Kristus og at øge hendes forståelse af og forpligtelse til at leve i harmoni med det genoprettede evangeliums principper. Den evangeliske undervisning om søndagen og lødige aktiviteter i løbet af ugen kan være med til at opnå disse mål.

Unge Pigers klassepræsidentskaber og Det Aronske Præstedømmes kvorumspræsidentskaber kan i samarbejde med de voksne ledere i Unge Piger og

Det Aronske Præstedømme og under grenspræsidentens tilsyn planlægge aktiviteter, som er fælles for Unge Piger og Det Aronske Præstedømme. Disse fællesaktiviteter kaldes GUF.

Primary



Primary lærer børn (3 til og med 11 år gamle) Jesu Kristi evangelium og hjælper dem med at efterleve det. I Primary føler børnene sig velkomne, de føler Frelserens kærlighed og den glæde, evangeliet bringer.

Primarys tema er: »Alle dine børn bliver oplært af Herren, og stor bliver børnenes fred« (3 Nephi 22:13). Primary bistår præstedømmelederne med hensyn til at opnå Kirkens mission ved at opmuntre børnene til at studere skrifterne, bede samt følge Frelserens eksempel. Primarys mål er, at -

- lære børnene, at de er Guds børn, og at vor himmelske Fader og Jesus Kristus elsker dem.
- hjælpe børnene til at lære at elske vor himmelske Fader og Jesus Kristus.

- være med til at forberede børnene til at blive døbt, modtage Helligåndens gave og holde deres dåbspagter og -løfter.
- hjælpe børnene med at øge deres forståelse af evangeliets plan og give dem muligheder for at efterleve evangeliske principper.
- hjælpe drengene med at modtage præstedømmet og blive værdige til at bruge præstedømmet til velsignelse og tjeneste for andre.
- hjælpe pigerne med at forberede sig på at blive retskafne unge piger, forstå præstedømmets og templets velsignelser samt at tjene andre.

Præstedømme- og primaryledere og -lærere hjælper forældrene med at undervise deres børn i Jesu Kristi evangelium, idet de søger Ånden og er vejledt af den. Hvert barn i Primary har behov for at blive elsket af omsorgsfulde lærere og ledere, især børn, som kommer fra hjem, der ikke yder dem stor støtte i efterlevelsen af evangeliet.

Når antallet af børn er tilstrækkeligt, mødes de adskilt fra kvinderne og de unge piger til klasseundervisning og fellestid samtidig med søndagsskolen, Hjælpeforeningen og Unge Piger. En gren kan lejlighedsvis arrangere aktiviteter for primarybørn på en anden dag end søndag. Præstedømmelederne kan give yderligere instruktioner vedrørende fellestid og aktiviteter i løbet af ugen.

Søndagsskolen

Søndagsskolen hjælper medlemmer og undersøgere på 12 år og derover med at lære Jesu Kristi evangelium at kende og at leve i overensstemmelse med evangeliske principper ved at stå for opbyggelse og undervisning ved møder om søndagen. En lærer i Søndagsskolen opmuntrer medlemmerne til at -

- studere skrifterne.
- adlyde befalingerne.

- modtage nødvendige ordinancer og holde de evangeliske pagter, der er knyttet dertil.

Søndagsskolepræsidentskabet fører tilsyn med Søndagsskolen. Præsidenten anbefaler mulige lærere til grenspræsidenten. Grenspræsidenten kalder og indsætter lærere til at undervise i Søndagsskolens klasser. Unge og voksne mødes, hvor der kun er få medlemmer, men hvis antallet af unge og voksne berettiger det, kan de mødes hver for sig til klasseundervisning.



Læseplaner og lærerudvikling



Læseplaner

Kirken sørger for undervisningsmaterialer til præstedømmekvorummer og hjælpeorganisationer. Områdepræsidentskabet sørger for instruktioner vedrørende de materialer, der skal bruges hvert år. Disse instruktioner følger med den årlige forsendelse af materialer fra Kirkens distributions- eller servicecenter. Folderen *Informationer til ledere i præstedømmet og hjælpeorganisationer om læseplan* (36363 110), som kan fås af præstedømmelederne, indeholder en oversigt over Kirkens læseplaner. Lederne og lærerne opfordres til kun at benytte undervisningsmaterialer, der er godkendt af Kirken, og at undgå at bruge kommercielle produkter.

Budskab fra Det Første Præsidentskab, Besøgslærerindebudskabet og andre hjælpebilder i Liahona er materiale, som kan ajourføre og berige lektionerne i læseplanens materialer. Disse materialer findes på tryk og elektronisk på Kirkens officielle hjemmeside, www.lds.org. De steder, hvor *Liahona* fås, bør hver familie i grenen abonnere.

Lærerudvikling

Forældre, ledere og lærere har et helligt ansvar for at undervise i Jesu Kristi evangelium. I kraft af deres indsats kan andre lære, hvordan man anvender evangeliske sandheder i hverdagen. Herren har sagt: »Og jeg befaler, at I skal undervise hinanden i rigets lære.

Lær flittigt, og min nåde skal ledsage jer« (L&P 88:77–78).

Grenspræsidentskabet har ansvaret for kvaliteten af undervisningen i grenen. Hvis grenen er tilstrækkelig stærk, kalder præsidentskabet en broder eller

søster til at tjene som grenens lærerudviklingskoordinator.

Få yderligere oplysninger om undervisning og lærerudvikling i *Vejledning i undervisning*.



Ledelse



Frelserens eksempel

Vor Frelser, Jesus Kristus, er det fuldkomne eksempel, som medlemmerne bør følge som ledere i deres familie og i Kirken. Han elskede sin Fader og elskede dem, han tjente. Han levede for at tjene andre, opløfte de underkuede og indgyde de modløse håb.

Jesus forstod sin kaldelse og var bønssom og flittig i sin udførelse af den. Han gjorde altid sin Faders vilje og gav ham æren uden selv at stræbe efter ære. Han ofrede alt for menneskeheden, gav sit liv på korset og sonede for alle menneskers synder.

Når lederne følger Frelserens eksempel, øger han deres evne til at udføre hans værk. Han inspirerer dem til at vide,

hvad de bør sige og gøre (se L&P 100:6). Ledere bliver i sandhed hans medtjenere med hensyn til opbygningen af Guds rige. De studerer skrifterne, lærer evangeliets lærdomme og principper samt bestræber sig på at undervise dem, de tjener.

En leders karakteregenskaber

Tro

I sit jordiske virke formanede Frelseren sine disciple til at udøve tro (se Matt 17:14–21; Luk 8:22–25). Ledere i Kirken må have tro på, at Jesus Kristus er vor Frelser og Forløser. De udvikler tro ved hjælp af bøn, studium af skrifterne, lydighed og omvendelse. Når vi giver troens frø næring, vokser det inden i os

og bærer en frugt, som er yderst dyrebar og sød (se Alma 32:42).

Kærlighed

Frelseren har sagt: »Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden« (Joh 13:34–35). En leder bør elske dem, som Herren har givet ham ansvaret for. Når en leder elsker mennesker, ønsker han at tjene dem, undervise dem og hjælpe dem med at arbejde på deres frelse.

I verden tænker mennesker sjældent på ledere som tjenere. Men Frelseren har ved sine ord og sit eksempel lært os, at en leder bør tjene dem, de leder. Til de tolv sagde han: »Den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl« (Matt 20:27). Når vi tjener andre, tjener vi Herren (se Matt 25:31–40; Mosiah 2:17).

Lydighed

Jesus Kristus var et fuldkomment eksempel på lydighed og at følge vor himmelske Faders vilje (se Matt 26:39; Joh 5:30). En leder må adlyde Herrens befalinger, så han kan være et godt eksempel for andre og være værdig til at modtage vejledning fra Helligånden. Lydighed viser, at vi har kærlighed til Herren (se Joh 14:15).

Herrens befalinger bliver åbenbart i skrifterne, gennem Kirkens ledere og ved Helligåndens tilskyndelser. Når lederne adlyder disse befalinger, hjælper

Herren dem med at udføre deres kaldelse.

Enighed

I sin store forbøn bad Frelseren om, at de, som troede på ham, måtte være ét, ligesom han og hans Fader er ét (se Joh 17:20–23). Enighed er nødvendigt for succes i enhver af Kirkens organisationer. Præstedømme- og hjælpeorganisationspræsidenter og -præsidenter bør ikke arbejde uafhængigt af deres rådgivere. Et præsidentskab kan udrette meget mere, når det er forenet og rådfører sig med hinanden.

Offervilje

En rig ung mand spurgte Frelseren, hvad han skulle gøre for at arve evigt liv. »Hold budene,« sagde Herren. Den unge mand sagde, at han havde holdt budene siden sin ungdom og spurgte så: »Hvad mangler jeg så?« Jesus vidste, hvad der gemte sig i hans hjerte, og bad ham sælge, hvad han ejede, og give det til de fattige og komme og følge ham. Men den unge mand »gik... bedrøvet bort, for han var meget velhavende« (se Matt 19:16–22).

Ved denne lejlighed belærte Herren om, at en leder må være villig til at ofre alt, når han følger Herren. Ligesom den rige unge mand kan en leder blive opfordret til at ofre, hvad han ejer, eller han kan blive bedt om at ofre sin tid, sine talenter og sine personlige gøremål for at fremme Herrens værk. Når lederne ofrer for Herren og hans rige, lover han at

velsigne dem med alt (se Matt 19:29; L&P 97:8–9).

En leders opgaver

Sæt mål

En leder lærer, at det er nødvendigt i deres kaldelse at være bønssom og at søge vejledning fra Herren med hensyn til det, som han ønsker, at de skal gøre. At sætte mål med Åndens vejledning hjælper dem til at udføre det arbejde, som Herren har givet dem.

Når en leder sætter mål, må han planlægge, hvordan han agter at nå det. For eksempel kan en distriktspræsident sætte et mål om at øge tilstedeværelsen ved nadvermødet i distriktet. Hans plan kan bl.a. gå ud på at bede grenspræsidenterne om at opfordre alle grenens medlemmer til at forpligte sig til at overvære nadvermødet.

Lederne kan opmuntre medlemmerne til at sætte og nå personlige mål.

Lederne kan foreslå mål for personer, men de bør selv sætte deres egne mål og lægge planer for, hvordan de vil nå dem.

Planlægning og uddelegering

Følgende trin hjælper både præstedømme- og hjælpeorganisationsledere til at planlægge møder, aktiviteter, tjenesteprojekter og mål for, hvordan de agter at udføre Herrens værk, og kan være nyttige i forbindelse med at indlemme medlemmer og ikke-medlemmer i fællesskabet. Disse trin hjæl-

per lederne til at organisere hjemmeundervisning og Hjelpeforeningens besøgsundervisning og hjælper præstedømmeledere i forbindelse med at kalde medlemmer til at tjene i grensstillingen.

1. Planlæg og organisér. Lederne planlægger, at alle møder, aktiviteter og mål har et evangelisk formål. Når lederne lægger disse planer, beder de andre, som f.eks. deres rådgivere, om at komme med forslag og hjælpe med at organisere.
2. Bed. Lederne beder om vejledning ved Åndens tilskyndelser, når de lægger og iværksætter planer. De beder også om vejledning, så de kan vide, hvem de bør kalde til at hjælpe til med arbejdet.
3. Uddelegér. En god leder beder andre om at hjælpe til, fordi han ved, at han ikke kan og ikke bør gøre alting selv. Han uddelegerer for at hjælpe andre øge deres evner ved at give dem erfaring. Han forklarer planen for dem. Dernæst uddelegerer (tildeler) han konkrete opgaver til hver person og forklarer dem pligterne og velsignelserne ved at udføre opgaven.
4. Hjælp og støt. Når en leder planlægger, beder og uddelegerer, støtter han dem, som han har uddelegeret ansvar til. Han lærer dem, hvad de bør vide, og tilbyder at hjælpe, men udfører ikke den opgave, han har bedt dem om at gøre. Han giver

udtryk for sin kærlighed og tillid og opmuntrer dem til at bruge deres egne ideer og inspiration, snarere end at insistere på, at alt skal gøres på hans måde. Kun hvis det er nødvendigt, leder han dem tilbage på rette spor eller beder dem gøre noget om.

5. Følg op. Når en leder har givet en opgave, beder han regelmæssigt om en tilbagemelding. Dette kan han gøre under en uformel samtale, under et møde eller under et personligt interview. Under rapporteringen takker lederen personen og giver oprigtig ros og opmuntring. Han kan også drøfte, hvordan opgaven kunne løses bedre.
6. Evaluér. Når opgaven er løst, evaluerer lederen den sammen med ham, der har fået opgaven. Han takker, taler om værdien af det, der er blevet udført og kan give personen endnu en opgave.

Udfærdig en dagsorden

En dagsorden er en plan for et møde. Den kan indeholde bønner, salmer, taler, bekendtgørelser, andre sager, tilbagerapportering om opgaver, nye opgaver og andre væsentlige punkter. En skriftlig dagsorden hjælper en leder til sørge for, at de vigtigste sager bliver drøftet, og er med til at sikre, at mødetiden bruges fornuftigt. Den hjælper

ham også til at lede mødet på en struktureret måde.

Den, som præsiderer eller leder, udfærdiger som regel dagsordenen. Vedkommende sikrer sig, at den omfatter alt, hvad der er nødvendigt for at kunne opnå formålet med mødet. Den, som udfærdiger dagsordenen, afgør, hvor lang tid hvert punkt må tage. Hvis der er for kort tid til at kunne drøfte alle punkterne, sætter vedkommende nogle af dem på dagsordenen for næste møde.

Mødeledelse

Den, som styrer et møde, fungerer som lederen af mødet. Vedkommende bekendtgør navnene på dem, som skal bede, tale, dirigere og på anden måde deltage i mødet. Den, der styrer mødet, bør være ærbødig og bør styre mødet, som vedkommende bliver vejledt af Herrens Ånd.

Den, som præsiderer ved mødet, kan lede mødet eller bede en anden om at lede det under hans eller hendes ledelse. For eksempel kan en grenspræsident bede en af sine rådgivere om at lede et nadvermøde, eller en kvorumspræsident kan bede en af sine rådgivere om at lede et kvorumsmøde. Det samme princip gælder for hjælpeorganisationerne.

Råd



Herren leder sit rige ved princippet om råd. De, som leder rådmøder, som f.eks. møder i grenspræsidentskabet, i præstedømmets udøvende komite og i præstedømme- og hjælpeorganisationspræsidentskaber (se *Grensvejledning*), bør anvende følgende vigtige principper:

- Fokuser på evangeliske lærdomme og principper, ikke på spekulative spørgsmål.
- Fokuser på enkeltpersoner og på, hvordan man kan styrke dem i evangeliet, idet man husker på altid at værne om fortrolige oplysninger.
- Frem en fri og åben drøftelse, og give alle mulighed for at blive hørt. En leder skal lytte såvel som tale.

- Støt og vær med til at føre de præsiderende lederes beslutninger ud i livet.
- Led med kærlighed og omsorg for alles behov og trivsel.

Fortrolighed

En leder må ikke afsløre fortrolige oplysninger for nogen, uanset om de nævnes under formelle interview eller uformelle samtaler. Oplysninger fra interview og bekendelser og sådanne oplysninger som f.eks. de tiendebeløb og donationer, som en person betaler, skal holdes fuldstændigt fortroligt. En leder må ikke drøfte private oplysninger om en person med andre, heller ikke rådgivere og ægtefælle, med mindre personen giver tilladelse. En leder, som er skødesløs med hensyn til at holde fortrolige sager strengt fortrolige, kan svække vidnesbyrdet og troen hos dem, som vedkommende tjener, og mindske deres tiltro og tillid til vedkommende.

Få Kirkens materialer og finde oplysninger om slægtshistorie

Lokale ledere og andre medlemmer kan få Kirkens materialer, herunder skrifterne, studiekurser, Kirkens tidskrifter, tempelklædninger og -tøj, fra distributionscentret eller servicekontoret, hvor de bor, fra distributionscentret i Salt Lake City eller ved hjælp af Kirkens officielle hjemmeside på internettet, der hedder www.lds.org.

Oplysninger om slægtshistorie er tilgængeligt på Kirkens slægtshistoriske hjemmeside på internettet, der hedder www.familysearch.org.

JESU KRISTI
KIRKE
AF SIDSTE DAGES HELLIGE

