

BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE.

Kristi gaver til os

Ældste K. Roy Tunncliffe
Områdehalvfjerdser; England

I indskolingen og ved gudstjenester i løbet af december klæder børn sig i badekåber og håndklæder for at genopføre krybbespillet. Deres historie slutter ofte, når de vise mænd finder Jesusbarnet og giver deres gaver af guld, røgelse og myrra til ham.

Det var nogle interessante gaver! Selvom nogle mener, at det var praktiske gaver, er det mere sandsynligt, at de var symbolske gaver.

Disse tre gaver til Jesus varsler ikke blot hans kommende liv,¹ men var

bekendtgørelser om de gaver, som vor Frelser ville give os gennem sin tjenestegerning og sit sonoffer.

Guld er en typisk gave til konger,² da det symboliserer kongedømme og kongeværdighed.³

Guld minder os også om, hvordan Jesus Kristus har givet os en måde, hvorpå vi kan blive ophøjet. Alle, der følger Jesus Kristus som hans pagtsdisciple og holder ud til enden, vil få en »krone af retfærdighed.«⁴ Disse sande følgere af Kristus er »en udvalgt slægt,

et kongeligt præsteskab, et helligt folk.«⁵ Faktisk kan vi på grund af Jesus Kristus måske en dag »arve troner, riger, fyrstendømmer og magter, herredømmer, alle højder og dybder.«⁶ Guld minder os om scepteret af alle gaver – ophøjelse – kun muliggjort for os gennem Jesus Kristus, kongernes konge.⁷

Røgelsen stammer fra en sød harpiks og blev anvendt til præstedømmeordinancer som brændofre og til den olie, som man brugte til at salve præster.⁸ Røgelse peger på



Ældste
K. Roy Tunncliffe



Jesus som den store ypperstepræst,⁹ men derudover minder det os om, at han også er Guds lam¹⁰ – det »stor[e] og sidste offer ... ja, altomfattende og evigt«. ¹¹

Røgelse minder os om Frelserens gave i form af kærlighed – en kærlighed, der var så stor, at Jesus satte sit liv til for os. »Større kærlighed har ingen ...«. ¹²

I Det Nye Testamente forbindes **myrra** normalt med balsamering og begravelse på grund af dets konserverende egenskaber. ¹³ Myrras medicinske anvendelse kan symbolisere Kristi rolle som Mesterlægen, og dens anvendelse til begravelse kan symbolisere »det bitre bæger,« som han skulle drikke, når han led for vores synder. ¹⁴

Myrra hjælper os også til at huske, at Jesus Kristus »har brudt dødens bånd«. ¹⁵ Jesus gav os opstandelsens gave. Han døde frivilligt og blev ved egen kraft levende igen, så vi kan gøre det samme. De tørre knogler fra døden, som Ezekiel så, vil en dag komme frem som levende sjæle. ¹⁶

På grund af vor Frelseres uselviske og venlige natur bør det ikke komme som en overraskelse for os, at disse gaver givet til Jesus som spædbarn er blevet indviet til vores gavn, givet tilbage til os og er symboler, der minder os om den dyrebareste gave, Frelseren giver til mennesker.

I det 88. afsnit af Lære og Pagter får vi følgende råd:

»For hvad gavner det et menneske, at han, hvis der bliver skænket ham en

gave, ikke modtager den? Se, han glæder sig ikke over det, der bliver givet til ham, ej heller glæder han sig over den, der er gavens giver.« ¹⁷

Måske er en af de største gaver, vi kan give vor Frelser denne juletid at huske, værdsætte og virkelig modtage hans gaver til os.

Så kan vi forsøge at gøre disse gaver kendt for andre.

Jeg vidner om, at Jesus Kristus er Guds Søn, den store Immanuel og giver af alle gode gaver. ■

NYHEDER

UP-lejr 2018

Marlene Olsen

Ass. redaktør

»Vi tænker ikke på vores udseende, eller på at skulle være smarte over for drengene«

Sådan siger Anna Karla fra Fredericia menighed om årets pigelejr på smukke Venø i Limfjorden. Hun fortsætter: »Jeg synes altid, at det er helt specielt at være på pigelejr. Der er noget specielt ved at være sådan en stor flok piger sammen. Man tænker kun på at være sammen med hinanden, og at komme tættere på Gud. På min skole går der ikke andre, som tror på det samme som mig, så jeg elsker at være sammen med så mange andre piger, som har den samme tro som mig. Det styrker mit vidnesbyrd rigtig meget at være sammen med så mange

NOTER

1. Rebekah Atkin, »Thoughtful Gifts«, *New Era*, december 2011.
2. 1 Kong 9:14, 28.
3. Rebekah Atkin, »Thoughtful Gifts«, *New Era*, december 2011.
4. L&P 29:13 fremhævelse tilføjet.
5. 1 Pet 2:9; fremhævelse tilføjet.
6. L&P 132:19; fremhævelse tilføjet.
7. 1 Tim 6:15.
8. Rebekah Atkin, »Thoughtful Gifts«, *New Era*, december 2011.
9. Hebr 4:14-15.
10. 1 Ne 10:10.
11. Alma 34:10-15.
12. Joh 15:13.
13. Joh 19:39-40.
14. L&P 19:18-19.
15. Mosi 15:8-9.
16. L&P 138:43.
17. L&P 88:33.

andre unge, som har den samme tro som mig, og som kan hjælpe mig med at komme tættere på Gud.«

Hike på 20 km

Jasmin fortæller, at mandagen begyndte med, at de skulle finde ud af, hvordan lejren skulle bygges op, og hvor teltene skulle være. Efter at teltene var sat op, begyndte det at regne. Emily fortæller om tirsdagens program: »Tirsdag skulle vi gå en hike, der var meget lang rundt om øen, og det beviste for mig selv, at jeg kunne klare mere, end jeg troede. Jeg ved, at jeg ikke kunne gå den lange tur uden min himmelske Fader. Da der var omkring 5 kilometer tilbage var hele min gruppe træt. Vores leder spurgte, om vi ville bede en bøn, og det blev jeg lidt overrasket over, fordi næsten



UP smukt skrevet med unge piger

alle mine venner ikke er medlem af Kirken, og jeg er vant til, at hvis jeg vil bede, bliver det gjort alene. Jeg følte, at jeg ikke var alene, og at jeg hørte til et sted.»

Kreativ dag på lejr

Onsdag kunne man lave 4 forskellige kreative ting. Man var i de samme grupper som dagen før. Nr. 1 var malerier og sten, i nr. 2 kunne vi lave vores eget armbånd. Nr. 3 var førstehjælp. Emily fandt ud af flere ting, hun kunne gøre, hvis der er brug for hjælp. Nr. 4 Yoga, det var sjovt.

Lidt senere mødtes vi for at lære førstehjælp og senere på aftenen delte

vi vore vidnesbyrd med hinanden. Sent onsdag aften hørte vi et »bang«. To gryder var blevet slået mod hinanden, og det var tegnet på, at natløbet begyndte. Vi skulle finde på små spørgsmål om Venø og så skulle vi lære at gå efter lyset. De prøvede at forskrække os med Zombie-dukker –; uhyggelig ... der var en masse, der skreg, det synes jeg var sjovt. Da vi kom tilbage fik vi kakao og kage, og så gik vi i seng.

Torsdag pakkede vi sammen og lavede madpakker. Emily fortæller videre: »Jeg synes, at det er fedt, at alle UP's piger kan komme og være sammen, at vi kan mødes og få nye

venner og se gamle venner. Jeg elsker f.eks. at læse alle de søde beskeder på skiltene, inden man skulle hjem. Der stod f.eks.: »Hvis du dømmes andre, har du ikke tid til at elske dem eller »Vælg at være taknemmelig, uanset hvad.«

Lejrliv og gode oplevelser

Lederne fra Fredericia menighed Alma og Laura fortæller, at selvom pigelejren var kortere end sædvanligt, har der stadig været stor mulighed for at få nye venner og styrke de venskaber, man i forvejen havde. »Vi har bygget borde af rafter og pyntet lejren, og bålforbuddet satte ikke en stopper for sang og hygge om aftenen. Hiken var lang, i sand og med døde måger på vejen, men pigernes humør var højt, og deres positive energi har gjort pigelejren til en god oplevelse med plads til alle. Venø var en dejlig plads, med smuk havudsigt og plads til glade minder.

Til vidnesbyrds mødet stod mange piger op og fortalte om, hvorledes deres vidnesbyrd var styrket de fire dage. Lige så mange fortalte om de venskaber, de havde knyttet og styrket. Lejrens tema var »Fred i Kristus« og tog udgangspunkt i L&P 19:23: »Lær af mig, og lyt til mine ord; vandr i min Ånds sagtomdighed, så skal du få fred i mig.

Det var en dejlig oplevelse at være leder, specielt til »vores piger« fra Fredericia Menighed. De er alle nogle fantastiske unge kvinder.» ■

Liahona siger tak til de Unge Piger fra Fredericia Menighed for at fortælle om sommerlejren 2018.

Drenglejr 2018

Finn Lykkegaard

redaktør og lejrdeleger

Moderne tider ...

Tja, dette handler ikke om Chaplins legendariske satiriske klassiker fra 1936, men lidt om vor tid og den moderne elektroniske kommunikationsudfordring, som i denne forbindelse har vist sig at være om ikke uoverstigelig, så dog særdeles problematisk. Det skyldes blandt andet, at lejrlederen er bosat ude på landet uden nogen særlig dækning (lidt »stille« bækagtig), men også at kommunikation generelt er vanskelig.

MEN – alle nåede dog frem til årets lejr, og selvom vi ikke er spejdere, så viste det sig dog at alle var beredte på de kommende udfordringer.

Ude på heden.

Det var det ikke, men dog i hedeområdet i Jylland midt mellem Viborg/Holstebro og Herning/Limfjorden ganske tæt på Hjerl Hede. En køretur på knap 300 km fra Slagelse. Men vi ankom i fornuftig tid og blev budt velkommen af den flinke lejrchef (Jeff Miller) og hans formidable »medhjælpende« hustru. Mens jeg transporterede vores 2 medbragte piger – mor og datter – til pigelejren via Struer og Venøfærgen, fik drengene anvist plads og gik i gang med at opbygge lejren, medens de øvrige menigheder ankom pø om pø og gjorde ligeså.



↑ Deltagerne samlet til instruktion

↓ Sejlerliv og badning

En speciel lejr på flere måder

For de af deltagerne, der har frekventeret flere lejre – nogle af os flere end vi kan huske – var der absolut tale om en usædvanlig lejr. For det første stod det fast, at lejren kun skulle vare 4 dage – fra mandag til torsdag – hvilket jo reelt kun gav 2 dage til aktiviteter. For det andet havde man valgt, at der ikke skulle være nogen kiosk i lejren. Og så var der lige den detalje, at der var afbrændingsforbud – og nej, det havde ikke noget med arrangørerne at gøre. Men lidt særegent, at der ikke alene ikke måtte være fælles lejrbrål, men heller ikke madlavningsbrål. Ikke at vi skulle sulte, men alle enheder stod på en



række på fliser foran huset med hver sine gasblus/grill – interessant.

Den første dag

Denne første lejrdag – der jo mere blot var en halv dag, hvor lejrene blev opbygget og gamle venner gensås med glæde – var jo relativt hurtigt overstået. Nogle nåede dog at få badet i den tilstødende sø med formaninger om ikke at vove sig for langt ud på grund af understrømme og flere spil blev da også sat i gang både før og efter kokkereringen. Inden aftensamlingen var der da også tid til et kort ledermøde, hvor Jeff orienterede os om planerne for lejren, herunder løftede sløret for enkeltheder, der ikke måtte røbes, som pizzaer til aften på andendagen og et natløb den sidste nat. Det var også ved den lejlighed, at man som ældre deltager kunne glæde sig over, at omkring halvdelen af lederne var nye »førstegangs«-ledere, der – viste det sig – ikke alene var med, men i løbet af lejren igen og igen tog ansvar.

Anden dag – en særlig hike

Lejrens hike var en lidt anderledes hike, idet det var en »transport-hike«, altså en måde at bringe lejren ud til et sted og hjem igen uden indlagte poster. Målet var Hjerl Hede, der er en art »Frilandsmuseum« med gamle huse og håndværk. Turen til og fra gik fint, og for de, der af en eller anden grund fik lidt problemer undervejs, blev der kørt lidt »ambulancekørsel«.

På museet havde de unge dels lejlighed til at hvile sig og spise frokost,

dels besigtige bygninger m.m. og endelig lege lidt før hjemturen.

Glæden over de i rigt mål indkøbte pizzaer lod sig ikke skjule.

Tredje dag

Den tredje dag var til diverse aktiviteter efter eget valg. Mange benyttede sig af søen og de tilhørende kanoer og nød vandet. Der var den traditionelle fodboldkamp Stav mod Stav – København vandt, men reglerne var lidt bizarre. Antal på hvert hold og side/baglinjer var ikke »standard«. Men hva, de unge morede sig, og København vandt.

Om aftenen kom præsident Kristian Ravn-Petersen (med familie) forbi og afholdt en superb fireside – indledningsvis fra et tårn.

Natløb

Lejrlederen havde haft tanker om et natløb, men udskudt selve

planlægningen. I løbet af onsdagen gik en del af de vakse ledere i gang og de fik planlagt og klargjort et natløb, som de unge var begejstrede over med mange slags poster – både gys, sjov og krævende.

Afslutning

Det var trætte drenge, der torsdag morgen stod op til afslutning på lejren og nedbrydning/hjemkørsel.

Selvom det på flere måder var en anderledes lejr, er jeg sikker på, at såvel unge som ledere drog glade hjem med ønske om atter i 2019 at mødes under åben himmel, nyde naturen og genopfriske gamle venskaber og skabe nye.

Tak til Jeff og hans særdeles flittige hustru, til de mange ledere – unge som ældre, nye som gamle og til de herlige unge mænd. På gensyn i 2019. ■

NAV N E N Y T

Missionærer i Danmark

Finn Lykkegaard

redaktør

Der var engang ...

Sådan begynder mange eventyr, men dette er ikke et eventyr. I Liahonas forgænger – Den Danske Stjerne – kunne man måned efter måned se billeder af missionærer, der tjente i Danmark. Det har man ikke kunnet længe.

Men efter aftale med og hjælp fra vores nye missionspræsident, vil vi nu ændre på dette. Vi håber fremover hver anden/tredje måned at kunne bringe billeder af missionærsammensætningen i de tre zoner i missionen (i Danmark) begyndende her.

Så i Danmark tjener nu følgende missionærer:



MICHAEL OLSEN

Forreste række fra venstre,

Æ. Friedbaum, Ålborg; Æ. Jepsen, Frederikshavn;
Æ. Newton, Nørresundby; Æ. Arnold, Aarhus;
Æ. Wright, Herning; Æ. Anderson, Aarhus; Æ. Owen,
Skive; Æ. Angerhofer, Aarhus; Æ. Walton, Skive;

Midterste række fra venstre,

S. Peel, Hammerum; S. Uluave, Hammerum;
S. Sanford, Horsens; S. Matheson, Ålborg; S. Andrizzi,

Ålborg; S. Routh, Viborg; S. Smith, Hammerum;
S. Warren, Hammerum; S. Hansen, Horsens; Søster
og præsident Olsen

Bageste fra venstre

Æ. Moulton, Horsens; Æ. Cannon, Horsens; Æ. Ellis,
Frederikshavn; Æ. Croop, Randers; Æ. Woodforth,
Randers; Æ. Danielsen-Jensen, Ålborg; Æ. Heslop,
Herning; Æ. Fairbourn, Nørresundby

**Missionærerne
i Nordjylland
zone samlet til
zonekonference
i Aarhus, den 31.
juli 2018**



MICHAEL OLSEN

Forreste række fra venstre

Æ. McKinnon, Odense 1; Æ. Throckmorton, Seden;
Æ. Evans, Esbjerg; Æ. Jensen, Esbjerg; Æ. Iverson,
Seden; Æ. Campbell, Kolding; Æ. Kofford,
Sønderborg; Æ. Hunsaker, Svendborg

Midterste række fra venstre

S. Peterson, Odense 2; S. Wilkerson, Esbjerg;
S. Livingston, Esbjerg; S. Lanham, Vejle; S. Funk, Vejle;

S. Critchfield, Odense 2; S. Hall, Odense 1;
S. van Wagenen, Odense; Æ. og s. Fønnesbeck, UV,

Bageste fra venstre

Æ. Harding, Fredericia; Æ. Hamp, Sønderborg;
Æ. Thompson, Kolding; Æ. Lex, Kolding; Æ. Merrill,
Kolding; Æ. Bailey, Svendborg; Æ. Maready, Fredericia;
Æ. Jamison, Odense 1; P. og s. Olsen

**Missionærerne til
zonekonference
i Sydjylland zone
den 1. august
2018**



Forreste række fra v.

Æ. Schaffer, kontor; Æ. Hosac, Birkerød; Æ. Thorngren, Taastrup; Æ. Gottfredson, Nykøbing F.; Æ. Hunt, Bornholm; Æ. Myers, Bornholm; Æ. Steffensen, kontor; Æ. McBride, Nykøbing F.; Æ. Nielsen, Nykøbing F.; Æ. Anderson, Birkerød; Æ. Christensen, Taastrup;

Midterste række fra v.

Æ. Hess, Rønne; S. Hess, Rønne; S. Hansen, Records P.; Æ. Hansen, Records P.; Præsident Olsen; Søster Olsen;

Eilif Rosenkilde; S. Koch, kontor; S. Johnson, kontor; Æ. Johnson, kontor; S. Jacobson, UV; Æ. Jacobson, UV

Bageste række fra v.

S. Petersen, Rødovre; S. Fife, Rødovre; S. Thresh, Amager; S. Tanner, Amager; S. Partner, Roskilde; S. Weight, Roskilde; S. Dorman, Allerød; S. Whittier, Allerød; S. Esplin, Lyngby; S. Calame, Lyngby; S. Day, Slagelse; S. Thorpe, Slagelse; ■

**Missionærerne
fra Sjælland
zone til
zonekonference
den 2. august**

FOR DE YNGRE: MIT YNDLINGSSKRIFTSTED

Mit yndlingsskriftsted

Samuel R., 17 år
Allerød Menighed

3 Nefi, kap. 27, vers 27:

*Og vid I, at I skal være dette folks dommere i overensstemmelse med den dom, som jeg giver jer, og som skal være retfærdig. **Hvad slags mænd burde I derfor være? Sandelig siger jeg til jer: ligesom jeg er.***

Dette er mit yndlingsskriftsted, fordi her underviser Jesus klart i, hvordan vi bør være og dermed også, hvordan vi skal behandle hinanden. Og det er meget vigtigt. ■

Samuel R. 17 år,
Allerød Menighed



En sidste dages hellig på arbejdspladsen

Michael Andersen, Horsens Menighed

interviewet af Marlene Olsen, ass. redaktør

Hvor arbejder du, og hvad laver du?

Jeg er selvstændig. Jeg kører rundt som sælger og besøger en masse kunder. Jeg fungerer også som altnulig dreng, fejdreng og laver alt det, de andre ikke vil eller gør. Fra august til december har jeg ca. 80-90 overnatninger ude.

Hvad siger dine kollegaer til, at du er medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste dages Hellige?

Det ved jeg ikke, jeg snakker ikke så meget med dem om det. Særligt fordi jeg er arbejdsgiver, så skal mine ansatte ikke føle et pres fra min side. De ved godt at jeg er medlem af Kirken. Jeg snakker kun religion med dem, når de bringer det op. De undrer sig over min post, for engang imellem står der »Biskop Andersen« på brevene.

Står du indimellem i nogle dilemmaer i forhold til din religion?

Nej, det synes jeg ikke. Jeg er ret afklaret med mine livsværdier og normer. Jeg bliver næsten hver dag spurgt, om jeg drikker kaffe, men mine gamle kunder ved efterhånden godt, at jeg ikke drikker kaffe. Så står der en flaske vand til mig, når jeg kommer. Jeg forsøger at være ærlig i min omgang med andre i min forretning. Det er en verden med »beskidte

kneb«, men jeg forsøger at holde fast ved mine livsværdier og moral.

Har du nogen særlige missionsoplevelser på dit arbejde?

Jeg har ikke omvendt nogen, eller noget. Der, hvor jeg har haft de fleste oplevelser er, hvor folk kommer til nogle svære omstændigheder i livet, skilsmisse, sygdom, død osv. Jeg har et tæt forhold til mine kunder, og vi kan tale om rigtig mange personlige ting. Nogle gange kan jeg føle mig lidt som biskop for dem og trøste og opmuntre. Der, hvor jeg kan tale om meningen med livet, er der, hvor jeg kan fortælle



Bror Michael Andersen på arbejde

BROD MICHAEL ANDERSEN, HORSSENS

mest om Kirken. Vi mødtes med et ældre ægtepar for nyligt, og de kom hen til os og fortalte, at de lige havde mistet deres søn. Sønnen var på min alder. Der stod vi længe og talte med dem om formålet med livet og om livet efter døden. Vi følte, at vi kunne trøste dem. Jeg har også nogle kunder, hvor jeg ved, at de ikke handler så meget hos mig på grund af min religion. Det har jeg det helt fint med. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, men som selvstændig med ansatte og kunder, balancerer jeg på en knivsæg, for jeg ønsker ikke at træde nogen over tærne eller at være anmassende. ■

KONTAKT OS

Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca. 75-760 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotografier afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør **Finn Lykkegaard**
E-mail: **LiahonaDK@gmail.com**