

BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE.

For at bringe os til ham

Ældste Patrick Kearon, Storbritannien
Præsident for Det Europæiske Område



Ældste
Patrick Kearon

Det lille kort med tre invitationer til at handle har til hensigt at bringe os og vore venner tættere på vor himmelske Fader og vor Frelser. Vor Faders frelsesplan for sine børn bliver ofte kaldet en plan for lykke. Det er der god grund til. De, der hører om den og derefter handler på det, de har lært, føler Helligåndens velsignelser og opdager en ny lykke, der ofte er anderledes end tidligere oplevet.

Hvis du endnu ikke har reageret på invitationen om at bringe en ven, er



disse sommermåneder måske et godt tidspunkt til at bede nogle om at gå en tur sammen med dig, invitere dem ud at spise eller med i kirke for at høre dig eller en ven tale.

Hvis du gerne vil blive mere selvhjulpen åndeligt eller timeligt, kan du denne måned bede med større hensigt og læse Mormons Bog med større forsæt. Hvis du ikke har sparet op, er det ikke for sent at begynde. Læg lidt penge til side hver uge og hver måned og begynd at sætte tæring efter næring.

Hvis du har brug for hjælp med at bringe en ven og blive åndeligt og



velsignelser, når vi tager de enkle skridt med at finde dem og udføre de frelsende ordiancer på deres vegne i templet.

Du vil sandsynligvis blive forbløffet over, hvad der sker i dit liv, når du følger disse tre invitationer. Når du handler i tro på disse tre enkle måder, bliver vor himmelske Fader mere virkelig for dig. Det bliver virkelig en plan for lykke.

Forskellen mellem bekymring og fred er ofte de små ting, små skridt, der nemt kan overses, fordi de virker for enkle og rutinemæssige. Tag denne sommer disse skridt og se, hvad de kan gøre for dig, din familie og dine venner. ■

timeligt selvhjulpen, så find en forfader. Der er fantastiske bånd mellem vores families generationer på begge sider af sløret, og hvert eneste aspekt af vores liv her på jorden er velsignet, når vi vender vores hjerte mod vore forfædre. Vi opdager kun disse



NYHEDER

Fællesaktiviteter i GUF i København + Allerød

Joseph Rasmussen, Gladsaxe 1. Menighed



De mange glade deltagere

JOSEPH RASMUSSEN, GLADSAXE 1. MENIGHED

Formålet

Onsdag d. 20/1 blev startskuddet for en række fællesaktiviteter for UM og UP i G1, G2, Frederiksberg, Amager samt Allerød menighed.

Med det formål at styrke sammenholdet blandt de unge på tværs af menighederne i og omkring København, vil vi i 2016 afholde én fællesaktivitet den 3. onsdag i hver måned.

Åndelig opstart

Unge Mænd fra Gladsaxe 1. Menighed bød velkommen med et dejligt

forprogram, hvor Lucas Paulsen bød velkommen, Thais Haibrock akkompagnerede til indledningssangen »Samler solskin« og der blev bedt en bøn, hvorefter Jeremy Rasmussen delte en åndelig tanke om altid at se Herrens hånd i alle ting.

Hockeyturnering

Herefter blev der lavet 4 blandede hockeyhold, som gik på tværs af alder og menigheder. Der var forberedt to hockeybaner i GUF salen, og med dommerne på plads begyndte turneringen.

Det var en fornøjelse at se ikke mindre end 33 UM og UP give den »hele armen« i den nye GUF-sal på Maglegårds Alle.

»Mormonsk« afslutning

Efter turneringen var der tid til at hygge og spise lidt kage, som Allerød UP og Frederiksberg UM havde taget med i dagens anledning.

Unge mænd fra Gladsaxe 1 vil gerne takke alle, som kom og støttede op om aktiviteten. Vi glæder os til at ses igen igennem 2016. ■



Det nye FamilySearch-program gør dette lettere end nogensinde. Det er nødvendigt at finde disse forfædre, klargøre dem og komme til Herrens hus for at udføre de ordinancer, som de længes efter at modtage.

— Ældste Richard G. Scott (1928–2015), »Hvordan får vi mest ud af vore tempelbesøg?«, Liahona, marts 2012

Templet i København

Seniorspejdertur 2016

Helge Nørrung, Gladsaxe 2. Menighed

Til et velkendt sted

København Stavs årlige seniorspejdertur foregik 19.-20. februar under parolen »Få perspektiv på det nye år«. Fem brødre fra Slagelse, Frederiksberg, og Gladsaxe menighederne mødte op ved Skärälid på Söderåsen – Sveriges svar på Grand Canyon, kun 40 minutter fra Helsingborg!

Først var der 3 vise mænd

De tre fra Slagelse ankom først og fandt sig et værelse på Liagården, en tidligere skovfogedbolig, som nu er til fri afbenyttelse for trætte vandringsmænd, spejdere mv. Der kan ikke bestilles plads, så det går efter den svenske »allemandsret«.

Så kom der to til

De sidste to ankom derefter og valgte at benytte et shelter i fri luft. Skønt Söderåsen på dette sted kun er ca. 200 m over havet, var der et fint lag glasur af sne hele weekenden og tilpas frost i jorden til at undgå det værste pløre. Ideelt til et hyggeligt aftenbål og en vandring på åsen! Det skal her fremhæves, at lavlandet

nedenfor gik glip af snelandskabet og måtte nøjes med almindeligt regnvejr!

Det åndelige tema

Lørdag morgen havde vi en fælles drøftelse af turens åndelige tema »Målsætning og standhaftighed – kan vi begge dele?« Vi nåede frem til, at standhaftighed ikke nødvendigvis betyder stilstand, men at man kan være

standhaftig i at forfølge sine mål. Tiden er en gave vi har fået til at omvende os i. Selv videnskaben mener, at tidsbegrebet et noget unikt for mennesker i modsætning til dyrene, hvorfor vi kan motiveres til at gøre ting bedre i dag end i går og sætte mål for fremtidig forandring. Men målsætning kan godt virke lidt firkantet, fx et antal dåb eller besøg. Af og til er det bedre med mål i

form af en fast (»standhaftig«?) uge- eller månedsplan med tid til studium, familieaktivitet, missionering, besøg, tempeltjeneste etc. Og det endelige mål er naturligvis at komme styrket og lutret hjem.

En nødvendig kursregulering

Således opfyldt med åndelig bagage fik vi efter morgenmaden



De 5 friske seniorer

pakket bilerne, hvorefter de mobile deltagere vandrede ad den »blå rute«, den gennem kløften og heni-mod Skärälids højeste udsigtspunkt Kopparhatten, hvilket krævede en ændring til orange rute. Imidlertid viste det sig senere, at orange rute gik i to retninger, hvoraf kun den ene var afmærket på kortet! Det medførte en mindre omvej, indtil vi fandt kom-passet frem og konstaterede at ret-ningen var forkert. Vi tog derfor en kompasgang op ad en stejl skråning og nåede Kopparhatten med en god halv times forsinkelse. Her mødtes vi til fotografering samt nydelse af både udsigt og medbragte klemmer.

En god lære

Så både i evangeliet og i naturen kan vi få behov for kursændring, hvis vi er gået forkert. Godt vi har tid til at vende om – og at vi ved målet bli-ver modtaget med åbne arme uden bebrejdelser!

Opfordring

»Vi vil holde ud, skønt vi kun er nogle få« lyder det i en af vore herlige salmer. Og ja, det gælder også seni-orspejdergruppen, men hvor skønt det end var at deltage i 2016 – oven i købet med en ny og villig senior-spejder, håber vi alle på lyden af flere glade fodtrin på bjergene næste år. ■

Mit yndlingsskriftsted

Finn Lykkegaard, redaktør

2 Nefi, kap. 4, vers 15-35

Hele dette afsnit i 2. Nefi er kendt som Nefis salme. Lad mig blot citere er par vers:

»Vågn op min sjæl!
Vær ikke længere modløs på grund af synd. Fryd dig, o mit hjerte, og giv ikke længere plads for min sjæls fjende ...

Fryd dig, o mit hjerte, og anrøb Her-ren og sig: O Herre, jeg vil prise dig for evigt; ja, min sjæl vil frydes i dig, min Gud og min frelses klippe« (v. 28, 30).

Hele afsnittet hører efter min opfattelse til blandt de smukkeste

passager i skriften, og det er et af mine yndlingsafsnit, der gang på gang minder mig om, hvor meget min kærlighed til min Gud styrkes dag for dag – måske på grund af min alder, men især fordi jeg dagligt mær-ker hans kærlighed til mig. ■



”Og på disse skriver jeg det, der rører sig i min sjæl, og mange af de skrifter, der er indgraveret på bronzepletterne. For min sjæl fryder sig ved skrifterne, og mit hjerte grunder over dem, og jeg skriver dem til mine børns lærdom og gavn”

– 2 Nefi 4:15

FOR DE LIDT ÆLDRE: MIN TJENESTE I KIRKEN

Det virker faktisk

Finn Lykkegaard, Slagelse Menighed

En menighed overvejede

For en del måneder siden bragte såvel Liahona som mormon.dk beretningen om Støvsugerbanden i Allerød, hvis formål var at lette bl.a. børnefamilier i menigheden med hensyn til rengøring af kirkebygningen.

Beretningen blev læst med interesse i Slagelse Menighed af flere, bl.a. bror Leo Lykke Nielsen, 1. rådgiver i biskoprådet med ansvar bl.a. for rengøring i kirkebygningen. Siden rengøringen overgik til medlemmerne, havde den haft en noget skiftende succesrate, hvorfor en ændring da kunne være en mulighed.

Flere taget i ed

Efter nogen overvejelse drøftede bror Lykke Nielsen spørgsmålet dels med biskoprådet, dels med flere medlemmer om netop deres indstilling.

Spørgsmålet blev derefter rejst over for medlemmerne generelt. Ville det være en idé, at man i stedet for at lade rengøringen gå på skift mellem de forskellige familier en måneds tid ad gangen overdrog ansvaret til en mindre gruppe, der så fremadrettet ville stå for opgaven?

I en mindre menighed med børnefamilier og familier ramt af sygdom

faldt forslaget i god jord, og de, der i forvejen havde givet udtryk for villighed, accepterede opgaven.

Ikke en ny støvsugerbande

Rengøringsholdet samledes første gang i september. Det var aftalt, at arbejdet skulle udføres hver mandag formiddag, og det er da nu blevet siden – i skrivende stund ca. 6 måneder. Vi har ikke villet kalde os en ny støvsugerbande, selvom det er Allerødgruppens så glimrende eksempel, vi følger.

Vi har talt om Bjørnebanden m.m., men uden egentlig at være kommet til et passende navn, der meget nemt

kunne have haft en nedsættende klang.

Faktum er, at gruppen på 6 personer har en samlet alder på over 450 år og en gennemsnitsalder på 76 år.

Et interessant syn, men en god oplevelse

Den, der måtte komme forbi kirkebygningen i Slagelse en mandag formiddag, kunne meget nemt komme til at se et sælsomt syn. Ældre mennesker, der af og til med en lidt krabbende gangart, går rundt og gør rent, alt imens de skal huske, hvor de lagde stokken – men rent bliver der gjort.



FINN LYKKEGAARD

Det muntre og sælsomme rengøringshold

Når dagens arbejde er overstået, samles vi så til spisning, idet en af deltagerne – søster Anny Lykke Nielsen – hver gang kokkerer til vores store fryd og ind i mellem også giver en hånd med rengøringen. Det er virkelig en god oplevelse.

Andre hjælpende hænder

Det skal i al retfærdighed siges, at vi får hjælp af andre. En god søster, der tager til kirken hver lørdag for at tænde for en særlig udluftningsmaskine af hensyn til sin ægtefælle, tager sig samtidig af toiletterne.

De nye regler i Kirken med forbud mod at klatre på stiger – der ikke blot gælder for den ældre generation – betyder også, at vinduespudsning ud over almindelig rækkevidde og skiftning af pærer overlades til andre.

Men selve ideen er stadig ganske udmærket og anvendelig.

Påskønnelse

I Slagelse er vi generelt glade for vores kirkebygning, og jeg er sikker på, at menighedens øvrige medlemmer påskønner det arbejde, der udføres.

I det hele taget bør vi vel som medlemmer i kirken fra tid til anden give udtryk for påskønnelse til de, der på forskellig vis er med til at vedligeholde de dejlige bygninger, vi er velsignet med i Danmark – ikk'os! ■

MISSIONÆRER

Nyligt udsendte missionærer

Finn Lykkegaard, redaktør

Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission:

Ældste Isak Als Ringheim,

Allerød Menighed

Canada Vancouver Mission

Januar 2016 til januar 2018 ■



HENRIK ALS

KONTAKT OS

Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca.

3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca. 75-650 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og foto afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør Finn Lykkegaard

E-mail: LiahonaDK@gmail.com ■