

Kan jeg komme med et indlæg til Kirkens hjemmeside i mit land?

Ældste Hans T. Boom, Holland

Områdehalvfjerds

Vi lever i en vidunderlig tid. Vi rejser meget hurtigere til steder langt væk og er konstant i kontakt med andre mennesker fra hele verden. Den verden, der engang syntes meget stor, er nu ikke længere væk end et klik med musen.

Da jeg tjente på mission i England, tog det en uge, før mine breve nåede hjem. Mange af nyhederne var gamle, før de blev læst. Vi kunne kun se møderne fra generalkonferencen flere måneder senere på store tv-skærme i kirkebygningerne på videobånd med undertekster. Det var dyrt at ringe hjem til mors dag og juleaften, og nogle gange kunne det ikke lade sig gøre. Så meget har ændret sig på så kort tid!

Det er svært at forestille sig, hvordan dem, der levede før os, har levet. Hvad tænkte Kristi disciple, da han på et bjerg i Galilæa gav dem følgende instrukser efter sin opstandelse: »Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple« (Matt 28:19). Denne guddommelige opgave blev igen givet i denne uddeling i Lære og Pagter 84:62, og i dag gælder det alle medlemmer af Kirken: »Se, jeg sendte jer ud for at vidne og advare menneskene, og det påhviler enhver, der er blevet advaret, at advare sin næste« (L&P 88:81).

Den opgave har uden tvivl været overvældende, og det er den stadigvæk.

Men i dag har vi mere værktøj til rådighed end nogen sinde før. Internettets elektroniske motorvej er en stor hjælp i udførelsen af denne opgave.

Jeg ved, at vi som medlemmer af Kirken alle har et ønske om at fortælle andre om evangeliet. For nogle af os er det nemt at dele vore tanker med vore venner, og andre er blevet velsignet med andre gaver.

Vi søger alle muligheder for at fortælle andre om evangeliets budskab. Den naturligste måde at gøre det på er ved at fortælle andre mennesker om det, der sker i vores liv. Den tid vi som ung mand eller pige tilbragte ved FSY eller en anden opløftende aktivitet. Fejringen af vores menigheds eller kirkebygnings årsdag. Velsignelsen af en nyfødt baby eller en ny søsters eller brors dåb. Når nogen tager på mission eller kommer hjem. Men der er også andre opløftende ting i vores liv, der er værd at fortælle om. Når vi får en titel, en grad eller opnår en anden bemærkelsesværdig bedrift, er det også vidunderlige ting, vi kan fortælle om.

Stedet, hvor vi kan fortælle om alt dette og meget andet, hedder »Nationale sider« på Kirkens hjemmeside i dit land. Det er her, hvor alle bliver inspireret af at læse om vore oplevelser. Når jeg tænker på det, bliver jeg mindet om Lære og Pagter 65:4, hvor der står:

»Bed til Herren, påkald hans hellige navn, gør hans underfulde gerninger kendt blandt folket.« Vores liv er en af de måder, hvorpå man kan kende hans underfulde gerninger. I kan komme med jeres bidrag ved at skrive et indlæg og sende det til de ansvarlige for jeres lands hjemmeside. På denne måde kan vi alle gøre en forskel og nyde godt af hinandens opløftende oplevelser og vidnesbyrd. ■

Ældste
Hans Boom,



Efterlysning!!!

Finn Lykkegaard, redaktør

Rundt om Danmark

Lokalsiderne i Liahona's danske udgave hedder »rundt om Danmark«. Af og til føler jeg, at titlen er misvisende, for langt hovedparten af artiklerne handler om begivenheder i Københavns Stav.

Derfor denne efterlysning. Vi savner artikler fra Aarhus Stav. Jeg ved, at der sker meget rundt omkring i Aarhus Stav, men jeg har hverken tid eller midler til at rejse rundt og følge disse ting.

Derfor: Fat pennen eller tastaturet. Send nogle ord – eventuel blot i notatform, så skal jeg nok formulere. Samt nogle billeder.

Mange muligheder.

Ud over de afsnit, der fremgår af denne udgave, findes der adskillige andre mulige afsnit. Jeg kan nævne: For de lidt ældre/tjeneste i kirken, Forrådstips, Hjælpende Hænder, Nyt på internettet.

Selvom netop din beretning måske ikke synes at falde indenfor et af disse områder, så bringer vi den gerne alligevel.

Så har I fået ny biskop, haft en særlig missionæraktivitet, holdt far/søn tur eller mor/datter tur, holdt karneval, haft særligt tjenesteprojekt, holdt åbent hus i kirken, holdt koncert, haft hyttetur, særlige oplevelser i jeres tjeneste, haft en særlig tempeltur m.m. så skriv om det.

Fotografier

Måske har I lagt mærke til, at Rundt om Danmark er begyndt at vise billeder i farve? Så tag billeder i god opløsning og send dem frem som billeder og skriv fotografens navn.

Jeg ser frem til at høre fra jer. ■

Bikube- og Diakonstævne 2015 i København

Lise Perkins, Gladsaxe 2. Menighed

Hyggelig uhygge

Det årlige stævne for diakoner og bikubepiger blev afholdt lørdag d. 6. juni 2015 og gav de unge muligheden for at mødes til stævne i Veksø, på en herlig stor grund med masser af plads til sjove aktiviteter. Startskuddet på dagens hygge var en aktivitet, hvor de unge ved at løse diverse små udfordringer, blev givet ledetråde til at opklare et mord-mysterium. Ved aktivitetens afslutning samledes alle grupperne for at give deres bud på, hvem morderen var.

Skrifternes betydning

Ved samlingen fik de fik at vide, at mysteriet faktisk var umuligt at løse, medmindre man havde læst en bestemt historie i skrifterne. Mange af de unge havde fundet frem til den rigtige morder og var da stolte over deres kendskab til skriften. Herefter blev der delt et budskab om vigtigheden af at studere i skriften dagligt, således at de også er i stand til at løse mysterier, problemer og udfordringer i deres egne liv.

Flot vejr og herlige aktiviteter

Vejret var fantastisk, de unge var i højt humør og virkede modtagelige og seriøse omkring dagens budskab. Efterfølgende var der frirum til ridning, volleyball med vandballoner, trampolinsjov og masser af latter. De unge hyggede sig også med at løse en række små opgaver, som fx at finde pinde i skoven til snobrød, skære grøntsager og lave pandekagedej, til dagens aftensmad og dessert. Aftensmaden blev lavet over et kæmpestort bål, som næsten kan beskrives som et sankthans bål og det var et super samlingspunkt for resten af aftenen, til de unge blev hentet

En god start og TAK

Det var en herlig sommerdag, hvor venskaber blev styrket og nye formet.



Vore herlige unge samlet

havnen, i hovedgaden og i Danchells Anlæg. Rundt om i byen ligger teltene helt tæt, og udsigten er enten en facade eller et andet telt. Menneskemængden er så tæt som sild i tønne, og der er stort set ingen plads anvendelig uden for teltet. De mindste telte er 3 x 3 meter og de største 12 x 15 meter. Herudover var der mulighed for at leje sig ind i diverse mødetelte eller andre lokaler eller på et af de mange skibe i havnen.

Vores område var i et anlæg, nærmest en lille park. Terrænet var kupe-ret med en del små klippeknoide samt træer/buske. Selvom man kun umiddelbart må bruge det areal, man har lejet, fik vi dog tilladelse til at brede os lidt, hvad der var god plads til. Og udsigten – til den ene side en del af Folkemødets deltagere (vi lå højt) og til den anden den herlige Østersø.

Og hvad gjorde vi så?

Deltagelse i Folkemødet stiller visse krav til arrangørerne (og vi stod som arrangør af vores stand). Dels skal ens stand være bemanded fra 9-19 (14-19/9-14), dels skal man afholde mindst en event om dagen. I vores planlægningen opfyldte vi disse forhold.

Til torsdag havde vi planlagt en debat med titlen: »Hvad blev der egentlig af kernefamilien«, hvor stavs-præsident Bernskov og bror Martin Stokholm, national informationschef, skulle debattere. Desværre havde vi dels forregnet os tidsmæssigt med klargøring af standen (teltet), dels var publikum endnu ikke kommet op i

En kanon start på sommeren for alle vores dejlige bikubepiger og diakoner.

En stor tak skal lyde til arrangørerne samt vores herlige værter. ■

Folkemøde 2015 – en fest

Finn Lykkegaard, redaktør og informationschef, Københavns Stav

Med igen – et under

Efter tidligere grenspræsident Ole Køster i 2013 havde fået smag for Folkemødet ved at besøge Allinge sammen med missionærerne 1 dag, og efter at Kirken i 2014 havde haft en stand på Folkemødet, besluttede de implicerede ledere – stavspræsident, missionspræsident og Den Nationale Informationstjeneste – at vi skulle prøve igen i 2015.

Ansøgningsproceduren var lagt i hænderne på mig som Københavns Stavs informationschef, og jeg sendte

ansøgning af sted, da Folkemødet åbnede for ansøgninger.

Det blev et afslag, senere en plads på en venteliste, så vage løfter om en plads »ude i byen« for endelig at blive tildeling af en herlig plads få meter fra, hvor vi var sidste år.

Intet mindre end et under.

Et – næsten – perfekt sted

Når man bevæger sig rundt i Allinge under Folkemødet ser man udstillingstelte/stadetelte overalt. På Kirkepladsen, i Kirkegade, omkring



Et stemningsbillede

fulde huse. Til gengæld glædede vi os over at kunne uddele Familieprisen til et skønt ægtepar fra Rønne – med rette anbefalet af bror Frants Bøving.

Nå ja, og så var der jo Jay Michael – af mange kendt som tidligere ældste Crank, der blev afløst fra sin mission sidste år, men lovede at komme igen.

Takket være en anonym donor lykkedes det, og han optrådte hele 5 gange i løbet af Folkemødet + en ekstra forestilling til ære for en tv-fotograf. Samtidig optrådte også en »bornholmsk« indianer – Rasmus, som

gear. Da præsident Bernskov skulle nå et fly, og da trafikken omkring Allinge generelt er forfærdelig under Folkemødet, endte vi med at aflyse.

ligesom vi om aftenen tilbød afsnit fra filmen »Mød mormonerne«. Vi måtte dog erkende, at den ikke trak

Øvrige events

Vi skulle også om torsdagen have haft et musikalsk indslag fra en lokal komponist, men han måtte melde afbud på grund af sygdom. Han blev dog erstattet af vore fortræffelige søstermissionærer.

Om fredagen afholdt vi en spændende debat med titlen: »Ligestilling kontra ligeværd« og om lørdagen en debat med titlen »Mobning kontra ytringsfrihed«. Den blev afholdt kort efter hr. Geert Wilders havde optrådt ikke langt fra os. Også en forrygende debat. Begge emner var særdeles relevante.

Ud over disse debatter havde vi løbende mulighed for at hjælpe gæster med FamilySearch,



Uddeling af Familieprisen

ældste Crank traf for 2 år siden på et paw-waw på Frederiksberg.

Vores deltagere

Vi var igen i år velsignet med herlige missionærer. Hele 6 stykker – 2 søstre og 4 ældster – var sendt ekstra til Bornholm. Hertil kom de to ældster i Rønne samt ældste og søster Johnson.

De knoklede utrætteligt sammen med medlemmer – der også talte søster Esther Ørum (når hun ikke sejlede).

To brødre fra København tog til øen for at debattere, bror Hans Stokholm og bror Lars Frigast. Bror Frigasts hustru, søster Helle Bernskov – var ligeledes parat som deltager i en event om familieberedskab m.m., men den nåede vi ikke.

Bror Frants Bøving styrede Family-Search samt præsenterede Hans og Susanne Ressel – et ægtepar fra Rønne, der efter indstilling modtog Kirkens Familiepris om søndagen.

4 politikere havde sagt ja til at deltage, men en måtte melde fra på grund af valget. De øvrige – et kommunalbestyrelsesmedlem fra Slagelse, en borgmester fra Lejre samt en folketingskandidat fra Bornholm deltog på fortræffelig vis sammen med en sognepræst fra Aakirkeby.

Bror og søster Køster sørgede for, at vi mad hver dag.

Generelt blev løjerne styret af Informationstjenesten ved bror Martin Stokholm og jeg selv.

Resultaterne

Hvor mange mennesker, der blev kontaktet (herunder ved

missionærerne tegning af frelsesplanen 2 forskellige steder på hovedgaden) er umuligt at sige, men det var uden tvivl flere, end missionærerne normalt taler med.

Sidste år uddelte vi 160 Mormons Bøger – i år nåede vi op på 306. Sidste år fik vi 90 kontaktadresser, i år blev det 161.

Kirken blev eksponeret på bedste vis, og mange vidnesbyrd blev båret.

2016?

Hvorvidt vi skal deltage igen i 2016 afhænger jo af vurderingen hos

stavspræsidentskabet, missionspræsidenten og præstedømmevejlederen fra Det Europæiske Område.

Jeg tror imidlertid ikke, at der er nogen tvivl hos deltagerne. Vi bruger gerne den nødvendige tid – både til forberedelserne og på Folkemødet, for vi føler, at såvel anstrengelserne som udgifterne står mål med resultaterne.

Herfra skal lyde en tak til alle, der deltog – og især til medlemmerne af Rønne Gren, der igen i år åbnede dørene for os med hensyn til logi.

TAK. ■

Ældste Crank på museum

Finn Lykkegaard, redaktør

Og hvad betyder så det?

Under et af de mange forberedelsesmøder vi – national informationschef/Københavns Stavs informationschef begge med assistenter) afholdt i løbet af de sidste 6 måneder for Folkemødet, foreslog søster Eva Stokholm, at vi skulle forsøge at kontakte det fakultet på Københavns Universitet, der beskæftigede sig med indianere. Som sagt så gjort.

Et par omveje før målet

Efter en del granskning på nettet og nogle opkald lykkedes det at få fat i en person med tilknytning til det pågældende fakultet, der dog ikke havde noget med indianere som sådan at gøre. Men – den pågældende henviste til en særlig inspektør på Nationalmuseet.

Hun beskæftigede sig dog kun med sydamerikanske indianere, men havde en kollega – Mille.

Kontakt til Mille. Skønt at møde et menneske, der bare lyder begejstret og ellevild. Milles afdeling havde netop nu kørende en udstilling af/om navajo-tæpper. Da hun hørte, at hun kunne få besøg af en vaskeægte navajo/comanche indianer, der – uden betaling – ville danse hoop dance, var hun henrykket.

To shows

Efter lidt kalendersøgning lykkedes det os af aftale 2 shows til den 16. juni – dagen før Jay Michael skulle rejse hjem.

Så han og jeg drog til Prinsens Palæ i det indre København, hvor Crank vakte jubel blandt de mange tilskuere til show kl. 11.00 og 13.00.



Jay Michael Crank trak mange gæster på Nationalmuseet

FINN LYKKEGAARD

Også skønt at opleve, at han efter sine show lod flere tilskuere prøve kræfter med de fine ringe. Det vakte jubel.

Og Mille fortalte, at man altid var interesseret i at høre, såfremt vi havde nogen, der optrådte med spektakulære ting.

En træet indianer

Jay Michael Crank var træet, da han ankom efter flyveturen den 4. juni. De næste dage tilbragtes dels i templet, dels med at besøge søskende i København og Odense, inden han den 10. ankom til Bornholm.

Efter Folkemødet havde han en »mellemdag«, hvor han igen besøgte gamle venner, inden han – som anført – kom på museum.

Museumsdagen afsluttedes med et show i Slagelse Menighed – besøgt af ca. 45 personer, heraf 6 ikke medlemmer – inden han næste morgen satte sig på flyet hjem. I øvrigt missede han

en forbindelse undervejs på grund af travlhed i tolden. Han er dog godt hjemme og kommer gerne igen.

Og jo, han taler stadig fint dansk og meget mere levende end andre »museumsgenstande«. ■

FOR DE LIDT ÆLDRE: MIN TJENESTE I KIRKEN

En ren historie

Finn Lykkegaard, redaktør

En byrde vendes til glæde

For nogle år siden tjente jeg i hørrådet og i en periode var en af mine opgaver at være stavspræsidentens repræsentant for Ejendomsforvaltningen, herunder lejlighedsvis kontrollere kirkebygninger. På et tidspunkt ændrede Kirken principperne for rengøring/vedligeholdelse af bygninger, idet det overgik til medlemmerne under præstedømmeledernes ansvar. Der skulle nu rapporteres hyppigere om

rengøringens standard samt om vedligeholdelsen, og jeg besøgte bygningerne hver anden måned.

Det var åbenbart, at det var en stor opgave for mange menigheder, og standarden var da også meget svingende.

På et tidspunkt var det tydeligt, at man i Allerød havde fundet en bedre metode end tidligere.

Nedenstående er en beretning fra Allerød, som måske kunne tjene som eksempel til kopiering. Der er ingen copyright, og metoden har vist sig absolut tilfredsstillende. ■

Støvsugerbanden i Allerød

Richardt Andersen, Allerød

Menighedsrådet drøftede sagen

Gennem årene blev der i Allerød Menighed afprøvet forskellige modeller – forskellen bestod mest i, at man ændrede de tidsintervaller, hvor de respektive medlemmer havde ansvaret for rengøringen. Der er ingen tvivl om, at opgaven var en stor udfordring, uanset hvor lang eller kort intervallet var, og det kunne også ses på resultatet.

I slutningen af 2012 var rengøringen igen på dagsordenen til menighedsrådsmødet, hvor biskoprådet forelagde en plan med et nyt interval, hvilket blev diskuteret frem og tilbage, og det endte med en beslutning om, at man fra januar 2013 familievis var ansvarlig for rengøringen en uge ad gangen.

Diskussionen i menighedsrådet blotlagde imidlertid også, hvor besværligt det var for familierne at have dette ansvar, og det fremgik, at nogle var næsten desperate, fordi det var svært at finde den nødvendige tid i en travl hverdag.

Højpræsterne overvejer

Et par af brødrene i højpræsternes gruppe, der havde deltaget i det nævnte menighedsrådsmøde, dyrker motionscykling nogle gange om ugen, og disse to brødre talte på deres efterfølgende cykeltur om problemet. De to fandt ud af, at der både i gruppen og i kvorummet var en hel del pensionerede brødre, som eventuelt i fællesskab kunne påtage sig opgaven, idet

det ville styrke sammenholdet i deres kvorum og gruppe, og samtidig ville byrden blive løftet væk fra familierne, som manglede tid.

Ideen blev forelagt højpræsternes gruppeleder, som drøftede det i relevante fora, hvor der blev nikket ja til, at det kunne være en kvorumsgruppe komiteopgave. Herefter interviewede præstedømmelederne de relevante brødre, der var 14 i alt, og det viste sig, at de fleste var positive over for opgaven. Derfor overtog brødrene opgaven med rengøring i kirkebygningen fra januar 2013.

Kulinarisk kompensation og udvidelse

Af hensyn til det sociale aftales det tillige, at man efter endt gerning ville spise frokost sammen. Frokosten blev tilberedt på skift af de deltagende brødre og finansieret ved, at alle undtagen den, der havde lavet frokosten, smed en tyver i en fælleskasse, hvilket fungerede fint det første års tid.

Vi nød samarbejdet og fællesskabet, og det var en stor glæde at se de forskellige brødre i arbejdstøj udfolde deres praktiske talenter. Hen ad vejen blev havearbejdet og småreparationer føjet til opgavelisten, hvorved mange af de ting, der burde have været ordnet for længst, nu stille og roligt er blevet ordnet uden de store omkostninger, idet materialerne ofte medbringes hjemmefra og ellers betales af kirken.



RICHARDT ANDERSEN, ALLERØD

Den navnkundige Støvsugerbande

Det seneste projekt var udskiftning af toiletter i kælderen, hvor de gamle vandforbrugende toiletter blev udskiftet til mere vandbesparende.

Hjælpeforeningens bidrag

Undervejs har en del søskende vist deres taknemmelighed til rengøringskomiteen, dels ved kærligt at omdøbe den til Støvsugerbanden, men også ved rent praktisk at spæde til frokostkassen, ligesom nogle søstre trofast leverer kager til forsendelse af tilværelsen for deltagerne.

For et års tid siden, da den daværende hjælpeforeningspræsident gik på pension, ville hun gerne bidrage, idet hun tilbød at stå for madlavningen, hvilket hun har gjort trofast siden. Det har absolut gjort den kulinariske oplevelse noget større, ligesom der altid i varmekassen med maden er en beskrivelse af måltidet og en munter hilsen til deltagerne.

Mange fordele

Ovenstående er absolut en solstrålehistorie, idet den har givet familierne mere tid til familielivet i en travl hverdag, og samtidig er de sociale relationer mellem de deltagende brødre blevet styrket, og der er ingen tvivl om, at den faste kerne af deltagere gør alt, hvad de kan for at møde op mandag kl. 10.00 for at deltage i projektet. ■

MISSIONÆRER

Nyligt udsendte missionærer

Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission:



HENRIK ALS, KØBENHAVNS STAV

Ældste

Christian A. Olsen

Gladsaxe 1. Menighed
April 2015 til april 2017
Scotland-Ireland Missionen

Søster

Katarina Røder

Gladsaxe 1. Menighed
Maj 2015 til november 2016
England Manchester Missionen



HENRIK ALS, KØBENHAVNS STAV



HENRIK ALS, KØBENHAVNS STAV

Ældste

Joachim Stenholm Paulsen

Gladsaxe 1. Menighed
Juli 2015 til juli 2017
England Manchester Missionen

Søster

Emilie Reimert

Frederiksberg Menighed
Juli 2015 til januar 2017
England Manchester Missionen



HENRIK ALS, KØBENHAVNS STAV

KONTAKT OS

Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst ca. mellem 75-650 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør Finn Lykkegaard

E-mail: LiahonaDK@gmail.com ■

FOR DE YNGRE: MIT YNDLINGSSKRIFTSTED

Mit yndlingsskriftsted

Daniel R., 12 år, Slagelse Menighed

Mattæusevangeliet, kapitel 22, vers 37-39

Han sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind!« Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det: »Du skal elske din næste som dig selv.«

Det er mit yndlingsskriftsted fordi:

Det får mig til at tænke på, at ens næste ikke kun er ens mor, far, søster eller bror, men det er alle, du kender, alle, du møder, og alle, du er sammen med. Og at det er vigtigt at sætte Herren førend alt andet, før spil, leg og sjov og at altid tænke på ham. ■

FINN LYKKEGAARD



Bror Daniel R., Slagelse Menighed