

Fasteoffer: En tilkendegivelse af medfølelse

Ældste Adonay S. Obando, Spanien

Områdehalvfjerdser

Apøstlen Paulus belærte om, at hele loven opfyldes i et ord: Du skal elske.¹ Sand kærlighed, fortsætter Paulus, kommer fra et rent hjerte og en oprigtig tro.² En vigtig del af vores tro er at blive selvhjulpne, både åndeligt og timeligt. Selvhjulpne har været og er en af de prioriteter, som de hellige i denne uddeling undervises i. Men vejen til selvhjulpne kan være lang og somme tider ledsaget af afbrydelser, sygdomme, økonomiske kriser og personlige og andre beslutninger, som kan afbryde vejen til timelig selvhjulpne, et aspekt af selvhjulpne. Det andet er åndelig selvhjulpne. Begge er uadskillelige sider af den samme mønt: Fuldstændig selvhjulpne.³

Uden at stoppe op for at bedømme årsagen til vore brødre og søstres ulykke i nødens stund bør sand kærlighed røre os til medfølelse, der med skriftens ord har en bogstavelig betydning: »At udvise ... medynk ... over for andre.«⁴ Frelseren, der »har et indre af barmhjertighed, er fyldt af medfølelse med menneskenes børn«⁵, er for os det fuldkomne eksempel på medfølelse og

omsorg. Hver gang, at Herren var tæt på en person i prøvelser eller trængsler, valgte han ikke at finde årsagerne eller fordømme den dårlige beslutning og dermed distrahere sig selv. I sin fuldkomne kærlighed havde han medfølelse for hver af dem og handlede med det samme og velsignede dem i forhold til deres behov eller sygdom.

Ligesom enken,⁶ der ikke havde noget at give af, gav et offer, har hvert eneste medlem af Kirken det vidunderlige privilegium at skænke medfølelsens guddommelige gave gennem faste og offerydelse. Uden hensyn til social status⁷ eller tilgængelige midler faster sidste dages hellige en gang om måneden, både for at styrke vores åndelige selvhjulpne og for at hjælpe andre i nød til at opnå deres gennem betaling af fasteoffer.

Herren kaldte sit folk Zion,⁸ hvis de opfyldte tre krav for dyd: De var af ét hjerte, de levede i retfærdighed, og der var ingen fattige blandt dem. Det er ikke tilfældigt, at betydningen af Zion er »de rene af hjertet«.⁹ Igen viser skrifterne os, at renhed i hjertet medbringer medfølelse og barmhjertighed, hvilket fremkalder



**Ældste
Adonay D.
Obando**

omsorg. Forståelse af befalingen »Du skal elske din næste som dig selv«¹⁰ hos Enoks folk førte dem til at have medfølelse, til at have medynk med hver eneste af deres mindre heldige stillede brødre og søstre og til at arbejde sammen for at hjælpe de fattige og trængende, så de til sidst ikke længere havde fattige blandt sig.

I en verden, der i stigende grad undgår Frelserens lære, kæmper mange af vore brødre og søstre med fuldt ud at udvikle sig under ugunstige betingelser og omgivelser eller på grund af begrænsede muligheder. Vi kan forny vores tro gennem medfølelse. Vores tro på Jesus Kristus og hans evangelium er nok til at udvikle medfølelse for og kærlighed til folk i nød. Med tro på håbet om en bedre verden

kan vi bidrage med et gavmildt fasteoffer fra et hjerte fyldt med kærlighed og medfølelse for vore brødre og søstre.

Når vi går gennem dette liv med en taknemlig indstilling, vil vi være opmærksomme på det faktum, at der altid vil være mennesker med større behov end vores. Vi vil være som enken, der selv under de meste frygtelige omstændigheder betragtede det som et helligt privilegium at bidrage til de fattige og trængende.

Vi kan gøre faste og betaling af fasteoffer til en del af vores liv og undervise i det og implementere det i vores familie og menigheder. Jeres trofaste lydighed vil bringe lyset til hans disciple,¹¹ Frelseren vil være vores guide, og hans folk vil være som en kilde, hvis vand altid rinder.¹² Mest af alt vil vi drage omsorg for de fattige og trængende, alle som børn af den samme Fader, opretholdt af hans kærlighed og få forladelse for vores synder, så vi kan vandre skyldfri for Gud.¹³ ■

NOTER

1. Gal 5:14.
2. 1 Tim 1:5.
3. Se Dieter, F. Uchtdorf, »Omsorg på Herrens måde«, *Liahona*, nov. 2011.
4. *Guide til Skrifterne*: Medfølelse.
5. Mosi 15:9.
6. Mark 12:41-44.
7. 5 Mos 16:17.
8. Moses 7:18.
9. L&P 97:21.
10. Matt 22:39.
11. Es 58.
12. Es 58.
13. Mosi 4:26.

December – kærlighedens måned

Finn Lykkegaard, redaktør m. fl.

En travl måned

Københavns Stavs kalender for 2014 anførte på datoen den 21. december: Gæstenadvermøde. Det har gennem en årrække været tanken, at menighederne i staven skulle benytte denne

søndag til at gøre noget ekstra for at invitere gæster.

På forskellig vis har menighederne da også taget denne udfordring op, og *Liahona* kan her bringe beretninger om nogle af de tiltag, der har været i gang. ■

Julehjælp 2014 – 55 julepakker vakte glæde

Søster Inge-Lise Sønderby, Gladsaxe 2. Menighed

Stort behov for hjælp

Der har i 2014 i Gladsaxe kommune været rekordstor ansøgning om julehjælp fra familier, der er økonomisk trængte. Var det ikke for julehjælpen, ville de ikke være i stand til at holde juleaften.

Gladsaxe 1. og 2. menigheder har igen i år samarbejdet med Julekomiteen i Gladsaxe om at lave julepakker til økonomisk trængte familier i Gladsaxe kommune. Når flere samarbejder og yder lidt, kan man nå meget mere end en enkelt butik eller organisation kan.

Bygningslukning ingen hindring

Medlemmerne fra de to menigheder har det sidste år delt kirkebygning med henholdsvis Frederiksberg og Allerød menigheder, mens



Julepakkerne forberedes

kirkebygningen på Maglegårds Alle i Søborg har været under renovation.

På trods af, at de har været midlertidigt bosat andet steds, føler medlemmerne stadig, at de hører til Gladsaxe kommune, hvorfor det var naturligt at fortsætte det gode samarbejde, der har fungeret en årrække. Derfor skulle der igen sørges for julepakker.

En julepakkes mangfoldighed

En julepakke består af alt det, der kulinarisk hører til en juleaften, så som flæskkesteg, ris a la mande, sodavand, rødkål, juleservietter osv. Udover dette har der været små overraskelser til børnene i form af fribilletter til svømmehal og billetter til ABs fodboldkampe på hjemmebane.

Medlemmerne har doneret penge og julevarer, og de trofaste samarbejdspartnere har igen i år gavmildt doneret de varer, der manglede for at gøre julepakkerne komplette.

Tak til samarbejdspartnere

Biskop Lars Paulsen og biskop Bent Leit har således udtrykt deres taknemmelighed over for en række næringsdrivende i kommunen samt Akademisk Boldklub og Bagsværd Svømmehal, der alle har doneret villigt til pakkerne.

Stor glæde

Glæden var stor hos både givere og modtagere den 22. december, da medlemmer fra de to menigheder kørte ud med julepakkerne.

Som Hamilton Wright Maibe har udtrykt det: »Velsignet er den årstid, som engagerer hele verden i en konspiration af kærlighed.« ■

Gladsaxe 1. Menighed afholdt ekstern julekoncert

Søster Ruth Røder, Gladsaxe 1. Menighed



SØSTER YVONNE LUNDDAHL, GLADSAXE 1. MENIGHED

Gladsaxe 1. Menigheds kor

Koncerten forberedtes.

Menighedens korleder, søster Yvonne Lunddahl, arbejder på et plejehjem i Brønshøj. Her havde hun fået tilladelse til at afholde en ½ times koncert den 16. december kl. 14.30 for beboere og personale.

Sammen med den lokale informationsmedarbejder blev der forberedt et program med medlemmer og missionærer med bror Christian Olsen som pianist. Bror Tomas Amt Kofod gav også tilsagn om at deltage og medbragte sin egen pianist.

Forventningsfulde tilhørere

Vi mødte lidt før for at være klar, og så hvordan salen langsomt næsten fyldtes af forventningsfulde beboere, ligesom flere af personalet havde udtrykt deres glæde

og spænding over at høre, hvordan vores kor lød.

Koncerten

De fleste fra koret havde mulighed for at være med, så vi var ca. 15 inkl. missionærerne. Vi indledte med at synge et par julesange, som fik fint bifald. Men da bror Tomas Kofod kom på »scenen«, steg temperaturen et par grader. Han fik hele salen med, og der var stort, stort bifald. Han benyttede lejligheden til at fortælle, hvor meget han havde savnet Kirken, fordi han ikke havde kunnet komme i 14 uger i træk pga. arbejde på teatret, så de fik hans vidnesbyrd med på vejen!

Koret sang herefter bl.a. Stille nat, hvor bror Kofod mellem versene reciterede en tekst der forklarede, hvorledes melodien var opstået. Han sluttede med en

julesang fra Disney Showet: Når du ser et stjernesked, først stille og til slut med power og rytme på – STORT bifald!

Hyggestund og orientering

Bagefter var der kaffe og kage til alle, og vi satte os ved bordene hos beboerne og fortalte, hvor vi kom fra, så ingen

skulle være i tvivl om, at vi var »mormoner«. Stemningen var god og fik megen ros, også fra en pensioneret musikprofessor fra Københavns Musikkonservatorium, dejligt.

Alt i alt en dejlig og opbyggende eftermiddag, hvor det var tydeligt at vi glædede andre. ■

Kombineret nadvermøde og koncert i Slagelse

Finn Lykkegaard, redaktør

Planlægning

Slagelse Menighed har normalt ikke noget stort kor, og 40 minutters øvetid søndag morgen er just ikke prangende.

Men hvad koret mangler i størrelse opvejes helt af glæden ved og lysten til at synge samt en meget entusiastisk og dygtig korleder i form af bror Søren Larsen. Så det var uden bekymring og med stor glæde, at biskoprådet gav grønt lys til, at nadvermødet den 21. december skulle kombineres med en koncert.

Invitationer bar frugt.

Såvel medlemmer som missionærer inviterede mennesker til at komme. Vi ved godt, at det ikke altid er let, men det var med stor glæde, at vi kunne konstatere, at blandt de ca. 75 fremmødte var 6 voksne ikke-medlemmer samt flere

børn, ligesom 5-6 mindre aktive havde fundet vej til kirken.

Dejligt program

For en gangs skyld stod koret for præludiet, hvorefter koret sang i løbet af programmet mellem talerne. Programmet var enkelt. Søster Betina Christensen, der blev døbt i 2014 bar sit vidnesbyrd, søster Hanne Sørensen læste juleevangeliet, mens koret nynnede Stille nat, hellige nat, og vores hjælpeforeningspræsident, søster Hanne Larsen, var afsluttende taler.

Koret sang i alt 8 salmer og afsluttede sammen med menigheden.

Julehygge

Efter mødet var menigheden vært ved en lille forfriskning, hvorefter alle kunne gå opbyggede hjem. ■

NAV N E N Y T

Nyt biskopråd i Aalborg Menighed

Søster Jette Mathiesen, Aalborg Menighed

Nyt igen

Normalt er det således, at en biskop tjener i ca. 5 år. Vi har set en grenspræsident tjene i over 25 år og ind i mellem tjener biskopper også lidt anderledes.

Da biskop Lars Mathiesen efter mange års tro tjeneste blev afløst i juni 2014, blev bror Torben Jensen kaldet som biskop med bror Jan Ladehoff og bror Jimmy Klitgaard som rådgivere.

Det blev imidlertid kun kortvarigt, for da man fik et nyt stavspræsidentskab i Aarhus Stav i oktober 2014, var det med biskop Torben Jensen som 1. rådgiver. Dermed skulle Aalborg igen have ny biskop.

De nye

I november 2014 fik Aalborg Menighed således nyt biskopråd med bror Jimmy Klitgaard som biskop, bror Henrik Steffensen som 1. rådgiver og bror Jan Ladehoff som 2. rådgiver.

Biskop Klitgaard

Biskop Klitgaard er 36 år, uddannet som civilingeniør og arbejder som softwareudvikler. Biskop Klitgaard er gift med Maria-Louise, og de er forældre til Benedicte på 11 år.

Biskop Klitgaard har tjent på en fuldtidsmission i Idaho, USA, fra 1997-1999 og har tjent i mange kaldelser i Kirken og senest som rådgiver til to biskopper i perioden 2009-2014.

Bror Steffensen, 1. rådgiver

Bror Steffensen er 41 år, uddannet folkeskolelærer og arbejder som skoleleder. Bror Steffensen er gift med Birgitte, og de er forældre til Signe, Boris og Samuel på hhv. 17, 15 og 11 år. Bror



Det nye biskopråd

Steffensen har senest tjent som Unge Mænds præsident i menigheden

Bror Ladehoff, 2. rådgiver

Bror Ladehoff er 66 år og pensioneret slagteriarbejder. Bror Ladehoff er gift med Else, og de er forældre til 7 børn i alderen 31-47 år. Bror Ladehoff har senest tjent som rådgiver i biskoprådet.

Visioner og målsætning

Det nye biskopråd har allerede arbejdet med at opsætte visioner og målsætninger for menigheden. På forskellig vis vil der i året været fokus på at styrke den enkeltes åndelige udvikling i menigheden samt åndeligheden i familierne. Biskoprådet anfører i den forbindelse, at åndeligheden i hjemmene og i kirken er gensidigt afhængige, og at indsatsen derfor skal påvirke begge steder for at skabe mest mulig udvikling, for menigheden og den enkelte. Der vil i den forbindelse komme fokus på at styrke præstedømmebærerne, fokus på menighedens tempelindsats, genaktivering, missionering og på familieaftener både blandt familier og de enlige. ■

Liahona ønsker tillykke.

Et nyt kapitel

Finn Lykkegaard, redaktør

Vi prøver noget nyt

Det er mit håb, at vi i dette afsnit af *Liahona* fremover vil kunne bringe nogle beretninger fra de fantastiske missionærer, der tjener fra vores land rundt om i verden. Derfor vil vi gerne opfordre forældre og søskende til vore udsendte missionærer til at skrive til *Liahona*.

Hele to »børn« på mission

I Slagelse har vi – som så mange andre – en vidunderlig biskop. Han er en travl mand med skiftearbejde, der ikke altid kører på skinner, en stor familie og en menighed at styre. Men han er også velsignet med en dejlig hustru, så der er ret godt styr på hjemmet. Sammen har de opdraget 4 børn, og i november 2014 drog de to ældste af sted på mission – en til den alpine tysktalende mission og en til Australien Sydney South. Det lå ikke altid i kortene, at de begge skulle af sted, men Ånden gør sit arbejde godt.

Ved fælles anstrengelser

Mange mennesker uden for Kirken – og sikkert nok også nogle indenfor – vil sikkert spørge: Hvordan får man dog råd til det? En mission koster jo

omkring ca. 60.000 kr. for uden det løse.

Jeg spurgte moderen, søster Vibeke Grand Hansen. Børneopsparing, hårdt arbejde, fælles hjælp og så videre var svaret. Det er lykkedes. Og hvordan har de det så her, nogle få måneder efter de drog af sted? Læs selv:

Ældste William Grand Hansen, German Alpine Speaking Mission

Det er svært at vænne sig til tanken om, at man ikke lige kan tage hjem og mødes med familie og venner og dele alle oplevelser. Jeg tager mange gange mig selv i at sidde og tænke, at det må jeg fortælle familien i morgen, når jeg kommer hjem. Men nej, der går 23 måneder. Det er underligt.

Tanken om, at man ikke selv bestemmer, hvor længe man vil sove er også svær. MEGET svær. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde bare én dag om måneden, hvor jeg kunne sove så længe, jeg kunne, men det sker nok ikke de næste 23 måneder.

Selvom man en morgen beslutter sig for at sove lidt længere, står kammerat op kl. 6.30 præcis, tænder lyset og siger, at nu skal vi op og i gang.

Åndelige oplevelser

Forleden dag havde vi en perfekt medlemslektion. Vi ville

give medlemmerne et julebillede af os selv og på bagsiden havde vi skrevet et lille budskab. Det er, hvad man kalder et »Personal Touch«, og vi har lavet et til hver eneste familie / enkeltperson i menigheden, så det tager noget tid at få delt dem alle ud.

Vi gik ud for at aflevere vores lille »Personal Touch« til en familie, men havde svært ved at finde adressen i mørket. Vi mødte heldigvis den pågældende søster og hendes søn, som vi ikke kendte, da han arbejder for Kirken i Frankfurt. Vi overrakte dem vores »Personal Touch« og snakkede lidt. Moderen spurgte, om vi havde spist aftensmad, og da vi svarede nej ikke endnu, inviterede hun os med op og spise.

Et besøg med et udbytte

Oppe i lejligheden var faderen allerede ved at lave mad. Min kammerat, ældste Stirling og jeg satte os i sofaen og talte med sønnen, hvorefter vi spiste. Vi spurgte om vi måtte øve os på at fortælle/ forklare om gengivelsen af evangeliet. Det måtte vi gerne, så de spillede en slags undersøgere for os. Da vi var færdige, sagde moderen, at hun faktisk kendte en kvinde, som hun for tre år siden havde haft kontakt med, og hun var interesseret i Kirken, men havde aldrig haft tid til at komme om søndagen. Hun ville meget gerne have,



ÆLDSTE WILLIAM GRAND HANSEN

at vi tog forbi hende og fortalte noget mere om Kirken, og se om hun er klar til at besøge Kirken nu. Vi fik altså en henvisning fra et medlem, og det var dejligt.

Skriv til Liahona

For de af os, der kender ældste Grand Hansen – William – kan vi næsten høre ham fortælle. Det er opløftende, og Liahona vil gerne bringe flere beretninger. Vi har ikke plads til søster Rebekka Grand Hansen denne gang, men bare vent. ■

Ældste William Grand Hansen

PÅ INTERNETTET

Fagre nye verden ...

Finn Lykkegaard, redaktør

En rivende udvikling

Selvom jeg tilbragte ca. 1 år i politiets edb-afdeling i dens spæde start sidst i 1970'erne, kan jeg på ingen måde påtage mig nogen form for ekspertise udi computere, edb, brug af internettet osv. Alligevel vil jeg gerne her give en kortfattet

(?) redegørelse for nogle af de muligheder, der findes i dag.

For de, som måtte lide af en snert elektronik-allergi, vil jeg prøve at gøre det enkelt.

Den allerførste e-mail så dagens lys tilbage i 1969, men den første www-server (den maskine, der sørger for, at vi har forbindelse via internettet) blev udviklet i 1991, og fra 1993 gik det rigtigt hurtigt. I 2012 regnede man med, at ca. 2,4 milliarder mennesker verden over havde adgang til internettet, og i Danmark var det 86 % af husstandene. Kirken er absolut med i denne udvikling.

Officielle generelle hjemmesider

Kirken har en række generelle hjemmesider. Den officielle hedder lds.org. Her kan man læse budskaber fra lederne, få adgang til skrifterne og bibelvideoer, se Kirkens lærdomme, få adgang til en lang række ressourcer for såvel medlemmer som ledere samt se nyheder med mere.

Hvis man – i øverste højre hjørne – skifter sprog, kan man komme til den danske version, der også kan nås via www.mormon.dk mere om den lidt senere.

Mormon.org er ligeledes en engelsksproget side, hvor man kan læse om vores tro og værdier, oprette sin egen profil og chatte (tale over nettet) med medlemmer.

Et andet fantastisk sted er mormonchannel.org, hvor man finder filmklip, konferencetaler, bibelvideoer, skrifterne, mormon messages med mere, der kan findes med såvel billede som lyd og afspilles på PC, tablet og smartphones. En ny ting er New Mormon Channel Kids app, en applikation for børn.

Det vil også være rigtigt her at nævne Familysearch.org. Så vidt vides ophørte New FamilySearch den 1. februar 2015. Familysearch.org er en læsemaskine, mens søgning og indførsel nu sker via familysearch.org/family-trees. Er man her i tvivl, kan jeg henvise til menighedens slægtshistoriske konsulent.

En særlig »velfærdsside« er providentliving.org, hvor mange gode ideer kan findes.

Nævnes skal også mormonnewsroom.org, der er Kirkens officielle ressource for nyhedsmedier, meningsdannere og offentligheden. Her finder man nyheder, emner og baggrundstof, noget om ledelsen, fakta og statistik, blogs m.m.

Officiel dansk side

Den officielle danske kirkehjemmeside hedder (i skrivende stund) mormon.dk. Der har været en del forvirring om denne side, fordi man har valgt som den danske side – officielt kaldet en »country communication page« at genbruge det navn, der tidligere dækkede over en nyhedsside, som stavene selv administrerede.

Den »nye« side skal overholde centralt truffne beslutninger om design, layout og store dele af indhold. Det er derfor ikke muligt at overføre alle elementer fra den gamle side som f.eks. Liahona arkiv, lektionsplaner m.m. Problematisk er også pt., at ønsker om besøg og MB via et link sendes til USA.

Men der findes en »underside«, der hedder »kommende-begivenheder-i-danmark«, der kan fungere som en aktivitetskalender. Her kan søskende sende pdf-invitationer/plakater ud. Man sender det blot til hojme.nielsen@gmail.com,

Ellers vil siden indeholde budskaber fra generalautoriteterne og artikler om og af medlemmer i Danmark.

Hvad med den gamle?

De, der søger den gamle side (mormon.dk) kan indtil videre (i skrivende stund) finde den på old.mormon.dk (uden www), men det er håbet, at siden på et tidspunkt skifter navn til www.mormonnyt.dk

Den før omtalte [mormonnewsroom](http://mormonnewsroom.org) har også en dansk pendant, nemlig presse-mormon.dk, der

dog nok også på et tidspunkt skifter navn, da det er de færreste, der søger på ordet »presse«.

Officielle særlige sider

Kirken har oprettet siden mormonsandgays.org, der er et fremragende hjælpeværktøj til bøsser og lesbiske samt til ledere og medlemmer generelt, der måtte have spørgsmålet om homoseksualitet inde på livet eller blot ønsker at orientere sig om Kirkens standpunkt.

Uofficielle sider

Mange medlemmer har gennem tiden oprettet sider, der henvender sig til Kirkens medlemmer. Der findes en side, der hedder Meridian Magazine, som man kan tilmelde sig gratis. Den sender næsten dagligt glimrende artikler, som søskende har skrevet om forskellige emner.

Sociale medier

De sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Google, Tumblr og Pinterest er et kaptel for sig, som vi vil forsøge at belyse mere ved en senere lejlighed. ■

KONTAKT OS

Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne. Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca. 75-650 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og foto afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør Finn Lykkegaard
E-mail: LiahonaDK@gmail.com ■

Mit yndlingsskriftsted

Søster Natasha M., Slagelse Menighed, 16 år

Lære og Pagter 7:45 – næstekærlighed

Jeg kan særligt godt lide dette skriftsted, fordi det fortæller mig om, hvad ren næstekærlighed er. Det viser også, at næstekærlighed indebærer mange egenskaber og vigtigheden af ikke bare at have næstekærlighed til de nærmeste, men også til

dem, som vi måske ikke kender så godt, og dem, som vi måske synes virker anderledes! Og som Kristus sagde: Vi bør udvise næstekærlighed til alle mennesker. Dette hjælper mig til at have et større ønske om at forbedre mig og blive mere kristuslignende og hjælpe dem omkring mig. ■



Søster Natasha M., Slagelse Menighed

FINN LYKKEGAARD, REDAKTØR

DANISH