

# RUNDT OM DANMARK

BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE

## Fremskynd Arbejdet Med Frelse Ved Hjælp Af Teknologi

Ældste Robert A. Dryden, England

Områdehalvfjerds

For nogle år siden kom en præstedømmeleder i min hjemstav med følgende udtalelse: »Vi bruger al vores tid på at lede efter undersøgere, når vi burde bruge teknologien til at hjælpe dem med at komme til os.« Jeg værdsætter nu værdien af hans kommentar, når jeg hører apostle og profeter opfordre os til at bruge internettet til at fortælle om evangeliet. I juni 2013 sagde præsident Monson: »Det er nu, at medlemmer og missionærer skal gå sammen og arbejde ... i Herrens vingård for at bringe sjæle til ham. Han har forberedt midlerne til, at vi kan fortælle om evangeliet på mange forskellige måder, og han vil hjælpe os i vores indsats, hvis vi vil handle i tro for at udføre hans værk.« (*Liahona*, november 2013, page 4.)

Ved aprilkonferencen i 2014 opfordrede ældre Ridd fra Unge Mænds hovedpræsidentskab os til at bruge teknologiske værktøjer. Han sagde: »Teknologiens guddommelige hensigt er at fremskynde arbejdet med frelse. Herren forventer, at I bruger disse storslåede redskaber til at bringe hans værk videre fremad

og forkynde evangeliet på måder, som overgår min generations vildeste fantasi. Hvor tidligere generationer påvirkede deres naboer og by, har I kraften gennem internettet og sociale medier til at nå ud over grænserne og påvirke hele verden.« (*Liahona*, mei 2014, page 58.)

Over hele Europa ser vi medlemmer anvende teknologien til at fremskynde arbejdet. Højrådet i Canterbury Stav i England sendte fx Kirkens video »På grund af ham« til 180 venner, der ikke var medlemmer, med en opfordring om at videresende den til andre.

Naomi i Schweiz brugte de sociale medier til at sende en personlig invitation til sine venner og familie, der ikke var medlem af Kirken, om at komme til hendes missionærfarvel. Over 80 personer blandt de inviterede kom, 40 af dem besøgte Kirken for første gang!

Mange medlemmer bruger også de sociale medier til at invitere deres venner og familie, som ikke er medlem af Kirken, til missionærfarvel og -hjemkomster, dåb, menighedsfester, velsignelser af nyfødte,

generalkonference og andre kirkearrangementer på en naturlig og venlig måde.

Disse eksempler er blot begyndelsen. Hvert eneste indsats for at forkynde evangeliet styrker vidnesbyrd og styrker Kirken. Hvad kan du gøre i dag, så du er med til at fortælle andre om evangeliet online? Det er lettere og langt sjovere, end du tror. Her er et par forslag.

På Facebook, Twitter, Google+ og YouTube kan du klikke på »Synes godt om« og følge med på flere af Kirkens officielle hjemmesider som fx Kirkens Facebook-side, Mormon Channel, Mormon.org, Mormon Messages, LDS Youth osv.

Fortæl på de sociale medier andre om et citat, et billede eller en video fra en af disse officielle kirkehjemmesider, der har bevæget dig, og tilføj en kommentar om, hvorfor den bevægede dig. Husk i alt, hvad du gør online, at være ærlig og at være dig selv. Som ældste Ballard har sagt: »Med de nye teknologiske værktøjer kan man fremme Herrens værk ved at tilslutte sig den fortsatte samtale om Kirken.«

Besøg Mormon.org og opret din egen profilside på [www.mormon.org/create](http://www.mormon.org/create) og fortæl så dine venner om den, sæt et link til den på din e-mail-underskrift, læg den ud på de sociale medier osv.



Ældste  
Robert L.  
Dryden

Læg som forberedelse til måneden med invitationer i december mærke til, hvilke af dine venner der ikke er medlem, som »synes godt om« og kommenterer positivt, når du lægger noget åndeligt eller familieorienteret ud på de sociale medier. Bed om at få at vide, hvilke af disse venner du kan invitere til at gå i kirke med dig.

Du kan finde mange flere forslag ved på lds.org at skrive »sharing the gospel online« i søgefeltet. Du kan bede de unge eller unge voksne i din menighed om hjælp, hvis du har brug for hjælp til disse forslag.

Evangeliet og kendskab til vor Frelser bringer stor fred og glæde i livet hos dem, der modtager det. Det er noget, der burde videregives til hele verden.

Søster Dryden og jeg talte for nylig med en vidunderlig mand om evangeliet. Det var ret tankevækkende, at han aldrig havde hørt nogle af de navne, som Kirken er kendt under. Teknologien er virkelig et værktøj, som vi må bruge mere effektivt, når vi skal være lydige mod Herrens befaling om at bringe hans kirke »ud af dunkelhed og ud af mørke« (D&C 1:30). Må Gud velsigne os til at række ud med vores hjerte og vore hænder for at fortælle om hans evangelium. ■

## Folkemødet 2014

Finn Lykkegaard, redaktør og informationschef, Københavns stav



FOTO VED FINN LYKKEGAARD, REDAKTØR

### Tidligere omtalt

I *Liahona*, juni 2014 var en orienterende artikel om Folkemødet på Bornholm. Artiklen blev skrevet i marts 2014. Nu er Folkemødet overstået, og det vil være passende med en opfølgning, der vil bestå af flere artikler om begivenheden.

### Ide og baggrund for Folkemødet

Folkemødet er skabt med inspiration fra Sverige, hvor man med baggrund i en tale af Olof Palme i 1968 påbegyndte en »politikeruge« kaldet »Almedalsveckan«, der nu hvert år afholdes på Gotland. Repræsentanter for Bornholms regionskommune deltog i 2008 og 2009, ligesom daværende indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i 2010 var inviteret med. Da såvel

han som repræsentanterne for regionskommunen var begejstrede opstod ideen om en tilsvarende begivenhed på Bornholm.

Et samarbejde gik i gang, og da Folketingets partier bakkede op om ideen, gik arbejdet i gang med at arrangere den første politik-festival.

### Vokset siden 2011

Det første Folkemøde blev afholdt i 2011. 72 arrangører stod bag 256 events, og mødet tiltrak dagligt ca. 3.000 deltagere. I 2012 havde 280 arrangører ansvaret for 748 events, og der kom nu dagligt omkring 8.000 gæster. Tallene steg igen i 2013, hvor ca. 470 arrangører stod bag mere end 1.300 events, der dagligt besøgte af 15.000 deltagere.

**Hele havneområdet var inddraget i Folkemødet**

Opgørelserne for det netop afholdte Folkemøde viser, at godt 700 arrangører stod bag over 2.100 events. Det gennemsnitlige antal gæster på Folkemødet i de 4 dage, det varede, var i år ca. 22.000 gæster.

### Stedet

Baggrunden for valget af Allinge som stedet for Folkemødet er os ukendt, men det er en hyggelig lille by. Allinge er efterhånden vokset sammen med nabobyen Sandvig, men har som selvstændig by lige godt 1.600 indbyggere. Hele Bornholm har godt 40.000 indbyggere.

Folkemødet lukker mere eller mindre byen af. Byen er spærret for trafik de 4 dage, mødet varer, og parkering er generelt henvist til nogle store satellit-pladser, hvorfra shuttle-busser fragter gæsterne ind til mødet. Arrangørerne befinder sig i hundredvis af telte, strækkende sig fra midten af byen og ud til yderområderne samt i diverse af byens særlige ejendomme og i skibe i havnen.

### Deltagerne

At give en fuldstændig beskrivelse af deltagerne ville overstige lokalsidernes kapacitet, men lad mig nævne Folketingets partier samt et par andre politiske partier, mange miljø-organisationer, diverse virksomheder, der slår sig op med miljørigtige produkter

(f.eks. elbiler eller naturgas), offentlige institutioner som domstole, anklagemyndighed og politi, kommuner, hjemmeværnet, højskoler, fagforeninger, diverse foreninger som kor, skoleskak, naturvejledere, økologiske fødevarereproducenter, Dansk Blindesamfund m.m. og en række kirker, der ud over os i år talte baptisterne, katolikker, folkekirken, folkekirkens nødhjælp, frelsens hær samt flere frikirker.

### Formålet

Formålet med Folkemødet er at understøtte den demokratiske dialog, at skabe rammer for møder med og mellem beslutningstagerne på alle politiske niveauer og i interesseorganisationer, at skabe levende og åbne rammer for udvikling af og inspiration til politik-dannelsen samt at fremme folkets indflydelse på og forståelse af samfundets rammer.

Det er en dansk tradition, at demokratiet er for alle, der ønsker at være med. Denne tradition er grundstenen i Folkemødets koncept.

Det er dette koncept, der gør, at alle lovlige danske organisationer, foreninger mm, samt private, der lever op til principperne for events, har mulighed for at være med. Den lige adgang gælder for alle deltagere, og derfor skal alle events være åbne og gratis at deltage i. ■

# Kirken på Folkemødet 2014 – Indledningen

Finn Lykkegaard, Redaktør og Informationschef

### Uforglemmeligt

I skrivende stund er det snart 1 måned siden, vi forlod Bornholm efter en fantastisk tid. Selvom mine betragtninger således er retrospektive, bliver jeg næsten »høj« af at tænke på dem. Jeg vil bestræbe mig på at gøre beskrivelsen tilpas god til, at læserne næsten føler, at de er på Bornholm, for tro mig: Dagene på Bornholm var for langt de fleste medlemmer, der deltog, en tros- og vidnesbyrdstyrkende oplevelse.

### De sidste forberedelser

I månederne op til Folkemødets begyndelse var der fortsat mange ting, der skulle klares. Vi skulle have de sidste aftaler med vore debattører på plads og sikre os, at de kunne komme til Bornholm. Diverse tryksager skulle gøres færdige, tanker om oplæg til debatterne skulle nedfældes på papir og de tilrejsende missionærer skulle orienteres om deres opgaver. Men med Herrens hjælp – man fristes til at sige »som sædvanlig« – lykkedes det, og den 9. juni om aftenen kunne min hustru og jeg pakke bilen for at være klar til en tidlig afgang næste dag.

### Så kom vi i gang

Vi ankom som en fortrop til Bornholm den 10. juni for at sikre, at hele logistikken omkring vores deltagelse var på plads – og det var den naturligtvis. De bornholmske søskende åbnede villigt deres hjem, så alle deltagerne fra Kirken havde glimrende overnatningsforhold. Ældste og søster Køster havde forberedt deres »catering-virksomhed«, så alt var på plads o.s.v. Informationsmedarbejderen i Rønne Gren, bror Frants Bøving, havde forberedt sin del, så vi var meget trygge.

Dagen før dagen – den 11. juni – mødtes vi sammen med ældste og søster Køster, de lokale ældster (ældsterne Horrocks og Clawson), bror og søster Bøving samt bror Bent Raymond Jørgensen i kirken til den sidste afklaring, hvorefter vi transportererede borde og stole til Allinge og tog for første gang vores telt i besiddelse. Ud over teltet med gulv havde vi lejet to høje runde borde, og alt var på plads.

Det første vi gjorde var at holde en indvielsesbøn for det område, der skulle være vores arbejdsplads de næste 4 dage.

### Vores område

Det er ikke muligt her at give en fuldstændig beskrivelse af byen Allinge, hvor Folkemødet afholdes, men lad mig prøve at tegne et billede. Allinge er en lille by, der efterhånden er vokset sammen med nabobyen Sandvig på nordspidsen af Bornholm, ikke langt fra Hammershus ruiner. Byen har til hverdag godt 1.600 indbyggere. Allinge havn består egentlig af to havne, og Folkemødets udbredelse går fra den nordlige del af byen hele vejen igennem til den sydlige. Hele området på søsiden af Strandvejen er inddraget til Folkemødet, ligesom de fleste af gaderne i centrum. De almindelige færdselsmæssige forhold er suspenderet under Folkemødet.

De fleste steder ligger teltene »skulder ved skulder« med meget lidt plads imellem eller rundt om. Adskillige både i havnen er også inddraget. Vores telt var placeret i byens nordlige ende i et lille anlæg. Vi lå langs med en sti og på en sådan måde, at vi havde god plads til vores »nabo« til den ene side, og ingen nabo til den anden eller genbo. Med andre ord lå vi meget frit, og fra den frie side af vores område var den skønneste udsigt ud over havet.

### Vores telt

På grund af krav fra brandmyndighederne havde vi lejet et telt gennem Team Bornholm.



FOTO VED FINN LYKKEGAARD, REDAKTØR

Det betød, at vi ikke selv skulle have problem med opsætning mm, hvilket var herligt. Det betød også, at teltet var godt sikret mod eventuel kraftig blæst.

Teltet målte 3 x 6 meter, og vi udsmykkede det på fronten med et 6 meter langt banner med Kirkens navn. Indenfor havde vi 4 pull-ups omhandlende Kirkens lærdomme og på denne ene endevæg 1,6 x 3 meter billede af Frelseren.

Vi havde stole til ca. 20 gæster samt de omtalte høje borde dels til debatter, dels til udstilling af MB og pjecer.

Efter lidt besvær lykkedes det os at få gang i en ny computer, således at interesserede med bror Bøvings hjælp kunne søge efter deres slægt.

Således beredt var vi parat til at byde gæster velkomne. ■

## Gå ud i alverden.... – også på Folkemødet

Finn Lykkegaard, redaktør og informationschef

### Planerne iværksættes

Torsdag omkring kl. 14.00 begyndte vi på at udføre de planer, vi havde lagt for vores deltagelse. Hele 6 missionærer var af præsident Sederholm sendt til Bornholm, og hvilke missionærer. Søstrene Pearson og Petersen og ældsterne King, Hawks, Gifford og Crank.

Bevæbnet med invitationer til at besøge vores stand blev missionærerne sendt ud i hele

området, medens bror Martin Stokholm og hans søn, bror Bent Jørgensen, bror Bøving og jeg sammen med to af missionærerne talte med forbigående gæster. Så langt, så godt.

I løbet af dagene sørgede ældste og søster Køster for, at vi ikke led nogen sult. Sammen med søster Bøving og Lykkegaard – for søndagens vedkommende familien Mogensen – blev den daglige mad forberedt, hvorefter

**Den første  
debat er i gang**

ældste Køsters diner transportable fragtede maden frem til os. Hver dag havde vi den velsignelse at kunne sidde bag vores telt i den herlige natur og nyde veltilberedt mad.

### Vore debatter

At vi afholdt debatter var et af kravene fra Folkemødet, og vi havde til de 4 dage valgt følgende emner: 1. Slægtshistorie eller Behovet for gennem genealogi at kende sine rødder, 2. Behovet for Gud og religion i en moderne verden, 3. Mennesket – en tilfældighed eller et mirakel og 4: Familiens betydning i en moderne verden/ligestilling. Tidspunktet for de daglige debatter varierede alt efter programmet for mødet i øvrigt.

Vi havde formået at få to ikkemedlemmer til at indgå i vore debatter, idet vores debat om slægtshistorie var mellem hr. Flemming Damgaard Larsen, MF, og bror Bøving. Vores debat om religion var mellem en lokal folkekirkepræst, pastor Birgit Friis og Bent Jørgensen.

De andre debatter var mellem bror Carsten Larsen fra Odense og hhv. bror Bent Jørgensen og søster Inge-Karin Ilskov, ligeledes fra Odense. Indledeerne var dels bror Martin Stokholm, dels jeg selv. Ordstyrer var en dag bror Jørgensen og i øvrigt med stor succes bror Lasse Ilskov.

Debatterne var ikke tilløbsstykker, men vi havde hver gang ikkemedlemmer som tilhørere.

### Planerne ændres

Efter den første dag – der jo kun var en halv dag – følte vore gode missionærer sig en smule nedtrykte. De følte ikke, at det havde været optimalt. Efter bønssomme overvejelser besluttede de, at de ikke blot skulle invitere, de skulle gå ud og bære vidnesbyrd – og det gjorde de så.

Fredagen blev en del præget af nogle voldsomme regnbyger, men missionærene gik nu hjemmavant rundt i Allinge, og når det regnede, besøgte de andre stande og traf mange mennesker.

Også ved vores stand var vi rimeligt besøgt. Mennesker kom



***Ældste Crank trak mange mennesker***

forbi, fik lidt slik og en snak og mange fik en MB...

Lørdagen var den største dag. Solen skinnede hele dagen, og missionærene nærmest sprang rundt i Allinge med kasser af MB under armen

Som omtalt var også ældste Crank med. Jeg tror de fleste nikker genkendende til navnet – i hvert fald, hvis man har fulgt med i de lokale sider i Liahona, hvor han har været omtalt flere gange. Og jo, han dansede sin ringdans. Han dansede en gang torsdag og fredag og hele to gange lørdag, den sidste gang oven i købet et da capo nummer. Denne ene gang i øvrigt til levende musik. Det trak virkelig mange mennesker til.

### Der blev også sunget

På et tidspunkt om fredagen – nok lidt i forbindelse med



***Kirkens stand i de smukke omgivelser***

bygerne – stillede missionærerne og enkelte af os os op i teltets åbning og begyndte at synge salmer, for synge – det kunne missionærerne også.

Søndagen var for os og alle andre på Folkemødet en stille dag. På et tidspunkt fandt missionærerne ud af, at der et sted midt i Allinge – midt på gaden – stod et lidt forstemt klaver til almen afbenyttelse. Og naturligvis – flere af dem kunne spille. Så midt på formiddagen kunne man pludselig se og høre en flok missionærer midt blandt publikum synge Kirkens salmer, medens et par af dem præsenterede MB for de forbipasserende.

Efter søndagens debat pakede vi langsomt sammen, hvorefter vi ryddede op og forlod området. Vi fortsatte til kirken, hvor Rønne Gren havde flyttet nadvermødet til kl. 17.00.

Vi nød nadveren sammen, nød et par taler og nogle brændende vidnesbyrd fra to af missionærerne, hvorefter vi afsluttede med fællesspisning.

## Resultaterne

Det er ikke muligt at vide lige nu, hvilke resultater der kommer ud af vore anstrengelser, men vi kan godt give lidt oplysninger, der tegner et billede.

Missionærer og medlemmer fik talt med tusindvis af mennesker om Kirken og vores stand.

Ud over de almindelige gæster mødte og talte vi med de før nævnte debattører samt den armenske ambassadør, ligestillingsminister Manu Sareen og tidligere minister Henrik Dam Kristensen.

Bror Bøving fik omkring 20 »genealogi-kontakter«, vi uddelte i alt 190 MB og fik 70 henvisninger – det vil sige navne og adresse på mennesker, der har accepteret at blive opsøgt og spurgt om deres oplevelse med MB.

Vi lærte selv meget, og ud over at få styrket vores vidnesbyrd om og kærlighed til evangeliet føler vi os rustet til at gøre det endnu bedre en anden gang.

## Tak

Som informationschef og »tovholder« for dette projekt føler jeg en taknemlig ydmyghed over at have været en del af en fantastisk gruppe medlemmer og missionærer. Jeg har nævnt vore debattører, vore missionærer og vores madhold. Jeg må ikke undlade at nævne bror Karl Ove Ilskov, der tog turen til Bornholm sammen med sin hustru og hjalp til ved teltet og søstrene Elise Madsen og Ruth Ørberg, der så villigt åbnede deres hjem for de tilreisende gæster. Naturligvis må jeg ikke glemme stavspræsidentskabet, præsident Sederholm og den nationale informationschef, bror Martin

Stokholm, uden hvis tilsagn vi ikke havde kunnet gøre det.

En meget stor tak skal lyde til alle disse for at have muliggjort en meget stor indsats for evangeliets udbredelse

## Kommer vi igen til næste år?

Det er et spørgsmål, som kun tiden kan besvare, men jeg tror ærligt, at alle, der var involveret i år, ville råbe JA TAK, hvis muligheden bød sig igen. ■

# Skt. Hans fest i Slagelse Menighed

Finn Lykkegaard, redaktør

## En tradition er brudt

Gennem mange år har det været en tradition i Slagelse Menighed, at Skt. Hans blev fejret hos bror og søster Graabek, der havde plads nok. Men ak, de er nu flyttet og beriger Nykøbing Gren med deres nærvær.

Hvad gør man så?

## En ny familie

Tidligere på året blev menigheden imidlertid velsignet med en ny familie, søster Kristina og bror Finn Kristiansen og deres tre børn, der havde lært Kirken at kende under et besøg hos noget familie i USA, blev døbt der og nu er bosat i menighedens område. Kort før Skt. Hans flyttede familien fra et mindre, lejet sommerhus til nye omgivelser ude på landet, hvor der er masser af plads. Familien benyttede nu simpelthen lejligheden til at invitere menighedens medlemmer til at fejre Skt. Hans hos dem.



### Antallet voksede

Da man gennemgik tilmeldingslisten efter møderne søndag, tydede det på, at vi ville blive omkring 30 personer. Egentlig ikke så dårligt, men en søsters flittige brug af telefonen i løbet af mandagen bevirkede, at vi mandag aften den 23. juni samledes omkring 50 medlemmer og missionærer – store og små – samt 3 hunde på ejendommen i Årslev, alle medbringende deres egen mad og drikke.

### Afslappende aktiviteter

Mens de tre store grill blev forberedt til at tilberede aftenens kulinariske oplevelser, havde alle, der havde lyst, mulighed for at deltage i hyggelige og afslappende aktiviteter, såsom almindelig fodbold, amerikansk fodbold, frisbee-kastning og trampolinspring – ind i mellem på kryds og tværs af hinanden uden nogen kom til skade. Hundene blandede sig lystigt i aktiviteterne, alt til moro for de lidt ældre og mere satte gæster, der nød synet af aktiviteterne.

### Bordets glæder

Efterhånden kom der ild i alle tre grill, to kuglegrill og bror Arly Jakobsens trillebør-grill, hvorefter alle kunne gå i gang med at stege de medbragte pølser, koteletter, bøffer, fisk, flutes m.m.

### De forventningsfulde gæster

### Bordets glæder nydes

Familien Kristiansen havde i forvejen med tanke på det danske vejr dækket op til alle inden døre, så snart blev der spist, drukket og hygget. Med på bordene var også professionelle »heksebrød« bagt til lejligheden. En søster havde forberedt en lille dessert til alle, men gjort det ud fra tallet 30, men med lidt snilde lykkedes det alle at få en (meget) lille dessert, skønt.

### Båltid

Der var allerede i forvejen blev opbygget et stort bål bag den ene lade, så på det rette tidspunkt begav vi os alle på vej om til stedet. Her nød vi det smukke syn og morede os over en heks, der dette år blev sendt af sted i en gammel klapvogn.

### Hyggelig aften

Efter bålet var døet hen, samledes vi atter i de store stuer, hvor der nu kom kage på bordet. Flere søstre havde været forudseende nok til at bage og medbringe kage, så alle hyggede sig, indtil det blev tid at bryde op og drage hjemad.

En absolut vellykket og hyggelig aften. Der er blot tilbage at sige: »Tak, familien Kristiansen, gør det endelig igen.« ■



## Mit yndlingskriftsted

Samuel G.H., 12 år  
Slagelse Menighed

### Vi er skabt i Guds billede

Mit yndlingskriftsted er skriftstedet, der handler om, i hvis billede vi er skabt. I 1 Mosebog 1:27 står der, at Gud skabte os i sit eget billede.

Det lærer mig, at vi er skabt, så vi ligner ham, og får mig til at føle, at min himmelske Fader kender os, alle hans børn og forstår os.

Jeg er taknemlig for at kende skrifterne, lære om min himmelske Fader gennem studium og lektioner i kirken. Og en særlig glæde er det for mig at vide, at alle mennesker har mulighed for en dag at vende hjem til ham. ■



FOTO VED FINN LYKKEGAARD, REDAKTØR

Samuel Gr. H., Slagelse Menighed

## Nyligt udsendte missionærer

Finn Lykkegaard, redaktør

Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission:



FOTO VED HENRIK ALS, GLÅDSAXE 2, MENIGHED

**Ældste Daniel Møller,**  
Roskilde Menighed  
Scotland-Ireland Mission  
Juni 2014 til juni 2016



FOTO VED HENRIK ALS, GLÅDSAXE 2, MENIGHED

**Søster Kirstine Mølholt**  
Slagelse Menighed  
Den Danske Mission  
Juli 2014 til januar 2016

### KONTAKT OS

## Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne. Skriv venligst tydelig afsender samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem ca. 75-650 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og foto afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør Finn Lykkegaard  
E-mail: LiahonaDK@gmail.com ■