

RUNDT OM DANMARK

BUDSKAB FRA OMRÅDETS LEDELSE.

»Vi har indgået pagt om at både opløfte dem med behov og være vidner om Frelseren, så længe vi lever«

Ældste George R. Donaldson, Storbritannien

Områdehalvfjerdsrer

Præsident Henry B. Eyring har sagt: »Vi har indgået pagt om at både opløfte dem med behov og være vidner om Frelseren, så længe vi lever.«¹

Når vi holder de hellige pagter, vi har indgået, kommer vi Gud nærmere. Vore ønsker skal afpasses med hans. Vore bønner vil blive givet os ved Helligåndens kraft. Vi vil vide, hvem, hvornår og hvordan vi skal invitere vore kære til at vende tilbage.

»Og hos den, som modtager jer, der vil jeg også være ...«²

I julen går vore tanker helt naturligt til dem, der har fulgt de forbudne veje, eller dem, der har forladt varmen hos familien og Gud. Vi spekulerer over, hvad vi kan gøre for at bringe dem tilbage. Det er min erfaring og vidnesbyrd, at når vi forlader os på Jesu helbredende kraft og omsluttende kærlighed, vil vi bringe dem hjem.

»I husker Herrens løfte til Joseph Smith og Sidney Rigdon, da de var væk fra deres familie i hans ærinde: »Mine venner Sidney og Joseph: Jeres



**Ældste
George R.
Donaldson**

familier har det godt; de er i mine hænder, og jeg vil gøre med dem, som det synes mig bedst; for i mig er al magt.«³ ...

Alma og de hellige på hans tid bad for hans søn og kong Mosijas sønner.« En engel talte til dem i deres oprør: »Se, Herren har hørt sit folks bønner og også sin tjener Alma, din fars,

bønner; for han har med megen tro bedt for dig om, at du måtte blive bragt til kundskab om sandheden; derfor, med det formål er jeg kommet for at overbevise dig om Guds magt og myndighed, så hans tjeneres bønner må blive besvaret i forhold til deres tro.«⁴

Præsident Eyring har sagt: »Der er en gravsten nær mit hjem for en mor og bedstemor. Hun og hendes mand var beseglet til hinanden i templet og til deres efterkommere for tid og al evighed. Inskriptionen på gravstenen lyder: »Ingen tomme stole, tak.« Hun bad om den inskription, fordi hun vidste, at det er de valg, som hver enkelt i familien træffer, der bestemmer, om familien vil være sammen.«⁵

»Skønt nogle af fårene måske farer vild, så holder Hyrden øje med dem, og før eller siden føler de det guddommelige forsyns arme række ud efter dem og trække dem tilbage i folden. De vender tilbage, enten i dette liv eller i det tilkommende liv. De må betale deres gæld til

retfærdigheden, de må lide for deres synder og bliver måske nødt til at vandre ad en torne-strøet sti, men hvis denne sti, ligesom tilfældet var med den fortabte søn, leder dem til en tilgivende fars hjerte og hjem, har den smertefulde oplevelse ikke været forgæves.«⁶

Må Gud altid velsigne jer i jeres retfærdige gøremål. Må han styrke jeres forståelse, øge jeres visdom, oplyse jer gennem erfaring, velsigne jer med tålmodighed, barmhjertighed ... Må han åbne hjertet hos dem, som I elsker, og lade jer vide, at når I træder ind i deres hjerte, står I på hellige steder ... Må han berige jeres kundskab med evne og kraft til at undervise i retskaffenhed. Må jeres tro og vidnesbyrd vokse og må jeres evne til at opmuntre og nære tro og vidnesbyrd hos andre blive større hver dag.«⁷ Jeg beder til, at denne jul må bringe helbredelse og oprigtig, evig genforening, og alt dette i hans navn, som døde, for at vi kan leve, Guds Søn, Verdens Forløser, ja, Jesus Kristus. ■

NOTER:

1. Henry B. Eyring, »Kom til mig«, *Liahona*, maj 2013, s. 24.
2. L&P 84:88.
3. L&P 100:1.
4. Mosi 27:14.
5. Henry B. Eyring, »Vores fuldkomne eksempel«, *Liahona*, nov. 2009, s. 71.
6. Orson F. Whitney, in Conference Report, apr. 1929, s. 110.
7. J. Reuben Clark jun., Brigham Young University Summer School, Aspen Grove, Utah, 8. aug. 1938.

Danetræf 2013

Finn Lykkegaard, redaktør

Klar til afgang

Mandag den 1. juli oprandt dagen, hvor unge fra hele Danmark skulle samles på Skæring Skole i Egå nord for Aarhus. Jeg havde fået det privilegium at komme med som leder for 3 relativt rolige drenge fra Slagelse, og glædede mig.

Den første dag

Efter en lidt forsinket ankomst blev vi indkvarteret, hvorefter der var mulighed for at få lidt frokost før introduktionsmødet, hvor Lone Kreiberg, Aarhus Stavs UP-leder, og Mikkel Vestergaard, UM-leder, på underholdende måde præsenterede ugens program.

Derefter gik de ud i en række interessante workshops. Stævnets motto byggede på Aarhus' ry som smilets by, og der kom mange smil i dagens løb.

Dagen sluttede med en fireside, hvor musikgruppen fra eftermiddagens workshop underholdt, hvorefter biskop Holmbo fra Fredericia underviste om, at et hvert sted med vores hjælp kan være et helligt sted.

Aftenen sluttede med forfriskninger, fremstillet af eftermiddagens »cupcake« hold.

Tirsdag

Efter den daglige dosis fra Lone og Mikkel fik vi et inspirerende



Samlet til fireside

FINN LYKKEGAARD

morgenbudskab fra bror Steen Kreiberg fra Aalborg, hvorefter turen gik til Kalø slotsruin, hvor de unge transformerades til henholdsvis nefitter og lamanner, hvorefter en kamp fandt sted på og omkring slotsruinen i en søgen efter Liahona, Urim og Tummin, Labans sværd samt pladerne. Det sluttede fredeligt, om end vådt på grund af regn.

Om eftermiddagen var der afslapning og mulighed for at bade ved stranden nær skolen. Vi var nogle få, der vovede pelsen.

Om aftenen var der dømt beachparty bag skolen med grill, diverse bold samt en elektrisk tyr, hvor rekorden blev på hele 51 sekunder, sat af Niclas Trap fra Aarhus, mens Riza Sørensen fra Roskilde vandt en limbo konkurrence.

På vej til Kalø



FINN LYKKEGAARD

Onsdag

Onsdagens morgentanke kom fra søster Karin Messel fra Aarhus og handlede om positive værdier.

Derpå kørte vi til Aarhus Banegård, hvorfra vi gik til kunstmuseet Aros. Vi var dels en tur i den imponerende regnbue, hvorefter vi så den overdimensionerede dreng i kælderen. De unge havde derefter mulighed for et par timers bytur, inden vi atter samledes på banegården for at gå den lange vej til parken ved Mindelunden, hvor vi spiste den udbragte mad.

Der blev spillet lidt rundbold, hvorefter 108 balloner med gode budskaber blev sendt af sted.

Da vi kom retur, var der tid til at gøre sig klar til aftenen, der udover lækker aftensmad bød på 80'er fest. Flot arrangeret.

Torsdag

Dagen begyndte med en åndelig tanke fra rådgiver i stavspræsidentskabet i Aarhus, præsident Michael Jakobsen, der lærte de unge vigtigheden af at planlægge – hvor vil vi være om 5-10 år.

Hovedparten af de unge gik derefter i gang med et Hjælpende Hænder-projekt, der dels bestod i et pigekor, der sang for beboerne på plejecentret i Møllesvinget, dels i rengøring og oprydning omkring skolen. 4 af de unge drog med Mikkel Vestergaard og Liahonas repræsentant

til rådhuset i Aarhus, dels for at takke for byens gæstfrihed, dels i samme anledning overrække en Kristusstatue, en Mormons Bog med mere til byens ledelse.

Senere blev der spillet den traditionsrige fodboldkamp mellem stavene, hvor Aarhus vandt en overbevisende sejr på 8-2. Så stod den på klargøring til gallaaften.

Kl. 18.00 begyndte de unge at samles, hvorefter de gik ind ad den røde løber for at blive foreviget, inden de satte sig til de smukt dækkede borde.

En lækker middag blev serveret med 3 retter mad – afbrudt af hhv. nogle rosende ord fra stavspræsident Frederiksen til de unge for deres optræden og hensynsfuldhed og et ret flot musiknummer fra et nystartet band.

Efter middagen gik dansen i gang.

Fredag

Fredagen var afrejsedag, men inden alle blev sluppet løs, var der efter morgensamlingen, hvor pigekoret gav en prøve på deres program, vidnesbyrdmøde. Som optakt sang et til lejligheden oprettet kor to smukke sange, hvorpå de unge og ledere bar en række inspirerende vidnesbyrd.

På gensyn

Tak til Aarhus Stavs UP/UM-præsidentskaber for et skønt Danetræf. ■

UM sommerlejr 2013

Finn Lykkegaard, redaktør

Ankomst

Årets UM-lejr 2013 var lagt i hænderne på Københavns Stavs nye UM-præsidentskab, der havde valgt – lidt utraditionelt – at det hele skulle starte »ude i byen«. De unge skulle alle samles på Roskilde Station, hvorfra de skulle vandre mod lejren, mens lederne kørte bagage m.m. til lejren, hvor de så efter planen skulle rejse teltene, inden de unge ankom.

Sådan gik det ikke helt, men da de unge ankom – enkelte efter at have gået alle 17 km, andre lidt mindre, var pladserne netop blevet fordelt, hvorefter alle gik i gang med at indrette sig.

Nostalgisk område

For mange af de unge var det første gang, de stiftede bekendtskab med Avnstrup, medens det for andre – inklusive flere ledere – var et nostalgisk gensyn med et område, hvor mange lejre gennem årene har fundet sted.

Tirsdag

Efter en mandag, hvor alle fik tid til at påbegynde indretning af deres lejre i strålende sol, var tirsdagen dels afsat til fortsat lejropbygning, dels til badning i den nærliggende sø. Eftermiddagen blev i høj grad præget af et voldsomt regnvejr af nærmest noaistiske proportioner, der dog ikke forhindrede, at de unge som forberedelse til aftensmaden efter en demonstration af Martin Floor tog livet af nogle ældre kyllinger, der sammen med supplerende indkøb af samme art blev til en fortræffelig aftensmad sammen med flutes og bulgursalat.

Dagen sluttede med en fireside med Tomas Kofod, der på sædvanlig måde inspirerede de unge mænd til at holde fast i evangeliet.



**Samlet til
velkomstmøde**

FINN LYKKEGAARD

Onsdag

Efter en regnfuld nat og morgenmad blev stort set alle unge mænd og ledere kørt ind til Hvalsø, hvor de mødtes med bror Martin Stokholm, der som national informationschef og formand for Teknik og Miljø i Lejre Kommune havde arrangeret et HH-projekt, hvori deltog ca. 100 unge mænd og piger. Til glæde for kommunens borgere, blev et kæmpeområde, der skulle anvende til nyttehaver, ryddet for sten – i alt 15-20 tons.

Efter frokost inviterede bror Lars Østergaard på vandsjov ved skovsøen, med mulighed for såvel at glide som cykle ud i søen, og – tro det eller ej – springe fra en 4 meter høj stige.

Diverse rekorder blev om aftenen inden fireside med bror Andreas Morell fra Gladsaxe 1. Menighed belønnet med masser af Nutella. Firesiden handlede via bror Morells oplevelser som udsendt soldat om målsætning og viljestyrke.

Torsdag

Torsdagen stod i »affyringens« tegn, dels med vandraketter, dels med pistol m.m. Efter frokost stod den på slynger, spyd m.m.

Kl. ca. 16.30 ankom pigerne, der fik lov til at besigtige drengenes lejr, før alle spiste middag

sammen. Efter middagen gik alle til søstranden, hvor der var fest med snobrød, smores og badning, inden pigerne kl. ca. 22.00 gik retur til egen lejr.

Fredag

Efter morgenmad var der – for de, der orkede i varmen – Scottish Highland Games med kast med hestesko, tunge lodder, stolper, sten og økser. Eftermiddagen var fri, og foregik for en stor dels vedkommende – igen – ved søen, hvilket var tiltrængt i den blændende sol.

Efter anden gang egen madlavning gik turen til pigernes lejr for vidnesbyrds møde. Vi lærte to ting: Mats har brug for at øve sig på kortlæsning, og de unge mænd vil gerne bære vidnesbyrd på en lejr. Herligt møde.



**Efter godt
udført arbejde**

FINN LYKKEGAARD

Lørdag

Efter morgenmad og diverse præmieoverrækkelser stod den på oprydning, rengøring og sammenpakning, inden vi kunne stige til vogns og tage afsked med tak for en go' lejr og et på gensyn næste år på Fyn. ■

Nyt tempelpræsidentpar

Finn Lykkegaard, redaktør/Præsident Williams, Templet i København

Da nyheden om, at den tidligere missionspræsident Williams var blevet kaldet til at tjene som ny tempelpræsident i templet i København med sin hustru, søster Williams, som præsidentinde, kontaktede redaktionen dem for at høre lidt nyt. Dette er resultatet:

Fortiden

Jeg tjente som ung missionær under præsident Levi B. Thorup fra november 1960 til maj 1963 og var et af de oprindelige medlemmer af Mormonkvartetten.

Missionspræsident og hjem igen

Da vi blev kaldet til at præsidere over Den Danske Mission, blev jeg pensioneret som professor ved det medicinske fakultet ved University of Utah, hvor jeg var rheumatologist med speciale i gig og lignende sygdomme. Da vi blev afløst fra Danmark vendte jeg tilbage til universitetet på deltidsbasis og arbejdede 2½ dag om ugen. Søster Williams og jeg blev også kaldet som tempeltjenere i templet i Salt Lake City. Templet i Salt Lake City bruger ikke film, og vi fik således lejlighed til at lære hele begavelsesceremonien udenad. Jeg blev

kaldet som besegler i templet i Salt Lake City i 2008 og indsat af præsident Eyring.

Vi nød vores familie. Søster Williams tjente også som værtinde og guide i Konferencetcentret.

Mens vi havde været i Danmark, havde vi fået 6 børnebørn, og vi tilbragte en del tid med at lære dem at kende samtidig med at vi også tjente som vejledere for menighedens unge voksne.

Nye udfordringer

Vi modtog en invitation om at rejse til England for at tjene på missionærskolen som rådgiver til præsidenten og til hjælpeforeningspræsidenten. Hver af dem havde kun 1 rådgiver, så de to par ledede det evangeliske arbejde i centret. Vi sagde ja tak og indsendte vore missionærpapirer, og blev så kaldet til MTC i England for en periode på 23 måneder.

Vi nød at være tilbage i Europa og elskede at tjene med disse begejstrede missionærer. Der kom missionærer til MTC fra 59 forskellige lande og fra 35 ud af USA's 50 stater. Vi havde missionærer fra Indien, Pakistan, Mongoliet, Etiopien, Malaysia og Kina så vel som fra de fleste øst- og vesteuropæiske lande samt fra nogle sydamerikanske lande. Mange af



Præsident og søster Williams

missionærerne talte ikke meget engelsk, og det var herligt at se dem udvikle deres sprog. Adskillige missionærer kom fra Danmark, og vi nød altid at mødes med dem. Mens vi tjente på MTC, fik vi også lov til at tjene som tempeltjenere i templet i Preston.

Mens vi tjente i England sluttede yderligere 4 børnebørn sig til familien, to af vore børn (en 40 år gammel søn og en 33 år gammel datter) blev viet, og vi fik mulighed for at tage hjem, hvor jeg fik lov til foretage begge velser i templet.

Hjem til nye opgaver

Vi vendte tilbage fra England kort før jul. I marts i år blev jeg opereret og fik udskiftet begge

knæ. Umiddelbart efter jeg kom hjem fra hospitalet modtog jeg et telefonopkald, hvor vi blev bedt om at mødes med præsident Uchtdorf, og vi blev kaldet til at præsidere over templet i København.

Vi havde også genoptaget arbejdet i templet i Salt Lake City som tempeltjenere, og jeg som besøger. Vi nød at tilbringe tid med familien og at tjene i menigheden, jeg som lærer i højpræsternes gruppe og søster Williams som besøgs koordinator i Hjælpeforeningen.

Templet i København

Vi er så spændte på at vende tilbage til Danmark. Vi elsker landet. Vi elsker det danske folk og i særdeleshed de danske hellige. Vi føler os meget beæret over at skulle tjene i templet i København.

Jeg husker bygningen fra den tjente som kirkebygning, og vi elsker bygningen nu, hvor den er et tempel. Dåbsbassinet er – med de mange templer, jeg har besøgt – mit yndlingsdåbsbassin.

Vi elsker tempeltjenesten og er taknemlige for, at vi nu er i stand til at vie alle vore anstrengelser til arbejdet i templet.

Liahona byder – sammen med alle andre tempelgæster – præsident og søster Williams velkommen tilbage og glæder os til samarbejdet i templet. ■

Ændringer i områdepræsidentskabet i Europa



dag slutter ældste Timothy J. Dyches sig til områdepræsidentskabet i Europa som anderrådsgiver til ældste José A. Teixeira, præsident for Det Europæiske Område i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Han erstatter ældste Kent F. Richards i Det Europæiske Områdes hovedsæde i Frankfurt i Tyskland. Ældste Richards har tjent i den stilling i et år og vil udfylde andre opgaver i Salt Lake City i Utah.

Ældste Timothy J. Dyches blev kaldet til at tjene i De Halvfjerds' Andet Kvorum ved Kirkens generalkonference den 6. april 2013. Ældste José A. Teixeira fortsætter med at tjene som europæisk områdepræsident sammen med sin førsterådsgiver ældste Patrick Kearon.

En halvfjerds er et af de ordinerede embeder i Det Melkisedekske Præstedømme,

præstedømmets højere orden. Halvfjerdsene har en særlig kaldelse og ordination til at forkynde evangeliet og tjene som Kristi »særlige vidner« for verden.

Ældste Timothy J. Dyches har tjent som fuldtidsmissionær i Den Sydtyske Mission, som præsident for Portland-missionen i Oregon og i mange andre kirkekaldelser. Ældste Dyches har en bachelorgrad i fra Brigham Young University og har en lægeeksamen fra Washington University Medical School. Han havde egen praksis som øre-, næse- og halsspecialist og var i den øverste ledelse i et nationalt kirurgisk firma.

Han og hans hustru Jill Elizabeth Dudley har tre børn og boede i Reno i Nevada, før de flyttede til Frankfurt am Main. ■

Kilde: Public Affairs, Frankfurt

Det nye områdepræsidentskab

Ny informationschef i Aarhus Stav

Birgit Larsen, assisterende redaktør

Den 43-årige Claire Nielsen fra Randers Menighed er blevet kaldet som ny informationschef i Aarhus Stav.

BROR BJARNE NIELSEN



Søster Claire Nielsen

Baggrund

Søster Nielsen kommer fra Nordirland og voksede op som medlem af kirken i England og Skotland. Hun tjente for 20 år siden på mission i London Syd-missionen og har tjent som seminar- og institutlærer, stavsmissionær og i HF og Primary. Hun har læst sociologi på universiteter i Irland og USA og arbejder nu med en boligsocial helhedsplan i Randers.

Familie

Søster Nielsen kom til Danmark for 10 år siden, da hun blev gift med Bjarne Strange Nielsen, der har været grenspræsident i Randers. Sammen har de sønnen Samuel, mens Bjarnes søn Joachim

pt. tjener på mission i den tysktalende mission i Alperne.

Intentioner

Søster Nielsen udtrykker glæde over det nye kald og ser frem til at lære menighederne bedre at kende og finde nye samarbejds måder. Hun udtrykker håb om Herrens hjælp, så vi bedre kan opbygge relationer til andre og finde fælles interesse i at forbedre forholdet til Kirken. ■

Mit yndlingsskriftsted

Jakob J., Nykøbing Falster Gren, 13 år

»Sandelig siger jeg til jer alle: Rejs jer og lad jeres lys skinne, så det må blive et banner for folkeslagene.« (Lære og Pagter 115:5)

Dette skriftsted minder mig hele tiden om at være et forbillede for andre i alt, hvad jeg gør og siger. ■



FINN LYKKEGAARD

Bror Jacob

En hilsen og tak

Dee og Kay Jacobs, tempeleskere

Efter at have boet i vort højt elskede Danmark 9 af de seneste 48 år har det været en virkelig glæde og velsignelse at »komme hjem« og tjene 10 uger fra april til juli i vores juvel af et tempel sammen med mennesker, vi elsker så højt. Vi er dybt taknemmelige til præsident Hans Hjorth Nielsen for at give os den mulighed og for den kærlighed og venlighed, vi har følt fra vore tempeltjener-»kolleger«, tempelgæster og mange venner fra årene, der er gået.

Den rette indstilling

I templet udfører vi frelsende ordinancer. Men vi har brug for dets bestandige rensende effekt i vores liv. Mens vi var her, havde Kay mulighed for at være stedfortræder mere end 50 gange. Hun siger: »Jeg har lagt mærke til, at hvis jeg gentager de ord, der siges, inden i mig selv, forbliver jeg fokuseret. Og hvis man deltager med den indstilling, at man søger ny indsigt og nye tanker, hver gang man deltager, vil man føle netop det. Så kan du forlade templet begavet med kraft til at møde verdens udfordringer og fristelser.«

Et lille tempel

I vore 60 år med tempelerfaringer har vi været velsignet med at besøge snesevis af templer. Ind i mellem spekulerer vi på, om de fleste medlemmer her forstår, hvor enestående en velsignelse det er at have dette tempel. Dette er et af de mindste tempeldistrikter i verden, dækkende blot 3 stave og mindre end 6000 medlemmer. De fleste tempeldistrikter består af titusindvis af medlemmer... ja endda hundredtusinder.

Det betyder, at der hviler et enormt ansvar på medlemmer og ledere. Vi føler trang til at rose vore fantastiske omsorgsfulde ledere og medlemmer for alt, de har gjort og fortsætter med at gøre. Vi har



Bror og søster Jacobs

brug for flere stedfortrædere. I drøftelser med præsident Bernskov om udfordringerne med at øge tempeldeltagelse, er det vores personlige erfaring at nøglen er:

Beslut, hvor mange ordinancer, du vil udføre om året,

Fastsæt en dato.

Tag af sted.

Hvor ofte? Om du siger bare en eller 20, så i kalenderen og kom af sted. Når vi overvejer vore egne erfaringer er vort råd – med få undtagelser – at alle burde kunne gennemføre 12 ordinancesessioner om året.

Velsignelser

Vi har alle travlt. Hvis du synes, at du har for travlt til tempeltjeneste, så har du måske for travlt. Måske er det på tide at revurdere dine prioriteringer og rette kursen til. Præsident Hinckley sagde: »Jeg håber, at I bruger templet konstant, fordi du der vil hente velsignelser, som du ikke få noget andet sted på jorden.«

Husk: »Jeg behøver templet mere end templet behøver mig«.

Det er sandt.

Kære venner, vi værdsætter vore år sammen med jer i dette »Yndige land«. Vi er ældre nu og ved ikke, om vi kommer tilbage. Men vid at vi elsker og beundrer jer for jeres tro og villighed. Gud lever. Jesus er Kristus. Evangeliet er gengivet i dets fylde. ■

MISSIONÆRER

Nyligt udsendte missionærer

Af Finn Lykkegaard, redaktør

Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene på mission:



Ældste Martin Frost

Gladsaxe 1. Menighed
Maj 2013 – maj 2015
Rettelse til tjenested, der var anført forkert i august:
Skotland/Irland



Ældste Gabriel Von Scheel

Gladsaxe 2. Menighed
2. maj 2013 til maj 2015
England Birmingham Mission



Ældste Mads Kjærgaard Held

Odense 1. Menighed
20. august 2013 – 20 august 2015
Den Svenske Mission



Søster Anne Sofie Buur Kreiberg

Aarhus Menighed
27. august 2013 – 27. februar 2015
Florida Orlando Mission

KONTAKT OS

Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender, samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr. før artiklen

trykkes. Indsend venligst mellem ca. 75-650 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør Finn Lykkegaard
E-mail: LiahonaDK@gmail.com ■