

# Rundt om Danmark

## BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET

### For Zion må tiltage i skønhed og i hellighed ...

**Ældste Patrick Boutoille, Frankrig**

Områdehalvfjerdser

**D**en 26. april 1832 modtog profeten Joseph Smith følgende åbenbaring fra Herren:

»For Zion må tiltage i skønhed og i hellighed; hendes grænser skal udvides; hendes stave skal forstærkes; ja, sandelig siger jeg jer: Zion skal rejse sig og iføre sig sine smukke klæder« (L&P 82:14).

I alle uddelinger har Herren formanet de hellige til at opbygge Zion, og i dag gælder denne invitation mere end nogen sinde os alle sammen. Somme tider kan vi tro, at vi er for unge, for gamle, at vi har travlt, ikke er begavet nok, eller at vi er ubetydelige til at bidrage til at opbygge riget. Det er ikke sandt! Følelsen af utilstrækkelighed er ikke sand og kommer fra modstanderen. Vi har alle talenter, som Herren kan bruge.

Så hvordan kan vi deltage i Kirkens virkelige vækst? Hvordan kan jeg som person være effektiv i det, jeg gør?

Præsident Harold B. Lee gav os et klart svar, da han underviste os i, at Kirkens virkelige styrke kan måles ved styrken af hvert medlems vidnesbyrd

(Konferencerapport fra Det Mexicanske Område, 25.-27. aug. 1972).

Derfor betyder virkelig vækst i Kirken, at vi alle forbliver trofaste i vores vidnesbyrd og aktive i vores tjeneste, at vore unge forbliver kyske, at vore unge mænd tager på mission, og at de unge gifter sig i templet, forbliver stærke i troen og opdrager retfærdige efterkommere. Det betyder også at integrere nydøbte ved at nærme dem med Guds gode ord, være deres venner og støtte dem samt give dem mulighed for at tjene.

Brødre og søstre, vi kan gøre det at bidrage til rigets vækst til en del af vores hverdag. Lad mig foreslå fire handlinger, der gør det muligt for os at styrke Kirken.

**1. Udvikl ønsket:** Hvad enten vi blot har været medlemmer i kort eller i meget lang tid, skal vi fremelske ønsket om at gøre godt, være gode og følge det eksempel, som Jesus satte for os. »Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt



*Ældste Patrick Boutoille fra Frankrig, områdehalvfjerdser*

og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn« (Joh 15:16).

**2. Omvend jer:** På vores sti til frelse skal vi bruge den dyrebare gave, som Frelseren gav os gennem sin forsoning. Vi kan søge hans hjælp til at ændre os. Omvendelse er en vedvarende proces, der giver sjælen ægte fremgang. Vi skal ikke blot ophøre med at synde og fravælge dårlige vaner, men det indebærer, at vi udvikler gode gerninger i stedet for og vender vores hjerte og vore ønsker fuldstændigt mod Gud.

3. **Modtag evangeliets ordnancer:** »Derfor tilkendegives guddommens kraft i dets ordnancer. Og uden dets ordnancer og præstedømmets myndighed bliver guddommelighedens kraft ikke givet til kende for menneskene i kødet« (L&P 84:20-21). Ordnanterne er afgørende skridt i vores tilværelse, og vores mål skal være at søge den næste ordinance, som venter os. For nogle mennesker vil det være dåben, for andre at komme i templet og for andre vil det være at forny deres pagter hver uge gennem nadveren.

4. **Omvend jer og efterlev det:** »... så vist som Herren lever ... så mange af lamantterne, som troede på deres forkyndelse og blev omvendt til Herren, faldt aldrig fra« (Alma 23:6). Det er den slags omvendelse, vi skal søge. Vi skal udvikle vores tro til en sådan grad, at hvad der end kommer ind i vores liv, hvad der end sker, forbliver vi stærke og forankret i vor Frelser Jesu Kristi evangelium.

Brødre og søstre, jeg ved vitterligt, at vi som enkeltpersoner og som kirke kan vokse både i antal og i personlig retskaffenhed, hvilket giver Zion mulighed for at rejse sig og iføre sig sine smukke klæder. ■

## København Stavs julemusical 2011

Finn Lykkegaaard

Nykøbing Falster gren

**D**er var premiere fredag den 16. december 2011 på Michael McLeans herlige musical »The Forgotten Carols« (De glemte julesange, Red.).

### Handlingen kort fortalt

Det er historien om Constance Louise – som bliver til Connie-Lou. En fortravlet, desillusioneret sygeplejerske, for hvem julen blot er en plage, indtil hun på grund af sin chef (lægen doktor Halifax, der er meget glad for Connie-Lou) møder Johannes. Denne lidt mystiske mand, har så mange beretninger og sange om mennesker, som han har truffet gennem mere end 1900 år, inklusive Connie-Lous far. En sådan juleberetning må have en »happy end«, og det har denne da også. Gennem Johannes oplever Conni-Lou julen med alle dens gaver, glæder og taknemmelighed, der er med til at

ændre hende som menneske. En rigtig livsbekræftende beretning.

### Fantastisk rejse

Det har endnu engang været en fantastisk rejse, at arbejde sammen med de søskende, der så villigt har givet af deres tid og talenter. At se de første famlende læseprøver udvikle sig til en seværdig forestilling er et privilegium. Ind i mellem at erindre, at deltagerne – foruden at øve og lære alt det, der hører med til en sådan forestilling – samtidig passer familie, kaldelser i kirken og arbejde, giver mig en ydmyg taknemmelighed over det herlige samvær vi nyder, under ledelse af en særdeles kompetent og tålmodig instruktør, Cecilia Paulsen.

### Mange talenter

Det har været spændende at se og høre, hvordan det



Frivillige fra København Stav fremførte jule-musicalen »The Forgotten Carols«.

M. PAULSEN

lykkedes at få et kor op at stå. Når man ser, hvilke anstrengelser det kræver, erkender man også, at vi blot er en lille stav, men dog med mange fremragende talenter, her under kyndig og myndig ledelse af Sabina Ringheim.

### Forfatteren fornøjet

Stykket er skrevet af Michael McLean (Mike), der også var manden bag Arken, der blev opført for to år siden.

Der er ingen tvivl om, at det for ham er en stor fornøjelse, at hans værk opføres i Danmark, og han sendte da også de bedste ønsker og bønner for vores succes, da jeg talte med ham blot ti minutter før premieren. Om lørdagen, hvor vi havde to forestillinger, havde han selv to forestillinger i Richfield, Utah.

### Begejstret publikum

Til de tre forestillinger var der omkring 750 gæster, hvoraf omkring 150 var gæster udefra. Det var en fornøjelse at opleve, hvordan publikum var med i stykket, ligesom det var en glæde efter hver forestilling at lytte til mange begejstrede kommentarer.

En stor tak skal lyde til såvel det nuværende som det tidligere stavspræsidentskab, der beredvilligt har støttet projektet samt – naturligvis – til alle deltagerne. Hvem ved – måske kommer vi igen. ■

## Har du gjort noget godt for en sjæl, i dag?

### Lone Mendelgren

Vejleder i Unge Piger, Aalborg Menighed

### Står overfor mange valg

At være ung i dag handler ofte om at træffe valg som: Hvilke valgfag samt uddannelse skal jeg vælge, hvilke venner skal jeg omgås og ikke mindst, hvordan modstår jeg de mange fristelser, som jeg møder dagligt. Udfordringer som vi som ledere og forældre oplever, at de unge tager alvorligt og arbejder målrettet mod. Vi ser en ungdom i Kirken, som er trofaste og dedikerede. Vi ser unge, som vi med sindsro kan være stolte af.

### Tog imod udfordringen

Vi har en gruppe unge piger i Aalborg Menighed, som er humoristiske, sprudlende, opofrende, hjælpsomme, overbærende, kærlige og ikke mindst tjenstvillige. De modtager en udfordring med sindsro, mod og vilje. Det gjorde de også, da de modtog udfordringen om at være med i et tjenesteprojekt. At gøre noget for andre er en god og sund læreproces. Det er i Kristi ånd, og vi ønskede at pigerne skulle mærke velsignelserne derved på egen krop.



*Her ses nogle af pigernes flotte billeder.*



*Der blev klippet og klistret, og så lærte pigerne ikke mindst at hækle. Det blev til en del billeder, samt ophæng til vinduer og en uro.*

## Tjenesteprojekt for andre børn og unge

Derfor udfordrede vi pigerne til at deltage i et tjenesteprojekt til fordel for Børne- og Ungdomspsykiatrisk dagafsnit i Region Nordjylland. Pigerne modtog udfordringen og nye færdigheder skulle læres. Der blev klippet og klistret, og så lærte pigerne ikke mindst at hække.

Det blev til en del billeder samt ophæng til vinduer og en uro.

## Stolte af pigernes indsats

Vi er stolte af pigernes indsats. Vi har oplevet, at pigerne har været med til at gøre en forskel. Noget, som vi håber, de vil huske og påskønne i årene som kommer. Vi håber, at dette projekt har motiveret pigerne til, på eget initiativ, at gentage

succesen og dermed finde det formål, de en dag vil være med til at kæmpe for.

## Det har gjort en forskel

Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig (Matt 25:40). Afdelingssygeplejersken Irene modtog de mange projekter. Hun har sidenhen skrevet, at alt er hængt op, til stor glæde og begejstring. De ønsker at arbejde videre med projekterne sammen med de indskrevne børn og unge. Det har gjort en forskel. Ligesom vi håbede.

Vi håber, at andre vil blive inspireret til at gøre ligeså. Følelsen og velsignelserne er uvurderlige. ■

***De unge piger står klar til at overrække resultaterne af deres tjenesteprojekt, pakket ind som gaver.***

# Stavskonference i Københavns Stav

**Tina Paulsen**

PAs mediemedarbejder, Københavns Stav

## Velkommen til alle

Der har været afholdt stavskonference i Københavns Stav den 21.-22. april 2012. I den forbindelse var der besøg af ældste Matti T. Jouttenus fra Finland, som er områdehalvfjerdser og en vidunderlig taler.

Konferencen kom i høj grad til at handle om at undervise i, hvordan vi lever med vores tro i det daglige. Vi skal se os for, søge at påvirkes i den rigtige retning i det daglige, tage for os af Kristi ord og sørge for at leve med hjertet åbent, så Kristus kan nå os.

Talerne var meget opbyggelige, og musikken var et kapitel i sig selv. Det er altid pragtfuldt, når en sal fuld af mennesker stemmer i og sammen synger »O Store Gud«. Det giver genlyd helt ind i de mindste celler, og det pressede loftet opad. Stavskoret var denne gang under ledelse af Susanne Perkins Bryde, og de ca. 40 korsangere sang smukt for os.

## Lørdag aftenens møde

Stavspræsident Erik Bernskov havde sammensat aftenens program i samarbejde med sine rådgivere, præsidenterne Jesper Paulsen og Michael Olsen, og bød velkommen til alle.

I løbet af de næste par timer hørte vi om familiens værdier, om at hjælpe og tjene hinanden samt at have kærlighed til hinanden, om Mormons Bog og om ikke blot at være eksempler, men også et lys for andre.





**Lørdagens talere, fra venstre: Stavspræsident for København Stav Erik Bernskov, missionspræsidentparret Jens H. Andersen og Susanne Andersen, Lisa Bendtsen, Charlotte Frederiksen, 1. rådgiver i stavspræsidentskabet Michael Olsen samt ældste Matti T. Jouttenus.**

### Direkte til Bornholm

Da stavspræsident Erik Bernskov bød alle velkommen til mødet søndag formiddag, sendte han en særlig hilsen til menigheden på Bornholm, da teknikken og hjælpsomme hænder gjorde det muligt at optage mødet med kamera og sende direkte til Rønne.

Alle stemte i med »I dag skinner solen«, en smuk salme der opfordrer til at gribe dagen. Præsident Jesper Paulsen stod for opretholdelserne.

### At tage for sig af Kristi ord og vandre i hans fodspor

Sarah Leit er netop hjemvendt fra sin mission i Albanien, og hun opfordrede os til at mætte os med Kristi ord. Hvis vi ikke spiser nok, er vi sultne, og sådan er det også med Kristi ord. Når vi studerer i skrifterne, åbner vi døren for Helligånden og kan få inspiration.

### Billedlig rejse med Kristus

Kristi ord og liv gengivet i Det Nye Testamente og Mormons Bog blev Arja Lykkegaards tema, da hun inviterede os til at gå med hende, billedlig talt, og til at gå, hvor Kristus gik. Vi fik lov at lave indre billeder af der, hvor det lille Jesusbarn blev født, og senere da Jesus underviste i templet som 12-årig. Her trak Arja Lykkegaard en parallel til de unge i dag, og gennem hele talen vekslede vi mellem at være med på vandring hos Kristus og at se på vores omgivelser i dag. Vi var billedligt med, da Kristus blev døbt af Johannes Døber, da Kristus bespiste rigtig mange og viste barmhjertighed, omsorg og underviste. Der var tiden i Getsemane og på korset med ordene »Tilgiv dem for de ved ikke hvad de gør«. Helt op til hvor Kristus viste sig for nefitterne, og vi blev mindet om, at alle sjæle har stor værdi i Guds øjne. »Lad os alle følge i Mesterens fodspor,« sluttede Arja Lykkegaard.

### Hvordan vi påvirkes i hverdagen

Stavspræsident Bernskov udtrykte glæde ved besøget af områdehalvfjerdsderen Matti T. Jouttenus. Stavspræsidenten foreslog os at overveje, hvordan vi påvirkes hen af vejen i vores dagligdag. Vi præges af forældre, skolelærere, af taler i kirken, af reklamer, og idet vi har vores handlefrihed, er det vigtigt, at vi husker på formålet med at være her: At leve i tro, få et fysisk legeme, indgå pagter. For vi vil blive udsat for fristelser, prøvelser og påvirkninger. Kristus blev også prøvet og fristet. Så hvad kan vi gøre for at påvirkes i den rigtige retning? Først og fremmest er det godt at undgå situationer, hvor man påvirkes i den forkerte retning, for eksempel gennem en dårlig film eller en negativ indstilling. Derpå er det vigtigt at sørge for daglige og ugentlige påvirkninger i den rigtige retning, for eksempel ved at læse i skrifterne og komme i kirke. Endelig er der en god pointe i at sørge for at få det mest



mulige ud af de positive situationer. Her citerede stavspræsidenten præsident Kimball, der engang blev spurgt, hvad han gjorde til et kedeligt nadvermøde, hvortil han svarede, at han aldrig havde været til et. Stavspræsidenten opfordrede os til at forberede os målrettet og ankomme i god tid, for eksempel til faste- og vidnesbyrds møderne.

Stavspræsidenten advarede os også om, at den krig, der var i himlen, fortsætter her på jorden og påvirker os. Det er om at holde godt fast i glæden ved og gennem evangeliet.

### Søg Herrens velsignelser, hvor de er

Når man planter et lille frø i sin vindueskarm og vander, sørger for næring og lys, bliver det til en lille plante, som måske senere bliver til en dejlig blomst. Tempelpræsident Hans Hjort Nielsen brugte dette billede til at udtrykke sin glæde ved foråret, og han delte også sin glæde med os over, at folk der kommer til templet og er glade for at være i templet. Det er vigtigt, at vi erindrer vores pagter, og at vi søger Herrens velsignelser, hvor de er.

### Når Kristus kan nå os

Kristus kan nå os på mange måder, os alle sammen, og Kristus kan nå os, hvis vi er »reachable«,

### Inden søndagens møde sang stavskoret for forsamlingen

altså hvis vi er i en tilstand som opnåelige, og ældste Jouttenus sagde blot: »Please open your hearts« – vær gode, at åbne jeres hjerter.

Så hvordan kommer vi selv til Kristus? (L&P 19:39-41 og Matt 11:28-30). Ældste Jouttenus startede der, hvor vi hører om evangeliet, og begynder at udøve tro. Og når troen er stærk nok, bliver vi døbt og får Helligåndsgaven. Netop Helligåndens gave gør, at vi kan »connecte«, forbinde os med himlen, og vor himmelske Fader kan tale til os, og vi kan tale med ham. Dette er en af de vigtigste forudsætninger, for at vi kan komme tilbage til vor himmelske Fader. Vi skal tage for os af Kristus ord. Til de, der endnu ikke var medlemmer af Kirken, foreslog ældste Jouttenus at lytte, at afprøve evangeliet, og så vil Helligånden lade alle vide, hvad de skal gøre (2 Ne 31:20).



Søndagens talere, fra venstre: Tempelpræsident Hans Hjort Nielsen, ældste Matti T. Jouttenus, stavspræsident Bernskov, Arja Lykkegaard og Sarah Leit

## Er vores Zion et attraktivt sted?

Vi inviterer gerne folk, vi kender, til kirken samt til at komme til Zion og det gengivne evangelium. Men hvad nu hvis Zion slet ikke er noget attraktivt? Hvorfor så komme til Zion? Livet er ikke altid let, og man skal ikke lade som om det er, men vi kan alligevel godt bære en form for lys med os.

Ældste Jouttenus refererede stavspræsident Bernskov og sagde, at det er vigtigt, at der skinner af lys fra Zion. Og dette refererede igen til en meget fin tale lørdag aften af Lisa Bendtsen, der havde påpeget, at vi er alle eksempler, hele tiden, for vores omgivelser, men er vi også et lys for dem? Og hvordan kan vi i hverdagens små ting blive bedre til dette.

Når vi inviterer til kirke, påpegede ældste Joutennus, er alt vi kan gøre at invitere og bede for dem. Vi skal derimod ikke bekymre os for meget, om de inviterede nu tager imod invitationen. Måske vil de senere efter endnu en invitation sige ja. Vi skal bare fortsat invitere og bede for dem. Og så skal vi overveje, om vores Zion er et attraktivt sted at invitere folk til.

Herefter bar ældste Jouttenus et smukt vidnesbyrd, og han mindede os om, at vor himmelske Fader ved, hvad vi gør, og at han kan hjælpe os. Vi sang herefter sammen med stavskoret salmen »O Store Gud«.

## Vi er en enhed

Det bliver tydeligt, når vi samles her, nogle med lang transportvej og andre med større ofre for at være her. Det bliver klart, når musikken fylder rummet, at vi er en enhed, en fælles enhed, vi er her i et sind og i et hjerte.

Vi sluttede mødet med bøn ved Else Knudsen, og alle kunne gå opløftede fra stavskonferencen. ■

## Zions datter

**Rebecca Kristine S. 17 år**

Frederiksberg Menighed

»**V**ågn op, vågn op! Ifør dig din styrke, o Zion; ifør dig dine smukke klæder, o Jerusalem, du hellige by; for fra nu af skal de uomskårne og de urene aldrig mere komme ind i dig.

Ryst støvet af dig; rejs dig, tag sæde, o Jerusalem; løsgør dig fra dine halslænker, o du fangne Zions datter« (2 Ne 8:24-25).

Dette skriftsted er ét af mine yndlings. Det betyder meget for mig, og jeg skal fortælle jer hvorfor:

Engang, da jeg havde det svært og følte det, som om jeg lå fanget i et dybt hul, for stejlt til at klatre op af, faldt jeg over dette skriftsted. Disse poetiske og dog stringente ord fra Esajas var opmuntringen og styrken, jeg behøvede for at løfte hovedet, »rejs mig« og tro på, at jeg kunne komme op igen.

Ofte, når jeg føler mig fanget igen, opsøger jeg dette skriftsted.

Især besidder vers 25 stor kraft i mine øjne: »Ryst støvet af dig; rejs dig, tag sæde, o Jerusalem; løsgør dig fra dine halslænker, o du fangne Zions datter« symboliserer for mig, at man skal ryste fortiden og ens problemer af sig, omvende og tilgive sig selv,



**Rebecca Kristine S. fra  
Frederiksberg Menighed**

huske at rejse sig igen, efter man er faldet, for derefter at kunne træde ind i den guddommelige rolle som Guds datter (Zions datter). Man skal ikke tillade, at lade sig lænke og på den måde holde tilbage fra ens guddommelige potentiale, lige meget om det er ved andres fysiske lænker eller ens eget dårlige selvværds lænker.

Jeg ved, at skrifterne på denne måde og på mange andre måder kan fungere som vores egen lille terapeut, inspirere os til at finde den rette vej og kommunikere Guds kærlighed ud til os hver især. ■

## Sæt hylderne på skrå

**Pih Hsia Dalsgaard**

Roskilde Menighed

**H**er er nogle ideer, som har gjort rotationen af dåserne i vores forråd meget nemmere. Vi har haft meget glæde af systemet i vores familie, og måske kunne andre bruge noget af det?!

- Sæt hylderne i reolen på skrå, så dåserne triller nedad (reolens længde skal forkortes og hylderne skæres i smig). Så lægger du nemt de nye dåser ind fra oven og tager automatisk de ældste ud nedefra (se illustration).
- Stil reolen ud fra væggen, i stedet for langs med væggen, så du udnytter pladsen i rummet bedst muligt.
- Hvis hylderne er dybe nok, kan du med fordel fjerne bagbeklædningen på reolen, så du kan have adgang til en række af dåser fra hver side – altså 2 rækker pr. hylde. ■



*Lad dåserne ligge på en skrå hylde, så er det nemt at rotere dem i forrådet, så de ældste bruges først.*

## SDH-NYHEDER PÅ NETTET

### Biografi om præsident Monson

**Anne Eriksen**

Amager Gren

**www.lds.org**

Kirkens officielle amerikanske hjemmeside.

**www.mormon.dk**

Kirkens officielle danske hjemmeside.

**www.mormonnewsroom.org/  
leadership-and-organization/**

Her er der mulighed for at læse en kort biografi om de forskellige generalautoriteter. Man kan blandt andet læse, at præsident Thomas S. Monson blev ordineret som apostel den 10. oktober 1963 i en alder af 36 år.

**www.mormonnewsroom.org/  
facts-and-statistics/country/denmark/**

Her kan man se lidt statistik for Danmark, Europa samt for hele verden. Blandt andet, hvor mange medlemmer, hvor mange missioner, eller hvor mange elever der er tilmeldt seminar på verdensplan.

Man har også mulighed for at vælge andre lande og se statistik for dem. ■

### Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender samt hvilket af lokalsidernes områder du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem 75-600 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør Mie B. Dalsgaard

E-mail: LiahonaDK@gmail.com ■