

Rundt om Danmark

BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET

Endnu en høst

Ældste Gérald J. Caussé, Frankrig

Førsterådgiver i Det Europæiske Områdepræsidentskab

Jeg har altid været fascineret af beretningen om pionererne i den genoprettede kirke. Deres handlinger i tro og med stort mod udgør en herlig og uvurderlig arv for alle medlemmer.

Europa har en vigtig plads i denne heroiske beretning. Det europæiske kontinent var en mark, der var klar til høst, og hvor tusindvis af disse pionerer modtog og favnede evangeliet, før de drog af sted til Amerika, stedet for indsamlingen, som var udpeget af profeten Joseph Smith.

I de seneste år har jeg været velsignet med at besøge nogle af de steder, hvor de første nydøbte kom fra. Jeg besøgte Preston i England for at betragte Ribbleflodens stille vande, hvor de første dåb i Europa fandt sted for blot 175 år siden. På kajen i København beundrede jeg statuen af Kristina, der ser ud på det åbne hav, og som er et symbol på de mange tusinde skandinaver, der rejste til Zion.

I mange af de lande, der senere åbnede for evangeliet, er det nemmest at tage direkte kontakt til de første nydøbte! Mange af dem bor der stadigvæk, er aktive, glade og stolte over deres fortid. De kan beskrive varmen fra de dage, hvor møderne blev afholdt anonymt i kældre, biografale eller restauranters baglokaler.

**Ældste Gérald J. Caussé, første-
rådgiver i Det
Europæiske
Områdepræsidentskab**

Mange kender til opførelsen af de første kirkebygninger eller de uendeligt lange rejser til templet i Schweiz. I Østlandene beskriver de lokale pionerer årene med undertrykkelse bag jerntæppet

og miraklet, der skete, da missioneringen begyndte i disse lande efter 1989.

Denne beretning fortsætter stadig. Den finder sted for øjnene af os. Profetier bliver opfyldt. Herren står ved roret, og intet kan forhindre fuldbyrdelsen af hans værk. I dag, på samme måde som i går, ledsages Kirkens udvikling af handlinger i tro og mirakler.

I adskillige år har områdepræsidentskabet bekendtgjort en ambitiøs og optimistisk vision af Kirkens udvikling i Europa. Som europæere har vi set Kirken etablere sig, vokse og modnes. Vidnesbyrdet fra tidligere mirakler næres af vores tro på fremtiden.

Vi føler, at en ny ånd hviler over vores kontinent. Antallet af dåb vokser fortsat. Mange flere unge tager på mission. Deltagelsen ved møderne og turene til templet stiger konstant. En ny rig høst bliver forberedt.

For nogle år siden talte den daværende ældste Gordon B. Hinckley til to unge missionærer fra Sverige. Han tog et glas vand op og sagde: »Sverige har i mange år været som dette glas vand – ikke megen bevægelse. I midten af 1800-tallet, da de



første missionærer kom til Sverige, tilsluttede tusindvis af mennesker sig Kirken. Det var en stor og mægtig høst. Når I tager hjem, så ønsker jeg, at I fortæller medlemmerne, at der kommer en ny høst, en høst nummer to i Sverige, som vil bringe tusindvis af svenskere ind i Kirken.¹

Den anden høst er og bliver større end den første. Europa er blevet en skillevej og et samlingssted for mennesker fra hele verden. Man skal blot gå gennem gaderne i de store byer for at bemærke det.

Jesus fortalte sine disciple, at »dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag«² i de sidste dage. Denne profeti bliver opfyldt, når nye lande åbner for missionærerne, men også ved omvendelsen på vores kontinent af flere tusinde, der kommer fra alle nationer i verden. Når disse mennesker med forskellige sprog og kulturer bliver budt velkommen i Kirken, velsigner de vore menigheder.

Medlemmerne i Europa i dag har en historisk rolle at spille i denne anden høst, ligesom de gjorde i de tidlige år af genoprettelsen. Jeg beder til, at vi alle vil være motiverede af denne herlige vision, og at vi sammen arbejder på at opnå det. ■

NOTER:

1. *Ensign*, juli 2000, s. 77.
2. Matt 24:14.

Festinord set fra en 18-årig piges perspektiv

Josephine Stokholm

Roskilde Menighed

Hvis jeg skal besvare spørgsmålet: »Hvordan oplevede jeg Festinord?»

Kan jeg kun svare: »Det var fantastisk!« Festinord er en uge, der er fyldt med aktiviteter, som kan styrke én personligt, åndeligt og socialt. Der er mulighed for at træffe nye mennesker fra forskellige lande, få nye venner, feste og have en god uge med en masse glade mennesker.

Gennemført program for enhver smag

Sidste sommer 2011 var Festinord i Sverige, og det var

første gang jeg havde mulighed for at deltage. Jeg er glad for, at jeg traf det valg at tage med til Festinord, da denne ene uge i min sommerferie, har været med at styrke mig. Jeg oplevede et gennemført program med aktiviteter for enhver smag såsom fodbold, paintball, scrapbooking, kajaksvømning, danseselektioner, vidnesbyrds møde, besøg fra en 70'er, at lave en film om ugens tema: »attitude is everything« og en masse andet. Der var temafest hver aften, og den sidste aften blev der sluttet af med en galla, hvor der blev

Nogle af de unge deltagere med et produkt fra workshoppen: Graffitimaling. Produkterne fra workshoppen blev vist frem til den afsluttende gallafest.



USE LORENZEN

uddelt oscar-priser til de bedste indsendte film.

Vores attitude kan påvirke vores handlinger og valg

Derudover var der morgeninstituttet som en god start hver morgen. Der kunne man lære vigtigheden af ugens tema, nemlig hvordan vores attitude kan påvirke vores handlinger og valg. Man blev åndeligt styrket og opbygget og fyldt med positiv energi til hele ugen.

Det bedste ved det hele var, at man selv kunne bestemme, hvilke og antallet af aktiviteter man ville tage til. Med denne frihed fik man ekstra meget lyst til at være engageret og deltagende i den aktivitet, som man nu havde meldt sig på.

Glæder mig til gensynet

Jeg glæder mig meget til Festinord denne sommer, hvor jeg kan møde alle dem, som jeg lærte at kende sidste år, lære endnu flere mennesker at kende, feste og blive styrket personligt, socialt og ikke mindst åndeligt.

Festinord var en uge, som jeg vil tænke tilbage på med et smil på læben. Jeg følte mig velkommen og er sikker på, at jeg vil føle mig lige så velkommen i år, hvor Festinord kommer til at foregå den 23.-28. juli i Farum, nordvest for København. ■

Stavskonference i Århus Stav

Knud Bent Andersen, Fredericia Menighed

Jørn Holm Bendtsen, Århus Menighed

Konferencemødet søndag den 4. marts 2012 i Århus Menigheds kirkebygning blev transmitteret og sendt til menigheder og grene i Frederikshavn, Ålborg, Skive, Herning, Esbjerg, Sønderborg og Odense.

Stavspræsident Kurt K. Frederiksen præsiderede og ledede mødet. Ved flygelet sad søster Karin Messell, Århus, og dirigent var søster Dorthe Holm Larsen, Fredericia, som ledte forsamlingen i åbningssalmen: »Vær velkommen søndag morgen.« Bøn ved bror Benjamin Refvik Sørensen, Horsens. Herefter var der afløsninger og opretholdelser.

Til lørdagsmødet talte Poul Erik Ilskov Nielsen, Jan Kreiberg og Emil Nielsen fra stavens højråd, stavspatriark Erik Ryttersgaard, stavens hjælpeforeringspræsident Dorthe Holm Larsen og stavspræsident Kurt K. Frederiksen. Talerne havde »personlig åbenbaring« som fælles emne.

Hvordan holder vi fokus?

Præsident Torben Buur Pedersen holdt den første tale. »Forestil dig, at du skal deltage i et løb uden at vide, hvorhen du skal løbe. Når startskuddet lyder løber alle i hver sin retning, og når du måske sammen med andre kommer frem til et sted, hvor vejen deler sig, bliver der forvirring og kaos. Sådan er det i tilværelsen, mange kender ikke målet. Vi er velsignede idet vi kender målet: For »det er min ære og herlighed at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket.«

Joseph Smith har udpeget vejen for os og vor himmelske Fader ønsker, at vi skal være lykkelige.



Kirkesalen i Århus var kun 1 af i alt 8 steder, hvor man kunne overvære søndagens møde.

Jesper Messell sørgede for teknikken, så menigheder og grene i Frederikshavn, Ålborg, Skive, Herning, Esbjerg, Sønderborg og Odense kunne overvære transmissionen.



Vi bør have fokus på mennesker i vores omgangskreds. Jordelivet er ikke alt for os. Måske føler vi, at livet er et langt maratonløb, men i evighedens lys er det kun et fingerknips. Døden er ikke en sorg, hvis vi har fuldført løbet. Vi har ikke fuldført løbet, før vi bliver kaldt fra denne verden. Et tjenende hjerte har ingen alder! Hvordan holder vi fokus? En orienteringsløber kan forholde sig til kort og kompas. Helligånden vil vejlede os, hvis vi ønsker det. Vi bliver velsignede, når vi er trofaste og bruger skrifterne som vores kort og kompas. Vi må lade vores liv forme af Herrens Ånd. Moses fik sat en kobberslange op i ørkenen. Israelitterne skulle blot kigge op på slangen for at kunne leve! Mange små og simple ting er også væsentlige i vores livsløb.«

Mennesket fatter ikke alt det, som Herren fatter

Søster Susanne Andersen, missionspræsidentens hustru, var den anden taler. »Personlig åbenbaring er en stor velsignelse. Jeg havde som ung pige en oplevelse på en sommertur, hvor jeg fik et vidnesbyrd om Mormons Bog. Jeg har også været i situationer, hvor jeg har higet og tryglet efter Herrens vejledning, men hvor den har været fjern. Det fik mig til at intensivere mine bønner og faste og også større aktivitet, men alligevel var Gud tavs. Så måtte jeg støtte mig til troen og det vidnesbyrd der ligger bag.

I Håndbog for søstre er der en beretning om en pionerkvinde, der fødte et barn i et primitivt hjem, og hvor barnet døde. I Mosija 4:9 læser vi, at vi må tro på Gud; tro at han er til, og at han har skabt alt, både i himlen og på jorden; tro, at han har al visdom og magt, både i himlen og på jorden; tro, at mennesket ikke fatter alt det, som Herren fatter.«

Når vi træder i karakter og handler, begynder ting at ske

Missionspræsidenten Jens Hjarup Andersen var den tredje taler.

»Jeg deler vidnesbyrd med min hustru, et vidnesbyrd om, at Gud lever, og at Joseph Smith er genoprettelsens profet. Åbenbaring er vigtig for vores daglige liv, vi kan ikke tjene uden at modtage åbenbaring, og Herren ønsker at åbenbare sig for os. I L&P 121:33 læser vi om og får svar på, hvor længe rindende vand kan forblive urent. Vi er som rindende vand, når vi modtager åbenbaring. Har vi et vidnesbyrd om evangeliet, er vores formål at invitere alle til at komme til Kristus! At kende Kristus indebærer: Tro, omvendelse, dåb og Helligåndsgaven. Nefi ønskede at følge sin fars tro. De gamle profeter søgte også svar. Joseph Smith søgte svar og fik et helt uventet. At bede i tro er at bede med et ønske om at handle. Amon og hans brødre havde stor modgang – som senere vendte sig til stor fremgang. Tro er et princip med handling og kraft. Gud er høstens herre. Vi handler, og Gud udøver magten. Er himlen stille, er vi ikke parate til at modtage. Vi udøver tro ved at vise tillid til vor himmelske fader, når vi træder i karakter og handler, begynder ting at ske.«

Velsignet med personlig åbenbaring

Søster Steffi Vilhelmsen, Århus Menighed, var den fjerde taler.

»Åbenbaring er vejledning til Guds børn. Personlig åbenbaring kan vi få gennem skrifterne. Gud ønsker, at vi skal have det godt. Jeg blev vejledt af Herren forud for en eksamen til at læse bestemte dele af pensum. Var det snyd? Jeg følte mig velsignet! Herren har ofte besvaret mine bønner. Jeg skulle engang til sport, men blev opfordret til at undervise med missionærerne – og gjorde det. Det blev for mig en opløftende oplevelse. Herren har åbnet udveje for mig. Vi har alle udfordringer – og vi kan alle få vejledning. Herren har velsignet mig med personlig åbenbaring.«



**Venskabelig
snak blandt
søndagens
talere, efter et
opbyggende
og inspirerende
møde.**

Efter talen sang forsamlingen: »Skal vi svigte vore pagter?«

Et sandhedens øjeblik

Den femte taler var søster Ellen Haibrock, tempelpræsidentinde i København.

»Det er dejligt at være til stede her. Som barn havde jeg et stærkt ønske om at være i kirken. Mine forældre var ikke aktive i Kirken, men min kirkegang gjorde, at jeg blev døbt som 8-årig. Jeg gik alene i kirke, men at være til stede var som at sidde på en bænk i forårssolen og have sjælefred. Til et nadvermøde sang koret: »Jeg går, hvor du sender mig hen, o Gud«. Det var et sandhedens øjeblik for mig. En gang i Søndagsskolen underviste min lærer i frelsesplanen. Det var ny lærdom for mig. Atmosfæren var så fin, at jeg oplevede, at kun læreren og jeg var til stede. Det var et sandhedens øjeblik. Da jeg fik min egen begavelse i templet i Schweiz, var det uden den tempelforbereelse, man får i dag. Meget var forvirrende, men jeg følte stærkt, at templet var det bedste sted at være. Det var et sandhedens øjeblik. Vi har som familie oplevet både sorg og glæde. Vi er helt almindelige mennesker, selvom vi er ledere i templet. Svar på bønner giver glæde og fred. Vi ønsker templets velsignelser for alle. Nogle kommer ikke til templet,

og årsagerne er meget forskellige. Lad aldrig andre menneskers handlinger være en årsag. Lad os ransage os selv med hensyn til vores forhold til templet og til vore tempelpagter.«

Søgte Herren i bøn og fik mange åbenbaringer

Tempelpræsident Hans Hjort Nielsen var den sjette taler.

»Jakob, Nefis bror, havde mange storslåede oplevelser. Han søgte Herren i bøn og fik mange åbenbaringer. Han fik også en enestående velsignelse af sin far, Lehi. I det kendte skriftsted i 2 Nefi kap. 2 får vi budskabet om, at mennesket er til for at kunne nyde glæde. Bag ordet »kunne« ligger der en indsats baseret på handlefrihed. I samme bog det 6. kapitel beretter Jacob lignelsen om oliventræet, den peger på Frelserens virke og peger ind i fremtiden. I kapitel 9 berettes der om forsoningens altomfattende virkninger, som gælder for alle mennesker. Enhver synd, overtrædelse og dårlighed er der lindring for, når vi omvender os. Forsoningen er også grundlaget for al tempeltjeneste. Muligheden for frelse rækker ud over døden, og vil vi acceptere, kan vi modtage. Tempelbesøg er en anledning til refleksion over livets tilskikkelser, og til at bede om hjælp til at gøre det, som må gøres.«

Kommunikation med Gud

Sidste taler var stavspræsident Kurt K. Frederiksen.

»Jeg er blevet opbygget og inspireret ved denne konference. Jeg glæder mig over at have et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Mødet lørdag aften med emnet om personlig åbenbaring var storslået. Hvorfor kommer vi i Kirken? I verden bliver vi underholdt. I Kirken kommer vi for at kommunikere med vor himmelske Fader, og vi lærer at kommunikere med vore følelser.

Jeg deltog på mit arbejde i et kursus om ledelse. Jeg kunne konstatere, at verdens rationalitet er modsat de krav til ledelse, vi har i Kirken. Her lærer vi, at Gud kommunikerer gennem vore følelser, gennem vores hjerte, ved Helligåndens kraft. At have modet til at følge disse tilskyndelser er vigtigt. Herren kom ikke med store ord til Nefi, men han blødgjorde hans hjerte. Nefi ønskede at kende Guds hemmeligheder, og han kom til at forstå sin fars velsignelser gennem bøn. Selv forsøgte jeg for år tilbage at få en uddannelse på Københavns Universitet – men det blev til Odense Universitet i stedet. Mit liv blev ændret, ved at vennerne måtte forlades, men Herren fortalte mig som svar på en bøn, at jeg skulle finde min hustru i Odense. Senere fortalte han mig også, at jeg var gift med den rette for at lære det, jeg skulle lære! Jeg har lært, at ægteskab kræver tålmodighed, og at tålmodighed er en forudsætning for at udvikle guddommelig kærlighed. I Joh 15:12 læser vi: »Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer.« Mennesket er til for at kunne nyde glæde.«

Afslutningssalme: »O, se hvilken kærlighed.«

Bøn ved søster Anna Christina Nielsen,
Randers Gren. ■

Valentine-fest

Kirsten Bokhonko, Århus Menighed

Lørdag den 25. februar 2012 var der i Århus arrangeret en Valentine-fest for alle i staven, som havde lyst til at komme. Salen var pyntet meget flot og romantisk, så omgivelserne passede virkelig godt til

en Valentine-fest – som jo er kærlighedens fest.

Præcis det, vi havde lyst til

»Pandekagebilen« med kok stod for middagen – som jo er naturligt bestod af pandekager.



JESPER MESSEL

Valentine-fest i hyggelige og romantiske omgivelser.



JESPER MESSEL

Maden blev lavet præcis som man ønskede og smagt skønt.

Hovedretten var pandekager med enten kylling eller bøf sammen med andre ting, der gav en ekstra god smag. Bord efter bord gik vi hen og stod i kø for at få præcis det, vi havde lyst til – og hyggeligt var det at stå der og rigtig komme i snak med de andre, der også ventede. Uhm, hvor maden smagte godt.

Dans og dessert

Da vi var ved at være godt mætte, kom Ami og Johannes og underholdt os med deres dans. Og danse, det kunne de unge mennesker sandelig. Ami er lillesøster til en verdensmester i dans, så hun har jo nok lært noget hjemmefra.

Vi fortsatte med pandekager, denne gang med is, og også denne dessert var dejlig. Igen blev vi underholdt af Ami og Johannes. Alle nød deres dans og klappede godt som tak for den flotte opvisning.

Jukeboks fik folk på dansegulvet

Bordene blev nu ryddet ud til siderne, og der blev mulighed for at danse. Musikken blev leveret af en gammeldags jukeboks, og mange kom på gulvet for at svinge sig i dansen, mens andre valgte at sidde og tale med venner og bekendte. Det var en festlig og god aften! ■

Hjælpeforenings søster bag utallige hjælpeprojekter i Uganda

M. Paulsen, Gladsaxe 2. Menighed

I februar 2012 lavede hjælpeforeningen i Gladsaxe 2. Menighed et Hjælpende Hænder-projekt til gavn for spedalske i Afrika. Projektet gik ud på, at indsamle brugte elastikbind, vaske og koge disse bind, for til sidst at rulle dem fint sammen, så de var klar til at blive transporteret til et hospital for spedalske i Uganda.

Skole, herberg, lægeklinikker og meget andet

Projektet kom i stand, fordi søster Lisbeth Bach Sørensen fra Hjælpeforeningen i Roskilde Menighed i mange år har arbejdet med adskillige nødhjælpsprojekter i Afrika. Og sjældent har jeg mødt et så fantastisk og beundringsværdigt menneske som hende, der helt uselvisk og utrættelig arbejder på at hjælpe mennesker i nød.

I over 20 år har Lisbeth, der er tidligere postarbejder, brugt både tid, talenter og ikke mindst egne penge for at hjælpe afrikanske børn og voksne, der til dagligt lever en meget kummerlig tilværelse i Uganda. Hun har bl.a. stået for projekter, såsom at bygge en skole, et herberg, hvor halvdelen af herbergets beboere



er spedalske, opstartet lægeklinikker og meget andet.

Mama Lisa

Hun har også indsamlet tøj, medicin og legetøj og taget turen til Uganda et hav af gange. Lisbeth eller Mama Lisa, som de kalder hende i Uganda, hjælper ganske enkelt der, hvor hun kan.

Fremover når jeg læser skriftstedet Matt 25:40: »Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, det har I gjort mod mig«, vil jeg automatisk tænke på Lisbeth og med et bredt smil på læben glæde mig over, at der findes fantastiske kvinder som hende. Tusind tak Lisbeth, og også tak fordi Hjælpeforeningen i Gladsaxe 2. Menighed og borgere i Gladsaxe fik lov til at hjælpe, bare en lille smule. ■

Her afleverer Lisbeth elastikbindene på hospitalet for spedalske i Jinja. En portion er også afleveret på et hospital i Kisoro.

Lav selv din yoghurt

Anny E. Lykke Nielsen, Slagelse Menighed

Her er to opskrifter du kan vælge at gemme til nødens stund. Men du kan også bruge den ene allerede nu, til at rotere dit mælkepulver i forrådet.

Når man først har taget noget fra til næste portion, kan man jo sagtens komme f.eks. frugt eller vaniljesukker i resten af yoghurten, inden den serveres.

Yoghurt I

- 2 kopper mælkepulver
- 3 kopper lunkent vand
- 3 spsk. færdig yoghurt

(uden smag)

Mælkepulver og lunkent vand blandes godt. Den færdige yoghurt blandes i.

Blandingens hældes i varme, ovnfaste krukker. Sættes i ovnen ved 50 grader og står 3-4 timer. Afkøles straks. Yoghurten kan herefter spises. Skal man lave endnu en portion, skal man blot gemme 3 spsk. og starte forfra.

Yoghurt II

- 0,5 l mælk
- 1 tsk. yoghurt (uden smag)
- 0,5 l mælk opvarmes til kogepunktet og nedkøles derefter til 37 grader (håndvarmt).

1 tsk. yoghurt (uden smag) kommes i. Blandingens stilles på et varmt sted i 10-16 timer. Afkøles straks. Yoghurten kan herefter spises. Til en ny portion kan en skefuld af dette bruges som begyndelse. ■



ANNY E. LYKKE NIELSEN

Anny Nielsen deler sine opskrifter på hjemmelavet yoghurt

SDH-NYHEDER PÅ NETTET

Gratis app til iPad

Anne Eriksen, Amager Gren

www.lds.org

Kirkens officielle amerikanske hjemmeside.

www.mormon.dk

Kirkens officielle danske hjemmeside.

www.jesuschrist.lds.org

Side der indeholder flere forskellige links omhandlende Jesus Kristus. Man kan blandt andet se filmen »Finding Faith in Christ« og andre

film om Kristus, læse vidnesbyrd om Frelseren fra profeterne i de sidste dage og læse om, hvordan vi kan være vidner om Kristus.

www.lds.org/bible-videos

Her er der mulighed for at se forskellige film med historier fra Bibelen om Jesu liv. Man kan blandt andet se historien om engelen, der besøger Maria for at fortælle om Jesu fødsel, eller om de vise mænd, der opsøger ham. Der er også mulighed for at downloade en applikation til sin iPad. ■

Brug den gratis app til at berige din forståelse af Jesus og hans lære, mens du udforsker bibelske miljøer. Se videoer og diasshow baserede på skriften og opdag interessante fakta om bibelske beretninger.



KONTAKT OS

Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender samt hvilket af lokalsidernes områder, du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 mdr., før artiklen trykkes.

Indsend venligst mellem 75-600 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør Mie B. Dalsgaard

E-mail: LiahonaDK@gmail.com ■