

Rundt om Danmark

BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET

En måned med mirakler

Ældste Stephen C. Kerr, Skotland

Områdehalvfjerdser

Min missionspræsident Ben E.

Lewis var før sin mission prorektor på Brigham Young University. Jeg havde mulighed for at mødes med ham ved slutningen af hans mission. Da vi sad på hans kontor, spurgte jeg ham, hvad han ville gøre, når han kom hjem. Han svarede, at han vidste lige præcis, hvad han skulle. Han skubbede et brev hen over skrivebordet, så jeg kunne læse det. Præsident Lewis var blevet udvalgt af Det Første Præsidentskab til at skaffe et betydeligt beløb til Brigham Young University. Jeg stillede præsident Lewis det åbenlyse spørgsmål: »Hvordan vil du skaffe så mange penge?«

Han svarede blot: »Jeg vil bede folk om deres penge.«

Det enkle svar lærte mig så meget. Præsident Lewis ville opfordre folk til at handle. Han vidste, at hans opfordring ville gøre en forskel, og det gjorde det.



Ældste Stephen C. Kerr, områdehalvfjerdser

Dette er en måned med invitationer. Vores områdepræsidentskab har sagt: »Vi opfordrer hvert medlem i vores område til bønssomt at vælge nogen, de kan invitere til at overvære et nadvermøde sammen med dem i juni.«¹

Handlefrihed er et evigt styrende princip i planen for lykke. Herren den Almægtige handler selv ved at give sine børn invitationer.²

Mennesket er skabt til at handle.

»Mennesket var også i begyndelsen hos Gud. Intelligens, eller sandhedens lys, er ikke blevet skabt eller dannet, ej heller kan det blive det. Al sandhed er uafhængig i den sfære, hvori Gud har sat den, så den selv kan handle, ligesom al intelligens også er det; ellers ville der ingen tilværelse være.«³

Der er noget ganske særligt over ordet »invitation«. Det er venligt, det er betænksomt, det er favnende, og det er generøst. Hvem er ikke begejstret for at modtage en invitation?

Det er min erfaring, at folk sjældent – hvis nogensinde – bliver fornærmet over at modtage en invitation, folk bliver snarere fornærmet, når de ikke bliver inviteret.

Lad os tale tydeligt: Når vi har oplevet Guds kærlighed i vores egen tilværelse, er det ikke så svært at samle mod til at invitere en anden person til at modtage Jesu Kristi evangeliums fyldes velsignelser.⁴

De kan selvfølgelig enten acceptere eller afvise vores invitation. Men sandheden er, at jeg ikke er ansvarlig for de valg, andre træffer, jeg er ansvarlig for at hjælpe andre ved at invitere dem til at gøre det, der er godt.

»Men se, det, som er af Gud, opfordrer og tilskynder til bestandig at gøre godt; derfor er alt det, som opfordrer og tilskynder til at gøre godt og til at elske Gud og til at tjene ham, inspireret af Gud.«⁵

Så hvordan »inviterer« vi andre i denne måned med invitationer?

For det første: Overvej. Lav en liste over dem, som I gerne vil invitere til at komme til nadvermødet sammen med jer. Husk, at Helligånden elsker lister! Navne og ansigter vil komme til jeres sind. Jeres kærlighed til menneskene på jeres liste bliver dybere. Det er en handling i tro fra jeres side at lave sådan en liste. Og sådan en tro går ikke upåagtet eller ulønnet hen af himlen.

Bed derefter ofte for de mennesker, som står på jeres liste. Bed vor himmelske Fader om at blødgøre deres hjerte til at modtage en invitation. Overvej at faste for at få hjælp.

Tag så på besøg. Lad ikke frygt undertrykke din tro.⁶ Åbn din mund.⁷ Herren vil give dig ordene.⁸ »Jeg vil gerne invitere dig til at komme i kirke med mig. Vil du komme?«

»Når du har gjort dit allerbedste, kan du stadig opleve skuffelser, men du vil ikke være skuffet over dig selv. Du kan føle dig sikker på, at Herren er tilfreds, når du føler Ånden virke gennem dig.«⁹

Når vi følger disse enkle trin og udøver tro på Herren, lover jeg ydmygt og oprigtigt alle, der læser dette budskab, at juni 2012 bliver miraklernes måned. Vores tro bliver styrket og Jesu Kristi kirke vil vokse i antal og ånd. ■

NOTER:

1. Brev fra områdepræsidentskabet i Det Europæiske Område til områdehalvfjersere samt stavs-, distrikts- og missionspræsidenter i Det Europæiske Område, 31. jan. 2012.
2. »Glem ej, at hver og en har ret«, *Salmer og sange*, nr. 156
3. L&P 93:29-30; se også 2 Ne 2:11-16.
4. »Kærlighed er et af de vigtigste kendetegn på Guddommen og burde lægges for dagen af dem, der tragter efter at blive Guds sønner. Et menneske, der er fyldt med Guds kærlighed, er ikke tilfreds med blot at velsigne sin familie, men bevæger sig gennem hele verden, ivrig efter at velsigne hele menneskeheden.« *Kirkens præsidenters lærdomme*, Joseph Smith, s. 327-328.
5. Moro 7:13.
6. Se 2 Tim 1:7; 1 Joh 4:18; L&P 67:3; »Tvivl og frygt er det modsatte af tros«, *Forkynd mit evangelium*, s. 116.
7. Se L&P 30:5, 11.
8. Se L&P 84:85; 100:6.
9. *Forkynd mit evangelium*, s. 11.

Tømmerflådetur i Sverige

Katarina R.

Roskilde Menighed

Dette er historien om en tømmerflådetur i Sverige for unge piger og unge mænd fra Roskilde Menighed og deres ledere. En tur, hvor vi var omgivet af Guds storslåede og fantastiske natur.

En tidlig start

Det var 47 trætte, men glade folk, der mødte mig, da jeg ankom til Roskilde kl. 05 mandag morgen, den 4. juli 2011. Foran os ventede en køretur på ca. 10 timer op til bestemmelsesstedet i Sverige. Da vi ankom, var der noget orientering, og vi fik demonstreret, hvordan man bygger tømmerflåderne. Vi slog teltene op for at stå tidligt op næste morgen og blive kørt til det sted, hvor vi skulle bygge flåderne.

Kunsten at bygge store tømmerflåder

Vi kom hurtigt i gang med at bygge flåderne ved at rulle store rafter ned i vandet for bedre at kunne håndtere dem og binde dem sammen. Efter et par timers slid var alle færdige, og vi havde en fantastisk flot flåde, bestående af 8 tømmerflåder. Selve flåderne bestod hver af to dele på 3 lag rafter, der hver vejede 1 ton, og de var så bundet sammen. Hver flåde havde et mandskab på 5-6 mennesker.

Kunsten at sejle omkring på tømmerflåder

Vi sejlede af sted og kom allerede første dag ret langt. Det skyldtes dog også, at vi havde en del problemer med at komme ind og finde et ordentligt sted at

De unge piger og unge mænd fra Roskilde Menighed på Tømmerflådetur



KATARINA R.

sove. Til sidst lykkedes det dog at finde en lille bitte myggebefænget plet, hvor vi lige akkurat fik mokket teltene sammen.

Morgenen efter var det bare om at tage bad i myggespray, hive teltene ned med lynets hast, og komme ud på flåderne igen. I løbet af dagen fik vi nydt både frokost og den fantastiske svenske natur.

Kunsten at komme i land igen

Da det blev aften, og vi skulle finde et sted at sove, fik vi uventede problemer. Vi fandt et sted der så ok ud, men stor var skuffelsen, da vi opdagede, at det var privat. Alle ud igen og lede efter et nyt sted. Vi fandt igen et sted og gjorde klar til at gå i land, men blev smidt væk af de lokale beboere.

Et møde blev holdt, skulle vi overnatte på flåderne, eller søge videre? Svensk lovgivning siger, at vi skal være inde klokken 22, og klokken var allerede langt over. Vi besluttede at gøre et sidste forsøg, og bad bøn sammen, for at det måtte lykkes.

Bønner blev hørt

Da vi havde sejlet i en halv times tid og klokken hastigt nærmede sig midnat, så vi en lys plet der muligvis var god nok. Vores flåde var forrest, så det var en af os der skulle i det kolde, klamme vand, for at finde et træ at binde os fast til. Jeg hoppede i. Jeg bad en bøn inde i

mig selv, om at det måtte gå, for det nærmeste træ stod rimeligt langt inde. Jeg gik igennem lavt, pløret mudder, derefter nogle siv, for til sidst at komme ind på land. Næste dag opdagede jeg, at jeg mirakuløst havde undgået en stor myretue, som jeg ikke havde kunnet se i mørket.

Det krævede både hjerne og tro

Da klokken blev 24 var vi alle inde ved elvens kant, og havde lavet et system, så vi gik henover flåderne for at komme i land. Vi fik sat teltene op, men natten forløb dog ikke helt rolig, for én hørte en bjørn i nærheden af vores lejr, men den forsvandt dog hurtigt igen.

Næste morgen var fantastisk smuk, og vi pakkede os sammen og sejlede ud igen. Solen skinnede og humøret var højt, det var gået godt.

Vi sejlede de sidste 12 km, dog heller ikke uden problemer. En af flåderne sad godt fast i en sandbanke i 3 timer, og i mellemtiden var det begyndt at regne. Det krævede både hjerne og tro at komme fri. Til sidst lykkedes det dem at komme sikkert, men meget våde, frem. Igen en overnatning i telt, før vi kørte hjem til Danmark fredag formiddag.

En helt uforglemmelig tur, som skabte stærkere bånd imellem deltagerne, og vi lærte nye ting om os selv undervejs. Det skal helt klart gentages. ■

Ung til »Golden Days in Copenhagen«

Astrid A. K. Frederiksen

Roskilde Menighed

Til »Golden Days« i Københavns Center for Unge Voksne (CUV) i september 2011 var der lidt »bling bling«, meget åndelighed og mest hygge. Med deltagere fra hele Norden var der både kendte og nye ansigter i centret, med højt humør og en anelse sultne maver – efter mere.

Stemningen helt i top

Der var dømt fest den første aften med temaet »Dress to impress«. Der var gang i dansegulvet, der var sofarum med kortspil og god mulighed for at finde et hjørne til at snakke med gamle – og nye – venner. Stemningen var helt i top og præget af at årets ungdomsstævne Fest-I-Nord kun lige var afsluttet 6 uger tidligere, og at nye studier eller jobs var begyndt. Så snakken gik livligt rundt om snackbordet.

Pizza-dates nede på hjørnet

Lørdagens aktiviteter indeholdt en morgensesion i templet, et foredrag ved Bent og Charlotte Leit samt lege med stor underholdningsværdi – om end tøvende i starten.

»Kissing Rugby« og speed dating tillod de deltagende hurtigt at lære nye navne og »kreative« jobtitler. Så hverdagens gråvejrs dampede hurtigt af, efterhånden som flere deltagere prøvede at overgå hinandens kreative påfund. Fra »Kistebygger« og »Ambulance-rengøringspersonale« til pizza-dates nede på hjørnet til frokost, gik dagen med en afslappet og behagelig stemning indtil aftenens fest.

Fællesskab og kærlighed til evangeliet

Søndagens møder fyldte alle stole og lokalerne var fyldt med en følelse af fællesskab og



kærlighed til evangeliet, som så ofte findes, når medlemmer mødes fra flere lande og sprog for at binde venskaber – og måske nye »teams«, som CUV's missionærægtepar »Team Jensen«, udtrykte deres håb for, under nadvermødet.

Lad dit lys skinne

Om weekenden var en succes, må den enkelte deltager bedømme for sig selv. Men jeg søger gerne muligheden for at bære mit vidnesbyrd om vigtigheden af at nyde selskabet med andre unge medlemmer og den styrke, det giver at dele glæder med »gamle« og nye venner.

Jeg har erfaret mig, at Åndens vejledning lyder stærkest, når den har mulighed for at tale frit i selskab med andre, der søger glæde i evangeliet, at Åndens følgeskab er en base for lykke og glæde i sjælen, som skinner for alle og når vi finder frænder i evangeliet lyser vi blot så meget stærkere. Husk, at du kan lade dit lys skinne – og oplade i CUV. ■

Joakim, Christina, Sascha og Sofia til »Golden Days«.

Kvindekongference for Århus Stavs Hjælpeforening

Krista Nielsen

Esbjerg Menighed

Omkring 100 forventningsfulde kvinder mødtes til kvindekongference i Århus den 29. oktober 2011, for at mødes med andre søstre samt for at lytte til vore ledes gode råd.

Jeg vil styrke min beslutning om at komme til Kristus

Stavens hjælpeforeningspræsident søster Dorthé Holm Larsen begyndte mødet med at holde en dejlig tale over Stavens Hjælpeforenings mål for år 2011, som er: »Jeg vil styrke min beslutning om at komme til Kristus« (2 Ne 31:20-21). Hun fortalte, at Hjælpeforeningens søstre altid har hjulpet de trængende og tjent i kaldelser, som har opbygget og styrket kirken og dens medlemmer. Der er brug for kvinder og deres lederskab i Kirken. Kvinder er en stor del af Herrens plan, og vores rollemodel er Kristus.

Vi blev derefter delt i 3 klasser, som omhandlede 4 stærke kvinder, nemlig Maria & Elisabeth, Eva samt Emma Smith.

Begge var udvalgte kvinder

Søster Inger Madsen fra Fredericia underviste om Maria & Elisabeth, som begge var udvalgte kvinder – de skulle være mor for henholdsvis Jesus Kristus og Johannes Døber. Maria var hos Elisabeth i 3 måneder for få den åndelige styrke, hun havde brug for til at være mor for Frelseren. Elisabeth skulle forberede vejen for Maria på samme måde, som Johannes banede vejen for Kristus. Vi har alle »Elisabeth'er« i vores liv, som hjælper os.

Eva og Adam er virkelige personer

Søster Karin Messell fra Århus underviste klassen om Eva. Hun underviste i følgende punkter:

1. Eva og Adam er virkelige personer, som har levet, og som nu bor sammen med Gud.
2. Eva og Adam tænkte forskelligt, men når de tænkte sammen, blev de stærkere og kunne træffe den bedste beslutning, selvom de stod i et dilemma.
3. Eva blev velsignet og forberedt til jordelivet af vor himmelske Fader.
4. Eva og Adam har lige store og vigtige, men forskellige, opgaver i tilværelsen.
5. Kvinder og mænd er intet uden hinanden og intet uden Kristus

Ubøjeligt mod, tjenstvillighed og tålmodighed

Søster Rikke Rosenkilde fra Århus fortalte om Emma Smiths liv, hvordan hun støttede sin mand, profeten Joseph Smith, trods store vanskeligheder og udfordringer. Lucy Smith, hendes svigermor, som valgte at bo hos Emma, til hun døde, udtalte: »Jeg har aldrig set en kvinde i mit liv, som har udholdt alle slags prøvelser og anstrengelser fra måned til måned og fra år til år med et så ubøjeligt mod, tjenstvillighed og tålmodighed, som hun har gjort. For jeg kender til alt det, hun har måttet

Hjælpeforeningspræsidentskabet for Århus Stav. Fra venstre Teresia Sørensen, Dorthe Holm Larsen og Karin Messell.

udholde. Hun er blevet kastet på bølgerne af usikkerhed, hun har trodset stormene af forfølgelse og stået imod mænds og djævlens raseri, som ville have nedbrudt enhver anden kvinde.«

Min beslutning om at følge Kristus

Efter de spændende klasser samledes vi igen for at høre en tale fra søster Nathalie Evensen fra Aalborg om emnet: »Hvordan min beslutning om at følge Kristus, påvirker mine daglige valg«. Hun refererede til en tale af ældste Bennett fra De Halvfjerds, som opstillede 4 spørgsmål, vi kan stille os selv:

1. Søger jeg guddommelig vejledning gennem dagligt skriftstudium, overvejelse og bøn, eller har jeg valgt at være så travlt optaget, at jeg ikke tager mig tid til at studere Kristi ord, overveje dem og samtale med min himmelske Fader?
2. Vælger jeg at følge Guds levende profeters råd, eller følger jeg verdslige stier og andres modstridende meninger?
3. Søger jeg dagligt Helligåndens vejledning i det, jeg vælger at tænke på, føle og gøre?
4. Rækker jeg konsekvent ud for at hjælpe, tjene eller forsøge at redde andre?

Det er en livslang proces, men vi kan ved at følge Jesus Kristi bud og befalinger og træffe de rette valg en dag opnå evigt liv.

Opbyggende og inspirerende

Efter den inspirerende tale blev der vist en flot PowerPoint-præsentation med billeder af Kristus samtidig med, at søster Karin Messell fra Århus spillede et potpourri over Kirkens salmer på orglet, og søster Vibeke Kuntz oplæste de smukke tekster, som hørte dertil.

Det hele blev afsluttet med et dejligt måltid, som bestod af chili con carne og brød samt frisk frugt til dessert, forberedt af Odense 1. Menighed.

Tak for et meget opbyggende og inspirerende program – det var en pragtfuld dag i samvær med skønne søstre! ■



Frederikshavn Grens kor i fint selskab

Søren H. Nielsen

Frederikshavn Gren

I november 2011 blev det bekendtgjort, at koret i Frederikshavn Gren var inviteret til at deltage i Ældre Sagens Kors 20-års jubilæumskoncert i Abildgårdskirken i Frederikshavn. Det forholder sig nemlig sådan, at dirigenten for begge kor er Liselotte Larsen, og der har gennem mere end 10 år været et nært samarbejde mellem korene, hvor Ældre Sagens Kor hvert år har medvirket ved såvel julekoncerter som forårskoncerter i Frederikshavn Gren.

Musikalsk oplevelse af høj standard

Koncerten begyndte kl. 15.00, men allerede kl. 14.30 var kirkesalen i Abildgårdskirken fyldt med mennesker, og der måtte hentes ekstra stole ind. Der var 580 mennesker, der overværede koncerten, og publikum fik en

musikalsk oplevelse af høj standard, hvor grenens kor gjorde sig meget positivt bemærket og gav anledning til beundrende tilkendegivelser fra publikummer efter koncerten, og der blev uddelt mange roser til Liselotte Larsen for hendes talent og engagement.

780 stk. kransekagekonfekt fortæret

Efter koncerten var der reception og der var sørget for sodavand bl.a. af hensyn til Kirkens medlemmer og naturligvis til børnene, og i den forbindelse blev de 780 stk. kransekagekonfekt, som Liselottes mand, Kurt Holm Larsen havde bagt, rost i høje toner.

En rigtig dejlig eftermiddag med dejlig sang og musik og stor hæder til de medvirkende medlemmer fra Kirken. ■

Ny rådgiver i Nykøbing-Falster Gren

Finn Lykkegaard

Nykøbing-Falster Gren



FINN LYKKEGAARD

Grenspræsidentskabet i Nykøbing-Falster Gren. Fra venstre Finn Lykkegaard, Johan Johansen og Knud Erik Øgaard.

Søndag den 4. december 2011 var en glædens dag i den lille Nykøbing-Falster Gren. Den dag blev nemlig en ny rådgiver opretholdt i grenspræsidentskabet. Hidtil havde grenspræsident Finn Lykkegaard kun haft en 1. rådgiver, bror Knud Erik Øgaard, men nu er bror Johan Johansen opretholdt som ny 2. rådgiver.

En ung ældste med en stor opgave

Bror Johansen var til den forudgående stavskonference blevet opretholdt som ældste og ordineret kort efter. Nu har den kun 18-årige ældste påtaget sig en stor opgave – selvom det er en lille gren.

Bror Johansen er søn af Anni og Simon Johansen og således vokset op i Kirken i et kærligt og trygt hjem – født som han er af retskafne forældre.

På mission om et års tid

Bror Johansen arbejder pt. for et VVS-firma, en beskæftigelse han sammen med sin yngre bror



Her synger Frederikshavn Grens kor til koncerten i Abildgårdskirken

Simon, har planer om skal være deres fremtidige profession.

Til spørgsmålet om, hvad han følte, da han umiddelbart efter at have fået overdraget Det Melkisedekske Præstedømme og være ordineret

til ældste blev kaldet som 2. rådgiver, svarede bror Johansen: »Jeg blev noget paf. Det havde jeg ikke drømt om«. Bror Johansen glæder sig til opgaven, som formentlig varer indtil han om et års tid, tager af sted på mission. ■

Nyt biskopråd i Gladsaxe 1. Menighed

Carrie Rasmussen

Gladsaxe 1. Menighed

Gladsaxe 1. Menighed fik i forbindelse med sin dannelse i december 2011, nyt biskopråd med 39-årige Lars Paulsen som biskop.

Et stærkt vidnesbyrd om bøn og skriftstudie

Biskop Paulsen er født og opvokset i Kirken. Han tjente på sin mission i Boise, Idaho, USA, og arbejder til dagligt som tandlæge, hvor han driver egen klinik i Dragør. Han har tidligere tjent bl.a. som præsident for unge mænd, og senest i stavens højråd. Hans tjeneste i Kirken gennem årene har givet ham et stærkt vidnesbyrd om bl.a. bøn og skriftstudie, og det har medvirket til at forberede ham til at tjene som biskop.

Biskop Paulsen og hans hustru Cecilia har været gift i 16 år, og sammen har de 4 børn; Joachim 15 år, Celina 11 år, Felicia 7 år og Linea 5 år. De er bosat i Skovlunde og hørte således tidligere til Ballerup Menighed.

Det nye biskopråd

Biskop Paulsen blev i november 2011 kaldet til biskop i Ballerup Menighed, hvor han afløste den tidligere biskop Mika Härmäläinen, som efter 1½ års god tjeneste er flyttet til Thailand i forbindelse med sit arbejde. En af biskop Paulsens første opgaver blev at bistå med tilrettelæggelsen af den nye Gladsaxe 1. Menighed.

Per Olsen fra den tidligere Ballerup Menighed er kaldet som ny førsterådgiver. Det er fjerde gang, Per Olsen tjener

som rådgiver i et biskopråd.

Peter Bloch Johansen fra den tidligere Søborg Menighed er kaldet som ny andenrådgiver.

Den ny biskop har valgt at have bl.a. missionering som fokusområde for det nye år. Han siger: »Jeg er meget missionærminded, og min egen mission betyder meget for mig. Jeg ønsker, at vi som medlemmer må rette mere fokus på alt det gode ved Kirken, at vi kan sprænge vores egne rammer og gøre mere for at sprede evangeliet.« ■

Gladsaxe 1. Menigheds biskopråd. Fra venstre Peter Bloch Johansen, Lars Stenholm Paulsen og Per Olsen.



Esbjerg Menighed har fået nyt biskopråd

Jan R. Pedersen

Esbjerg Menighed

Også Esbjerg Menighed har i december 2011 fået nyt biskopråd. Den nye biskop er Jan Rohde Pedersen, som således efterfølger Pete Meline som biskop i Esbjerg Menighed. Ny førsterrådgiver er Carl-Johan Grabe og ny andenrådgiver er Michael Blohm.

Leder af Esbjerg Kulturskole

Jan Rohde Pedersen er i bybilledet mest kendt som leder af Esbjerg Kulturskole. Han er gift med Marie-Hélène Labrosse Pedersen, som oprindeligt kommer fra Seychellerne – en øgruppe i Det Indiske Ocean. Sammen har de seks børn i alderen 7-22 år.

Jan Rohde Pedersen er opvokset i Kirken med de værdier, som Kirken står for, og hvor familielivet har en helt central rolle.

Vil række ud til nærområdet

»Mit ønske som biskop er at kunne være i stand til at hjælpe det enkelte medlem til at forstå sin værdi i Guds øjne. At forstå, at vi alle er Guds børn, som er kommet til denne jord, for at vi kan udvikle os i alle forhold igennem livets udfordringer. Og for, gennem de rette valg, at kunne finde den lykke, som vi er skabt til at modtage nu og i al evighed,« siger Jan Rohde Pedersen.

»Jeg ønsker også i højere grad at være medvirkende til at gøre Kirken tilgængelig for mennesker i nærområdet,« udtrykker den nye biskop i Esbjerg. »At man kan føle sig fri til at komme og tage del i de livsbekræftende aktiviteter, som Kirken afholder for både børn, unge og voksne.« ■

**Biskop
Jan Rohde
Pedersen med
sin hustru
Marie-Hélène
og deres 6
børn.**



Nyligt udsendte missionærer

Af Charlotte K. Frederiksen

Frederiksberg Menighed

Fra Danmark er følgende medlemmer kaldet til at tjene en mission:



David Ronnenberg, Slagelse Menighed, Københavns Stav tjener i Mesa-missionen i Arizona, USA. November 2011 – november 2013



Christopher Bruce Perkins, Glad-saxe 2. Menighed, Københavns Stav tjener i Lissabon-missionen i Portugal. December 2011 – december 2013.



Eric Benjamin Jepsen, Amager Gren, Københavns Stav tjener i Spokane-missionen i Washington, USA. December 2011 – december 2013



Louise Kirsten Rosa Paulsen, Frederiksberg Menighed, Københavns Stav tjener i London South-missionen i England. Februar 2012 – august 2013.

KONTAKT OS

Skriv til lokalsiderne

Artikler til lokalsiderne »Rundt om Danmark« er altid velkomne.

Skriv venligst tydelig afsender samt hvilket af lokalsidernes områder, du skriver til.

Nyhedsartikler bør indsendes senest 2 uger efter hændelsen, da der går ca. 3 måneder, før artiklen trykkes. Indsend venligst mellem 75-600 ord.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og afkorte artiklerne. Offentliggørelsen af tekster og fotos afhænger af deres relevans, kvalitet og den tilgængelige plads.

Redaktør Mie B. Dalsgaard

E-mail: LiahonaDK@gmail.com ■