

# Dragning till personer av samma kön

25 oktober 2016

JESU KRISTI  
KYRKA  
AV SISTA DAGARS HELIGA

---

*Från Gospel Topics på [topics.lds.org](http://topics.lds.org):*

Dragning till personer av samma kön avser känslomässig, fysisk eller sexuell dragning. Upplevelsen av dragning till personer av samma kön är inte densamma för alla. Vissa kan känna sig dragna enbart till personer av samma kön, medan andra kan känna sig dragna till personer av båda könen.

Kyrkan skiljer mellan dragning till personer av samma kön och homosexuella handlingar. Människor som upplever dragning till personer av samma kön eller identifierar sig som gay, lesbiska eller bisexuella kan ingå och hålla förbund med Gud samt delta i kyrkan fullständigt och värdigt. Att identifiera sig som gay, lesbisk eller bisexuell eller uppleva dragning till samma kön är ingen synd och hindrar en inte att delta i kyrkan, inneha ämbeten eller besöka templet.

Sexuell renhet är en väsentlig del av Guds plan för vår lycka. Sexuellt umgänge är avsett endast för en man och en kvinna som är gifta och lovar varandra fullständig trohet. Sexuellt umgänge mellan en man och en kvinna som inte är gifta eller mellan personer av samma kön kränker en av vår himmelske Faders viktigaste lagar och står i vägen för vår eviga utveckling. Människor oavsett sexuell läggning som överträder kyskhetslagen kan försonas med Gud genom omvändelse. Som Kristi efterföljare motstår vi omoraliska handlingar och försöker bli lika honom. Vi söker den Helige Andens ledning och hjälp från Frälsaren, som vet hur han ska hjälpa oss när vi blir frestade (se 1 Kor. 10:13; L&F 62:1). Om vi ger efter för frestelser och överträder kyskhetslagen, kan vi omvända oss och delta i kyrkans fulla gemenskap.

Vi kanske inte vet precis varför en del människor känner sig dragna till andra av samma kön, men för några är detta en komplex verklighet och en del av den mänskliga erfarenheten. Frälsaren Jesus Kristus förstår fullkomligt varje utmaning vi möter här på jorden, och vi kan vända oss till honom och få tröst, glädje, hopp och ledning (se Alma 7:11–12). Vilka prövningar vi än möter i livet, är vi alla Guds barn och förtjänar varandras godhet och medkänsla (Rom. 8:16–17). När vi skapar en stödjande miljö bygger vi kärlek och medkänsla för varandra och drar nytta av varandras perspektiv och tro.