

Γνωστοποίηση

Ημερομηνία: 25 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Προς: Τα Μέλη της Γενικής Εξουσίας,
Μέλη Ευρύτερης Περιοχής-Μέλη των
Εβδομήκοντα, προέδρους πασσάλου,
ιεραποστολής και περιφερείας, επισκόπους και προέδρους
κλάδου, μέλη συμβουλίων πασσάλου και τομέως

Από: Εκτελεστικό Συμβούλιο Ιεροσύνης και Οικογένειας
(801-240-2134)

Θέμα: Εκτέλεση διακονίας προς άτομα με έλξη προς το ίδιο φύλο

Οι ακόλουθες ενημερωμένες πηγές αναφορικώς προς την έλξη προς το ίδιο φύλο είναι τώρα διαθέσιμες σε άτομα, οικογένειες και συμβούλια τομέως:

- Καταχώριση «Έλξη προς το ίδιο φύλο» στο Θέματα του Ευαγγελίου, στο LDS.org (βλέπε εσώκλειστο)
- Διδασκαλίες της Εκκλησίας (βλέπε εσώκλειστο)
- Συχνές Ερωτήσεις (βλέπε εσώκλειστο)
- Ιστότοπος Mormonandgay.lds.org διαθέσιμος στα Αγγλικά
- Πηγές εκτέλεσης διακονίας (ministering.lds.org), διαθέσιμες σε 10 γλώσσες σε μέλη συμβουλίων τομέως και πασσάλου μέσω του Πηγές Ηγέτη και Γραφεία στο LDS.org.

Αυτές οι πηγές μπορούν να επανεξετασθούν σε μία συγκέντρωση συμβουλίου τομέως και πασσάλου.

Έλξη προς το ίδιο φύλο

25 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Από Θέματα του Ευαγγελίου στο topics.lds.org:

Η έλξη προς το ίδιο φύλο αναφέρεται σε συναισθηματική, σωματική ή σεξουαλική έλξη προς ένα άτομο του ίδιου φύλου. Η εμπειρία της έλξης προς το ίδιο φύλο δεν είναι η ίδια για όλους. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται έλξη αποκλειστικώς προς το ίδιο φύλο, ενώ άλλοι μπορεί να αισθάνονται έλξη και στα δύο φύλα.

Η Εκκλησία διακρίνει μεταξύ της έλξης προς το ίδιο φύλο και της ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς. Τα άτομα που βιώνουν έλξη προς το ίδιο φύλο ή προσδιορίζονται ως ομοφυλόφιλοι, λεσβίες ή αμφιφυλόφιλοι μπορούν να συνάπτουν και να τηρούν διαθήκες με τον Θεό και να συμμετάσχουν πλήρως και αξίως στην Εκκλησία. Το να προσδιορίζεται κάποιος ως ομοφυλόφιλος, λεσβία ή αμφιφυλόφιλος ή να βιώνει έλξη προς το ίδιο φύλο δεν αποτελεί αμαρτία ούτε απαγορεύει από κάποιον να συμμετάσχει στην Εκκλησία, να έχει κλήσεις ή να παρευρίσκεται στον ναό.

Η σεξουαλική αγνότητα είναι ζωτικής σημασίας μέρος του σχεδίου του Θεού για την ευτυχία μας. Οι σεξουαλικές σχέσεις διατηρούνται για έναν άνδρα και μία γυναίκα που είναι παντρεμένοι και υπόσχονται απόλυτη πίστη ο ένας προς τον άλλον. Οι σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα που δεν είναι παντρεμένοι ή ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου παραβιάζουν έναν από τους πιο σημαντικούς νόμους του Πατέρα μας στους Ουρανούς και εμποδίζουν την αιώνια πρόοδό μας. Τα άτομα οποιουδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού που παραβιάζουν τον νόμο της αγνότητας μπορούν να συμφιλιωθούν με τον Θεό μέσω της μετάνοιας. Ως οπαδοί του Χριστού, ανθιστάμεθα στην ανήθικη συμπεριφορά και προσπαθούμε να γίνουμε σαν Εκείνον. Επιζητούμε την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και τη βοήθεια του Σωτήρος, ο οποίος γνωρίζει πώς να μας συμπαρίσταται όταν μπαίνουμε σε πειρασμό (βλέπε Προς Κορινθίους Α΄ 10:13, Δ&Δ 62:1). Αν ενδώσουμε στους σεξουαλικούς πειρασμούς και παραβιάσουμε τον νόμο της αγνότητας, μπορούμε να μετανοήσουμε, να συγχωρηθούμε και να συμμετάσχουμε με πλήρη συντροφιά στην Εκκλησία.

Ενδεχομένως να μη γνωρίζουμε ακριβώς γιατί ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται έλξη προς άλλους του ίδιου φύλου, αλλά για ορισμένους είναι μία πολύπλοκη πραγματικότητα και μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας. Ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός έχει τέλεια κατανόηση κάθε δυσκολίας που αντιμετωπίζουμε εδώ στη γη και μπορούμε να στραφούμε σε Εκείνον για παρηγοριά, χαρά, ελπίδα και κατεύθυνση (βλέπε Άλμα 7:11-12). Όποιες δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζουμε στη ζωή, είμαστε όλοι τέκνα του Θεού που αξίζουμε την καλοσύνη και τη συμπόνια αλλήλων (Προς Ρωμαίους 8:16-17). Όταν δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, οικοδομούμε χριστιανική αγάπη και ενσυναίσθηση ο ένας για τον άλλον και επωφελούμεθα από τις συνδυασμένες προοπτικές και την πίστη.

Από το mormonandgay.lds.org.

Ο Θεός αγαπά όλα τα τέκνα Του

Τίποτε δεν επιδεικνύει πληρέστερα το βάθος και την έκταση της αγάπης του Θεού από την προθυμία Του να θυσιάσει τον Υιό Του, ώστε εμείς, τα τέκνα Του, να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε τον θάνατο και να μας προσφερθεί αιώνια ζωή. «Επειδή, ο Θεός με τέτοιον τρόπο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή» (Κατά Ιωάννην 3:16). Τίποτε καλύτερο δεν εκφράζει την αγάπη του Ιησού Χριστού από την προθυμία Του να δώσει τη ζωή Του για να εξιλεωθεί για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, να αντισταθμίσει για όλα τα δεινά και την αδικία και να σπάσει τα δεσμά του θανάτου για όλους (βλέπε Άλμα 7:11-13). «Μεγαλύτερη από τούτη την αγάπη δεν έχει κανένας, το να βάλει κάποιος την ψυχή του για χάρη των φίλων του» (Κατά Ιωάννην 15:13).

Σε μία ομιλία γενικής συνελεύσεως του Οκτωβρίου 2009, ο Πρόεδρος Ντίτερ Ούχτντορφ περιέγραψε την αγάπη του Θεού:

«Ο Θεός δεν κοιτάζει την εξωτερική εμφάνιση. Πιστεύω ότι δεν τον νοιάζει καθόλου, εάν ζούμε σε ένα κάστρο ή σε ένα εξοχικό, εάν είμαστε ωραίοι ή κοινοί, εάν είμαστε διάσημοι ή ξεχασμένοι. Αν και είμαστε ελλιπείς, ο Θεός μας αγαπά ολοκληρωτικά. Αν και είμαστε ατελείς, Εκείνος μάς αγαπά κατά τρόπον τέλειο. Αν και μπορεί να νιώθουμε χαμένοι και χωρίς πυξίδα, η αγάπη του Θεού μάς περικλείει πέρα για πέρα.

»Μας αγαπά, διότι είναι γεμάτος με άπειρο μέτρο αγίας, αγνής και απεριγράπτης αγάπης. Είμαστε σημαντικοί για τον Θεό, όχι λόγω του βιογραφικού μας, αλλά επειδή είμαστε τέκνα Του. Αγαπά τον καθέναν μας» («Η αγάπη του Θεού», γενική συνέλευση Οκτωβρίου 2009).

Ο Θεός μάς αγαπά όλους. Αγαπά άτομα διαφορετικών δογμάτων και εκείνα χωρίς πίστη. Αγαπά όσους υποφέρουν. Αγαπά τους πλούσιους και τους φτωχούς ομοίως. Αγαπά τους ανθρώπους κάθε φυλής και πολιτισμού, τους έγγαμους ή τους ανύπανδρους και όσους βιώνουν έλξη προς το ίδιο φύλο ή προσδιορίζονται ως ομοφυλόφιλοι, λεσβίες ή αμφιφυλόφιλοι. Και ο Θεός αναμένει από εμάς να ακολουθούμε το παράδειγμά Του.

Έχουμε προταχθεί να αγαπούμε τον Θεό και αλλήλους

«Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου απ' όλη την καρδιά σου, και από όλη την ψυχή σου, και από όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δεύτερη, όμως, όμοια μ' αυτή είναι: Θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου» (Κατά Ματθαίον 22:37-39).

«Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα» (Κατά Ιωάννην 15:12).

Δείχνουμε την αγάπη μας για τον Θεό τηρώντας τις εντολές Του (βλέπε Κατά Ιωάννην 14:15) και αγαπώντας αλλήλους (βλέπε Κατά Ιωάννην 13:34). Αν έχετε ένα μέλος της οικογενείας ή έναν φίλο που βιώνει έλξη προς το ίδιο φύλο ή προσδιορίζεται ως ομοφυλόφιλος, να το αγαπάτε. Ο Πρόεδρος Χένρυ Άιρινγκ παρατήρησε:

«Αν θέλετε να παραμείνετε κοντά σε κάποιον που αγαπάτε, αλλά από τον οποίον έχετε απομακρυνθεί, γνωρίζετε πώς να το κάνετε. Θα βρείτε έναν τρόπο να του μιλήσετε, να τον ακούσετε και θα ανακαλύψετε τρόπους να κάνετε πράγματα ο ένας για τον άλλον. Όσο συχνότερα συνέβη αυτό, όσο περισσότερο συνεχίστηκε, τόσο βαθύτερος θα είναι ο δεσμός της στοργής. Αν πέρασε πολύς καιρός χωρίς να μιλάτε, να ακούτε και να πράττετε, ο δεσμός θα ατονήσει. Ο Θεός είναι τέλειος και παντοδύναμος και εσείς κι εγώ είμαστε θνητοί. Όμως είναι ο Πατέρας μας, μας αγαπά και προσφέρει την ίδια ευκαιρία να τον πλησιάσουμε όπως θα έκανε ένας στοργικός φίλος. Και θα το κάνετε κατά πολύ με τον ίδιο τρόπο: μιλώντας, ακούγοντας και πράττοντας» (“To Draw Closer to God”, γενική συνέλευση Απριλίου 1991).

Δείχνετε την αγάπη σας για τον Θεό αγαπώντας και υπηρετώντας άλλους. «Ιδέστε λοιπόν, σας τα λέω αυτά για να μάθετε σοφία. Για να μάθετε ότι όταν είστε στην υπηρεσία των συνανθρώπων σας είστε απλώς στην υπηρεσία τού Θεού σας» (Μωσία 2:17).

Τι σημαίνει να αγαπούμε αλλήλους; Η αγάπη ενδιαφέρεται. Η αγάπη ενωτίζεται. Η αγάπη περιλαμβάνει. Η αγάπη εμπνέει. Η αγάπη είναι στο κέντρο αυτού που μας κάνει ανθρώπους, διότι είμαστε τέκνα του Θεού και ο «Θεός είναι αγάπη» (Ιωάννη Α΄ 4:8). Κατά τον Μυστικό Δείπνο, ο Σωτήρας επανέλαβε: «Από τούτο θα γνωρίσουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον» (Κατά Ιωάννην 13:35).

Η εντολή να αγαπούμε αλλήλους περιλαμβάνει όσους δεν βλέπουν τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που τον βλέπουμε εμείς. Όπως εξήγησε ο Πρεσβύτερος Ντάλλιν Όουκς:

«Σε τόσες πολλές σχέσεις και καταστάσεις της ζωής πρέπει να ζούμε με διαφορές. Όπου είναι ζωτικής σημασίας, η άποψή μας για τις διαφορές αυτές δεν θα πρέπει να αποκηρύσσεται ή να εγκαταλείπεται, αλλά ως οπαδοί του Χριστού, θα πρέπει να ζούμε ειρηνικά με τους άλλους που δεν συμφωνούν με τις αξίες μας ή δεν δέχονται τις διδασκαλίες στις οποίες βασίζονται. Το σχέδιο σωτηρίας του Πατέρα, το οποίο γνωρίζουμε με προφητική αποκάλυψη, μας τοποθετεί σε θνητές καταστάσεις, όπου πρέπει να τηρούμε τις εντολές Του. Αυτό περιλαμβάνει την αγάπη προς τον πλησίον μας από διαφορετικές κουλτούρες και πεποιθήσεις, όπως Εκείνος μας αγάπησε. Όπως ένας προφήτης από το Βιβλίο του Μόρμον δίδαξε, πρέπει να βαδίζουμε εμπρός, έχοντας “αγάπη προς τον Θεό και προς όλους τους ανθρώπους”(Νεφί Β΄ 31:20)» («Αγαπώντας άλλους και ζώντας με διαφορές» γενική συνέλευση Οκτωβρίου 2014).

Η θεία αγάπη δεν δικαιολογεί την αμαρτία --«εγώ ο Κύριος, δεν μπορώ να αντικρίσω την αμαρτία με τον παραμικρό βαθμό ανεκτικότητας»-- --αλλά ανυπομονεί να συγχωρήσει-- «αλλ’ όμως, όποιος μετανοεί και εκτελεί τις εντολές του Κυρίου θα συγχωρηθεί» (Δ&Δ 1:31-32). Με παρόμοιο τρόπο, δεν θα πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς ως προς το πώς ζούμε και υπερασπιζόμαστε τις εντολές του Θεού, αλλά για να αντιπροσωπεύουμε πλήρως την αγάπη του Θεού, πρέπει να αγαπούμε αλλήλους τόσο ανοικτά και ολοκληρωτικά, που κανείς να μη νιώθει εγκαταλελειμμένος ή μόνος ή απελπισμένος.

Ο Σωτήρας έχει τέλεια κατανόηση όλων των δυσκολιών μας

«Επειδή, τώρα βλέπουμε σαν μέσα από ένα θαμπό κάτοπτρο, με τρόπο αινιγματώδη, τότε όμως θα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα» (Προς Κορινθίους Α΄ 13:12).

Ως θνητοί, η κατανόησή μας είναι περιορισμένη. Μπορούμε να δηλώσουμε με τον Νεφί ότι «γνωρίζ[ουμε] ότι αγαπάει τα τέκνα του. Όμως, δε γνωρίζ[ουμε] τη σημασία όλων των πραγμάτων» (Νεφί Α΄ 11:17).

Καθώς επιζητούμε απαντήσεις και κατεύθυνση για το προσωπικό μας ταξίδι, μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό και στη δύναμη που είναι εγγενής στην εξιλεωτική θυσία του Ιησού Χριστού. Καθώς ο Ιησούς Χριστός πήρε επάνω Του τις αμαρτίες του κόσμου, βίωσε επίσης κάθε πόνο και βάσανο που κάθε ανθρώπινο ον θα μπορούσε να βιώσει:

«Και αυτός θα έλθει, υποφέροντας πόνους και βάσανα και πειρασμούς κάθε είδους. Και τούτο ώστε να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε ότι θα πάρει επάνω του τους πόνους και τις ασθένειες τού λαού του» (Άλμα 7:11).

Τα αισθήματα έλξης προς το ίδιο φύλο δεν αποτελούν αμαρτία και εμείς μπορούμε να επιλέξουμε πώς να ανταποκριθούμε

Η Εκκλησία δεν παίρνει θέση στην αιτία της έλξης προς το ίδιο φύλο. Το 2006, ο Πρεσβύτερος Ντάλλιν Όουκς δήλωσε:

«Η Εκκλησία δεν έχει θέση επί των αιτιών οποιωνδήποτε από αυτές τις ευαισθησίες ή τάσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν σχέση με την έλξη προς το ίδιο φύλο» (συνέντευξη του 2006 με τον Πρεσβύτερο Ντάλλιν Όουκς και τον Πρεσβύτερο Λανς Γουίκμαν: «Έλξη προς το ίδιο φύλο»).

Τα αισθήματα έλξης προς το ίδιο φύλο δεν αποτελούν αμαρτία. Ο Πρεσβύτερος Ράσσελ Μπάλλαρντ δήλωσε:

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών πιστεύει ότι “η εμπειρία της έλξης προς το ίδιο φύλο είναι μία πολύπλοκη πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους. Η έλξη αυτή καθαυτή δεν αποτελεί αμαρτία, αλλά το να ενεργεί κάποιος επί τούτης αποτελεί. Μολονότι άτομα δεν επιλέγουν να έχουν τέτοιες έλξεις, επιλέγουν όντως πώς να ανταποκριθούν σε αυτές. Με αγάπη και κατανόηση, η Εκκλησία προσεγγίζει όλα τα τέκνα του Θεού, συμπεριλαμβανομένων [αυτών με έλξη προς το ίδιο φύλο]» (“The Lord Needs You Now!” Ensign, Σεπ 2015, 29).

Ενώ η έλξη προς το ίδιο φύλο μπορεί να μην είναι αμαρτία, μπορεί να αποτελέσει δυσκολία. Ενώ κάποιος μπορεί να μην έχει επιλέξει να έχει αυτά τα συναισθήματα, μπορεί να δεσμευθεί να τηρεί τις εντολές του Θεού. Ο γονέας ενός παιδιού που βιώνει έλξη προς το ίδιο φύλο ή προσδιορίζεται ως ομοφυλόφιλος θα πρέπει να επιλέξει να αγαπά και να αποδέχεται αυτό το παιδί. Ως κοινότητα μελών της Εκκλησίας, θα πρέπει να επιλέξουμε να δημιουργήσουμε μία φιλόξενη κοινότητα.

«Και τους προσκαλεί όλους να έλθουν προς αυτόν και να γευτούν την καλοσύνη του. Και δεν αρνείται κανέναν που έρχεται προς αυτόν... όλοι είναι ίδιοι για τον Θεό» (Νεφί Β΄ 26:33).

Οι άνθρωποι που ζουν τους νόμους του Θεού μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στην Εκκλησία

«Γνωρίζω στ’ αλήθεια ότι, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης» (Πράξεις 10:34).

Ο Θεός υπόσχεται ότι αν υπακούμε στους νόμους Του, θα έχουμε αιώνια χαρά και Εκείνος πάντοτε τηρεί τις υποσχέσεις Του. Σαφώς οι άνθρωποι που βιώνουν έλξη προς το ίδιο φύλο ή προσδιορίζονται ως ομοφυλόφιλοι μπορούν να συνάπτουν και να τηρούν υποσχέσεις στον Θεό. Μπορούν να βαδίζουν στο φως Του. Μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στην Εκκλησία.

«Αν μέλη νιώθουν έλξη προς το ίδιο φύλο, αλλά δεν εμπλέκονται σε κάποια ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, οι ηγέτες θα πρέπει να τα υποστηρίζουν και να τα παροτρύνουν στην αποφασιστικότητά τους να ζουν τον νόμο της αγνότητας και να ελέγχουν άνομες σκέψεις. Αυτά τα μέλη μπορούν να λάβουν κλήσεις της Εκκλησίας. Αν είναι άξια και πληρούν τις προϋποθέσεις με κάθε άλλο τρόπο, μπορούν επίσης να έχουν εγκριτικό ναού και να λάβουν διατάξεις του ναού (*Handbook 2: Administering the Church*, 21.4.6).

Ο Πρόεδρος Γκόρντον Χίνκλυ δήλωσε:

«Τους αγαπούμε ως υιούς και θυγατέρες του Θεού. Μπορεί να έχουν ορισμένες τάσεις οι οποίες είναι δυνατές και μπορεί να είναι δύσκολο να τις ελέγξουν. Πολλοί άνθρωποι έχουν τάσεις του ενός ή του άλλου τύπου σε διάφορες στιγμές. Εάν δεν ενεργούν επ' αυτών των τάσεων, τότε μπορούν να προχωρήσουν, όπως κάνουν όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Εάν παραβαίνουν τον νόμο της αγνότητας και τα ηθικά πρότυπα της Εκκλησίας, τότε υπόκεινται στην πειθαρχία της Εκκλησίας, όπως και οι άλλοι» (“What Are People Asking about Us?” γενική συνέλευση Οκτωβρίου 1998).

Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες ζωής ενός ατόμου, μπορεί να συμβάλει στον σκοπό του Κυρίου στο παρόν και μπορεί να προσδοκά ότι η πίστη του θα αποφέρει τις ίδιες ευλογίες, εδώ και στην άλλη ζωή, τις οποίες έχει υποσχεθεί ο Θεός σε οποιονδήποτε είναι ομοίως πιστός. Ο Πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον έχει παρατηρήσει:

«Ο καθένας έχει δώρα, ο καθένας έχει ταλέντα, ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στην εξέλιξη του θείου σχεδίου σε κάθε γενεά. Πολλά από αυτά που είναι καλά, πολλά από αυτά που είναι σημαντικά --μερικές φορές ακόμα και αυτά που είναι απαραίτητα για το παρόν-- μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε μη ιδανικές συνθήκες. Τόσοι πολλοί από εσάς κάνετε το καλύτερο δυνατό. Και όταν εσείς, που κουβαλάτε τα βαρύτερα φορτία της θνητότητας σταθείτε ορθοί και υπερασπιστείτε το σχέδιο του Θεού να υπερυψώσει τα τέκνα Του, τότε όλοι είμαστε έτοιμοι να βαδίσουμε. Με πεποίθηση δίνουμε μαρτυρία ότι η Εξιλέωση του Ιησού Χριστού έχει προβλέψει και στο τέλος θα ανταμείψει κάθε στέρηση και έλλειψη εκείνων που στρέφονται προς Αυτόν. Κανένας δεν είναι προορισμένος να λάβει λιγότερα από όλα όσα ο Πατέρας προορίζει για τα τέκνα Του» (Γιατί ο γάμος, γιατί η οικογένεια», γενική συνέλευση Απριλίου 2015).

Ο νόμος της αγνότητας ισχύει για όλα τα τέκνα του Θεού

Η σεξουαλική αγνότητα είναι ζωτικής σημασίας μέρος του σχεδίου του Θεού για την ευτυχία μας. Η Πρώτη Προεδρία και η Απαρτία των Δώδεκα Αποστόλων δήλωσαν:

«Η πρώτη εντολή την οποία ο Θεός έδωσε στον Αδάμ και την Εύα αναφερόταν στη δυνατότητα την οποία είχαν ως σύζυγοι, να γίνουν γονείς. Διακηρύττουμε ότι η εντολή του Θεού προς τα παιδιά Του να πολλαπλασιασθούν και να κατακυριεύσουν την γη ισχύει και στο παρόν. Διακηρύττουμε περαιτέρω ότι ο Θεός έχει δώσει εντολή να χρησιμοποιούνται οι ιερές δυνάμεις της τεκνοποιίας μόνο μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας, που έχουν τελέσει νόμιμο γάμο ως σύζυγοι» («Η Οικογένεια: Μία επίσημη διακήρυξη προς όλον τον κόσμο»).

Οι σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα που δεν είναι παντρεμένοι ή ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου είναι αμαρτωλές και παραβιάζουν έναν από τους πιο σημαντικούς νόμους του Πατέρα μας στους Ουρανούς και εμποδίζουν την αιώνια πρόοδό μας.

«Ο νόμος του Κυρίου για την αγνότητα είναι αποχή από σεξουαλικές σχέσεις εκτός νόμιμου γάμου και πίστη εντός γάμου. Οι σεξουαλικές σχέσεις είναι αρμόζουσες μόνον μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι είναι νομίμως και νομικώς νυμφευμένοι ως σύζυγοι. Η μοιχεία, η συνοουσία εκτός γάμου, οι ομοφυλοφιλικές ή λεσβιακές σχέσεις και κάθε άλλη ανίερη, αφύσικη ή ανήθικη πρακτική είναι αμαρτωλή» (*Handbook 2: Administering the Church*, 21.4.5).

Τα άτομα οποιουδήποτε σεξουαλικού προσανατολισμού που παραβιάζουν τον νόμο της αγνότητας μπορούν να συμφιλωθούν με τον Θεό μέσω της μετάνοιας.

«Μη μοιχεύσεις. Και αυτόν που μοιχεύει, και δε μετανοεί πρέπει να τον διώξετε. Όμως αυτός που έχει μοιχεύσει και μετανοήσει με όλη του την καρδιά, και το εγκαταλείψει, και δεν το ξανακάνει πια, να τον συγχωρήσετε» (Διδαχή και Διαθήκες 42:24-25).

Από το mormonandgay.lds.org.

Γιατί χρησιμοποιείτε τον όρο «έλξη προς το ίδιο φύλο»; Γιατί δεν λέτε απλώς «ομοφυλόφιλος»;

Η έλξη προς το ίδιο φύλο αναφέρεται σε συναισθηματική, σωματική, ρομαντική ή σεξουαλική έλξη προς ένα άτομο του ίδιου φύλου. Αν βιώνετε έλξη προς το ίδιο φύλο, μπορείτε ή δεν μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε έναν χαρακτηρισμό σεξουαλικού προσανατολισμού για να σας περιγράψει. Όπως και αν έχει, η έλξη προς το ίδιο φύλο είναι ένας τεχνικός όρος που περιγράφει την εμπειρία χωρίς να επιβάλει χαρακτηρισμό. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο για να συμπεριλάβει και τα άτομα που δεν είναι άνετα με τη χρήση ενός χαρακτηρισμού, όχι για να αρνηθεί την ύπαρξη της ομοφυλοφιλικής, λεσβιακής ή αμφιφυλικής ταυτότητας.

Γιατί δεν συζητεί αυτός ο ιστότοπος ζητήματα δυσφορίας φύλου ή διεμφυλικών;

Πολλές από τις γενικές αρχές που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο (για παράδειγμα, η σημασία της ενσωμάτωσης και της καλοσύνης) ισχύουν για Αγίους των Τελευταίων Ημερών που βιώνουν δυσφορία φύλου ή προσδιορίζονται ως διεμφυλικοί. Ωστόσο, η έλξη προς το ίδιο φύλο και η δυσφορία φύλου είναι πολύ διαφορετικές. Για παράδειγμα, όσοι βιώνουν δυσφορία φύλου μπορεί ή δεν μπορεί επίσης να βιώνουν έλξη προς το ίδιο φύλο και η πλειονότητα αυτών που βιώνουν έλξη προς το ίδιο φύλο δεν επιθυμούν να αλλάξουν το φύλο τους. Από ψυχολογικής και εκκλησιαστικής απόψεως, οι δύο είναι διαφορετικές.

Αναρωτιέστε αν είστε ομοφυλόφιλος;

Αν αναρωτιέστε αν είστε ομοφυλόφιλος, πιθανόν να έχετε βιώσει έλξη προς το ίδιο φύλο και αναρωτιέστε πώς να ερμηνεύσετε αυτά τα συναισθήματα. Οι σεξουαλικές επιθυμίες είναι πολύπλοκες και διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες. Ενώ η ρομαντική, συναισθηματική ή σεξουαλική έλξη μπορεί να σηματοδοτήσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό, δεν θα πρέπει να υποθέσετε αυτομάτως ότι τον σηματοδοτεί. Η σεξουαλική επιθυμία μπορεί να είναι ρευστή και ευμετάβλητη. Αν διερωτάσθε, δεν θα πρέπει να νιώθετε πίεση ή βιασύνη να βγάλετε συμπεράσματα για τη σεξουαλικότητά σας.

Οι λέξεις σημαίνουν διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους και ο ορισμός της λέξεως μπορεί να αλλάξει κατά τη ζωή μας. Τι σημαίνει για σας η λέξη *ομοφυλόφιλος*; Είναι ένα συναισθήμα; Μία ταυτότητα; Ένας τρόπος ζωής; Η χρήση της λέξης *ομοφυλόφιλος* αλλάζει καθώς αλλάζει η κοινωνία και η κουλτούρα. Το να προσδιορίζετε ως ομοφυλόφιλος μπορεί να σημαίνει ότι βιώνετε έλξη προς το ίδιο φύλο, αλλά επιλέγετε να μην ενεργείτε επί των συναισθημάτων αυτών. Ή ίσως αυτός ο χαρακτηρισμός περιγράφει πώς εκφράζετε

συναισθηματικώς, σωματικώς, σεξουαλικώς ή πολιτικώς. Αν αναρωτιέστε τι σημαίνει κάποιος όταν λέει: «Είμαι ομοφυλόφιλος» απλώς ρωτήστε τον.

Θα πρέπει να φανερωθώ;

Για ορισμένους, η διατήρηση των συναισθημάτων έλξης προς το ίδιο φύλο σε προσωπικό επίπεδο μπορεί να καταλήξει στη ντροπή ή σε αρνητικό εσωτερικό διάλογο. Η φανέρωση αυτών των συναισθημάτων σε ένα έμπιστο άτομο μπορεί να είναι απελευθερωτική και θεραπευτική. Ωστόσο, ορισμένοι εύχονται να είχαν αναμείνει περισσότερο ή τουλάχιστον να είχαν περιορίσει τον αριθμό των ατόμων στα οποία απεκάλυψαν τα συναισθήματά τους κι έτσι αυτή η απόφαση δεν θα πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι ενδίδετε στην πίεση να «φανερωθείτε» δημοσίως ή να προσδιορισθείτε ανοικτά ως ομοφυλόφιλοι. Αν αποφασίσετε να αποκαλύψετε συναισθήματα έλξης προς το ίδιο φύλο, συλλογισθείτε με προσευχή σε ποιον θα θέλατε να το πείτε και πώς να αναφέρετε αυτήν την έκφραση της θνητής σας ύπαρξης.

Αν αποφασίσετε να αναφέρετε τις εμπειρίες σας ως προς τα συναισθήματα έλξης προς το ίδιο φύλο ή να προσδιορισθείτε ανοικτά ως ομοφυλόφιλος, θα πρέπει να υποστηριχθείτε και να τύχετε συμπεριφοράς με καλοσύνη και σεβασμό τόσο στο σπίτι όσο και στην εκκλησία. Όλοι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί ο ένας με τον άλλον καθώς μαθαίνουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτά τα πράγματα.

Ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι έχουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό και στοργικό περιβάλλον για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Ένα τέτοιο δίκτυο υποστήριξης καθιστά πιο εύκολο να ζούμε το Ευαγγέλιο και να επιζητούμε το Πνεύμα, ενώ πλοηγούμαστε σε οποιαδήποτε έκφραση της θνητότητας.

Πώς μπορώ να μιλήσω στους γονείς ή τον επίσκοπό μου για την έλξη προς το ίδιο φύλο;

Αν νιώθετε άνετα να μιλήσετε με έναν γονέα, ένα άλλο μέλος της οικογένειας ή έναν ηγέτη της Εκκλησίας, συλλογισθείτε το ενδεχόμενο να τους αναφέρετε τα συναισθήματά σας. Βοηθήστε τους να καταλάβουν τι περνάτε, ούτως ώστε να μπορέσουν να δείξουν αγάπη και υποστήριξη. Αν δεν καταλάβουν περί τίνος πρόκειται αυτή η εμπειρία, ζητήστε τους να διαβάσουν τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή μπορεί να μην είναι μία εύκολη συζήτηση για να αρχίσετε, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίσετε τον διάλογο. Να είστε υπομονετικοί με τους ανθρώπους γύρω σας και να θυμάστε ότι όλοι μαθαίνετε μαζί. Αν αυτοί που αγαπάτε δυσκολεύονται να καταλάβουν ή να υποστηρίξουν, μπορεί να χρειάζονται τη βοήθειά σας. Φερθείτε στους γονείς και τους ηγέτες σας με την ίδια καλοσύνη και σεβασμό που ελπίζετε ότι θα σας δείξουν. Αυτός ο ιστότοπος έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει όλους να καταλάβουν καλύτερα την έλξη προς το ίδιο φύλο από την προοπτική του Ευαγγελίου.

Αν είμαι αρκετά πιστός, θα φύγουν οι έλξεις μου;

Η ένταση της έλξης προς το ίδιο φύλο δεν αποτελεί μέτρο της πίστης σας. Πολλοί άνθρωποι προσεύχονται χρόνια και κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι υπάκουοι κι όμως ανακαλύπτουν ότι ακόμη έχουν έλξη προς το ίδιο φύλο. Η έλξη προς το ίδιο φύλο βιώνεται εντός ενός εύρους έντασης και δεν είναι η ίδια για όλους. Ορισμένοι έχουν έλξη και προς τα δύο φύλα και άλλοι αποκλειστικώς προς το ίδιο φύλο. Για ορισμένους, τα συναισθήματα έλξης προς το ίδιο φύλο ή τουλάχιστον η ένταση αυτών των συναισθημάτων μπορεί να μειωθεί με τον καιρό. Όπως και να έχει, δεν θα πρέπει να αναμένεται ή να απαιτείται ως αποτέλεσμα από τους γονείς ή τους ηγέτες αλλαγή στην έλξη.

Η ένταση των έλξεών σας μπορεί να μην είναι στον έλεγχό σας· εντούτοις, μπορείτε να επιλέξετε πώς να ανταποκριθείτε. Το να ρωτήσετε τον Κύριο τι μπορείτε να μάθετε από αυτήν την εμπειρία και πώς αυτή μπορεί να γίνει δυνατό σημείο για εσάς μπορεί να εστιάσει την πίστη σας σε ένα αποτέλεσμα που μπορείτε

να ελέγξετε. Η στροφή της ζωής σας προς τον Θεό αποτελεί σημαντική ενέργεια πίστης που φέρνει μεγάλες ευλογίες τώρα και ακόμη μεγαλύτερες ευλογίες στον επόμενο κόσμο.

Θα αλλάξει ποτέ η Εκκλησία τη διδαχή της και θα εγκρίνει ομόφυλους γάμους;

Βασική στο σχέδιο του Θεού, η διδαχή του γάμου μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας αποτελεί αναπόσπαστη διδασκαλία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και δεν θα αλλάξει:

«Ως δογματική αρχή, βασιζόμενη σε ιερές γραφές, η Εκκλησία επιβεβαιώνει ότι ο γάμος ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα είναι απαραίτητος στο σχέδιο του Δημιουργού για τον αιώνιο προορισμό των παιδιών Του.

»Οι σεξουαλικές σχέσεις είναι αρμόζουσες μόνον μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας, οι οποίοι είναι νομίμως και νομικώς νυμφευμένοι ως σύζυγοι. Οιοσδήποτε άλλες σεξουαλικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των σχέσεων ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου είναι αμαρτωλές και υπονομεύουν τον ουράνια καθορισμένο θεσμό της οικογενείας. Η Εκκλησία επιβεβαιώνει αναλόγως τον ορισμό του γάμου ως τη νόμιμη και νομική ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας» (*Handbook 2: Administering the Church*, 21.4.10).